



JEZUS EN DE BIJBEL

1. 2 PETRUS 1:20, 21.
(N.T. 287, 288)

De Bijbel is door mensen geschreven, maar God heeft aan hen geopenbaard wat zij moesten schrijven.
2. 2 TIMOTHEUS 3:16
(N.T. 259)

De Bijbel heeft een tweezijdig karakter n.l. een Goddelijk en een menselijk karakter. Dit boek is in opdracht van God ontstaan.
3. NUMERI 12:6
(O.T. 164)

Een van de methoden waarvan God zich heeft bediend is: gezichten en dromen. Dit was niet de enige methode, God kende vele wegen tot openbaring (Hebreeën 1:1.)
Wat de schrijvers in die gezichten en dromen hebben gezien en gehoord, gaven ze weer met hun eigen woorden.
4. EZECHIEL 14:12-14
(O.T. 895)

Soms schreven ze ook letterlijk de woorden van God op. Een voorbeeld hiervan vinden we bij Ezechiël, die Gods boodschap dikwijls inluidde met de woorden: "Het woord des Heeren kwam tot mij." Daarna volgde dan de boodschap van God.
5. EXODUS 17:14
(O.T.83)

We vinden in de Bijbel ook allerlei gebeurtenissen beschreven, die de schrijvers persoonlijk hebben meegemaakt. Wat er had plaatsgevonden behoefde niet te worden geopenbaard. Wel gaf God de opdracht de gebeurtenissen schriftelijk vast te leggen.
6. JOHANNES 17:17
(N.T. 136)

Dit is een belangrijke uitspraak van Jezus. Hij is "de Weg, de Waarheid en Het Leven". (Joh. 14:6) Hij is DE WAARHEID. Hij is derhalve DE ENIGE, DIE ons de waarheid over de Bijbel kan vertellen. Hij leerde: de Bijbel IS DE WAARHEID.
7. JOHANNES 10:35
(N.T. 128)

"De schrift kan niet gebroken worden. We mogen derhalve niet denken dat de Bijbel maar een deel van de waarheid bevat.
8. MATHEUS 22:29
(N.T. 32)

De Bijbel is een gezaghebbend boek. Alles wat dus qua leer en ethiek in strijd met de Bijbel, moet terzijde worden geschoven.
9. LUKAS 24:25-27
(N.T. 111)

U kunt alle schrijvers in een kring plaatsen. Ze zullen allen wijzen naar de centrale figuur: Jezus Christus, de Zoon van de levende God, gestorven voor de zonden van de wereld, ten derde dage opgestaan, opgevaren naar de hemel, van waaruit Hij zal wederkomen.
10. 2 TIMOTHEUS 3:15
(N.T. 259)

Zij, die de schriften biddend onderzoeken, zullen de weg van het heil vinden. De schriften maken ons "wijs tot zaligheid".