



BIJBEL SEMINAR

HOE DE BIJBEL TE VERSTAAN

1. Zonder de hulp van God is het onmogelijk de schriften te verstaan.
2. God heeft Zijn verlangen, om ons te helpen bij het verstaan van de Bijbel, kenbaar gemaakt.
3. Ons zoeken onder Gods leiding zal beloond worden.
4. Ontvang de Bijbel als Gods stem gericht tot u persoonlijk!
5. Laat de Bijbel zoveel mogelijk Zichzelf verklaren:

"Toen opende Hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen." Luk.24:45. (N.T. 112).

"En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hen zal open gedaan worden. Is er soms een vader onder U, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? ...Indien gij dan, hoewel gij slecht zijt goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden." Luk.11:9-13. (N.T. 90).

"doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Joh.16:13. (N.T. 135)

"En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons ontvangen hebt, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 1. Tess.2:13. (N.T. 247).

"Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat." Jes. 28:9 (O.T. 777).

"zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is." 1 Cor. 2:13,14. (N.T. 201)