



BIJBEL SEMINAR

DE VRIJSTEDEN. (*Numeri 35 en Deuteronomium 19.*)

Toen het land Kanaän onder de Israëliëten verdeeld werd, kreeg de stam van Levi geen erfdeel. In plaats daarvan werden hun 48 steden toegewezen, waarin zij konden wonen. Zes van die steden kregen een juridische functie; het werden vrijsteden of toevluchtsoorden.

1. De reden van hun bestaan.

In een betrekkelijk primitieve gemeenschap, waarin de wet van "leven voor leven, oog om oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet...."

(*Exodus 21:24,25*) heerste en waarin de wetssystemen nog niet ten volle waren ontwikkeld, was iemand die zonder opzet een medemens had gedood, overgeleverd aan de genade van de bloedwreker - meestal de naaste bloedverwant van de dode - die in de hartstocht van het moment wel eens te ver kon gaan door de zaak niet onpartijdig te onderzoeken en wraak nam voordat de ander de kans had zijn onschuld te bewijzen.

De doodslager kon naar één van de vrijsteden vluchten, waar hij bescherming genoot tegen de bloedwreker, totdat hij een eerlijke kans had gekregen voor de rechtbank.

2. De ligging.

De steden waren zo gelegen dat niemand, waar hij ook woonde of verbleef, meer dan 48 km. behoefde te reizen om zich in veiligheid te stellen.

Meestal was de afstand kleiner. De zes steden waren:

Bezer, Ramoth in Gilead en Golan aan de oostkant van de Jordaan en Hebron (Kirjath Arba), Sichem en Kades in Naftali aan de westkant van de Jordaan.

3. De symbolische betekenis.

Christus is onze vrijstad. In Hem is men veilig tegen de eeuwige dood. Romeinen 6:23; 8:1; vergelijk Psalm 90:1; 91:1,2.

Luther: " Een vaste brucht is onze God,
Een toevlucht voor de Zijnen."

4. Vluchten zonder dralen. *Numeri 35:6.*

Wie zijn leven wilde behouden moest zo snel mogelijk de vrijstad zien te bereiken, voordat de bloedwreker de kans had hem te doden. Gods Woord zegt: "HEDEN, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet." *Hebreeën 4:7*
"Kiest U HEDEN wie gij dienen zult." *Jozus 24:15.*

5. De wegen naar de steden in goede staat.

"Gij zult u den weg bereiden" *Deut. 19:3 O.V.* Op korte afstand van elkaar bevonden zich richtingaanwijzers waarop stond: TOEVLUCHTISOORD

Elke christen: een wegbereider, een wegwijzer, een getuige. *Openbaring 22:17.*

6. Veiligheid alleen in de stad. *Numeri 35:24-29; vergelijk Joh. 15:1-7.*

"Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel" *2 Korinthe 5:17.*
"Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden." *Mattheüs 24:13.*