



---

# BIJBEL SEMINAR

---

## DE VOLHEID DES TIJDS.

Er zijn twee teksten waarin deze uitdrukking gebruikt wordt, beide in het Nieuwe Testament, in brieven van de apostel Paulus.

- a. Galaten 4:4. "Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet."
- b. Efeziërs 1:10. "..... ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten."

In beide gevallen duidt de term "Volheid des tijds" op een toestand, die in de wereld bestaat, waardoor deze "rijp" wordt, om een bepaalde handeling van God, in beide gevallen de komst van Christus mogelijk te maken. In de eerste tekst heeft dit betrekking op de eerste komst van Jezus, aan het begin van onze jaartelling, in de tweede tekst op zijn wederkomst, aan het einde van de zg. "eind-tijd".

### De Volheid des Tijds bij Jezus' eerste komst.

Ten tijde van Christus' eerste komst was Palestina een deel van het Romeinse Wereldrijk, waarin een aantal omstandigheden bijzonder geschikt waren, om Christus' komst en de daarop volgende verkondiging van het Evangelie.

- 1e Het Romeinse Rijk kende één rechts-systeem. De Romeinse wetten waren in heel dit geweldige gebied geldig, weliswaar soms met inachtneming van plaatselijke gebruiken en minder ingrijpende wetten. Men kon zich overal op het Romeinse Recht beroepen.
- 2e In Het Romeinse Rijk was één taal de gangbare. Wat betreft de officiële aangelegenheden was dit het Latijn. Voor de handel was dit een vereenvoudigde vorm van het Grieks, de zg. "koinè", waarin o.a. het Nieuwe Testament geschreven is.
- 3e In het Romeinse Rijk was een goed onderhouden wegennet, in de eerste plaats ten dienste van de leger-verplaatsingen. Van ditzelfde net maakten echter ook de Christelijke zendelingen gebruik.
- 4e In het gehele Romeinse Rijk gold één munt-stelsel, volgens hetwelk alle plaatselijke valuta werden herleid.

### De volheid des Tijds bij Jezus' wederkomst.

In de tijd van het einde, waarin wij heden leven, zijn er eveneens een aantal omstandigheden, die het komen van Christus zeer wenselijk maken en waardoor de wereld rijp is geworden, een dergelijk Goddelijk ingrijpen mogelijk te maken.

- 1e De algemene achteruitgang van de menselijke moraal.
- 2e Het totale gebrek aan vrede, waaraan zelfs de "Vredes-bewegingen" geen einde kunnen maken.
- 3e De steeds verder om zich heen grijpende onleefbaarheid van de wereld.
- 4e De hiermee samenhangende kennelijk onstuitbare bevolkings-aanwas.
- 5e Het besef van practisch alle mensen, "dat er iets moet gebeuren".

Wel, wat moet er gebeuren? Datgene, wat de Bijbel ons reeds duizenden jaren aankondigt: een ingrijpen van de zijde van God, daar de mens bewezen heeft, volstrekt onmachtig te zijn in dit opzicht.

Jezus zal komen, om een einde te maken aan alle leed en zijn Koninkrijk op te richten.

Lees Johannes 14:1-3.