



---

# BIJBEL SEMINAR

---

## HET BEELD VAN JEZUS in het boek "DE OPENBARING"

De beschrijving van Jezus, die de apostel Johannes geeft in de Openbaring (1:12-18) is symbolisch. Jezus wordt geopenbaard als de Mensenzoon, als één onzer, terwijl Hij één is met God; als een dienstknecht, alhoewel Hij Koning der Koningen is. Hij is hoog verheven en toch nederig en instaat om onze noden te verstaan. Hij is machtig en nochtans dient Hij.

### Bekleed met een gewaad.

Vanaf het begin der historie heeft kleding een bepaalde betekenis gehad. Het is het symbool van het karakter. Genesis 3:7, 21; 19:8; Matth. 22:8-12. Een wit kleed geeft aan de gerechtigheid of de volmaaktheid. Jezus wordt hier getoond als de volmaakte Mens, bekleed tot de voeten d.i. volkomen rechtvaardig. Hij is omgord met een gordel (symbool van dienstbetoon) en is daarom gereed om te dienen. Lukas 12:27.

### Wit haar en ogen als een vuurvlam.

Wit haar is een kenmerk van wijsheid- die gewoonlijk door de loop der jaren komt - en toch schitteren Zijn ogen als de glans der jeugd. Niets is voor Hem verborgen. Hebr. 4:13.

### Zijn voeten, blinkend als koper in een oven.

Hij heeft de beproevingen doorstaan, zodat Zijn voeten zijn als fijn koper, gezuiverd in de oven der verdrukking. 1 Petrus 1:7. Zijn stem is majestueus, als het geluid van vele wateren, of als een grote menigte. Hij is de Woordvoerder voor heel de mensheid. Openbaring 17:15; 1 Johannes 2:1.

### Uit Zijn mond gaat een scherp zwaard.

Uit Zijn mond gaat een tweesnijdend zwaard: het Woord van God. Hebr. 4:12. Efeze 6:17. Hij alleen is de bron van Gods Woord, want Hij is het Woord dat vlees werd en onder ons heeft gewoond. Het is niet veilig om uit een andere bron te putten. Zijn gelaat is als de zon en openbaart de heerlijkheid van God, die leven en vrede brengt. Numeri 6:25.

### Zeven sterren in Zijn rechterhand.

De zeven sterren stellen de engelen der zeven gemeenten voor. Openbaring 1:20. Het woord "engel" betekent 'boodschapper' en verwijst naar de dienaren van God die Zijn boodschap aan de Kerk brengen. De rechterhand is de hand waarin kracht schuilt, en niemand kan ze uit die hand rukken. Johannes 10:28.

### De eerste en de laatste.

Jezus is het begin en het einde, de alpha en de omega. Hij is de schepper Die alles begon, en Hij zal zorgen dat Zijn werk veilig voltooid wordt. Wij kunnen niet weten wat de toekomst verborgen houdt, maar wel weten wij wie de toekomst in handen heeft.

### De sleutels van dood en graf.

De opstanding van Jezus uit het graf is het bewijs dat het christelijk geloof werkelijk hoop biedt voor de toekomst. Hij heeft beloofd: "Omdat Ik leef, zult gij ook leven." Johannes 14:19. Deze Almachtige, Getrouwe, Volmaakte en Eeuwige Vorst, deze Overwinnaar in elke strijd, staat temidden van Zijn kerk. Hij is in staat de verlorenen te redden en in elke verzoeking te bewaren. Hij is de Levende, die dood was, maar nu eeuwig leeft. Hij is in staat elke ervaring is uw leven te begrijpen. U kunt Hem onder alle omstandigheden vertrouwen. Wilt u ook niet uw vertrouwen op Hem stellen?