



BIJBEL SEMINAR

DE ZEVEN ZALIGSPREKINGEN IN HET BOEK DE OPENBARING.

(N.T. 299 - 318)

Vrijwel algemeen bekend zijn de zaligsprekingen van Jezus in het Evangelie naar Mattheüs 5:3-12. Minder bekend zijn de prachtige zeven zaligsprekingen in het laatste boek van de Bijbel.

- Openbaring 1:1-3 *ZALIG hij die voorleest. ZALIG zij die horen de woorden der profetie en die bewaren het geen daarin geschreven staat.*
In dit hoofdstuk wordt gewezen op de Zoon van God, Die dood is geweest en leeft tot in alle eeuwigheden.
- Openbaring 14:13 *ZALIG de doden, die in de Here sterven, van nu aan.* In dit hoofdstuk worden wij gewezen op het Lam op de berg Sion. Die in de Here sterven bezitten geloof in Jezus. (vers 12) Dit geloof is een gave Gods. (Efeziërs 2:8).
- Openbaring 16:15 *ZALIG hij, die waakt en zijn klederen bewaart.* Aandacht voor de wenende Jezus. Hij weende over Jeruzalem en over de oorzaak van Lazarus' dood. In dit hoofdstuk het goddelijk verdriet over de noodzakelijke plagen over de verwerpers van Gods woord.
- Openbaring 19:9 *ZALIG zij, die genodigd zijn tot de bruiloft des Lams*
Een uitnodiging aan alle mensen om het feestmaal ter ere van de kroning van de Koning der koningen en Here der heren van het universum bij te wonen. Het was de wens van koningin Victoria van Engeland. Ook de onze?
- Openbaring 20:6 *ZALIG hij, die deel heeft aan de eerste opstanding.*
Jezus de Archangel geeft een engel de opdracht de duivel, de oude slang, te binden en uiteindelijk te vernietigen. Jezus belooft Zijn kinderen woningen in het huis Zijns Vaders. (Joh. 14:1-3)
- Openbaring 22:7 *ZALIG hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.*
Laten wij niet vergeten dat Jezus de Leidsman der gelovigen is (Hebr. 12:2 en Openb. 22:6,7). Let op het verschil met de eerste zaligspreking. Nu in het enkelvoud. Waarom?
- Openbaring 22:14 *ZALIG zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht hebben op het geboomte des levens.* De rechtvaardige Spruit, de Here onze Gerechtigheid, heeft overwonnen. (Jeremia 23:5,6) Al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleet (Jes. 64:6). Iedere daad is door de zonde aangetast, zelfs de goede. Was-sen is daarom noodzakelijk!

Op de nieuwe aarde zal God bij de mensen wonen. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal nooit meer zijn. (zie Openbaring 21:3,4)

Onze kleine wereld - onder de vloek der zonde - nu de enige verontreinigde (lees: vuile) plek in Zijn heerlijke Schepping, zal dan geëerd worden boven alle andere werelden in Gods universum. Zalig de mens die daar zal mogen leven