



BIJBEL SEMINAR

DE DAG DES HEREN.

- Openbaring 1:10 - De Bijbel zegt dat de Here een dag heeft bepaald.
(N.T. 300)
- Markus 2:28 - De Sabbat is de Dag des Heren.
(N.T. 47)
- Jesaja 58:13,14 - In deze teksten zegt God 'Mijn Heilige Dag' terwijl Hij over de Sabbat spreekt. Hij belooft aan hen, die deze eerbiedigen grote zegeningen.
(O.T. 803)
- Genesis 2:1-3 - De Sabbat is een scheppingsordinantie. De Sabbat is niet Joods, omdat hij 2000 jaar voor er ook maar één Jood leefde, al bestond. Let u er op dat er geschreven staat dat 'God rustte' en dat Hij die dag 'zegende' en hem daarna afzonderde voor aanbedding.
(O.T. 10)
- Exodus 20:8-11 - Hier wordt de Sabbat genoemd temidden van de 10 geboden.
(O.T. 85)
- Ezechiël 20:20 - Er wordt gezegd dat de Sabbat een teken is tussen God en Zijn volk.
(O.T. 902)
- Lukas 4:16 - In deze tekst staat geschreven dat het de gewoonte van Jezus was de Sabbat te gedenken en te heiligen.
(N.T. 76)
- Mattheüs 24:20 - Christus vroeg Zijn leerlingen te bidden dat het voor hen niet nodig zou zijn uit Jeruzalem te vluchten op een Sabbatdag - waardoor de Sabbat ontheilgd zou worden. De vlucht uit Jeruzalem vond in 70 na Christus plaats, dit is 40 jaar na Zijn opstanding. Deze tekst toont duidelijk aan dat het de wens van Christus was, dat ook na Zijn opstanding de Sabbat gehouden zou worden en dat de christenen de dag hielden na Zijn opstanding.
(N.T. 35)
- Lukas 23:56^b - Hier wordt de dood en de opstanding van Christus beschreven. Zijn leerlingen weigerden Zijn lichaam te balsemen omdat de heilige uren van de Sabbat aanbraken. Zij kwamen echter op de eerste dag (24:1) terug om het werk te doen dat niet op Sabbat gedaan kon worden. Merkt u op dat hier gezegd wordt dat zij "op de sabbat rustten naar het gebod."
(N.T. 110)
- Handelingen 13:42,44 - Paulus predikte tot een groot gehoor op de Sabbat. De toehoorders waren zowel Joden als Grieken. In een heidense stad zien wij hem tot de heidenen prediken op de sabbat.
(N.T. 161)
- Jesaja 66:23 - De Sabbat zal op de nieuwe aarde gehouden worden als een eeuwige herinnering aan het scheppings- en verlossingswerk.
(O.T. 810)
-