



BIBBEL SEMINAR

DE 70 PROFETISCHE WEKEN

DANIËL 9:24-27

70 weken = 490 profetische dagen = 490 letterlijke jaren.



JEZUS DE WARE MESSIAS

- 1) Wanneer zou volgens de profeet Daniel de Messias verschijnen? Dan. 9:25.
7 en 62 profetische weken na de vergunning aan het joodse volk om terug te keren naar Juda om Jeruzalem te herbouwen.



- 2) Wat is een profetische week?
Een periode van 7 profetische dagen of 7 letterlijke jaren. Num. 14:34;
Ezech. 4:6.
- 3) In welk jaar heeft volgens Ezra die terugkeer naar Juda om Jeruzalem te herbouwen, plaatsgehad? Ezra 7:7-9 (457 v.C.)
- 4) Is de Messias werkelijk verschenen na die 69 profetische weken? Er liggen precies 483 jaren tussen de herfst van 457 v.C. en die van 27 n.C. Zie ook Mark. 1:15.



- 5) Welke naam kreeg Christus bij Zijn geboorte en waarom? Matt. 1:21.
Jezus is de griekse vertaling van het hebreeuwse Jozua en betekent: Jehovah redt.

Uit de profetie blijkt dat niet alleen het jaar, waarin Jezus de Messias zou worden, is aangegeven, maar ook het jaar waarin Hij zou sterven. In de profetie is sprake van 70 jaarweken ofwel 490 jaren. Hiervan is behandeld in het voorgaande 483 jaar. Er bleef dus nog over 1 profetische week=7 letterlijke jaren.



Christus zou het verbond versterken gedurende 1 week=7 prof. dagen=7 letterlijke jaren. In de helft van die profetische week zou Hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Christus predikte 3½ jaar. Hij begon in het jaar 27 en woonde 4 paasfeesten bij. Het eerste paasfeest in het voorjaar van 28, het tweede in het voorjaar van 29, het derde in het voorjaar van 30 en het vierde paasfeest in het voorjaar van 31. Tijdens dat laatste voorjaar werd Hij gekruisigd, dus in het jaar 31. En dat is precies in het midden van de laatste profetische week van de 70 weken. U krijgt dus het volgende:



Toen Christus aan het kruishout hing en riep: "Het is volbracht", scheurde de voorhang van de tempel van boven naar beneden. Daarmee werd door God aangegeven dat het ware Lam geslacht was en dat de offerdiensten voortaan geen betekenis meer zouden hebben. Math. 27 : 51.

Nu zou Christus het verbond aan het joodse volk versterken gedurende 7 jaren. Hier van was nu 3½ jaar vervuld. Na zijn opstanding voer Christus ten hemel en daarna werd de belofte betreffende de Heilige Geest vervuld. Zie Joh. 16:5-11 en ook Hand. 2:1-13. De apostelen werkten nu, aangedaan met "kracht uit de hoogte" nog 3½ jaar exclusief onder de joden. In het jaar 34, d.i. 3½ jaar na Christus dood en opstanding, werd stephanus door de joden gedood. Vanaf dat ogenblik trokken de Evangelisten de heidenwereld in. De 70 jaarweken waren vervuld.