



BIJBEL SEMINAR



CHRISTUS DE BRUG

1. Door de overtreding van Gods gebod ontstond er tussen de mens en God een geweldige kloof. Geen enkele inspanning van de mens kon deze afgrond overbruggen.
2. God Zelf beloofde, dat te gaan doen wat voor de mens onmogelijk was. God zou Iemand in de wereld zenden, die waarlijk God en werkelijk mens zou zijn. Dit was Gods Zoon.
3. Als mens is Jezus verzocht en aangevallen door de grote tegenstander van God en mensen. Waar Adam faalde behaalde Christus de overwinning. Als mens leefde Hij een leven zonder zonde.
4. Door de schuld en de straf (= Godsoordeel) op Zich te nemen, werd de kloof tussen de mens en God voor eeuwig overbrugd. Toen Jezus uitriep: "Het is volbracht", was de brug tussen hemel en aarde gereed.
5. Daar Christus Zelf de brug is, of ook wel de Weg genoemd, was het voor de mens een voorwaarde ten leven, dat Hij zou opstaan. Zijn opstanding betekent vrede en blijdschap voor hen, die Hem aangenomen hebben.
6. Zijn hemelvaart was een triomftocht van een overwinnaar. Pas nadat Hij was opgenomen in de hemel en zijn plaats op de troon der genade had ingenomen, kon Hij de beloofde Trooster zenden. Deze Trooster of Heilige Geest doet dezelfde werken als Christus, Hij is alleen niet aan een plaats gebonden, maar kan overal tegelijk optreden.
7. Terwijl de Heilige Geest Zijn werk doet op deze planeet, verricht Christus in de hemel het werk van een Middelaar. Hij staat tussen de mens en God. De mens, die ingaat op de roep van de Geest wordt door Jezus voorgedragen als overwinnaar. Hij wordt door Christus bekleed met Zijn eigen gerechtigheid. Dan staat hij zonder vlek of smet voor God en Zijn heilige wet.
8. Als aan de bemiddeling van Jezus een einde is gekomen, dan zal Hij Zich opmaken om naar de planeet aarde te komen als Koning der koningen en Here der heren. Hijzelf zal Zijn volk uit een totaal onleefbare planeet weghalen. Zij, die vast hebben willen houden aan de zonde zullen dan geen schuilplaats vinden om zich voor het oordeel te verbergen.
9. Jezus zal Zijn volk meenemen en aan de Vader voorstellen. Dan zullen allen, die verlost zijn het aangezicht zien van God de Vader. Voor Gods volk is dit de grootste vreugde, die denkbaar is. De kloof tussen de mens en God is definitief voorbij. Gods middel voor de overbrugging was de gave van Zijn geliefde Zoon.