



BIJBEL SEMINAR

G O D S F I N A N C I E R I N G S P L A N - - !

De tiende in het Oude Testament.

Johannes 3:16. "Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

God de Vader heeft alles gegeven wat Hij bezat, namelijk Zijn enige Zoon, opdat wij zouden mogen behouden worden.

2 Corintiërs 8:9. "Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden."

1 Timotheus 2:5, 6. "Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen."

Ook Christus heeft alles gegeven wat Hij bezat, namelijk Zijn leven, opdat wij zouden mogen behouden worden. Hadden de Vader en de Zoon nog meer kunnen doen om ons mensen te redden? Wij geloven van niet.

Mattheus 24:14. "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." (Zie ook 2 Petrus 3:9.)

Het is niet de bedoeling dat wij zelf alleen maar behouden worden, maar ook aan anderen moet de boodschap van verlossing worden gebracht voordat Jezus wederkomt.

Wat is nodig om dat te kunnen doen?

Mensen

- a) Mensen, die gewillig zijn om dit werk te verrichten.
- b) Maar ook middelen, of duidelijker gezegd: geld.

Welke inzetting heeft God daarom reeds in het Oude Testament gegeven?

Numeri 18:20, 21. "En de Here zeide tot Aäron: In hun land zult gij geen erfdeel hebben, en een stuk land zal u onder hen niet ten deel vallen; Ik ben uw deel en uw erfdeel onder de Israëlieten. Wat nu de Levieten betreft, zie Ik geef hun alle tienden in Israël als erfdeel, een vergoeding voor de dienst die zij verrichten, de dienst van de tent der samenkomst."

Toen het volk van Israël Kanaän binnentrok, kreeg elke stam door loting een stuk van het land als erfdeel toegewezen. De Levieten echter kregen niets. Alle Israëlieten hadden dus de mogelijkheid om bezit te verwerven en rijk te worden, alleen de Levieten niet. Die moesten genoeg nemen met een tiende deel van de inkomsten van het volk. Het gevolg daarvan was, dat wanneer het het volk goed ging, zij het ook goed hadden; maar leed het volk gebrek, dan hadden zij ook gebrek.



BIJBEL SEMINAR

G O D S F I N A N C I E R I N G S P L A N - II

De Tienden in het Nieuwe Testament.

God had onder het Levietische priesterschap de inzet van de tiende gegeven. Maar met de dood van Christus kwam het Levietische priesterschap tot zijn einde en daarmee ook de Levietische tiende. Het is dus beslist niet zo, dat wij tiende zouden moeten geven omdat de Joden dat vroeger ook deden. Neen, de Bijbel geeft ons heel wat betere argumenten.

Hebreeën 7:11, 12. "Indien nu het Levietische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers, daaronder heeft het volk de wet ontvangen - waarom was het dan nog nodig, dat een andere priester naar de ordening van Melchizédek opstond, van wie niet gezegd werd, dat hij naar de ordening van Aäron is? Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet."

Uit deze teksten blijkt het volgende: 1. Het Levietische priesterschap was onvolmaakt. 2. Daarom moest het plaats maken voor een ander, namelijk het priesterschap van Melchizédek. 3. Het Levietische priesterschap kon alleen maar vervuld worden door de nakomelingen van Aäron. 4. Het Melchizédekse priesterschap - dat is het priesterschap van Christus - kent geen beperkingen. 5. Het priesterschap is veranderd, maar niet afgeschaft.

Wie is de Hogepriester in het Melchizédekse priesterschap?

Hebreeën 7:17. "Want van Hem (Christus) wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizédek."

Hebreeën 8:1, 2. "De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der Majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de He're opgericht heeft, en niet een mens."

Christus is Hogepriester naar de ordening van Melchizédek.

Wie zijn Zijn helpers?

1 Petrus 2:9. "Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht."

We mogen medewerkers zijn van Christus. Wij mogen deel hebben aan Zijn priesterschap, het priesterschap van Melchizédek.

Behoort onder het Melchizédekse priesterschap ook de tiende gegeven te worden?

Genesis 14:18-20. "En Melchizédek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden."

Het Melchizédekse priesterschap bestond reeds vóór Abraham, dus lang voor de Levietische priesterdienst. In werkelijkheid begon de Melchizédekse priesterdienst reeds in het paradijs toen de mens zondigde, en ze duurt voort totdat eens alle zonden vernietigd zullen zijn, en ook zelfs daarna nog, hoewel ze dan niet meer dient tot vergeving van zonden, omdat er geen zonde meer zal wezen. De Melchizédekse priesterdienst is de enige echte en volmaakte priesterdienst die er ooit is geweest en er ooit zal zijn. Slechts voor een betrekkelijk korte tijd - ± 1400 jaar - werd zij onderbroken door de Levietische priesterdienst, en ging daarna weer gewoon door. Deze onderbreking was bedoeld om de Joden een beter inzicht te geven in het verlossingsplan, want door de offerdiensten aanschouwden zij dagelijks op zeer realistische wijze de offerdood van Christus. Maar toen het onvolmaakte Levietische priesterschap met de dood van de Verlosser zijn einde vond, bleef het Melchizédekse priesterschap gewoon doorgaan.

Wie was Melchizédek?

Hebreeën 7:1-3. "Want deze Melchizédek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes; zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos."

Melchizédek was koning van Salem, dat is koning des vredes (Salem = vrede; Jeru - Salem of Jeruzalem = stad des vredes), en hij was ook koning der gerechtigheid. Deze beide titels zijn uitsluitend op Christus van toepassing. Nadrukkelijk wordt vermeld, dat Abraham aan hem van alles de tiende heeft gegeven. Verder worden er nog enkele merkwaardige dingen van hem vermeld: 1. zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister; 2. zonder begin van dagen of einde des levens; 3. de Zoon van God gelijk gesteld; 4. blijft hij priester voor altoos.

1. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister. Zou Melchizédek werkelijk geen vader en moeder gehad hebben? Natuurlijk wel! Hij was een mens, en er bestaat geen mens zonder ouders. Zelfs Jezus had een moeder. Echter, we moeten Melchizédek niet zien met betrekking tot zijn persoon, maar veel meer met betrekking tot het ambt dat hij bekleedde, want dat alleen gaf hem zijn betekenis. Had hij dit ambt niet bekleed, dan zouden we nooit van hem gehoord hebben. Hij was priester van de allerhoogste God.

In welk opzicht was hij dan zonder vader en moeder, en zonder geslachtsregister? De Levietische priesters mochten alleen maar het priesterambt vervullen als zij konden aantonen dat hun vader priester was en dat hun moeder de dochter van een priester was. Daarom werden nauwkeurig de geslachtsregisters bijgehouden, om te bewijzen dat men uit het priestergeslacht stamde en dus ook recht had het priesterambt te bedienen (vergelijk Nehemia 7:63-65).

Melchizédek echter kon zich er niet op beroepen dat zijn vader priester was en zijn moeder de dochter van een priester. Dus met recht: zonder vader en zonder moeder, die uit het priestergeslacht stamden. En hij kon ook geen geslachtsregister tonen waaruit zijn recht op het priesterambt zou blijken.

Melchizédek was een type van Christus, en hoewel Christus nu onze Grote Hogepriester is, stamde Hij ook niet uit het priestergeslacht, maar uit de stam van Juda, "waaruit niemand met het altaar te doen had" (Zie Hebreeën 7:13,14).

2. Zonder begin van dagen of einde des levens. Zou Melchizédek geen begin gehad hebben, en ook niet gestorven zijn? Natuurlijk wel! Maar het gaat immers niet om zijn persoon, maar om zijn ambt. Het priesterambt dat Melchizédek bekleedde was hetzelfde priesterambt dat Christus vervuld heeft en nog steeds vervult. En daarom kan gezegd worden dat het geen begin had, want het werd reeds ingesteld bij de grondlegging der wereld, dus nog vóór dat de wereld en de mensen geschapen waren. Voor ons met recht zonder begin van dagen. En het zal ook geen einde hebben, want Christus blijft de Grote Hogepriester tot in alle eeuwigheid.

3. De Zoon van God gelijkgesteld. Hieruit blijkt duidelijk, dat Melchizédek niet Christus was. Hij was Hem gelijkgesteld, en wel in het priesterambt dat hij vulde. Het was hetzelfde priesterambt dat Christus bekleedt.

4. Blijft hij priester voor altoos. Dat wil zeggen, dat dit priesterschap nooit zal eindigen, want "Jezus ... is ... naar de ordening van Melchizédek hogepriester geworden in eeuwigheid." Hebréeën 6:20.

Behoren wij dan ook nú nog tienden te geven?

Hebréeën 7:4-8.

"Merkt dan op, hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Nu hebben zij, die uit de zonen van Levie het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is, van hun broeders, hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen; maar hij, die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft van Abraham tienden genomen en een zegen gegeven aan de drager der beloften. Nu is het onwedersprekelijk, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch dáár iemand, van wie wordt getuigd, dat Hij leeft."

Hoe zullen de tienden gebruikt worden?

1 Corintiërs 9:13,14 "Weet gij niet, dat zij, die in het heiligdom de dienst verrichten, van het heiligdom eten, en zij die het altaar bedienen, hun deel ontvangen van het altaar? Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven."

Hoe beschouwt God het als we Hem de tienden onthouden?

Maleachi 3:7-9.

"Van de dagen uwer vaders af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel."

Wat wordt ons beloofd als we getrouw zijn?

Maleachi 3:10,11.

"Brenge de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijs zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmee, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen."

.-.-.-.-.-