



ARCHEOLOGIE EN BIJBEL IN FOCUS

DE URE DES OORDEELS IS GEKOMEN.

- + Bijna 2000 jaar geleden waarschuwde Paulus de Atheners, dat God een dag heeft ingesteld wanneer het oordeel gaat beginnen. Handelingen 17:31.
- + Die tijd was in Paulus' dagen nog toekomst. Voor Felix sprak hij over "het toekomstig oordeel" Handelingen 24:25.
- + Op Patmos zag Johannes een visioen over het laatste der dagen en een boodschap die over de gehele wereld ging, met als inhoud: "De ure des oordeels is gekomen."
- + Daniël beschrijft reeds de bijzonderheden van deze profetie, die ergens tussen de dagen van Paulus en het einde der tijden zou worden vervuld.

2300 jaren.

Aan Daniël werd getoond, dat na 2300 avonden en morgens, het heiligdom in rechten staat hersteld zal worden. Daniël 8:14. De Joden in de tijd van Daniël begrepen hieruit, dat het oordeel zou aanvangen.

Begin van de 2300 jaren. (457 voor Christus)

Deze zouden aanvangen op het tijdstip, waarop het bevel werd gegeven door de Perzische koning om de verwoeste stad Jeruzalem te herbouwen. Daniël 9:25.

Een speciale periode - 70 "weken."

Van deze gehele periode van 2300 jaren, was een speciaal tijdperk van "70 weken" afgesneden (bepaald). Dit zijn 490 jaren, aangezien een dag in de profetie, een jaar voorstelt. Gedurende deze tijd zou de Messias komen, sterven en door Zijn dood de weg naar de verlossing vrijmaken. Daniël 9:26,27.

Deze tijd zou in het bijzonder aan de Joodse natie worden gegeven, opdat zij Christus zouden mogen vinden.



De 70 weken in drie delen ingedeeld.

- 7 weken (49 jaren) - Gedurende deze tijd zou de stad herbouwd worden.
- 62 weken (434 jaren) - Deze brengen ons tot de doop van Christus. (27 n.C.)
- 1 week (7 jaren) - In de helft van de week zou Christus sterven.

Aan het einde van deze week zou, met voorbijgaan van de Joden, het Evangelie aan de heidenen gepredikt worden.

De geschiedenis bevestigt de profetie.

Let erop, hoe de profetie het jaar 27 na Chr. aanwijst als het jaar van Jezus' doop.

- a. Lukas 3:1,21 vertelt, hoe Jezus gedoopt werd in het 15e jaar van het keizerschap van Tiberius.
- b. Tiberius begon zijn regering in 12 na Christus;
zijn 15e jaar
wordt 27 na Christus.

27 na Chr. brengt ons tot de Messias of de Gezalfde (Johannes 1:41). Jezus werd bij Zijn doop door de Heilige Geest gezalfd. Handelingen 10:38, Mattheüs 3:16.

1844.

Toen de tijd van de 2300 jaren ten einde liep, gingen de mensen in vele landen acht geven op deze datum. In Zweden en Noorwegen verscheen deze profetie in de kranten. In Zuid-Amerika predikte een Katholiek priester erover. In Nederland, België, Engeland, Amerika en vele andere landen trok deze profetie zeer de aandacht. In sommige landen verwachtten Methodisten, Baptisten en leden van de staatskerk, dat het jaar 1844 het jaar van de komst van Christus zou zijn. Maar de profetie sprak niet over de komst van Christus, maar veel meer over de aanvang van het oordeel. "De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend." Daniel 7:10.

Onze Voorspraak.

Paulus zegt: *"Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage, wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."* 2 Korinthe 5:10.

De boeken waarin staat opgetekend of wij goed of kwaad hebben gedaan, zullen in het oordeel worden gebruikt. Maar bij hen, die Christus als hun Heiland hebben aangenomen, zal Zijn gerechtigheid hun onvolkomenheden bedekken. "Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige." 1 Johannes 2:1.