

I N H O U D

	blz.
<u>1e periode</u> : Het fundament van de Adventgeschiedenis	1
<u>2e periode</u> : De boodschap van de eerste engel	2
<u>3e periode</u> : De grote teleurstelling van 1844	4
<u>4e periode</u> : De gave der profetie	5
<u>5e periode</u> : De boodschap van de derde engel	6
<u>6e periode</u> : Organisatie en bestuur	7

HOOFDGEMACHTE

"Bij het overzien van onze geschiedenis in het verleden, na iedere stap voorwaarts mee te zijn opgetrokken tot op onze huidige toestand, kan ik zeggen : PRIJS GOD ! Als ik zie wat de Here tot stand heeft gebracht, ben ik vervuld met verwondering en met vertrouwen in Christus als leider. Wij hebben niets te vrezen voor de toekomst, tenzij we de weg waarlangs de Here ons heeft geleid zullen vergeten."

-Getuigenissen voor Predikers-
blz. 31.