



De Bijbel

- De Bijbel is samengesteld uit 66 boeken
- 39 in het Oude Testament
- 27 in het Nieuwe Testament
- 40 schrijvers
- Geschreven tussen 1400 v.Chr. en 100 n.Chr.



Eenheid van de Schrift

- Schepping
- Zondeval
- Verlossing
- Herstel van alle dingen



Eenheid in de profetieën

Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

2 Petrus 1: 21

Een profeet is een woordvoerder van God

God geeft boodschappen aan ons door Zijn profeten

Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
Amos 3: 7

De profetie is zeer betrouwbaar

En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats....

2 Petrus 1: 19

Het is goed voor ons om acht slaan op die boodschappen

Geloof in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden, geloofd in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.

2 Kronieken 20: 20

God geeft profetieën tot het einde van de tijd

Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.

Jesaja 46: 9, 10

Daniël was een profeet



Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op

Matteüs 24: 15

Omstandigheden van het boek Daniël



Daniël 1: 1, 2 en 2 Kronieken 36: 17-20

- Het koningschap was niet meer
- Het koninkrijk was niet meer
- De tempel was verwoest
- Het volk was onderworpen en in ballingschap

Geestelijke en fysieke verwoesting

- Waarom stond God toe dat Babylon Jeruzalem veroverde?
- Waarom stond Hij toe dat Zijn koninkrijk omvergoorpen werd?
- Waarom stond Hij toe dat Zijn heiligdom werd verwoest?
- Waarom stond Hij toe dat Zijn volk als ballingen werden weggevoerd?

2 Kronieken 36: 14-16

Gods beloften van een hoopvolle toekomst



Jeremia 29: 10-14

Daniël vertrouwde op Gods beloften in de profetie

...ik, Daniël, lette in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des HEREN tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken...

Daniël 9: 2, 3

Daniël werd door God geroepen om een speciaal werk te doen en hij ontving profetieën, die de belangrijkste zijn van alle tijden.

Daniël 1: 17



God beloofde het uiteindelijke herstel

- Het herstel van het koninkrijk.
Daniël 2: 44
- Het herstel van het koningschap.
Daniël 7: 13, 14, 27
- Het herstel van het heiligdom.
Daniël 8: 14, 26
- De verlossing van het volk.
Daniël 12: 1

Daniëls profetieën zouden in de tijd van het einde begrepen worden

Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeederen.

Daniël 12: 4

De verstandigen zullen de profetieën begrijpen

Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

Daniël 12: 9, 10

Er is hoop in onzekere tijden

