

**Hoop in onzekere tijden**

**De komst van de Messias**



# Een nieuw koninkrijk

In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën ...

Daniël 9: 1



# De profetie over Israël

...in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des HEREN tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem zeventig jaar zou doen verlopen.

Daniël 9: 2

# Daniëls gebed

En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. En ik bad tot de HERE, mijn God, en deed schuldbelijdenis...

Daniël 9: 3, 4

# Daniëls gebed

Daniël 9: 15-19

- De stad Jeruzalem
- Het volk van God
- Het verwoeste heiligdom

# De oorsprong van de tempeldienst



Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?

Romeinen 6: 16



# Dood door de zonde



En Ik zal vijandschap  
zetten tussen u en de  
vrouw, en tussen uw zaad  
en haar zaad; dit zal u de  
kop vermorzelen en gij  
zult het de hiel  
vermorzelen.

Genesis 3: 15

# Het verlossingsplan van God

Voordat de wereld was geschapen, spraken de Vader en de Zoon af dat, wanneer de mens in zonde zou vallen, Christus, die één met de Vader is, de plaats van de overtreder zou innemen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3: 16



# Een onschuldig offer



Genesis 4

# Abraham



En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon.

En Abraham noemde die plaats: De Here zal erin voorzien.

Genesis 22: 8, 14

# Abraham



Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.

Johannes 8: 56

# Mozes en de wet





# Het heiligdom in de woestijn



# De tempel in Jeruzalem





# Alles wees op de komende Verlosser

In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen, - Gij hebt mij geopende oren gegeven -, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. Toen zeide ik: Zie, ik kom: in de boekrol is over mij geschreven.

Psalm 40: 7, 8

Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.

Jesaja 7: 14

# De tempel was verwoest



# De heilige berg

O Here, hoor! o Here, vergeef! O Here, merk op! Treed handelend op; toef niet om uwszelfswil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeking over de heilige berg mijns Gods uitstortte voor de HERE, mijn God...

Daniël 9: 19, 20

# Het antwoord komt

...terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijelende vlucht tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer.

Daniël 9: 21

# Klaar inzicht

En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht.

Daniël 9: 22, 23

# Sla acht op het gezicht

In het derde jaar van de regering van koning Belsassar verscheen mij, Daniël, een gezicht, na het gezicht, dat mij eerder verschenen was....

En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden...

En het gezicht van de avonden en de morgens, waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu, houd het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst.

Daniël 8: 1, 14, 26



# De opdracht van Gabriël

Toen ik, Daniël, het gezicht zag en het trachtte te verstaan, zie, daar stond iemand voor mij, die er uitzag als een man, en ik hoorde een menselijke stem over de Ulai, welke zeide: Gabriël, doe deze het gezicht verstaan... hij zeide tot mij: Versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Toen hij nu met mij sprak, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht ter aarde.

Daniël 8: 15-18

# Uw volk, uw stad en het heiligdom

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Daniël 9: 24

# Een tijdsprofetie

Zeventig weken zijn bepaald

Een dag is een jaar. Zie Genesis 5: 4, 5 en Numeri 14: 34

**70 x 7 dagen = 490 dagen = 490 jaren**

# De engel vertelt wanneer de Messias zal komen

Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken....

Daniël 9: 25

Vanaf het decreet om Jeruzalem te herstellen tot op de gezalfde, de vorst, zouden **69 profetische weken**, of  
 $69 \times 7 = 483$  jaren zijn.

# Het begin van de 70 jaarweken

Er waren 3 bevelen met betrekking tot de wederkeer van de Joden uit Babylon. Wij vinden deze bevelen in Ezra:

§ Het bevel van koning Kores. Ezra 1: 1-4

§ Het bevel van koning Darius. Ezra 6: 2-12

§ Het bevel van Artachsasta. Ezra 7:11-26

*Bevel om  
te  
herstellen*

*De gezalfde  
een vorst*



*457  
v.Chr.*

*27  
n.Chr.*



# Johannes de Doper

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide:  
Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Johannes 1: 29



# De doop van Jezus



En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde...

Lucas 3: 21, 22

# Jezus werd de Gezalfde bij zijn doop



De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft...

Lucas 4: 18

Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus.

Johannes 1: 42

# Profetie over de stad

Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.

Daniël 9: 25

# De kruisiging van Jezus

En na de  
tweeënzestig weken  
zal een Gezalfde  
worden uitgeroeid,  
terwijl er niets tegen  
hem is.

Daniël 9: 26



## Uitgeroeid, maar niet voor Hemzelf (hsv)

Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen.

Jesaja 53: 5, 6



# Profetie over de stad

...en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

Daniël 9: 26

Stad en tempel verwoest  
in 70 n.Chr. door de  
Romeinen





# De laatste week van de 70 weken

En hij (de Gezalfde) zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden...

Daniël 9: 27

Dit is de laatste week van de 70 weken

Een week is 7 jaren.

De laatste week is verdeeld in 2 x 3,5 jaar

# *De profetie van de 70 weken/490 jaren*

*bevel*

*doop*

*kruis*



*457  
v.Chr*

*27  
n.Chr*

*31  
n.Chr*

## Het kruis maakte een einde aan de offerdiensten



Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën...

Matteüs 27: 50, 51

# Het ware offer



Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld:

Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid;

# Het ware offer



...Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om Uw wil, o God, te doen...

# Het ware offer



...(Doch) daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden.

Hebreeën 10: 4-9

# Het verbond versterken

Petrus zei tot de Israëlieten in de tempel:

God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.

Handelingen 3: 26



# Het verbond werd versterkt door de uitstorting van de Heilige Geest

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis, waar zij gezeten waren.

... en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf te spreken.

Handelingen 2: 1, 4

# Na Pinksteren werd het verbond gedurende 3½ jaar versterkt

Zij dan, die het woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof.

Handelingen 2: 41 en 6: 7



En Stefanus vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk  
Handelingen 6: 8

# De dood van Stefanus



Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: Zie, Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods.



# De dood van Stefanus



En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria...

Handelingen 8: 1

# De profetie van de 70 weken/490 jaren



# De verwoester

...en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

Daniël 9: 27

Daniël 8: 24, 25



# Het goede nieuws!

...om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Daniël 9: 24

En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

Daniël 8: 14

# Er is hoop in onzekere tijden



# **Vervolglezingen uit het boek Daniël**

**Woensdag 7, 14 en 21 december 2011**

**Best Western Hotel Goderie**

**aanvang 19:30 uur.**