

44 wordt verklaard en uitgelegd: „Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten”. De uitdrukking „in de dagen van die koningen” slaat op de tijd van het verdeelde Europa, want de vier grote wereldrijken van het verleden bestaan niet meer. Dat betekent dat ten tijde van de verdeelde Europese naties de laatste geweldige gebeurtenis zal plaatsvinden. Wat is dat voor een gebeurtenis?

Hier werpen we nu een belangrijke blik in de toekomst. God vertelt ons wat in de toekomst gaat gebeuren.

De gouden tijden waren prachtig

Vóór we een blik in de toekomst slaan, moeten we eerst goed beseffen waar we thans in dit verloop der geschiedenis staan. Leven we in de tijd van het gouden hoofd? Neen, integendeel, wij leven in dit verloop heel onderaan. Wij leven niet aan het begin der wereldgeschiedenis, maar aan het einde. De wereldgeschiedenis gaat haar einde tegemoet!

En toch hoort men de mensen hier en daar zeggen: „We gaan gouden tijden tegemoet”. Beste vrienden, wie Gods boek, de Heilige Schrift, bestudeert, constateert dat de „gouden tijden” reeds lang voorbij zijn. Nu leven we in de tijd van „ijzer en leem”, dat in vergelijking met het edel metaal goud praktisch waardeloos is.

Alles is precies uitgekomen

Bij het bestuderen van deze profetie stellen we vast dat de goddelijke voorzeggingen tot in alle bijzonderheden met de grootste nauwkeurigheid in vervulling zijn gegaan. Heden ten dage kunnen we het preciese verloop der geschiedenis bevestigen. Dit maakt ons des te nieuwsgieriger naar de voorzegging van de toekomst die God ons hier nog geeft. Want zoals de profetie in het verleden volledig in vervulling is gegaan, zullen ook de laatste gebeurtenissen in vervulling gaan; daar kunnen we zeker van zijn.

Wat in de toekomst zal gebeuren

De toekomstvoorzegging die God toen aan Daniël en de koning gaf, luidt:

„Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar” (Dan. 2:44, 45).

Wat zal dat voor een rijk zijn dat als eerstvolgend groot wereldrijk in de tijd van het verdeelde Europa zal worden opgericht? Het is het koninkrijk waarnaar reeds in het „Onze Vader” wordt verwezen: „Uw koninkrijk kome” (Matth. 6:10). Het is het koninkrijk waarvan in de geloofsbelijdenis staat: „Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden”. Het is geen ander koninkrijk dan het eeuwige rijk Gods, dat door Jezus Christus weer zal worden opgericht.

De wederkomst van Christus

In tegenstelling met alle voorafgaande rijken, die zijn ondergegaan, of bij de wederkomst van Christus vernietigd worden, zal het rijk Gods eeuwig blijven bestaan. Het rijk Gods is het laatste en definitieve, en de aanvang van dat rijk vindt plaats bij de wederkomst van Christus. Jezus Christus zal, zichtbaar voor alle mensen, op de wolken des hemels, begeleid door Zijn engelen, wederkomen. Iedereen die zich heeft voorbereid, zal als hemelburger in dit rijk worden opgenomen. De wederkomst van Christus zal de geweldigste gebeurtenis zijn die de wereld ooit heeft meegemaakt.

„Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Here der heerschen” Zach. 4:6.

Als we nu eens nagaan hoe lang de afzonderlijke voornoemde rijken hebben bestaan, bemerken we iets bijzonders:

Rijk	Duur in jaren
Babylon	66
Medo-Perzië	208
Griekenland	163
Rome	644
Gezamenlijke duur	1081
Verdeeld Europa	1491

De vier grote wereldrijken Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome, hebben in totaal 1081 jaren geschiedenis gemaakt. Maar het verdeelde Europa bestaat reeds 1491 jaren en duurt derhalve reeds ongeveer 400 jaren langer dan alle andere rijken bij elkaar.

Waarom heeft God zo lang geduld?

Dit is een gegronde vraag. Waarom is de dag van de wederkomst van Christus niet reeds eerder gekomen? Hier worden we ons toch bewust, dat de tijd van de verdeelde Europese volken reeds lang ten einde had moeten zijn. De dag van de wederkomst van Christus had al gekomen moeten zijn. De H. Schrift geeft hierop het volgende antwoord: „De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen”. (2 Petr. 3:9).

Vrienden, God is lankmoedig over ons, Hij geeft de mensheid nog een tijd van genade omdat velen nog niet bekeerd zijn. God heeft geen lust in de dood der zondaren, daarom verlengt Hij de tijd der genade. Maar dit houdt niet in, dat het sluitingsuur steeds weer zal worden opgeschort. Wij leven in het einde van de wereldgeschiedenis. Daarom geldt de boodschap voor allen: „Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet”. (Hebr. 3:8).

