

Een Verenigd Europa

Het verdeelde Europa heeft door de eeuwen heen mannen voortgebracht die een één-woording, een zogenaamd Pan-Europa, nastreefden.

Karel de Grote

De eerste die zich daarmee intensief bezighield, was keizer Karel de Grote, zo rond het jaar 800 n. Chr. Voor de verwezenlijking van dit plan trof deze vorst maatregelen. Hij schiep een sterk centraal gezag, bevorderde kunsten en wetenschappen, en voerde ook het schoolwezen in. Maar van Europa een eenheid te maken, lukte hem niet.

Karel V

Keizer Karel V, koning van Spanje en keizer van Duitsland, scheen ook de aangewezen man om Europa te verenigen. Zijn regering viel in de tijd van de Reformatie. Helaas moest hij tal van oorlogen voeren tegen koning Frans I. In totaal waren het vier uitputtende oorlogen op het grondgebied van Italië en een oorlog in Frankrijk. Het gestelde doel, een verenigd Europa, bereikte keizer Karel V niet. In het jaar 1556 deed de keizer afstand van de troon, en twee jaar later stierf hij in het Hieronymusklooster San Jeronimo de Yuste in West-Spanje.

Lodewijk XIV

Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, ook wel de „zonnekoning” genoemd, is de volgende die bezeten was van de gedachte om van Europa een eenheid te maken. Hij behaalde verschillende successen, maar Europa bleef verdeeld.

Napoleon I

Napoleon I, keizer der Fransen, was ook bezeten van slechts één idee, Europa te verenigen onder Franse vlag. Doelbewust ging hij te werk om een verenigde Europese staat te scheppen. Napoleon wist precies wat hij wilde. „Wij hebben één Europese wet nodig, een Europees hof van Cassatie, een eenheidsmunt, dezelfde maten en gewichten, we hebben dezelfde wetten nodig voor heel Europa. Uit alle volken zal ik één volk maken”. (E. Ludwig, *Napoleon*, Diana-Verlag, Baden-Baden, 1952, blz. 219). Vóór Moskou schitterde zijn ster als nooit tevoren. Maar na vijf weken in Moskou te zijn gelegerd, was hij gedwongen de terugtocht te aanvaarden. Daaruit resulteerde later het Wener Congres. Daar werden de landsgrenzen opnieuw vastgesteld. Europa bleef gedeeld.

Hitler

Adolf Hitler liet postzegels vervaardigen met de opdruk: „Grossdeutsches Reich” (Grootduits Rijk). Duitse soldaten stonden van de Noordkaap tot

Noord-Afrika, van de Atlantische Oceaan tot voor Moskou. De realisering van een verenigd Europa scheen voor de deur te staan. Men sprak zelfs van een „duizendjarig rijk”. Wat bleef over? Een verdeeld Europa.

Zes woorden bezegelen het lot

„Dit zal een verdeeld koninkrijk zijn”. Deze zes woorden van de goddelijke profetie waren sterker dan de machtigste legers der wereld.

Vergeefse pogingen tot eenheid

Ook heden worden loffelijke pogingen gedaan voor een verenigd Europa. Bekwame mannen willen het ideaal van een verenigd Europa verwezenlijken. Veel Europese Instituten werden geschapen. Tot de bekendste daarvan behoren de E.E.G. (Europese Economische Gemeenschap), Euratom, en Streven naar Munteenheid. Eén totale douaneregeling en een Europese muntstandaard worden nagestreefd. De veelheid der Europese talen probeert men tegemoet te komen door intensief onderwijs op het gebied der vreemde talen. Wanneer wij nu de Heilige Schrift, Gods Woord, raadplegen, dan luidt het antwoord op al die goed bedoelde menselijke pogingen: „Dit zal een verdeeld koninkrijk zijn”.

Mislukte eenheid

Een ander poging tot een verenigd Europa wordt beschreven in vers 43: „Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem”. Er gaat bijna

geen jaar voorbij waarin niet een of andere Europese vorstenbruiloft wordt gevierd. In feite zijn de Europese vorsten- en koningsfamilies bijna allemaal aan elkaar verwant. Het Engelse koningshuis is met het Duitse koningshuis in Hannover verwant. Tussen het Russische tsarenhuis en het Duitse keizerlijke huis bestonden verwantschapsbetrekkingen. Duits bloed vloeit door de Franse vorstengeslachten, een Deense prinses werd koningin van Griekenland. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit vele om te laten zien hoe sterk de familiebetrekkingen en -bindingen zijn. En toch kwam de eerste wereldoorlog. Bloedverwantschap kon het oorlogsgebeuren en de verklaringen dienaangaande niet verhinderen. Zoals leem en ijzer zich niet laten vermengen, konden ook de huwelijken tussen de verschillende Europese vorstenhuizen onder elkander de vereniging van Europa niet tot stand brengen. „Dit zal een verdeeld koninkrijk zijn”.

De steen valt op de voeten

Wij denken nu aan datgene wat zich voltrok in de droom die koning Nebukadnezar zag: een grote steen viel neer van de berg en trof het beeld aan zijn voeten. Het beeld viel in gruzelementen. De wind verstrooide alles, en uit de steen verrees een grote berg die de gehele aarde vulde.

Het is van belang te constateren dat de steen niet viel op het hoofd van goud, of op de borst en armen van zilver, ook niet op de buik van koper, of op de schenkels van ijzer. De steen trof het beeld heel onderaan, en verbrijzelde de voeten.

Dan begrijpen wij ook, wat ons in vers

De alles vernietigende hand van de geweldenaar

