

wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt — gij zijt dat gouden hoofd". Dat is de eerste verklaring die Daniël de koning geeft. Hij zegt Nebukadnezar dat deze in het beeld het hoofd van goud voorstelt. Nebukadnezar was toen koning van het grote koninkrijk Babylon (Babel), en zo betekent dat hoofd van goud het koninkrijk Babylon, dat bestond van 605 - 539 v. Chr.

Het moet de koning wel gestreeld hebben, dat hij het hoofd van goud voorstelde. Het valt ons op dat het bovenste van dit beeld uit het waardevolste metaal bestaat. Na het hoofd uit goud, bestaan borst en armen uit zilver. De buik en de lendenen zijn van koper. De schenkels van ijzer, en de voeten bestaan uit een mengsel van ijzer en leem.

De beschrijving hier begint met goud, en houdt op met de goedkoopste materie, leem. Dat is beslist een neerwaartse beweging en geen opwaartse ontwikkeling.

Waarom wordt in dit beeld het koninkrijk Babylon vergeleken met goud? De hoofdstad Babylon was toenmaals een van de rijkste steden die er in de wereld zijn geweest. Om heel de stad heen lag een reusachtige muur. Eigenlijk waren het twee muren, die de stad een niet te doorbreken bescherming boden, en bovenop zo breed waren, dat twee ossewagens gemakkelijk naast elkaar konden rijden. Bij een aanval konden in een minimum van tijd wapens en oorlogsmateriaal worden aangevoerd op elk punt waar dat nodig was. De stad zelf kon een belegering van twintig jaar doorstaan.

### Onmetelijke rijkdommen

In de stad Babel was ook een van de zeven wereldwonderen, de hangende tuinen, die de koning voor zijn Perzische vrouw had laten bouwen. In dat vlakke land had de koningin een vurig verlangen naar de heuvels van haar vaderland. Om haar enigszins een idee van die heuvels te geven, liet de koning op zuilen terrassen aanleggen die kunstmatig werden bevoeid. Ze werden de hangende tuinen genoemd. Voor de beplanting moesten door slaven 14,5 miljoen ton aarde worden aangevoerd. Omgerekend betekent dat, dat 600 vrachtauto's die telkens 20 ton kunnen vervoeren, elke dag 5 tochten moesten maken om in één jaar deze hoeveelheid te transporteren. Toen waren er nog geen vrachtauto's. Wij hebben geen idee hoe groot de kosten wel geweest moeten zijn.



De Engelse predikant Ds. E. V. Whittle verklaarde tijdens een kerkdienst in Londen een aantal jaren geleden in grote lijnen de hoofdstukken 2 en 7 uit het boek Daniël. In Dan. 2 worden de wereldrijken voorgesteld naar hun uiterlijke glans; in Dan. 7 wordt het karakter van deze wereldmachten gesymboliseerd.

Toen de Perzen ten slotte de stad veroverden, hadden ze drie maanden nodig om alle schatten die in deze stad lagen opgestapeld, weg te voeren. Nu gaan we begrijpen waarom Babylon werd voorgesteld door het hoofd van goud.

### Perzië

Over het verdere verloop van de wereldgeschiedenis die hier slechts heel in het kort wordt geschetst, lezen wij in vers 39: „Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe". Daniël vertelt dus de koning, dat zijn rijk niet eeuwig zal bestaan, en er een ander rijk zal komen. Zoals reeds is vermeld, veroverden de Perzen het Babylonische rijk. Dat Perzische rijk werd voorgesteld door de borst en armen van zilver. Zoals de mens twee armen heeft, was het eigenlijk een tweevoudig rijk, maar de Perzen hielden de overhand. Het was qua oppervlakte groter dan het Babylonische rijk. Maar ook de Perzen bleven niet eeuwig bestaan.

### Griekenland

De onverschrokken veroveringstochten van Alexander de Grote schiepen het Griekse Rijk. De Grieken overwonnen de Perzen, Daniël omschreef Griekenland als „weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde" (:39).

### Rome

Van het vierde werelddeel lezen we in

dit verloop der geschiedenis: „Een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen" (:40). Dit is een treffende beschrijving van het „ijzeren Romeinse Rijk". Wie zich niet onderwierp aan de Romeinen, werd onverbiddelijk bestreden en uitgeroeid. Alle landen rondom de Middellandse Zee, Midden-Europa, en grote delen van Klein-Azië behoorden tot dit grootste der hier geschilderde wereldrijken. Het Romeinse Rijk bestond ook het langst. De stichting ervan vond plaats in het jaar 168 v. Chr. Zijn ondergang voltrok zich pas in 476 n. Chr.

### Een verdeeld Europa

De uitlegging van de droom gaat verder: „En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem" (:41). Het verloop der geschiedenis leert ons, dat het geweldige Romeinse Rijk is ondergegaan door de volksverhuizingen van de Germaanse stammen.

Daniël profeteerde in opdracht van God: „Dit zal een verdeeld koninkrijk zijn". Sinds de ondergang van het Romeinse wereldrijk spreken we van een verdeeld Europa. Het verdeelde Europa wordt in dit beeld voorgesteld door de voeten met de tien tenen van ijzer en leem. Niemand is in staat uit ijzer en leem een duurzaam, vast mengsel te maken. Dit is een rake beschrijving van de Europese staten, die tot geen éénwording kunnen komen.