

Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL

Het Hemelse Heiligdom

“Gods woonplaats...”

Gezegende Sabbath



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

SABBAT 16 NOVEMBER - 2013

07





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...
Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Christus, ons Zoenoffer



LES 7



November 9 – November 16 2013

07



Christus, ons Zoenoffer

LES 7



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

Kerntekst:

“Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen”
(1 Petrus 2:24).



Deze week zullen we verschillende kenmerken van het ultieme offer van Christus bestuderen en zien wat zijn eens-en-voor-altijd offerdood voor ons heeft gedaan.



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Sabbatmiddag – November 9

07





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Jezus in Jesaja 53

LES 7



Hier zijn enkele gevolgtrekkingen van dit gedeelte voor het dienstwerk van Jezus voor ons:

1. Jezus leed voor de ander. Hij nam hun verdriet en zorgen op zich, hun overtredingen en onreinheden hun zonden.
2. Hij brengt grote zegeningen voor degenen voor wie hij lijdt: vrede, genezing en rechtvaardiging .





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Jezus in Jesaja 53

LES 7



Hier zijn enkele gevolgtrekkingen van dit gedeelte voor het dienstwerk van Jezus voor ons:

3. Het was Gods wil dat Jezus zou lijden en verbrijzeld zou worden . God legde onze wandaden op hem , omdat het gods plan was dat Hij in onze plaats zou sterven.

4. Jezus is rechtvaardig , zonder kwaad in de zin of bedrog.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

Jezus in Jesaja 53

LES 7



Hier zijn enkele gevolgtrekkingen van dit gedeelte voor het dienstwerk van Jezus voor ons:

5. Hij was een schuldoffer, een zoenoffer voor de zonde.





Zijn offer is voldoende

LES 7



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

Jezus stierf voor de zondaars. Hijzelf echter was zonder zonde, zodat toen Hij zijn leven gaf als offer Hij niet zou sterven voor zijn eigen zonde. Integendeel, Hij moest 'de zonden van velen dragen', want Hij was het die 'verzoening bewerkt voor hun zonden' teneinde de zonde voor altijd weg te doen .





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Zijn offer is voldoende

LES 7



Christ, the Creator of the universe, died as a human being for your sins. Dwell on what this means. Think of the incredible good news that it is. Think of the hope it offers you personally. How can you make this amazing truth the chief motivation of all that you do?



Het Bloed van Christus

LES 7



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

In Hebreeën is er een
krachtig contrast:

Het bloed van Christus
is beter dan welk ander
bloed ook. in feite is het zo dat
geen ander bloed werkelijk voor
vergeving kan zorgen; de dood van
Christus is de enige reden waarom
zonden worden vergeven van voor
en na het kruis.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

Een Smetteloos Offer

LES 7



Jezus als 'lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt', voldoet volledig aan het criterium uit het nieuwe testament dat om een smetteloos offer vraagt.



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Woensdag– November 13

07





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

Een Groot Gevaar

LES 7



Lees Hebreëen 6:4-6 en 10:26 - 31.
Waarvoor waarschuwt Paulus ons?



En hoe vergaat het uzelf ?
Bent u eenvoudigweg gewend
geraakt aan de verbazende
waarheid over het kruis?
Waarom is dit zo vreselijk om te
doen? Hoe kunnen
we onszelf beschermen voor het
gevaar waarvoor Paulus ons hier
waarschuwt?





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Een Groot Gevaar

LES 7



“Niets minder dan de dood van Christus kon zijn liefde tot een verzoening voor ons maken. omdat hij gestorven is, kunnen wij vol blijdschap uitzien naar zijn wederkomst. Zijn offer is het middelpunt van onze hoop. hierop moeten wij ons geloof richten.’

Ellen G. White, Jezus, de Wens der Eeuwen, bladzijde 549.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

Een Groot Gevaar

LES 7



Gespreksvragen:

Ellen G. White heeft ooit gezegd dat het goed zou zijn om 1 uur per dag te mediteren over het leven van Jezus, vooral over de laatste ogenblikken van zijn leven. Hoe kan een dergelijke oefening onze relatie met Christus versterken, evenals onze waardering voor wat Hij voor ons heeft gedaan?



Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL



The Trans-European Division



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

SABBAT NOVEMBER 16 - 2013



Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL



4e Kwartaal 2013



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Een Gezegende Sabbat

07

