

Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL

Het Hemelse Heiligdom

“Gods woonplaats...”

Gezegende Sabbath



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

SABBAT 9 NOVEMBER - 2013

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De Grote Verzoendag



LES 6



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

November 2 – November 9 2013

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

De Grote Verzoendag

LES 6

Kerntekst: 'Wie is een God als u die schulden vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee' (Micha 7:18,19).

Sabbatmiddag – November 2

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De Grote Verzoendag

LES 6



De Grote Verzoendag of, Jom Kippoer, zoals die wordt beschreven in Leviticus 16 is het meest plechtige ritueel in het Oude Testament. Het wordt opzettelijk geplaatst in het hart van het boek Leviticus, wat zich op zijn beurt in het hart bevindt van de vijf boeken van mozes, en dit alles om duidelijk te illustreren wat het 'allerheiligste' karakter van dit ritueel is.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De jaarlijkse reiniging

LES 6



**De Grote Verzoendag of, Jom Kippoer.
Wat wordt er op de Grote Verzoendag gereinigd?**

**De grote Verzoendag bestond uit drie belangrijke
hoofdbestanddelen:**





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De jaarlijkse reiniging

LES 6

1. Het reinigingsoffer voor de priester.

De hogepriester slachtte een stier voor zijn eigen zonden, ten einde er zeker van te zijn dat hij (de priester) rein zou zijn op het moment dat hij het heiligdom binnenging en het ritueel zou uitvoeren om het heiligdom te reinigen.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

De jaarlijkse reiniging

LES 6

2. Het reinigingsoffer van de bok 'voor de Heer'.
Door het jaar heen 'brachten' de reinigingsoffers alle zonden van de Israëlieten in het heiligdom. Op grote Verzoendag was het tijd om deze zonden van het heiligdom te verwijderen; dit proces werd gedaan door het bloed van de bok 'voor de Heer'.



Zondag – November 3

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De jaarlijkse reiniging

LES 6

3. Het verwijderingsritueel met de levende bok voor Azazel.

God wilde dat de zonden van zijn volk zouden verdwijnen uit het heiligdom en het tentenkamp. Daarom werd een levende bok weggestuurd naar de woestijn.



Zondag – November 3

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

De jaarlijkse reiniging

LES 6

3. Het verwijderingsritueel met de levende bok voor Azazel.

Lees Leviticus 16:15. Wat gebeurde er met deze bok en waar stond het symbool voor?



Zondag – November 3

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

De Vergeving Voorbij

LES 6



**De
Grote
Verzoendag,
De belangrijkste
taak van
de hogepriester
was om te
bemiddelen
tussen God
en de mensheid.**



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Maandag – November 4

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De Vergeving Voorbij

LES 6



Terwijl wij worstelen met alle door God gegeven kracht om alle zonden uit ons leven weg te doen, hoe kunnen wij leren om volledig te steunen op de verdiensten van Christus, Hij die onze enige hoop op verlossing is?

Maandag – November 4

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Azazel

LES 6

Wat gebeurde er met de levende bok?

Het ritueel met de levende bok was niet een offer. De levende bok verscheen op het toneel pas nadat de hogepriester de verzoening voor het hele heiligdom had voltooid . We kunnen dit punt niet genoeg benadrukken: het ritueel dat hierop volgde met de levende bok had niets te maken met de feitelijke heiliging van het heiligdom of die van het volk. Ze waren daarvoor al gereinigd.



Wie of wat is Azazel?

Wij kennen hem natuurlijk, als een symbool voor Lucifer zelf.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Azazel

LES 6

**Hoe kunnen we leren om niet terug te denken
aan onze zonden wanneer zij vergeven zijn?
Waarom is het zo belangrijk voor ons om dit te
doen?**



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Dinsdag – November 5

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Op Grote Verzoendag

LES 6

Indien iemand in het oude Israël deze aanwijzingen niet opvolgde, werd hij verstoten en vernietigd (Leviticus 23:29,30). De Grote Verzoendag draaide feitelijk over niets anders dan leven en dood. Het eiste van de gelovige een volledige trouw aan God.



Woensdag – November 6

06





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Op Grote Verzoendag

LES 6

“Op deze wijze werden door de heiligdomsdienst, en later door de dienst in de tempel, aan het volk de grote waarheden onderwezen die betrekking hadden op de dood en het dienstwerk van Christus, en eens per jaar werden hun gedachten gericht op de slotgebeurtenissen van De Grote Strijd tussen Christus en satan, en de uiteindelijke reiniging van het heelal van zonde en zondaars.”

—Ellen G. White,
Patriarchen en Profeten, p. 322.



Jesaja's persoonlijke Jom Kippoer

LES 6



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



**Welke
overeenkomsten
met de
Grote Verzoendag
vindt u in
Jesaja 6:1-6?**





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



“Nu komt de gebeurtenis die werd voorafschaduwd door de laatste plechtige dienst op de Grote Verzoendag. wanneer de dienst in het heilige der heiligen was afgelopen en de zonden van Israël uit het heiligdom waren verwijderd door het bloed van het zondoffer, werd de zondebok levend voor de Here gesteld. De hogepriester legde dan in aanwezigheid van de vergadering ‘al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden’ op de kop van de bok’. wanneer het werk in het hemelse heiligdom voltooid is, zullen de zonden van Gods volk op satan worden gelegd in aanwezigheid van God, de hemelse engelen en de schare van de verlostten. Hij zal verantwoordelijk worden gesteld voor al het kwaad waartoe hij hen heeft aangezet.

**Ellen G. White, De Grote Strijd,
p. 607.**





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Verdere Studie

LES 6

Gespreksvragen:

Iemand schreef ooit dat het dienstwerk van Christus, van zijn dood aan het kruis tot aan het dienstwerk in het hemelse heiligdom, eenvoudigweg onderdeel uitmaakt van 'Gods heldere aanpak' om de zonde aan te pakken op een manier die helpt om alle vragen over God te beantwoorden betreffende zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid, en liefde. Denk na over de gevolgtrekkingen van deze gedachte, vooral in verband met De Grote Strijd en wat dat ons leert over de belangrijkere zaken die betrekking hebben op de vreselijke tragedie van de zonde.



Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL



The Trans-European Division



SABBAT NOVEMBER 9 - 2013



Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL



4e Kwartaal 2013



Een Gezegende Sabbat

06

