

Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL

Het Hemelse Heiligdom

“Gods woonplaats...”

Gezegende Sabbath



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

SABBAT NOVEMBER 2 - 2013

05





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...
Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Verzoening door het Reinigungs- offer



LES 5



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Oktober 26 – November 1 2013

05





Verzoening door het Reinigingsoffer

LES 5

LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Kerntekst: “U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijkjs als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voor ouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus (1 Peter 1:18, 19)





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten

Verzoening door het Reinigingsoffer

LES 5



HET systeem van offerdiensten is waarschijnlijk het meest bekende deel van de dienst in het heiligdom, omdat dit het deel is dat direct verwijst naar het offer van Christus. Het bloed van het dier dat stierf voor de zondaar wordt een symbool voor het bloed van Christus die voor ons gestorven is.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Zonde en genade

LES 5



EEN ieder die de heer kent kan getuigen dat de zonde ons scheidt van God. het goede nieuws is dat de Heer een systeem in werking heeft gezet om de breuk te helen die de zonde heeft veroorzaakt en ons terug te brengen tot hem. in het hart van dit systeem staat natuurlijk het offer.



Zonde en genade

LES 5



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



© 2013 AGO



© 2013 AGO

**Wat laat 2 Samuel 14:9 zien over
genade, rechtvaardigheid en schuld?**



De handen opleggen

LES 5



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Het doel van het offer was om zonde en schuld weg te nemen van de zondaar, om de verantwoordelijkheid over te dragen aan het heiligdom, en om de zondaar vergeven en gereinigd heen te zenden.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De handen opleggen

LES 5



Denk, als u de volgende keer in verleiding komt om te zondigen, aan Jezus die stierf aan het kruis en zie uzelf uw handen op zijn hoofd leggen en uw zonden boven zijn hoofd belijden.



Maandag - Oktober 28

05



De overdracht van de zonde

LES 5



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Na het opleggen van de handen en de dood van het oer was de volgende rituele handeling in het offer het aanbrennen van het bloed. De priester smeerde het offerbloed aan de horens van het altaar. omdat het om bloed ging moest dit deel van het ritueel te maken hebben met verzoening .



De overdracht van de zonde

LES 5



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Als de zonde was begaan door een gewoon lid van het volk of een leider werd HET BLOED aangebracht op het brandofferaltaar;



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Dinsdag - Oktober 29

05



De overdracht van de zonde

LES 5



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Als de zonde was begaan door een gewoon lid van het volk of een leider werd HET BLOED aangebracht op het brandofferaltaar; maar als DE HOGEPRIESTER of het hele volk de zonde had begaan werd HET BLOED aangebracht op het altaar in het heilige, het reukoffer-altaar.

Dinsdag - Oktober 29

05



De overdracht van de zonde

LES 5



LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Hoe helpt de dienst in het heiligdom om te begrijpen hoezeer wij van God afhankelijk zijn voor vergeving van onze zonden?





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De zonde dragen

LES 5



Door het offer in het heiligdom op te eten zou de dienstdoende priester 'de schuld wegdragen' van de overtreder. Het vlees van dit offer was niet alleen een betaling voor de diensten verricht door de priesters, maar het was een cruciaal onderdeel van de verzoening.





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



De zonde dragen

LES 5

STELT u zich voor dat u voor
God staat in de rechtszaal.
Waarop zou u zich beroepen?
Op uw goede daden, op het vieren
van de sabbat, op de goede dingen
die u heeft gedaan en alle slechte
dingen die u heeft vermeden?
Denkt u werkelijk dat dit genoeg
zou zijn om u te rechtvaardigen
tegenover een heilig
en volmaakte God?
Zo niet, wat is uw enige hoop
in dat oordeel?





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Vergeving

LES 5

LEES : Micha 7:18–20.

**Welk beeld van God
vinden wij in dit gedeelte?**

**De laatste drie verzen van het
boek Micha gaan verder in
op de relatie tussen
god en zijn overblijfsel.**





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Vergeving

LES 5

LEES : Micha 7:18–20.

**Welk beeld van God
vinden wij in dit gedeelte?**

**De laatste drie verzen van het
boek Micha gaan verder in
op de relatie tussen
god en zijn overblijfsel.**

**Denk vandaag aan :
31 OCTOBER 1517**

HERVORMINGS-DAG





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

Vergeving

LES 5

Ellen G. White,
'De tabernakel en haar diensten',
bladzijden 308-322.
Patriarchen en Profeten.

'Zoals Christus na zijn hemelvaart in Gods tegenwoordigheid verscheen om te pleiten op zijn bloed ten behoeve van berouwvolle zondaars, sprenkelde de priester in de dagelijkse dienst het bloed van het offer in het heilige ten behoeve van de zondaar.



Donderdag - Oktober 31

05





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Verdere Studie

LES 5

Gesprek- vragen:

Bespreek met uw groep de laatste vraag aan het einde van de les op woensdag. Bespreek uw antwoorden en evolgen van de antwoorden met betrekking tot het evangelie en dat wat God heeft gedaan voor ons om ons te redden.



Vrijdag- November 1

05





LEREN UIT 'OUDE' GESCHRIFTEN...

Het Verlossingsplan

Waar God en ik
elkaar ontmoeten



Verdere Studie

LES 5

STELT u zich voor dat u voor
God staat in de rechtszaal.
Waarop zou u zich beroepen?
Op uw goede daden, op het
vieren van de sabbat, op de
goede dingen die u heeft
gedaan en alle slechte
dingen die u heeft vermeden?
Denkt u werkelijk dat dit genoeg
zou zijn om u te rechtvaardigen
tegenover een heilig
en volmaakte God?
Zo niet, wat is uw enige hoop
in dat oordeel?



Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL



The Trans-European Division



SABBAT NOVEMBER 2 - 2013



Zevende - Dags - Adventisten

SABBAT SCHOOL



4^e Kwartaal 2013



ENDTIME MULTIMEDIA
Productions
© 2013 AGO

EEN GEZEGENDE SABBAT

05

