

Sabbat

Doe Lees
om te beginnen
Efeziërs 6.

Oefenen in gehoorzaamheid

Stel je eens voor dat je geen keus had over wanneer je opstond 's morgens, geen keus over wat je at of waar je naar toe ging of wat je deed? Hoe zou je je dan voelen? Dat was het nou precies om slaaf te zijn in Bijbelse tijd (Zie Efeziërs 6:5-9).

Zondag

Lees Lees Oefenen in
gehoorzaamheid.

Maak Maak een papieren ketting
Schrijf op elke schakel een woord
van de power text.

Leer Begin met het uit je hoofd
leren van de power text.

Bid Bid dat je bereid mag zijn
om te dienen.

We dienen God als
we anderen met
heel ons hart dienen.

POWER TEXT

“Dien met je hele hart,
alsof je God dient
en niet mensen.

(Efeziërs 6:7).

Kort na de dood van Jezus waren vele christenen slaven. Het goede nieuws van bevrijding heeft altijd extra betekenis gehad voor hen die de minste hoop hadden en wie heeft zo weinig hoop als een slaaf? Slavernij kwam in die tijd heel vaak voor. En in sommige plekken zoals in de steden die Paulus bezocht, waren er meer slaven dan slavenhouders. In de meeste kerken die Paulus opgestart had, bestonden de leden uit slaven en slaveneigenaars. Een Romeinse burger bezat wel honderden slaven en mocht met hen doen wat hij wilde. Een eigenaar mocht zijn slaven afranselen, martelen of zelfs vermoorden. Als een slaaf zich probeerde te verdedigen, mocht de slaveneigenaar de hele familie van de slaaf wegvagen. Het was een loodzwaar leven, maar niet een heel ongebruikelijke, dus is het niet vreemd dat Paulus in zijn brieven een speciale boodschap had

Maandag

Lees Lees Efeziërs 6:5-9.

Maak Maak een lijst van mensen die in jouw omgeving dienend werk doen.

Interview Interview iemand die in zijn of haar werk ander mensen dient.

Bid Bid voor alle mensen die anderen dienen.



voor slaven en hij schreef zelfs de hele brief Filemon aan een slaveneigenaar over zijn slaaf.

Nu slavernij nergens meer is toegestaan, is het misschien makkelijk om de woorden van Paulus over dit onderwerp over te slaan. Maar zelfs als wij weinig kans lopen om gekocht of verkocht te worden of om iemands eigendom te worden, zullen er altijd mensen zijn aan wie wie verantwoording moeten afleggen. Nu gaat het om ouders, juffen, meesters en sporttrainers. Later zullen we te maken heb met een baas, je man of vrouw (als je trouwt) en geloof het maar echt, ook je kinderen. In het leven ben je verantwoordelijk voor anderen en zij voor jou. Paulus' zijn woorden zijn nog steeds erg belangrijk. "Gehoorzaam je aardse meesters... met oprechte harten," schreef Paulus (Efeziërs 6:5). Dit betekent eerlijk en zuiver. Omdat je het echt meent, niet omdat je het moet doen.

Dinsdag

Lees Lees 1 Korinthiers 9:19.

Denk Hoe kun jij jezelf tot slaaf van iedereen maken alleen om hen voor Christus te winnen?

Onderzoek Doe een onderzoek over slaven in het verleden die trouw waren en zich als Christus gedroegen tegen hun meester. Welke indruk liet dit achter bij hun meester? Hoe behandelden deze meesters hen?

Bid Bid tot God dat Hij je helpt om Hem beter te dienen.



"Gehoorzaam hen, niet alleen om er voor beloont te worden, maar als slaven van Christus die de wil van God doen omdat het uit hun hart komt." (vers 6). Hmmmm. Doe de dingen die je gevraagd worden, ook wanneer niemand kijkt! Doe het altijd, vanuit je hart.

"Gehoorzaam. . . zoals je ook Christus zou gehoorzamen. . . Dien met je hele hart alsof je de Here God dient." (versen 5-7)

Wow! Behandel je slavenmeester, die lastige, waardeloze gemene tiran alsof hij Jezus is! In deze tijd zou je het zo zeggen: "Doe het werk voor je ouders, je juf of je meester, je baas, het maakt niet uit voor wie, alsof je het doet voor Jezus zelf!"

Dit is op een HELE andere manier kijken naar het werk of de klusjes doen die JIJ niet graag doet, toch?

Woensdag

Tel Op hoeveel manieren kun jij anderen dienen?

Denk Denk na over de verschillende plaatsen in jouw leven waar je anderen moet gehoorzamen. (thuis, op school, scouting, in de kerk enz.)

Schrijf Schrijf in je Bijbelstudieschrift over veranderingen die nodig zijn in jouw gedrag. Vraag God om je te helpen veranderen.

Bid Vraag God om zegeningen voor dit plan.



Stel je eens voor wat enthousiast gehoorzamen kan doen. Stel je dit getuigenis eens voor. Van de 100 boze, norske, ik-doe-net-genoeg slaven is er eentje bereid, zelf opgewekt. Eén gedraagt zich fijn en is vrolijk. Eén is betrouwbaar en toegewijd en doet de dingen uit zichzelf. Denk je dat de meester dit zal opmerken? Ik weet het wel zeker. Het is al eens eerder gebeurd. Herinner je je Jozef en het dienstmeisje van Naäman nog? Hun manier van leven, gehoorzamen en verantwoordelijk zijn, was een mooi getuigenis.

Vraag maar aan iemand die een eigen bedrijf heeft en je zult van hem horen dat opgewekte, hardwerkende en verantwoordelijke medewerkers schaars zijn. Op zo'n enthousiaste manier je ouders, leraren, je baas (op het werk) of wie dan ook dienen, is vandaag net zo belangrijk als het dienen van een slavenmeester 200 of 2.000 jaar geleden. Op zo'n manier van Gods boodschap getuigen, is een plusplunt voor het evangelie- zo sterk dat het zou kunnen dat jouw meester interesse krijgt in de Meester!

Donderdag

Lees Lees Jesaja 1:19, 20.

Bid Bid God om deze verzen goed te begrijpen.

Schrijf Schrijf een gedicht of lied waar je in laat merken wat je begrijpt van deze verzen.

Vind Zoek verhalen in de krant of het internet over mensen die liever zichzelf hebben gediend dan anderen.



Vrijdag

Vraag Praat met je gezin over hoe het is om een dienstknecht te zijn.

Deel Deel met jouw gezin wat je in de les van deze week over dienen hebt geleerd.

Maak Maak een poster waar je reclame op maakt voor een dienst die jij graag verleent aan anderen.

Bid Bid dat iedereen in jouw elkaar beter gaat dienen.



Ware Liefde

Johannes 14:21

“Als je van mij houdt, dan doe je wat ik je vraag.”



Vergeef Ons Onze Zonden

Denk na over de volgende Bijbeltekst:

"Vergeef ons onze zonden, want wij
vergeven ook een ander die tegen ons zondigt"
(Lucas 11:4).

