

Meer geheimen van het Koninkrijk

Heb je ooit zo een radicale dienst gehoord dat jij meteen wilde veranderen, maar dat het anderen juist boos maakte? Velen die in het publiek van Jezus zaten, hadden die ervaring toen Hij uitverteld was over het onzichtbare koninkrijk. Stel je weer een jongen van jouw leeftijd voor die daar was. (Lees Matteüs 5:21-26, 33-48)



De jongen keek naar de Farizeeën terwijl Jezus sprak. Ze luisterden met ijzige gezichten. "Ik denk dat ze het niet eens zijn met wat Hij zegt", dacht hij.

"Ik wil dat jullie zo veel dingen leren", zei Jezus. "Als je echt kinderen van de Vader bent, dan zul je vrienden en vreemden met liefde en medeleven behandelen. Ik weet dat je niet altijd zin hebt om dit te doen. Maar onthoudt, dat als je God constant om kracht vraagt om dit te doen, zal Hij je die geven."

Sabbat

Doe

Lees Matteüs 5.

Zondag

Lees "Meer geheimen van het Koninkrijk."

Leer Begin met het leren van de de leertekst. Doe dit elke dag.

Denk Op welke manier kun je in harmonie leven zowel thuis als op school?

Bid Prijs God voor de manier waarop Hij van je houdt en voor je zorgt.

De jongen dacht aan de bedelende jongens op het marktplein. Hun kleren waren gescheurd en vuil. Hij voelde zich ongemakkelijk in hun buurt en probeerde ze te vermijden. "Misschien kan ik ze op een of andere manier helpen", dacht hij.

"Jouw daden zullen anderen veel vertellen over hoe het met jouw hart gesteld is", zei Jezus. "De Farizeeën zeggen jullie dat het verkeerd is om te moorden. Dat klopt. God heeft dat zelf vele jaren

Omdat God van ons houdt, kunnen wij van onze vrienden en onze vijanden houden.

LEERTEKST

"Hoe goed en prettig is het als broeders in eenheid bij elkaar wonen."

Psalm 133:1



Maandag

Lees Matteüs 5:21-26

Denk Wie is de "broeder" waarover gesproken wordt in vers 22?

Plan Maak een lijst in je Bijbelschrift van dingen die je de volgende keer kunt doen wanneer je boos op iemand bent. (zoals wandelen, tot 10 tellen, etc.)

Bid Vraag God om vergeving voor de laatste keer dat je uit boosheid onwaardig was tegen iemand.

geleden gezegd. Maar het is ook verkeerd om iemand zo erg te haten dat je wenst dat hij dood is. Dit is hetzelfde als ze vermoorden."

De menigte luisterde geconcentreerd, terwijl Jezus uitlegde wat Hij bedoelde. De ijzige gezichten van de Farizeeën veranderden in fronsende gezichten.

"Soms ben je de Heer aan het aanbidden. Je herinnert je dat je ruzie had met iemand. Je moet die persoon om vergeving gaan vragen. Je kunt God niet echt aanbidden als je trots en haat in je hart hebt."

De jongen dacht aan de ruzie die hij met een vriend had gehad. Hij had toen ook niet met God willen praten. Later, toen ze het hadden goed gemaakt, had hij dat lege gevoel niet meer.

"Er is misschien iets dat je doet wat er voor zorgt dat je blijft zondigen. Ook al lijkt het het meest dierbare ding in je leven, je moet er vanaf zien te komen", onderwees Jezus.

Dinsdag

Lees Matteüs 5: 27-32

Denk Op welke manieren zou je je gedachten onvervuild kunnen houden?

Zie Lees Filippenzen 4:6-8. Geef weer antwoord op de bovenstaande vraag.

Bid Vraag dat de vrede van God je hart en je gedachten zal beschermen.



"Je wilt niks in je leven houden wat belemmert dat God jou maakt in hoe Hij wil dat jij bent."

Terwijl hij naar zijn vader keek, dacht de jongen, *"Hij koos ervoor om bepaalde dingen niet meer te doen omdat ze hem weghielden van God."*

"Veel mensen zeggen dat het oké is om van je burens te houden en je vijanden te haten", ging Jezus verder. "Maar onthoudt, God geeft de zon en de regen aan iedereen. Indien je als Hem wilt zijn, zul je anderen helpen, ook al vinden ze jou niet aardig."

"Wanneer je alleen diegenen helpt die je vrienden zijn en je kijkt niet om naar je vijanden of de mensen die je niet kent, dan ben je egoïstisch en gemeen. Je moet net als je hemelse Vader zijn en je bewust zijn van wat anderen nodig hebben."

Woensdag

Lees Matteüs 5: 33-37.

Denk Heb je ooit een belofte gedaan die je niet kon houden? Heeft iemand dat ook eens met jou gedaan? Hoe voelde je je in beide situaties?

Vraag een volwassene wat ze vinden van het gebruik van gewone uitdrukkingen die lijken op vloekwoorden (zoals "getver", "jee", "chips").

Bid Vraag God om je te helpen je aan je beloften te houden en je woorden onvervuild te houden.



De jongen keek even naar zijn moeder. Soms bracht ze voedsel naar een vrouw wiens echtgenoot was gestorven. Andere keren zorgde ze voor kleren voor mensen die alles kwijt waren geraakt toen hun huis afbrandde. Het maakte haar niet uit of de mensen wel of niet kende.

"Wees voorzichtig", waarschuwde Jezus. "Het is niet de bedoeling dat je hierover gaat opscheppen. God weet wat je voor anderen doet. Hij is de enige die het

hoeft te weten. Eens zal Hij iedereen vertellen wat jij gedaan hebt."

De jongen dacht na over de handelingen van zijn moeder. Ze maakte nooit veel ophef over wat ze voor anderen deed.

Donderdag

Lees Matteüs 5: 38-42

Denk Zegt vers 39 dat jezelf in elkaar moet laten slaan door iemand? Zo niet, wat betekent het dan? Wat zijn drie dingen die je wel zou kunnen doen?

Doe Bedenk een manier waarop je vandaag meer kunt geven en verder kunt gaan voor een vriend.

Onthoud Omdat God van ons houdt, kunnen wij van onze vrienden en vijanden houden.

Bid om liefde en genade om van je vrienden en je vijanden te houden.



"Dat is heel anders dan andere mensen die ik heb gezien", dacht de jongen. "Farizeeën maken altijd zoveel drukte."

"Als kinderen van de hemelse Vader, moet je degenen die Hem niet kennen laten merken wat het echt betekent om Zijn volgelingen te zijn", zei Jezus. "Als men elk van jullie de ander met liefde en respect ziet behandelen, zal men vragen stellen over waarom jullie je zo gedragen. Dan kun je ze vertellen over God en wat Hij in jullie leven gedaan heeft. Maar als je je onverschillig gedraagt, ben je geen spiegel van Gods liefde. Zij die Hem niet kennen, zullen niet iets anders in jouw leven herkennen. Dan zul je de kans niet krijgen om iets te vertellen over God en wat Hij in jouw leven heeft gedaan."

Later zei de jongen tegen zijn ouders, "Jezus zei vandaag zoveel dingen. Ik weet niet hoe ik alles kan doen wat Hij gezegd heeft."

"Denk eraan, je kunt niks uit jezelf doen", herinnerde zijn vader hem.

"God geeft jou de kracht."

De jongen grinnikte. "Ik vind dat een fijn idee!", zei hij.



Vrijdag

Lees Matteüs 5:43-48

Denk Wat maakt een christen speciaal, volgens dit stuk?

Doe Schrijf de naam of maak een tekening van een persoon die jouw "vijand" is. Schrijf of teken drie dingen die jij kan doen om liefde te tonen aan die persoon. Doe elke dag een ding drie dagen lang.

Bid Vraag God om je de liefde, genade en kracht te geven om vrede te sluiten met jouw "vijand".