



## Groei- seizoen

### Sabbat

**Lees**

Matteüs 13  
helemaal.

### Zondag

**Lees** "Groei seizoen"

**Denk** Hoe heeft God Zijn woord in jouw hart geplant?

**Bid** Dank God dat Hij je alles gegeven heeft wat je nodig hebt om in Hem te groeien.

**Leer** Begin de leertekst uit het hoofd te leren.

*Heb je ooit geplant in een tuin of op een boerderij gewerkt? In sommige delen van de wereld moeten de mensen bijna al hun voedsel in winkels kopen. Misschien als Jezus vandaag leefde in een van die landen, zou Hij een gelijkenis vertellen over een winkelschap met ontbijtgranen. Zijn gelijkenissen gingen altijd over dingen waar de mensen bekend mee waren. Hij wilde dat de mensen er naar keken en zich de lessen zouden herinneren die Hij ze had geleerd. (Lees Matteüs 13:1-9; 18-23)*

Een jongen verschoof de zware zak met zaden van zijn rechter naar zijn linkerschouder. Hij was al sinds de vroege morgen met zijn vader buiten aan planten. Hij besloot dat hij liever in de stad woonde waar zijn neven zich niet druk hoefden te maken over groeiseizoenen.

"Tijd om te eten. Ik hoop dat er genoeg is om je honger te stillen", zei zijn vader lachend. "Het is maar goed dat we boeren zijn." Toen werd zijn toon wat serieus. "Ik hoorde die nieuwe rabbi een verhaal vertellen over planten."

"Die ene die ze Jezus noemen?" vroeg de jongen. "Waarom zou Hij het over planten hebben?"

"Waarom? Wat voor vraag is dat nou?" zei zijn vader hoofdschuddend. "Zoals ik al zei, een boer plantte zaad in een veld vlakbij het meer waar de rabbi vanaf een boot sprak."

"Een boot?" vroeg de jongen.  
"Ja, het was een schitterend idee."

God geeft ons  
Zijn Woord in  
overvloed.

## LEERTEKST

*"De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven."  
Johannes 6:63*

## Maandag

**Verzamel** zaden (die je kunt vinden in jouw omgeving), een stuk keukenpapier of een stukje katoen, een kleine beker/bak gevuld met aarde en een bord of een ondiepe pan.

**Doe** een paar zaden op het keukenpapier, in de aarde en op het bord. Houd ze tot vrijdag vochtig door er water op te doen en laat ze niet droog worden.

**Bid** Bedank God dat Hij Zijn woord aan jou gegeven heeft.



**Dinsdag****Lees** Matteüs 13:3-9.

**Denk** Op hoeveel plaatsen strooide de boer zaad waar het moeilijk zou kunnen groeien. Waarom strooide de boer het zaad daar?

**Herinner** Het maakt niet uit als jij niet veelbelovend lijkt te zijn: God heeft jou Zijn goede nieuws gegeven!

**Bid** Bedank God voor Zijn buitensporigheid in het overal verspreiden van Zijn woord, ongeacht wat voor aarde het is.

De mensen dromden zich om de rabbi heen om naar Hem te kunnen luisteren. Ze duwden Hem bijna het meer in. Hij klom in een boot. Iedereen dacht, *"Dat was het dan." Hij vertrekt.*"

Maar in plaats daarvan zette Hij zich van de kant af, liet het anker vallen in ondiep water en begon te onderwijzen."

De ogen van de vader begonnen te glimmen toen hij eraan terugdacht.

"De rabbi wees naar de boer en zei dat we naar hem moesten kijken. Elk hoofd keerde zich om om naar de boer te kijken. Hij was op de helling boven ons aan het zaaien.

"De rabbi sprak over planten. Planten. Net zoals we nu doen. Terwijl de boer z'n arm boog boven de aarde kon je de zaden bijna zien vliegen." De jongen keek in de mand op zoek naar nog een vijg.

**Woensdag****Lees** Lucas 8:1.

**Identificeer** Wat verkondigde Jezus toen Hij van plek naar plek reisde?

**Denk** Hoe zou de gelijkenis van de zaaier het goede nieuws van Gods koninkrijk voor de mensen kunnen zijn die Jezus hoorden? Voor jou?

**Bid** Bedank God voor het goede nieuws dat Hij jou gegeven heeft.

"De rabbi zei: "Terwijl de boer het zaad verspreidde, vielen sommigen langs het pad; er werd op getrapt en de vogels aten het op. Een aantal viel op steen en toen het op kwam, verdorden de planten omdat ze geen vocht hadden."

"Zo zie je maar dat een rabbi niks afweet van het boeren", zei de jongen "Geen enkele boer zou proberen in zulke aarde te planten."

"Nee. Luister." Zijn vader zwaaide met zijn hand in de lucht. "De rabbi zei, "Ander zaad viel tussen doornstruiken, ze groeiden samen op en de doornstruiken verstikten de andere planten. Toch viel er ook zaad op goede grond. Het kwam op en bij de oogst was de opbrengst honderd keer meer dan wat er was geplant."

"Ik snap het niet", zei de jongen.

"Ik snapte het ook niet", zei zijn vader.

De jongen keek naar zijn vader. Zijn ogen schitterden nog steeds. "Ik heb veel nagedacht over dit verhaal", ging zijn vader verder. "Ik denk niet dat de rabbi het echt over planten had."

"Hè?!"

"Ik denk dat Hij over God sprak."

"Dus je denkt dat God een boer is?"

"Ja. De rabbi zei:

"Het koninkrijk van God is net een boer..."

"Nou, wat is dan het zaad?"



"Ik denk dat het zaad Gods woord is." De jongen ging rechtop zitten. "Je bedoelt zoals de Torah?"

"Ja. Je hebt opgemerkt dat elke synagoge de boekrollen heeft? We hebben Gods woord in elke synagoge. Het is net als met de zaden. God maakt zich geen zorgen over waar Zijn zaden worden geplant. Nee. Hij strooit ze overal."

"Maar dat lijkt op verspilling, vader," zei de jongen.

"Dat is waar, mijn zoon," zei zijn vader. Maar de hemelse vader verspreidt het toch, hopende dat het wortel zal schieten en gaat groeien." Zijn vader hield een klein zaadje tussen zijn duim en wijsvinger. "Niemand weet hoeveel zaad dit ene korreltje zal opbrengen, toch?"

De jongen schudde zijn hoofd nee.

### Donderdag

**Lees** Lucas 8:5-8.

**Vergelijk** Lucas' verslag van de gelijkenis met die van Matteüs. Matteüs, één van de 12 discipelen, was er waarschijnlijk bij toen Jezus deze gelijkenis vertelde. Lucas, die Jezus nooit ontmoet heeft, hoorde het verhaal van iemand anders. Wat denk jij dat Lucas van dit verhaal dacht?

**Denk** Wie doet al het werk in de gelijkenis van de zaaier? Wat is de taak van het zaad?

**Bid** Vraag God om je te helpen groeien.

"En stel je eens voor hoeveel zaad zal worden voortgebracht uit alle zaad in deze zak."

"Het zou onmogelijk zijn om te tellen", zei de jongen. Hij wist niet goed hoe hij de vraag moest stellen die in zijn hoofd opkwam. "Vader", zei hij, "Denk je dat deze rabbi Jezus iets weet wat wij niet weten?"

"Zoals.....?"

"Nou,...denk je dat Hij God beter kent dan wij?"

Vader keek aandachtig in de ogen van zijn zoon. "Ja, ik denk het wel."

De jongen en zijn vader keerden zich om en keken naar het open veld dat op hen wachtte. Opeens was de jongen blij dat hij in Galilea woonde.



### Vrijdag

**Doe** Onderzoek je zaden. Zijn ze aan het ontkiemen? Maak voorzichtig een van de zaden open zodat je het begin van groei in een plant kunt zien.

**Denk** Wat moet het zaad voorstellen?

**Denk aan** Alles wat er nodig is om te groeien zit in het zaad.

**Denk** Hoe lijkt het zaad op Gods woord in jou?

**Bid** Bedank God dat Zijn woord alles in zich heeft dat nodig is om in jou te groeien.