

# De wegloper belonen

**Sabbat**

**Lees Lees**  
**Filemon 1**  
**alvast door.**

*Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich in deze situatie. Hij was weggelopen van zijn meester en was een arme hongerige vluchteling toen hij Paulus ontmoette. (Zie Filemon 1-22; Van Jeruzalem tot Rome blz. 328-339)*

**Zondag**

**Lees** Lees De wegloper belonen.

**Teken** Teken een gympie en schrijf er de Power Text op. Plaats deze waar je hem de hele week kunt zien.

**Leer** Begin met het uit je hoofd leren van de Power Text.

**Bid** Bid om inzicht, zodat je dit verhaal goed begrijpt.

Onesimus had een groot probleem. Niet alleen omdat hij een slaaf in het Romeinse Rijk was; hij was een weggelopen slaaf. Erger nog, hij was een weggelopen slaaf die van zijn meester had gestolen. Onesimus werd gezien als een ding, een stuk eigendom en zijn eigenaar mocht met hem doen wat hij maar wilde. Marteling en zelfs moord waren niet uitgesloten. Er is veel informatie bewaard gebleven over de mishandeling van Romeinse slaven door hun meesters en het vooruitzicht voor iemand als de weggelopen Onesimus was echt niet best.

We dienen God ook door naar anderen Zijn niet-egoïstische liefde te weerspiegelen.

### POWER TEXT

“Laat je gave voor het altaar staan. Ga het eerst goed maken met je broeder en kom daarna je offergave brengen.

(Mattheus 5:24)

#### Maandag

**Lees** Lees Filemon 1-25.

**Onderzoek** Onderzoek hoe het was om een slaaf te zijn in het Romeinse Rijk.

**Bespreek** Bespreek met een volwassene hoe het is als iemand met gezag de mensen onder hem met respect behandelt.

**Bid** Bid om begrip van echte christelijke beleefdheid.

Hij was naar Rome gekomen om natuurlijk zo ver mogelijk van zijn meester in Kolosse te zijn. Bijna 1.000 km verder over de Middellandse Zee leek hem ver genoeg. Rome was een grote stad en in die grote drukte zou hij niet snel teruggevonden worden. Hij had waarschijnlijk alle gestolen spullen van zijn meester moeten ruilen of verkopen om in Rome te kunnen aankomen.

Zonder geld of vrienden en nogal bang ontmoette Onesimus Paulus. Paulus had in Rome huisarrest. Het was daar dat Onesimus zich bekeerde en christen werd. En daarin lag al zijn hoop: zijn meester, Filemon, was een christen die Paulus ook kende. Het is interessant om op te merken, dat hoewel Onesimus een christelijke meester diende, de omstandigheden in Filemons huisgezin blijkbaar zo slecht waren dat deze slaaf weggelopen was. En let op! Onesimus bekeerde zich niet door de invloed van zijn meester, maar door Paulus die vele honderden

### Dinsdag

**Lees** Lees Lucas 6:27, 28.

**Meet** Bekijk op een kaart de afstand tussen Rome, waar Paulus en Onesimus waren en Kolosse waar Filemon was. Langs welke weg zou je het beste van Kolosse naar Rome kunnen gaan? Waarom?

**Teken** Stel je eens voor hoe het was toen Onesimus naar Filemon terugkeerde. Teken een stripverhaal of schrijf wat ze tegen elkaar zouden hebben gezegd toen ze elkaar weer ontmoetten.

**Bid** Bid dat je een betere relatie krijgt met iemand in je leven. (bijv. met je juf of meester)



kilometers verderop gevangen was in Rome. Paulus liet aan Onesimus merken hoeveel hij om hem gaf. Nu Onesimus zijn zonden had toegegeven en er spijt van had, was hij een speciale vriend van Paulus geworden. Onesimus zorgde voor Paulus en werkte met hem samen om het goede nieuws van Gods genade en Zijn vergiffenis met anderen te delen.

Hoewel Paulus het niet fijn vond om afscheid van Onesimus te moeten nemen, raadde hij hem toch aan om terug te keren naar zijn meester en vergeving te vragen. Dit moet voor Onesimus een behoorlijke uitdaging zijn geweest. Maar Paulus stuurde hem niet met lege handen terug. Paulus gaf hem een brief met daarin een belofte en een persoonlijk verzoek. Deze brief kennen wij als het Bijbelboek Filemon. daar kun jij zelf lezen over de belofte en het verzoek.

Paul beloofde zelf te betalen wat Onesimus aan Filemon schuldig was. En hij vroeg Filemon om Onesimus terug te nemen niet langer als een slaaf, maar hem beter dan een slaaf te behandelen...als een broer waar hij om geeft. Verwelkom hem zoals je mij zou verwelkomen... Ik heb vertrouwen in je gehoorzaamheid en weet dat je meer zult doen dan ik vraag (Filemon 16-21) Paulus zei het niet rechtstreeks, maar hij liet duidelijk merken dat hij er erg blij mee zou zijn als Filemon Onesimus zijn vrijheid zou teruggeven en hem naar Paulus terug zou sturen.

### Woensdag

**Lees** Lees Johannes 15:12-17.

**Vergelijk** Vergelijk Paulus die de schuld van Onesimus aan Filemon wilde betalen met Christus die onze zondes Schuld betaalde.

**Schrijf** Schrijf een vers of gedicht waarin je deze twee schulden met elkaar vergelijkt.

**Bid** Bid om beter te begrijpen wat Jezus voor jou heeft gedaan.



Van Filemon verwachten dat hij een weggelopen slaaf graag terug nam (die ook nog van hem had gestolen!), was net zo lastig als van een weggelopen slaaf verwachten dat hij graag terug ging naar zijn meester. Waarom toch zou Filemon, die waarschijnlijk erg boos was vanwege die hele situatie rond Onesimus, dat nou doen? Waarom toch zou iemand z'n ongehoorzaamheid door de vingers zien of zelfs belonen?

### Donderdag

**Kijk** Zoek in de Psalmen (of in een concordance) naar de woorden vergeven, vergaf.

**Maak** Som de teksten, die je hebt gevonden, op in je bijbelschrift.

**Maak** Maak een poster van je favoriete teksten

**Bid** Bid God om kracht zodat je iemand die jou pijn gedaan heeft, kunt vergeven.



Er is maar één antwoord en één hoop voor Onesimus; Christelijke liefde. Paulus sprak hierover in zijn brief toen hij schreef, “Ik hoorde over jouw geloof in de Here Jezus en jouw liefde voor alle heiligen” (vers 5). Die liefde moest ook liefde voor zijn weggelopen slaaf inhouden, die een broeder in Christus was. Het was zeker dat Onesimus niks gedaan had om Filemons liefde te verdienen. Onesimus terug nemen zonder hem te straffen, zou inderdaad een daad van onvoorwaardelijke liefde zijn. En hem zijn vrijheid geven? Hierdoor zou iedereen Filemons christen-zijn zien en ook de liefde en vergeving die Jezus aan ons allemaal heeft laten zien. Jezus vergiffenis en Zijn dood was de beste manier om Zijn onvoorwaardelijke liefde aan ons te tonen. Filemon kreeg nu de kans om diezelfde liefde en vergeving te laten zien aan Onesimus.

We weten jammer genoeg niet hoe dit verhaal eindigt. We weten niet wat er met Onesimus gebeurde toen hij oog in oog stond met Filemon. Maar we hopen dat Filemon reageerde door van Onesimus te houden zoals Christus van hem hield en wij kunnen God vragen om diezelfde liefde en vergeving voor anderen wanneer die ons slecht hebben behandeld.



### Vrijdag

**Lees** Lees Efeziërs 6:5-9 met je gezin tijdens de wijding.

**Bespreek** Bespreek met je gezin hoe een gemeenschap er uit zou zien als alle slaven en hun meesters Paulus advies voor een korte tijd zouden opvolgen. Denk je dat slavernij zou blijven bestaan in die cultuur?

**Deel** Deel het gedicht of vers dat jij op woensdag hebt geschreven.

**Bid** Bid God om jou te helpen zien hoe jij jouw leefomgeving beter kunt maken met christelijke liefde.