

LES 9

Dat is alles

wat Ik vraag

Sabbat

Doe Lees
Johannes 15.

Zondag

Lees "Dat is alles wat Ik vraag"

Denk Voor wie stierf Jezus? Zou Hij gestorven zijn als niemand behalve jij Zijn geschenk van vergeving en redding had geaccepteerd?

Bid Dank Jezus dat Hij jouw vriend is en dat Hij stierf zodat jij kan leven.

Begrijpen mensen je soms verkeerd als je ze iets probeert te vertellen? Zeker als je iets belangrijks probeert uit te leggen? Jezus wilde de discipelen dingen vertellen over de toekomst, maar ze hadden het vaak te druk met het heden. (Lees Johannes 15:12-17).

"Het enige dat ik vraag is dat jullie van elkaar houden zoals ik van jullie gehouden heb."

Jezus en de 11 discipelen liepen op de door maanlicht verlichte weg richting de Kidron Vallei. Johannes, die het dichtst bij Jezus liep, wist dat ze onderweg waren naar de Tuin van Getsemane. Jezus bad graag daar. De wandeling voelde fijn aan na het Paschamaal. De nachtelijke wind zorgde ervoor dat Johannes weer helder na kon denken. Hij probeerde zich te concentreren op wat Jezus zei.

"Geen wonder dat Jezus het erover heeft dat we van elkaar moeten houden," dacht Johannes. "We ruzieden zo veel voor het avondeten. Ik weet zeker dat Hij teleurgesteld is."

"Er is geen betere manier om je liefde voor een vriend te tonen, dan je leven voor hem te geven.

Jullie zeggen dat jullie mijn vrienden zijn.

Jullie moeten die vriendschap laten zien door te doen wat Ik jullie vraag.

"Daar begint Hij weer te praten over de dood," dacht Johannes. "Hij blijft ons vertellen dat Hij moet sterven. Het enige dat Hij van ons vraagt is dat we

Jezus vraagt ons om van elkaar te houden zoals Hij van ons houdt.

LEERTEKST

*"Dit is Mijn gebod:
Hou van elkaar zoals
Ik van jullie heb gehouden.
Niemand heeft grotere liefde
dat dit: dat hij zijn leven
inzet voor zijn
vrienden."*

Johannes 15:12, 13

Maandag

Lees Johannes 15:12-17.

Denk Schrijf in je Bijbelschrift drie manieren op waar jij je uiterste best kan doen voor anderen zoals Jezus dat heeft gedaan voor jou.

Leer Begin de leertekst te leren.

Bid Schrijf een gebed waarin je Jezus bedankt dat Hij Zijn leven voor jou heeft gegeven.



liefdevol en gehoorzaam aan God zijn en ons volledig inzetten voor elkaar.

"Ik heb jullie nooit als knechten behandeld en dat zal Ik ook nooit doen. Knechten krijgen niet alles te horen wat hun meesters plan zijn. Maar jullie zijn Mijn vrienden. Sinds Ik jullie ken, heb Ik jullie alles verteld dat Mijn Vader gezegd heeft om aan jullie te vertellen.

"Dat is zeker waar," dacht Johannes. "Jezus heeft ons in vertrouwen genomen. Hij heeft ons een heleboel duidelijk gemaakt. We begrijpen geestelijke zaken nu beter dan de priesters en Farizeeën. En ook al blijft Jezus het hebben over ons spoedig verlaten, Hij heeft ons beloofd dat de Heilige Geest bij ons zal blijven en de vriendschap in stand zal houden."

Dinsdag

Lees Johannes 15: 12, 13.

Maak een symbool van vriendschap: een kleine, eenvoudige tekening die jou aan vriendschap doet denken.

Schrijf je leertekst in een cirkel om je symbool van vriendschap heen. Plaats 'm waar je hem elke ochtend kan zien zodra je wakker bent.

Bid Vraag God om te helpen om de gemeenschap om je heen op te bouwen door voor anderen je uiterste best te doen zoals Hij dat doet.

Johannes, Jezus en de 10 anderen liepen een tijdje in stilte verder. Jezus leek vannacht aan veel te moeten denken. Hij leek wel mijlenver met Zijn gedachten. De discipelen echter, sleepten zich voort met volle magen en vermoeide ogen.

Jezus begon weer te praten. "Jullie hebben er niet voor gekozen om Mijn vrienden te zijn, maar Ik was jullie vriend voordat jullie wisten wie Ik was. Ik heb jullie geroepen en gevraagd om erop uit te gaan en veel fruit te verzamelen. Het soort fruit dat mij trouw blijft. Alles wat je aan de Vader vraagt om je taak uit te voeren, zal Hij je geven.

"Dat is waar," dacht Johannes.

"Er is iets heel bijzonders aan onze vriendschap met Jezus. Een heleboel mensen hebben Jezus gevolgd, maar Jezus heeft ons speciaal uitgekozen."

Woensdag

Lees Johannes 15:14 en Matteüs 22:37-40.

Denk Hoe laten wij aan God zien dat wij Zijn vrienden zijn? Wat betekent het om van God met je hele hart, ziel en geest te houden? Geef voorbeelden.

Praat met een volwassene over wat het betekent om van jezelf te houden.

Bid Vraag God om je te laten zien hoe je van Hem moet houden zodat jij van anderen kan houden.



"Nu vraagt hij aan ons om die speciale relatie met anderen te delen. Door van anderen te te houden zoals Jezus ook van ons gehouden heeft. Nu ik er over nadenk, we zijn allemaal wat aardiger voor elkaar nu we drie jaar bij Jezus zijn. Natuurlijk hebben we soms nog wel eens ruzie met elkaar, zoals vanavond. Maar het

was niks vergeleken met hoe het eerst was toen we pas tijd met Jezus doorbrachten."

"Snappen jullie waarom Ik blijf zeggen dat jullie van elkaar moeten blijven houden?" Jezus keek naar Johannes, toen naar Petrus en Jakobus alsof hij zeker wilde weten dat ze het begrepen. Ze knikten allemaal instemmend, maar ze wisten niet zeker dat ze het ook echt begrepen.

Donderdag

Lees Johannes 15:15.

Denk Wat is het verschil tussen een vriend en een knecht? Schrijf minstens 3 verschillen op in je Bijbelschrift.

Bid Bedank God dat Hij ons welkom heet als vrienden, niet als knechten. Bid vandaag voor 3 vrienden. Zijn ze ook bevriend met Jezus?



Eigenlijk leek deze 'nieuwe' wet der liefde moeilijker om na te leven dan al de regels en voorschriften van de Farizeeën. Het ging zeker niet vanzelf. Maar het bij Jezus zijn, begon hen te veranderen. Ze stelden zich voor dat de Heilige Geest, die Jezus beloofd had ze te sturen, hun de genade en kracht zou geven om te leren liefhebben zoals Jezus liefhad.

Ze vervolgden hun weg door de Kidron Vallei in stilte. Jezus dacht misschien: *"Ik hoop dat ze eindelijk zullen begrijpen wat liefde inhoudt wanneer Ik Mijn leven voor hen geef."*



Vrijdag

Lees Johannes 15:16, 17.

Denk Wat betekent het om vrucht te dragen?

Deel Vraag je ouders of je een fruitsalade voor een speciale maaltijd mag maken. Nodig enkele vrienden en deel het met hen. Spreek na de maaltijd met elkaar over de alle letters uit het woord VRIENDSCHAP. Bedenk voor elke letter apart een woord of zin.

Bid samen voor elkaar en dat jullie altijd vrienden van Jezus en elkaar zullen blijven.