

HOOFDSTUK 4

Inleiding

In deze periode was Nebukadnezar reeds 36 jaar heerser over Babylon, Daniël moet dus ongeveer de leeftijd van 53 jaar bereikt hebben. Hij is nu al 35 jaar in ballingschap, weg van Jeruzalem zonder ook maar één keer zijn familie te kunnen bezoeken. Spijts dit alles is zijn vertrouwen in God intact gebleven. Hij is niet verbitterd, maar hij is er van overtuigd dat God een speciale bedoeling had, om hem in Babylon te houden.

In vorige hoofdstukken hebben wij gezien dat Nebukadnezar reeds verschillende openbaringen van God ontvangen had.

In hoofdstuk 2 krijgt hij de droom van dat grote beeld uit verschillende metalen. Hij staat perplex en looft en prijst de ware God. Niettemin na een bepaalde tijd, is alles vervaagd.

In hoofdstuk 3 komt hij opnieuw met God in aanraking, deze openbaart hem zijn kracht door de bevrijding van de drie mannen uit de vuuroven. Opnieuw is de koning vol bewondering voor de ware God en hij looft en prijst Hem opnieuw. Maar na een bepaalde tijd vervaagt die ervaring opnieuw.

In hoofdstuk 4 zullen wij zien hoe God terug probeert in het leven van Nebukadnezar binnen te komen. Waarom toch? Hij wou dat de koning zich zou bekeren, zodat hij zou behouden zijn voor eeuwig, hij die zo graag en eeuwig rijk wou stichten biedt God overvloedige kansen om eeuwig te leven. **Ezech. 33: 11 - Joh. 3: 16** De ervaring van Nebukadnezar staat niet alleen, met alle mensen heeft God zoveel geduld.

1. Nebukadnezar vertelt zijn ervaring. Dan. 4:1-3

* Deze bijzonder merkwaardige passage is geschreven door koning Nebukadnezar zelf. Hij vertelt ons door middel van Daniël die het opschrijft, zijn levenservaring, hoe hij als heidense, ja zelf, als despotische koning tot bekering komt.

Dan. 4: 2 “*Het heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen*” zo begint dit officiële document. Het eindigt op dezelfde wijze: “*Nu roem, en verhef en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de koning des hemels.*” **Dan. 4: 37** Het is een verrassend feit dat de naam des Heren geschreven werd in een officieel stuk van Babel en opgeborgen werd in de rijksarchieven.

* **Vers 1** Zijn getuigenis begint met een vrede wens voor iedereen. Geen mens die dergelijke woorden verwacht van een koning als Nebukadnezar. Slecht bekeerde mensen kunnen die hemelse vrede aan anderen toewensen. Zo een zegewens vinden wij ook bij het begin van verschillende brieven van Paulus. **Gal. 1: 3 – Efz. 1: 2 – Phili. 1: 2**

* In **Dan. 4: 4** begint hij zijn verhaal. Nebukadnezar had het toppunt van zijn macht bereikt. Na veel jaren van arbeid had hij ook Tyrus en Egypte overwonnen. Zijn vader had één paleis gebouwd hij liet er drie bouwen, het een nog groter dan het andere. Op één ervan bracht hij de beroemde hangende tuinen van Babylon aan. Rondom de stad werden dubbele, op sommige plaatsen drie dubbele, muren gebouwd. En voor het gemak van zijn onderdanen liet hij de Eufraat op verschillende plaatsen overbruggen. Zijn waardering voor de goden kwam tot uitdrukking in de 53 tempels, de 955 kleinere heiligdommen en de 384 straataltaren. Babylon was een godsdienstige metropool. De stad was werkelijk mooi. De buitenmuren waren opgetrokken uit okerkleurige baksteen; de belangrijkste poorten waren versierd met lazuur. Roze tegels bedekten de façades van de paleizen en boven dit alles verhief zich het

imponerende bewijs van Babylons roem: de zevenverdiepingen tellende Ziggurat waar zich ook de tempel van Mardoek bevond. Het was werkelijk de gouden stad: de lof van gans de aarde. Het is niet te verwonderen dat dit alles zijn zelfvertrouwen deed groeien en dat zijn hoogmoed toenam.

* In het vermaarde Wadi Brissa- inschrift uit de bergen van de libanon, dat dateerde van voor zijn bekering lezen wij zijn hoge opvatting over Babylon: “onder haar schaduw heb ik alle mensen samengebracht in vrede. Ik heb gezorgd voor een regering van overvloed en welvaart in mijn land” Bountflower. In and around the book of Daniël, p. 79-80

* Het moet in deze periode geweest zijn dat God hem kwam beangstigen met een onheilspellende droom om hem op die manier tot inzicht te brengen. **Dan. 4: 5-7**
Voor de tweede maal krijgt de koning een droom, we zouden verwachten dat hij op grond van vorige ervaring, onmiddellijk Daniël om de uitlegging zou vragen. Niets is minder waar opnieuw doet hij beroep op die mensen die hem in hoofdstuk 2 het antwoord schuldig bleven. Zo zien wij dat Nebukadnezar vergroeid was met het heidendom, spontaan valt hij terug op zijn oude manier van handelen, zelf na zijn ervaring met Daniël