

dingen meer en meer algemeen zouden worden, gekleed in een godsdienstig gewaad, om de mensen die misleid werden, een gevoel van grotere zekerheid te geven." Eerste Geschriften, blz. 40 (EW 43)

Deze waarschuwing vormde een bescherming voor christenen, die de Bijbel lief hadden; andere waarschuwingen zouden spoedig volgen. De snelle groei ervan werd met nieuwe nadruk in 1854 naar voren gebracht:

„Ik zag de snelheid, waarmee deze dwaling zich verspreidde. Een spoortrein werd mij getoond, die met bliksemsnelheid voortging. De engel zei mij, dat ik nauwkeurig acht moest geven. Ik richtte mijn ogen op de trein. Het scheen alsof de gehele wereld in de trein zat . . . Toen toonde hij mij de conducteur, die een statig, aanzienlijk persoon scheen te zijn, tot wie al de reizigers vol eerbied opzagen. Ik wist niet wat ik ervan moest denken, en vroeg mijn begeleidende engel wie het was. Hij zei: „het is Satan. Hij is de conducteur in de gedaante van een engel des lichts. Hij heeft de wereld gevangen geleid . . . Ze reizen met de snelheid van het licht naar het verderf.“ Id. blz. 97 (EW 88)

Heden is het spiritualisme niet langer onbekend. Het heeft eigen kerken en voorgangers, en is binnengedrongen in andere kerken. Aanhangers uit alle standen en klassen worden bij miljoenen geteld. Wat betreft haar „godsdienstig gewaad“, durft een officiële uitgave van de spiritualisten te zeggen:

„Spiritualisme, met haar wonderen, tekenen, visioenen en helende gaven, was de godsdienst der apostelen, van de na-apostolische vaders en van de eerste christenen.“ Centennial Book of Modern Spiritualism in America, blz. 115.

„Spiritualisme is de komende wereldgodsdienst. Het is het hartebloed van het christendom; het is in feite meer dan christendom.“ Id. blz. 69.

Hier zijn nog twee oude voorspellingen van Ellen G. White, vergeleken met uitspraken van spiritualistische leiders in 1948, juist honderd jaar na de geheimzinnige geïllustreerde te Hydesville, New York:

Ellen G. White's voorspelling in 1850: „Mij werd getoond

dat deze moderne tovenaars door het kloppen en het hypnotisme de wonderen, gedaan door onze Here Jezus Christus, zouden verklaren.“ Eerste Geschriften, p. 61 (EW 59)

Het Spiritualisme van 1948 verklaart: „Een medium voor-spelde de geboorte van Jezus, Wiens korte leven op aarde gevuld was met het verrichten van vele zogenaamde wonderen, die in werkelijkheid spirituele verschijnselen waren.“ Centennial Book, blz. 68.

Ellen G. White's voorspelling in 1850: „Ik zag dat het al gauw godslastering genoemd zou worden om het kloppen tegen te spreken, en dat dit zich meer en meer zou verbreiden.“ Eerste Geschriften, blz. 61.

Het Spiritualisme van 1948 verklaart: „Geen priester of drukpers mag liefdeloos spreken van dit heilig woord spiritualisme, of het beroeren, behalve met reine handen en zuivere harten; en spiritualisten zelf moeten hun gezegend evangelie der onsterfelijkheid eren.“ Centennial Book, blz. 34.

Hier hebben we het: de vervulling van een voorspelling, die door de inspiratie bijna 100 jaar eerder was neergeschreven in bijna dezelfde bewoording.

#### *Politieke revolutie*

In het jaar 1903 schreef mevrouw White over ontwikkeling onder de massa's, die leiden zou tot revolutie. Hier volgt een opmerkelijke profetie:

„Te zeldere tijd probeert de anarchie alle wetten, niet alleen de goddelijke, maar ook de menselijke, weg te vagen. De opeenhoping van rijkdom en macht; de grote concerns om weinigen te verrijken ten koste van de velen; het verbond van de minder bedeedden ter verdediging van hun belangen en eisen; de geest van onrust, van opstand en bloedvergieten; de wereldwijde verspreiding van de zelfde leuzen, die leidden tot de Franse revolutie — da alles schijnt de gehele wereld te verwickelen in een strijd gelijk aan die welke Frankrijk in beroering bracht.“ Karaktervorming blz. 226.

#### *Het Romanisme en de Verenigde Staten*

In het jaar 1888 schreef mevrouw White aangaande de opleving van het romanisme in Amerika: