

Ellen G. White: „Het Woord van God is voldoende om de meest duistere geest te verlichten, en kan verstaan worden door hen, die het willen verstaan. Maar ondanks dit alles ondervindt men dat sommigen, die belijden Gods Woord te bestuderen, in direct verzet tegen Zijn allerduidelijkste richtlijnen leven. En, om mannen en vrouwen zonder enige verontschuldiging te laten, geeft God duidelijke, omliggende getuigenissen, ten einde hen terug te voeren naar het woord van God, dat ze verzuimd hebben na te volgen. Het Woord van God beschikt over talrijke beginselen voor de vorming van juiste levensgewoonten, en de getuigenissen, in het algemeen en persoonlijk, zijn er op berekend hun aandacht meer in het bijzonder op deze beginselen te vestigen.” Id. blz. 294, 295.

Vraag: Kunt u deze verhouding iets duidelijker maken?
Ellen G. White: „Weinig aandacht is geschonken aan de Bijbel, en de Here heeft een kleiner licht gegeven om mannen en vrouwen tot het grote licht te leiden.” Colporteur Ministry, blz. 125.

Vraag: Wat beschouwt u als de meest overtuigende test waardoor uw geschriften beoordeeld kunnen worden?

Ellen G. White: „Laat men de Getuigenissen beoordelen naar hun vruchten. Wat is de geest van hun onderricht? Wat is het resultaat geweest van hun invloed? Allen, die dit willen nagaan, kunnen bekend worden met de vruchten van deze visioenen . . . Of God onderricht Zijn gemeente, berispt hun verkeerdheden en versterkt hun geloof, of Hij doet het niet. Dit werk is al dan niet uit God. God doet niets in deelgenootschap met Satan. Mijn werk . . . draagt het stempel van God, of het stempel van de vijand. Halfslachtingheid in dit opzicht bestaat niet. De Getuigenissen zijn uit de Geest van God, of uit de duivel.” Id. blz. 302, 303.

Vraag: Welke plaats zullen uw geschriften na uw dood innemen?

Ellen G. White: „Hetzij mijn leven al dan niet gespaard blijft, mijn geschriften zullen blijven spreken, en hun werk zal voorwaarts gaan zolang de tijd voortgaat.” 1 Sel. Mes. 55.

Vraag: Dan, zuster White, nemen we aan dat de raad, die we vinden in uw boeken in de komende wereldcrisis van de grootste betekenis voor ons zal zijn.

Ellen G. White: „Tijden vol gevaar staan ons te wachten. Ieder, die kennis der waarheid bezit, moet ontwaken, en zich met lichaam, ziel en geest onder de tucht van God plaatsen. De vijand is ons op het spoor. We moeten klaar wakker zijn, en ons voor hem wachten. We moeten de gehele wapenrusting Gods aandoen. We moeten de richtlijnen volgen, die ons gegeven zijn door de geest der Profetie. We moeten de waarheid voor deze tijd liefhebben en gehoorzamen. Dit zal ons behoeden voor het aanvaarden van grote misleidingen. God heeft tot ons gesproken door Zijn Woord. Hij heeft tot ons gesproken door de getuigenissen voor de gemeente, en door de boeken, die geholpen hebben onze huidige plicht en de plaats, die we moeten innemen, duidelijk te maken. De waarschuwingen die gegeven zijn, regel op regel, gebod op gebod, moeten waargenomen worden. Welke verontschuldiging kunnen we aanvoeren, als we ze veronachtzamen?” 3 Schatkamer blz. 283.