

Christus staat centraal

In de Heilige Schrift staat Christus centraal. Het voornaamste onderwerp van mevrouw White, in al haar geschriften, is Christus, die een inwonende Heiland en Heer is.

„Jezus Christus is alles voor ons,” schreef ze. „de Eerste, de Laatste, in alle opzicht het beste. Jezus Christus, Zijn Geest, Zijn karakter, geeft alles kleur; Hij is heel de inhoud van ons bestaan. De woorden van Christus zijn geest en zijn leven. We kunnen daarom onze gedachten niet bij onszelf bepalen; wij leven niet meer, maar Christus leeft in ons, en Hij is voor ons de hoop der heerlijkheid. Het eigen ik is dood, maar Christus is een levende Heiland. Door te blijven zien op Jezus, weerkaatsen we Zijn beeld aan anderen om ons heen.” *Messages to young people*, p. 161.

Ze onderwees: „Als we een moment kijken naar de zon op het midden van de dag, zal, wanneer we onze ogen afwenden, het beeld van de zon op alles, wat we zien, verschijnen. „Zo is het ook wanneer we op Jezus zien; alles wat we zien weerkaatst Zijn beeld, als de Zon der Gerechtigheid. We kunnen niets anders zien en over niets anders spreken. Zijn beeld staat gedrukt in de ziel en beïnvloedt elk deel van ons dagelijks leven, terwijl het onze gehele natuur verzacht en vertedert. Door aanschouwen worden we veranderd naar het goddelijk beeld, naar de gelijkenis van Christus. Voor allen, met wie we omgaan, weerspiegelen we de heldere en blijmoedige stralen van Zijn gerechtigheid. Ons karakter is veranderd, want hart, ziel en verstand zijn doordrongen van de weerkaatsing van Hem, Die ons heeft liefgehad en Zich voor ons gegeven heeft. Hier is weer de verwerkelijking van een persoonlijke, levende invloed, die in ons hart woont door het geloof.” Id. blz. 160.

In de volgende krachtige bewoording schrijft ze over het voortbestaan en de menswording van Christus:

„Christus was één met de Vader voor de grondlegging van de wereld. Dit is het licht, schijnende in een duistere plaats, waardoor die plaats straalt met goddelijke, oor-

spronkelijke heerlijkheid.

Christus is de Zoon van God, Die bestond voor de schepping... Als Hij spreekt van Zijn voorbestaan, voert Christus de geest terug door talloze eeuwen. Hij verzekert ons dat er nimmer een tijd was, waar Hij niet nauw verbonden was met de eeuwige God...

Zijn goddelijk leven kon niet door mensen herekend worden. Het bestaan van Christus vóór Zijn menswording is niet in getallen uit te drukken.

Christus was in wezen God, in de hoogste zin van het woord. Hij was met God van alle eeuwigheid, God boven alles gezegend. De Here Jezus Christus, de goddelijke Zoon van God, bestond van de eeuwigheid af, een onderscheiden Persoon, en toch één met de Vader. Hij was de onovertroffen heerlijkheid des hemels. Hij was de Bevelvoerder der hemelse wezens, en de aanbidding der engelen kwam Hem rechtens toe.

Hij was gelijk aan God, oneindig en almachtig.” *The faith I Live by*, blz. 46.

De menswording van Christus is het grootste mysterie. Christus was één met de Vader, toch... was Hij bereid om af te dalen van de hoogte van Eén, die aan God gelijk was.

„Om Zijn doel van liefde te bereiken voor het gevallen mensdom, werd Hij heen van ons gebeente en vlees van ons vlees.” Id. blz. 48.

Voor Ellen White was het kruis van Christus het hart van het evangelie. Dit bracht haar er toe om te schrijven:

„Eén grote centrale waarheid moet steeds voor ogen staan bij het bestuderen van de Schrift — Christus en Die gekruisigd. Elke andere waarheid is doordrenkt met de invloed en betekenis naar verhouding tot dit onderwerp... De ziel, verlamd door zonde, kan alleen leven ontvangen door het werk, volbracht aan het kruis, door de Bewerker van onze zaligheid.

Toen Christus Zijn hoofd boog en stierf, wierp Hij de steunpilaren van Satans koninkrijk ter aarde. Hij overwon Satan.” Id. p. 50.

Over de opstanding van Jezus en het nieuwe leven zegt ze: „De opstanding van Jezus was een beeld van de uiteinde-