

DE BIJBEL EN DE GESCHRIFTEN VAN ELLEN G. WHITE

In zijn boek *The Fruitage of Spiritual Gifts*, schreef L. H. Christian op bladz. 61: „Heden ten dage wordt door christenen in het algemeen verstaan dat Zevende-Dags Adventisten de gezichten van Ellen G. White beschouwen als gegeven door God. De redenen echter dat we geloven in... de gezichten van Ellen G. White, worden soms verkeerd begrepen. Sommigen schijnen nog te denken, dat Adventisten de Getuigenissen aanvaardden als een nieuwe Bijbel, of als een toevoeging aan de Bijbel, hoewel niets minder waar is. Wij aanvaardden de Heilige Schrift in haar geheel als door God geïnspireerd, als bevattend alle waarheid Gods die nodig is om ons wijs te maken tot zaligheid.”

De schrijver van bovenstaande opmerking was een tijdgenoot van Ellen G. White en geruime tijd kerkleider. Zijn verzekering dat „wij de Heilige Schrift aanvaardden in haar geheel als door God geïnspireerd, en bevattend alle waarheid Gods die nodig is om ons wijs te maken tot zaligheid” wordt tenvolle naar voren gebracht door zuster White in *Testimonies for the Church*, vol. 5, blz. 664, 665 (Schatkamer deel 2, blz. 295, 296):

„Ik nam de kostelijke Bijbel en legde daaromheen de verschillende Getuigenissen voor de gemeente, aan Gods volk gegeven. Hierin, zei ik, worden de gevallen van ongeveer allen behandeld. De zonden, die ze moeten ontvlieden, worden met name genoemd. De raad, die ze willen inwinnen, kan hier gevonden worden, gegeven voor overeenkomstige gevallen. Het heeft God behaagd u regel op regel, gebod op gebod te geven. Maar er zijn er niet velen onder u, die werkelijk weten wat de Getuigenissen bevatten. U is niet vertrouwd met de Schriften. Zoudt u Gods Woord bestudeerd hebben, met een verlangen om aan de bijbelse maatstaf te beantwoorden, en de christelijke volmaaktheid te bereiken, dan had u de Getuigenissen niet nodig gehad. Omdat u verzuimd hebt u ver-

trouwd te maken met Gods geïnspireerd Boek, heeft Hij geprobeerd u te bereiken met eenvoudige, directe getuigenissen, die uw aandacht vragen voor de woorden der inspiratie, die u verzuimd hebt te gehoorzamen, en die u aanzetten om uw leven te vormen in overeenstemming met zijn zuivere, verheffende leerredenen.”

De Adventgemeente is gegrond op de Heilige Schrift. Er zijn inderdaad vele plaatselijke conferenties in andere landen, waar de geschriften van Ellen G. White niet verkrijgbaar zijn, omdat ze bij gebrek aan geldelijke middelen nog niet vertaald zijn. Toch zijn dit volledig erkende Zevende-Dags Adventgemeenten. Dit is toch een duidelijk bewijs dat het kerkgenootschap gebouwd is op de basis van Bijbelse leerstellingen.

„De Heilige Schrift,” zei Ellen G. White, „moet aanvaard worden als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van Zijn wil. Het is de maatstaf van het karakter, openbaart leerstellingen en toetst de ondervinding.” Grote Strijd, blz. VII.

De Bijbel als geloofsregel

James White, de echtgenoot van zr. White, en een van de eerste leiders van de kerk, vermeldde al vroeg dat de Adventisten de Bijbel namen als geloofsregel, en hij noemde de gaven van de Geest als het middel dat door God gebruikt werd om Gods schapen terug te brengen in de kudde.

„De Bijbel is de eeuwige rots. Hij is onze maatstaf voor geloof en praktijk. Door middel hiervan wordt de mens van God volmaakt tot alle goed werk. Als elk lid van de gemeente van Christus heilig, onschuldig en afgescheiden was van de zondaars, en onder veel gebed ijverig de Schrift onderzocht met behulp van de Heilige Geest, zouden ze kunnen weten wat hun plicht is ten opzichte van goede werken. Maar daar het tegenovergestelde het geval is, en dit altijd zo is geweest, heeft God medelijden getoond met de zwakheid van Zijn volk, en heeft gaven geplaatst in de gemeente om onze fouten te corrigeren en ons te leiden naar het levende Woord. Paulus zegt, dat ze dienen tot de volmaking der heiligen, dat wij allen ko-