

meende dat het een wonderbaar iets is voor iemand om zijn laatste levensjaren door te brengen in een gemeenschap van christenen, die geloven in het soort christendom, dat in deze boeken wordt onderwezen, en die hun leven er naar inrichten. Ik ken geen enkel uitzicht, wat aantrekkelijker is, dan dit te doen. Ik voel dat dit precies is wat ik zal doen."

Hoe is een verklaring te vinden voor Ellen White?

Jezus zei: aan hun vruchten zult gij ze kennen. Matth. 7: 20. Zevende-Dags Adventisten en duizenden van hun vrienden, die niet tot de kerk behoren, zijn ervan overtuigd dat zuster White speciale leiding kreeg van de Here.

Ellen G. White bevestigde dat de engel des Heren haar in profetische gezichten had onderricht, een speciaal werk voorwaarts te dragen. „Visioenen zijn mij gegeven, met de belofte: „Als gij de boodschappen getrouw doorgeeft en tot het einde toe zult volharden, zult gij eten van de vrucht van de boom des levens, en drinken van het water van de rivier des levens.” 1 Selected Messages, blz. 33. Evenals Johannes, de schrijver van de Openbaring, die licht ontving van God in visioenen, en opdracht kreeg ze neer te schrijven en ze te zenden aan de gemeenten (zie Openb. 1: 9-11), kreeg Ellen White opdracht van de engel om „de dingen neer te schrijven die ik u zal tonen, opdat ze staan als een getuigenis van de waarheid tot het einde van de tijd.” Review and Herald, 26 Jan. 1905.

De geschriften van Ellen G. White, die zwakke, jeugdige boodschapster van God, die bleef leven om een volwassen, beproefde en trouw bewezen dienstmaagd des Heren te worden, bestaan. De boeken die ze schreef bezitten wij heden, sommige ervan in vele talen. Bij voorbeeld, Schreden naar Christus is gedrukt in meer dan 80 talen en meer dan 10 miljoen exemplaren zijn verspreid. Vele duizenden jeugdigen en volwassenen hebben Christus aangenomen als gevolg van het lezen van dit boek, dat Christus uitdraagt.

De uitnodiging van Paulus is toepasselijk: „Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; houdt het goede

vast.” 1 Thess. 5: 20, 21.

Velen, die het advies van Paulus hebben opgevolgd, zijn overtuigd dat Ellen G. White, de vrouw die de Here smeekte de last der profetie op iemand anders te leggen, degene was aan wie de Here veilig de gave schenken kon.