

boodschap, dat „het uur van Gods oordeel gekomen is”. Op. 14 : 7. De Geest der Profetie riep op tot een geheiligd leven, het waarachtige, onderscheiden kenmerk van Gods volk. Het gelijk worden aan Christus was het vooropstaand doel dat bereikt moest worden.

Dit leven, zei ze, moest gekenmerkt worden door een getrouw volbrengen van praktische plichten, en het vervullen van zendingsdienst. Aangaande de instructie die ze van God ontvangen had, schreef ze:

„Mij werd gezegd dat ik steeds bij hen, die voorgeven de waarheid te geloven, moest aandringen op de noodzaak van het uitleven van de waarheid. Dit betekent heiligmaking, en heiligmaking betekent de vorming en oefening van elke bekwaamheid voor de dienst des Heren.” 1 Selected Messages, blz. 33.

Mevrouw White bracht in praktijk wat ze predikte. Ze was, wat ze de mensen onderwees dat ze moesten zijn. Ze zei: „Samen met mijn echtgenoot moest ik een medisch zendingsarbeider zijn. Ik moest een voorbeeld geven aan de gemeente door de zieken in mijn huis op te nemen, en voor hen te zorgen. Dit heb ik gedaan . . . Ook moest ik als de door de Here aangewezen boodschapster spreken over het thema van christelijke matigheid. Ik ging volkomen op in dit werk en sprak tot grote vergaderingen over matigheid in haar ruimste en diepste zin.” Id.

Ze vervolgde:

„Mij werd opgedragen hen niet voorbij te gaan of te verwaarlozen, die verongelijkt werden. In het bijzonder werd mij opgedragen om te protesteren tegen elke willekeurige of aanmatigende handelwijze jegens de dienaars van het evangelie door hen die officiële autoriteit bezitten. Hoe onaangenaam deze taak ook moge zijn, ik moet de verdrukker bestraffen, en pleiten om gerechtigheid. Ik moet de noodzaak voor het handhaven van recht en gelijkheid in al onze instellingen voorhouden.

Als ik zie dat zij, die vertrouwensposities bekleden, bejaarde evangeliedienaars veronachtzamen, moet ik de zaak voorleggen aan hen, die als taak hebben voor hen te zorgen. Predikanten, die getrouw hun werk verricht hebben, mogen niet vergeten of veronachtzaamd worden, wan-

neer hun gezondheid hen in de steek laat.” Id.

De financiële structuur van het kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten met zijn effectief stelsel van tienden en gaven, heeft de belangstelling gewekt van andere kerken. Dikwijls vragen hun leiders aan Adventistische leiders: „Hoe doet u dat?” Onlangs werd in N-Amerika in een jaar tijds een bedrag van \$ 243.36 per hoofd gegeven. In het bereiken van dit bedrag waren de praktische bijbelse maatstaven, aangemoedigd door Ellen White, een belangrijke factor. Voeg hieraan toe de enorme voordelen van het ondersteuningsplan van de kerk voor gepensioneerde predikanten en andere aangestelden van de kerk, en men zal ontdekken dat de oproep van zuster White voor gelijkheid en recht opgevolgd is.

Vele van de boodschappen van Ellen White waren brieven aan de dwalenden, met de hand geschreven en gezonden aan hen, die geestelijke hulp nodig hadden. Vaak waren de ontvangers van de brieven kerkleiders. De woorden, afkomstig uit haar hart en gericht tot de harten van deze mensen, werden gevoeld, geloofd en uitgedeeld. Zuster White was diep overtuigd, dat de geestelijke raadgevingen die ze neerschreef, opkwamen in de geest van God. Vaak bestrafte ze zonde. In een artikel, speciaal geschreven voor Zevende-Dags Adventisten, verklaarde zuster White haar zending in deze bewoording:

„Ik ben niet gekomen om vrede uit te roepen; dit geluid kunt u horen waar u zich ook bevindt. Er zijn mensen die u graag in slaap sussen, in uw vleselijke gerustheid; maar mijn werk is verschillend. Mijn boodschap is om u te alarmeren, u te smeken uw leven te hervormen en uw opstand tegen de God van het heelal te staken. Neem Gods woord, en zie of u er in harmonie mee leeft. Is uw karakter van dien aard, dat het de toets van het hemels onderzoek kan doorstaan? Herinner u, dat Jezus zegt: „Niet een ieder, die tot Mij zegt, Here, Here, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, die in de hemelen is.” Review and Herald, 22 juni 1911.

Haar boodschappen bestreken vrijwel elk facet van het menselijk leven en beleven. Ze omvatten waardevolle raad-