



BIJBEL SEMINAR

W A T E N W A A R I S D E H E M E L ?

=====

Er zijn mensen, die het begrip "Hemel" beschouwen als een kinderachtige fantasie, als mystieke dankbeelden over een hiernamaals, die in het menselijke voorstellingsvermogen zijn opgekomen als een compensatie voor de teleurstellingen en het verdriet van dit hedendaagse leven.

Anderen stellen zich de hemel voor als een wazig, onwerkelijk bestaan, waar "heiligen" in witte gewaden op wolken of regenbogen gezeten zijn, terwijl ze op gouden harpen tokkelen.

Weer anderen verheugen zich in het vooruitzicht, dat de hemel een werkelijk "thuis" is, de vervulling van Gods beloften -- een plaats van eeuwige rust vrede en vreugde.

Wat zegt de Bijbel hierover?

De Bijbel gebruikt het woord "hemel" in drie betekenissen:

De eerste hemel: de atmosfeer; waar de vogels vliegen. Genesis 1:6-8 (NT 9); Openb. 19:17 (NT 315).

De tweede hemel: de hemel, waar de sterren stralen; waar zonnen en planeten hun loop volgen Ps 8:2 (OT 589); Openb. 6:13 (NT 304); Gen. 15:5 (OT 21).

De derde hemel: Het Paradijs. Gods woonplaats 2 Cor. 12:2-4 (NT 223); 1 Kon. 8:30 (OT 377); Matt. 6:9 (NT 9).

Het spreekt voor zichzelf, dat wanneer er een "derde hemel" is, er ook een "tweede" en een "eerste" moeten zijn. Wanneer we dit fundamentele feit eenmaal hebben verstaan, dan bezitten we daarmee een eerste belangrijke sleutel aangaande de bijbelse waarheid over de hemel.

DE HEMEL IS EEN ECHTE PLAATS.

Joh. 14:1-3 (NT 133)

Ik ga heen, om u plaats te bereiden.

Matt. 5:12 (NT 7)

Uw loon is groot in de hemelen.

Luk. 15:7-10 (NT 96,97)

Er zal blijdschap zijn in de hemel in tegenwoordigheid van Gods engelen.

Luk. 10:20 (NT 88)

Verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Geen enkele schrijver van de bijbel heeft ooit twijfel tot uitdrukking gebracht waar het de echtheid van de hemel betrof!

DE HEMEL IS EEN PLAATS, DIE VOOR ONS IS TOEBEREID.

Joh. 14:1-3 (NT 133)

Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Matt. 25:34 (NT 37)

Beërft het koninkrijk, dat u bereid is.

Hebr. 11:13-16 (NT 273)

Hij heeft hun een stad bereid.

Denk eens aan al de liefde, tederheid en zorg, die besteed zijn aan de toebereiding van ons hemels tehuis!

DE HEMEL IS EEN PLAATS, ONS BEKEND

Hoewel de bijbel aan Gods kinderen een tehuis in de "hemel" belooft, (1 Petr. 1:4, NT 282) zo zal de hemel tot ons neerdalen, naar deze aarde! Deze ons zo goed bekende planeet, die in haar oorspronkelijke paradijselijke schoonheid zal worden hersteld, zal zō "Gods tabernakel" of woonplaats worden, en het eeuwig tehuis van de verlost. (Openb. 21:3 NT 316,317)

Openb. 21:1,2,10 (NT 316,317)

Johannes zag de Heilige Stad, nederdalende uit de hemel, van God.

Openb. 21:3 (NT 316)

De tent (tabernakel, woonplaats) van God is bij de mensen.

Rom. 4:13 (NT 186)

God belooft aan Abraham, dat hij een "erfgenaam der wereld" zou zijn.

Hebr. 11:14,16 (NT 273)

"vaderland", een "beter vaderland", een "hemels vaderland" genoemd.

Als gevolg van de grote overeenkomst in aard en omstandigheden, past de bijbel de beschrijving van de hemel, die nu bestaat, ook toe op die "hemel op aarde" die te komen staat. Dit is de tweede belangrijke sleutel, en wanneer we die eenmaal verstaan hebben, verruimt deze ons begrip aangaande de bijbelse waarheid over de hemel aanmerkelijk.

DE HEMEL IS EEN REINE PLAATS

Openb. 21:27 (NT 317)

In haar zal niets onreins binnenkomen

Matt. 6:20 (NT 9)

Geen mot noch roest

1 Cor. 6:9,10 (NT 203)

Geen dronkaards, afgodendienaars, lasteraars of onreine personen.

Ps. 24:4-6 (OT 601)

Die rein is van handen en zuiver van hart.

DE HEMEL IS EEN VEILIGE PLAATS.

Openb. 22:14 (NT 318)

Alle bewoners zullen "gewassen gewaden" hebben (symbool van reinheid)

Jes. 11:6-9 (OT 766)

De wolf zal bij het schaap verkeren.

Matt. 6:19,20 (NT 9)

Geen dieven

Jes. 33:24 (OT 782)

Geen ziekten

Jes. 35:9 (OT 783)

Geen roofdieren.

Openb. 22:3 (NT 318)

Geen vervloeking.

DE HEMEL IS EEN PLAATS VAN GELUK

Openb. 21:4 (NT 317)

Alle tranen zullen worden afgewist. Geen rouw, geklaag, moeite of dood.

Luk. 20:36 (NT 104)

Zij kunnen niet meer sterven.

Jes. 35:10 (OT 783)

Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn.

Jes. 65:17-25 (OT 809)

Zij zullen het werk hunner handen genieten.

Ps. 16:11 (OT 594)

Overvloed van vreugde, voor eeuwig.

DE HEMEL IS EEN PLAATS VAN SAMENKOMST

1 Thess. 4:16-18 (NT 248)

De Here tegemoet, in de lucht.

Matt. 24:30,31 (NT 35)

Uitverkorenen bijeenverzameld uit de vier windstreken.

Jer. 31:15,16 (OT 843)

Zij zullen terugkeren uit het land van de vijand.

1 Cor. 13:12 (NT 210)

Wij zullen kenne, zoals wij zelf gekend zijn.

Waarom, denkt u, heeft God *ons* een kans gegeven, om deze wonderbare dingen over de hemel te vernemen? Omdat hij ons wil doen deelhebben in de vreugden van zijn eeuwig tehuis! God doet niet zijn best, om de mensen uit de hemel weg te houden, integendeel: hij doet alles, om de mensen daar binnen te krijgen!

Joh. 14:2 (NT 133)

In mijns vaders huis zijn *vele* woningen.

Dit "vele woningen" toont aan, dat Jezus een groot aantal mensen verwacht, die gehoor zullen geven aan Zijn uitnodiging. Wie is in staat om daaraan weerstand te bieden?

Wij moeten het besluit nemen, om ook bij die gelukkigen te zijn!