



---

# BIJBEL SEMINAR

---

## HET HEILIG AVONDMAAL

- A. Het Heilig Avondmaal werd door Jezus Christus ingesteld nadat Hij met Zijn volgelingen het "Pascha" had gevierd.  
Jezus was Zelf het werkelijke Paaslam. 1 Korinthe 5:7. N.T. 203.  
Pascha hield op toen Hij aan het Kruis stierf.
- De maaltijd is een gedachtenis, een aandenken. Hij moet ons herinneren aan Jezus' dood en aan Zijn wederkomst. 1 Korinthe 11:23-26. N.T. 208.  
Zij is een terugkerende herinnering aan wat gebeurd is (de kruisdood van de Here voor onze zonden) en aan wat komt (de wederkomst op de wolken).
- B. Gevaar van "onwaardig" gebruiken van het Avondmaal. 1 Korinthe 11:27. Zelfbeproeving noodzakelijk.
- Hoe viert men het "waardig?"  
Wie aan de Tafel des Heren gaat (1 Korinthe 10:21) kan niet tegelijkertijd aan de tafel der duivelen deelnemen. Hij moet de wereld vaarwel gezegd hebben. (Jacobus 4:4) N.T. 279.
- C. Wat betekent het nuttigen van het Brood?  
Wie het avondmaal nuttigt, betuigt daarmee lid te zijn van het lichaam van Christus (1 Korinthe 12:27; Romeinen 12:5; 1 Korinthe 10:17)
- D. Wat betekent het nuttigen van de wijn?  
Door het nuttigen van de wijn betuigt men dat men gelooft in het zoenbloed van Jezus Christus voor de zonden. (1 Korinthe 10:16a) Dit vereist belijdenis van zonden (Hebreeën 9:14; 1 Johannes 1:9 resp. N.T. 270 en 290) en doop. (Handelingen 2:37-38; N.T. 145) (Galaten 3:27 N.T. 229).
- E. Door het Heilig Avondmaal betuigt men dat men één wil zijn met Jezus. Daarom is het goed stil te staan bij de kernteksten van het Lichaam van Christus en van de Gemeente van God.
- Deze zijn:
- Hij werd gekruisigd: Romeinen 6:6; Wij dienen gekruisigd te zijn: Galaten 5:24.
  - Hij was Gehoorzaam: Filippenzen 2:8. Wij moeten gehoorzaam zijn: 1 Petrus 1:14. N.T. 282.
  - Hij was heilig (Handelingen 4:27) Wij dienen heilig te zijn: 1 Petrus 1:15-16. N.T. 282.
  - Hij was nederig: Johannes 13:1-17. N.T. 132. Wij moeten nederig zijn: Johannes 13:15. N.T. 132.
- F. Jezus stelde voor de avondmaalviering een bijzondere dienst in. Hij droeg Zijn discipelen op om elkander de voeten te wassen en deelde hen mede dat dit nodig is om aan Hem deel te krijgen.  
Wie "gewassen" is, behoeft zich slechts de voeten te laten wassen en wordt dan door Hem rein geacht. Johannes 13:8-10. N.T. 132.

