



HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST

Johannes 14:16,17. "En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

Jezus heeft ons niet in onzekerheid gelaten over de vraag wie zijn plaatsvervanger zou zijn hier op aarde en zijn werk zou voortzetten, nadat Hij Zelf ten hemel was gevaren. Duidelijk zegt Hij, dat na zijn heengaan de Heilige Geest Hem zou vertegenwoordigen, en wel door precies dezelfde dingen te doen en te leren, die Jezus gedaan en geleerd had. De belofte luidt, dat de Trooster "tot in eeuwigheid" (altijd) bij ons zal zijn, en dat Hij niet alleen "bij" ons, maar ook "in" ons zal wonen. Dit is van bijzondere betekenis voor de gelovigen, want daardoor weten zij, dat zij niet alleen staan in hun strijd tegen het kwade. Het werk van de Heilige Geest is buitengewoon veelzijdig, en dit mag ons aanmoedigen om ons leven meer onder zijn leiding te stellen. Immers, Hij wil ons bijstaan in al onze problemen, en zijn enig doel is: ons tot Christus te leiden, opdat we behouden mogen worden.

1. Hij getuigt van Christus - niet van Zichzelf.

"Deze zal van Mij getuigen." Johannes 15:26

2. Hij zal de mensen overtuigen.

"Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel." Johannes 16:8.

3. Hij zal ons onderrichten, en ons al de waarheden van de Bijbel duidelijk maken.

"Die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." Johannes 14:26.

Bij de bestudering van de Bijbel hebben we de leiding van de Heilige Geest meer nodig, dan de leiding van mensen. Het is immers de Geest van God, die ons aan allerlei dingen herinnert, waar we anders aan voorbij zouden gaan. Bij het lezen van de Bijbel is de Heilige Geest een onmisbare hulp. Zonder Hem is de Bijbel slechts dood papier, waaraan alle reddende en zaligmakende kracht ontbreekt.

"Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid." Johannes 16:13.

Velen stellen zich tevreden met een gedeelte van de waarheid. Maar dat is niet genoeg. Als we ons, bij het onderzoek van de Bijbel, door Gods Geest willen laten leiden, zal Hij ons de volle waarheid wijzen.

4. Hij geeft ons inzicht in toekomstige gebeurtenissen.

"De toekomst zal Hij u verkondigen." Johannes 16:13.

5. Hij onderzoekt alle dingen.

"Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods." 1 Corinthiërs 2:10.

6. Hij doet tekenen en wonderen.

"Want ik zal niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes." Romeinen 15:18,19.

7. Hij geeft aanwijzingen aan Gods dienstknechten.

"De Heilige Geest zeide: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen hebt." Hand. 13:2.

8. Hij waarschuwt de Kerk voor afval.

"Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen." 1 Tim. 4:1.

9. Hij maant tot bekering.

"Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhart uw harten niet." Hebreeëen 3:7,8.

10. Hij speelt een rol bij de wedergeboorte.

"Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan." Johannes 3:5.

11. De Heilige Geest pleit voor ons.

"En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit." Romeinen 8:26,27.

12. Hij verzegelt de gelovigen.

"En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wien gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing." Epeziërs 4:30.

13. Hij spreekt tot het geweten.

"En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop." Jesaja 30:21.

14. Hij zal ons leren wat wij zeggen moeten.

"Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken. Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet." Lucas 12:11,12.

15. Hij zal goede eigenschappen bij ons tot ontwikkeling brengen.

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden." Galaten 5:22-25.

16. Hij nodigt alle mensen uit tot het water des levens

"En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet." Openbaring 22:17.