



BIJBEL SEMINAR

DE AFSLUITING VAN DE GENADETIJD

- Openbaring 22:11,12 - *Dit besluit stelt de uiteindelijke bestemming (NT 318) vast van ieder mens persoonlijk.*
- Zefanja 2:1-3 - *De Heer roept ons op om alles in orde te maken (OT 995) voordat de genadetijd voorbij is.*
- Daniël 12:1 - *De Bijbel vertelt ons dat met het afsluiten van (OT 956) de genadetijd een vreselijke periode van benauwdheid de volkeren zal treffen. In deze tijd zal Gods volk worden bevrijd.*
- Lukas 13:24,25 - *De deur van behoudenis zal kort voor het einde (NT 94) worden gesloten.*
- Amos 8:11,12 - *Deze verzen beschrijven het lot van hen die de (OT 976) waarheid niet hebben ontvangen. Er blijkt uit dat het onmogelijk is om de waarheid aan te nemen nadat de genadetijd verstreken is.*

De reden - waarom het onmogelijk is om gered te worden na de afsluiting van de genadetijd - is opgesloten in het feit dat Christus Zijn middelaarswerk heeft beëindigd en de tempel in de hemel heeft verlaten en Zich voorbereidt om te komen als Koning en Rechter. Indien er geen Middelaar is, bestaat er ook geen gelegenheid meer om zalig te kunnen worden.

