



---

# BIJBEL SEMINAR

---

## CHRISTELIJKE MATIGHEID.

"Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet het alles ter ere Gods." 1 Korinthe 10:31 (NT 208).

ZELFBEHEERSING is een zeer belangrijk punt in ons leven, zowel in geestelijk als lichamelijk opzicht.

1 Kor. 9:24,25 (NT 206) - Vergelijking tussen hen die in een renbaan lopen en ons die onze loopbaan lopen, ziende op een eeuwige kroon (het eeuwige leven in Gods Koninkrijk).

1 Kor. 9:27 (NT 206) - Het lichaam moet in bedwang worden gehouden, opdat wij niet verwerpelijk worden in Gods ogen.

1 Kor. 6:19,20 (NT 203) - Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest; bovendien zijn wij Gods eigendom. Wij zijn niet van onszelf. Daarom moeten wij God eren door en in ons lichaam.

1 Kor. 3:16,17 (NT 201) - Hij die het lichaam (= Gods tempel) schendt, God zal hem schenden.

LEVEN TOT GODS EER. Pas wanneer wij het bovenstaande in ons leven in acht nemen, zullen wij kunnen leven tot Gods eer. Het eren van God bestaat niet zozeer in het zingen van "lof-zangen" e.d. maar veeleer in het opvolgen van Zijn raad en Zijn wil.

Lukas 21:34 (NT 106) - Eén van de zonden der mensen die vooral vlak vóór de toekomst van Jezus een rol spelen, is onmatigheid in eten en drinken. Ook Paulus waarschuwt daar meermalen tegen. Daardoor wordt "ons hart bezaard", d.w.z. wij hebben geen oog meer voor het geestelijke. Wij worden dan geheel en al in beslag genomen door het stoffelijke en door genietingen.

Prediker 10:17 (OT 745) - Wanneer wij onze maaltijden gebruiken, dienen wij dat "ter rechter tijd" te doen en als mannen, niet als dronkaards. Hoewel deze raad in de eerste plaats voor koningen en edelen bedoeld was, is het een waar woord voor ons allen.

DE GEVAREN VAN OVERDAAD, zijn vooral aanwezig in een welvaartsstaat als die waarin wij heden leven. Door overdadig leven schaadt de mens zijn gezondheid. Aangezien een gezonde geest meestal het beste wonen kan in een gezond lichaam, dienen wij onszelf in acht te nemen. Overdadig leven brengt niet alleen allerlei schade toe aan ons lichaam, maar brengt ons er ook toe, allerlei geestelijke zaken niet meer in de juiste verhoudingen te zien. Met andere woorden: Wij kunnen God beter dienen, wanneer wij oppassen voor overdaad.

Spreuken 23:29-35 (OT 728) - In dit schriftgedeelte vinden wij de ervaringen opgesomd van een dronkaard. In vers 31 wordt ons de raad gegeven, om de wijn "niet aan te zien", wanneer hij roodachtig fonkelt, d.w.z. wanneer hij gefermeerd is (gegist). Dat is een raad Gods, die de moeite van het opvolgen waard is.

Hoewel de Bijbel het wijngebruik niet verbiedt, zijn er in Gods woord zoveel waarschuwingen tegen te vinden, dat het om verschillende redenen beter is, deze niet te gebruiken.

Opmerking: In Bijbelse tijden én heden werd in de landen van het Nabije Oosten (dus ook in Palestina) een drank gebruikt, die wij het beste kunnen omschrijven als ingedikt druivensap, welke bij gebruik werd aangelengd met water.

Speciaal bij feestelijke gelegenheid werd deze drank in grote hoeveelheden genuttigd. (denk aan de Bruiloft te Kana, Johannes 2:1-11 NT 115)

- - - - -