



## HOE LEEST GIJ?

Hier volgen een paar suggesties die u reden zullen geven met vreugde uw bijbel te lezen. Zij zullen u laten ontdekken wat een prachtig boek de bijbel is.

1. Begin in de bijbel te lezen in een van de eenvoudigste boeken. Bijv. "Het evangelie naar Marcus." U leest het hele boek uit in ongeveer 1 uur. Het verhaalt u van het leven en de dood van Jezus Christus, doorgegeven door ooggetuigen. Het fundament van het Christelijk geloof komt u erin tegen.
2. Lees daarna het evangelie naar Mattheus. Geschreven verscheidene jaren na Marcus. Veel herhaling van Marcus' evangelie met interessante toevoegingen die Marcus niet heeft. O.a. zes toespraken van Jezus zelf, waaronder de "zaligsprekingen". Lees wat Jezus in zijn dagen tot de mensen van zijn tijd te zeggen had.
3. Lees dan het evangelie naar Lucas. Lucas wordt de eerste kerkhistoricus genoemd vanwege zijn aandacht geven aan belangrijke details. Lucas is de verhaler van de geschiedenissen zoals de barmhartige samaritaan en de verloren zoon.
4. Het evangelie naar Johannes is weer verschillend van de andere evangelisten; doch is voor velen het mooiste evangelie. Door het lezen van de 4 evangeliën hebt u de prachtigste inleiding in de bijbel die u zich maar wensen kunt. Hierna kunt u alle kanten op.
5. Geef eens aandacht aan de verhalen in de bijbel. Er zijn er honderden van met een scala van uiteenlopende onderwerpen.
6. Lees de biografieën. De bijbel bevat er vele. Denk aan Jozef's levensbeschrijving of die van Mozes. De laatste is als vondeling in een biezen mandje zijn leven begonnen en werd via generaal van het Egyptische leger tot bevrijder van God's volk. Het leven van David of Paulus is alleszins een studie waard.
7. De bijbel heeft ook genoeg stof voor studies. Daar hebt u wel een concordantie bij nodig. Doch dan kunt u ook bestuderen wat de bijbel zegt over bijvoorbeeld: het gebed. Wat is het gebed? Waarom verhoort God het ene gebed wel en het andere niet? U zult het onderwerp gehoorzaamheid of liefde, of zonde of voorzegging of..... noemt u maar op kunnen bestuderen.

Er kan nog veel meer gezegd en geschreven worden over het onderwerp "Hoe leest gij?", doch daar geeft dit blaadje de ruimte niet voor.

Wat echter heel belangrijk is wanneer u uw bijbel pakt is dit: In welke geestesgesteldheid doet u dat en met welk doel wilt u de bijbel lezen. Wanneer u de bijbel ter hand neemt met de bedoeling welke fouten en gebreken erin te ontdekken zijn dan zult u er weinig profijt van hebben. Als u echter de bijbel gaat lezen met een gebed in uw hart om God's leiding en zegen dan zult u ervaren dat u een bron van geluk en wijsheid in uw handen houdt, die u de weg wijst naar innerlijke vrede en verzoening met God.

Moge dit uw deel zijn.