

HET FUNDAMENT VAN DE ADVENTGESCHIEDENIS Deel 1

1. Onze grote verwachting. (De komst van onze Here Jezus Christus).
 - a) Adam en Eva kenden het plan en geloofden er in.
 - b) Ook de profeten. Job: "Ik weet dat mijn Verlosser leeft."
 - c) De apostelen predikten het.
 - d) Wij jagen vol verlangen naar Zijn komst.

2. God heeft altijd mannen gehad die bereid waren Zijn waarheden en onze verwachtingen te prediken.
 - a) Noach, predikte tot de mensen vóór de zondvloed.
 - b) Mozes na 430 jaren.
 - c) Johannes de Doper.
 - d) De Here heeft altijd gesproken tot Zijn profeten, en Hij heeft ons nooit verlaten, noch zal Hij ons in de steek laten in de duisternis van deze wereld.

3. Onzekerheden onder de discipelen met betrekking tot de tijd van de wederkomst.
 - a) Mattheüs 24:1-33
 - b) Markus 13:1-26
 - c) Lukas 21:7-28
 - d) Waar de meeste profetieën in vervulling zijn gegaan, blijft slechts de komst van de Zoon des mensen over.

4. De zekerheid dat wij leven in de laatste dagen van de wereld-geschiedenis.
 - a) De predikers van de eerste engel's boodschap waren zeker in hun geloof.
 - b) Hetzelfde was waar van diegenen die de tweede engel's boodschap predikten.
 - c) Hoe staat het met ons, die de luide roep moeten verkondigen van de laatste waarschuwingsboodschap aan de wereld?

Literatuur :

1. DE GROTE STRIJD, blz. 349-368 of DE TRIOMF VAN GODS LIEFDE, blz. 26-39.
2. THE GREAT ADVENT MOVEMENT, E.E. Howell, blz. 9, 10.
3. TRAINING LIGHT BEARERS, blz. 197, 198 .