

de kloof... om met de macht van Rome de handen ineen te slaan."

Ze vervolgde in plechtige bewoording met de voorzegging dat „onder de invloed van dit drievoudig verbond dit land (de Ver. Staten) Rome zal navolgen in het vertreden van de rechten van het geweten." Zonder twijfel zullen velen van ons deze profetie volledig in vervulling zien gaan.

De oorlogswinden in toom gehouden

In het jaar 1903 beschreef mevrouw White opnieuw de ‚opwinding‘ onder de mensen die leefden in de laatste dagen, en het tegenhouden van de krachten van oorlog en verwarring door de Voorzienigheid:

„Heden verkondigen de tekenen der tijden dat we staan aan de vooravond van grote en plechtige gebeurtenissen. Alles in onze wereld is in beweging. Voor onze ogen gaat de profetie van de Heiland in vervulling aangaande de gebeurtenissen die aan Zijn wederkomst vooraf gaan: „Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen... volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn." Matth. 24 : 6, 7.

Het heden is een tijd van enorm belang voor alle levenden. Heersers en staatslieden, mannen die op hoge vertrouwensposten staan, denkende mannen en vrouwen uit alle standen, hebben hun aandacht gericht op de gebeurtenissen om ons heen. Ze zien de gespannen, rusteloze verhouding onder de volken. Ze zien de hevigheid die van elk aardse element bezit neemt, en ze moeten wel tot de slotsom komen dat iets van beslissende betekenis spoedig zal plaats vinden – dat de wereld aan de vooravond van een geweldige crisis staat.

„Engelen houden nu de oorlogswinden in toom, opdat ze niet zullen waaien tot de wereld gewaarschuwd is voor haar komende ondergang; maar een storm is in aantocht die straks over de aarde zal losbarsten; en wanneer God Zijn engelen zal bevelen om de winden los te laten, zal er een strijd ontstaan, zoals geen pen kan beschrijven." Karaktervorming, blz. 177, 178 (Ed. 179, 180). Deze woorden zijn

haast ‚achteraf gedateerd‘. Het schijnt, alsof ze geen 60 jaar geleden, maar vandaag geschreven zijn!

Tekenen in de sociale wereld

Betreffende tekenen in de sociale wereld schreef ze:

„De crisis komt, haast onmerkbaar, geleidelijk naar ons toe. De zon straalt aan de hemel, en gaat zijn dagelijks pad en de hemelen verkondigen nog steeds Gods heerlijkheid. Mensen gaan door met eten en drinken, planten en bouwen, trouwen en ten huwelijk gevende. Kooplieden kopen en verkopen. Mensen verduwen elkaar in een streven naar de hoogste posities. Genotzoekers vullen de schouwburgerpaardereennen en speelzalen. De grootste opwinding heerst, en toch nadert snel het einde van de genadetijd, en elk geval zal dan voor eeuwig beslist zijn.

Satan ziet dat zijn tijd kort is. Hij zet al zijn middelen aan het werk om de mensen te misleiden, te verleiden, hen bezig te houden en te betoveren, tot de genadetijd voorbij zal zijn, en de deur der genade voor altijd gesloten zal zijn." Desire of Ages, blz. 636.

Economische onzekerheid

Hier is een uitspraak, geschreven in 1909, die de economische en sociale onzekerheid van het midden der twintigste eeuw voorspelt:

„Zelfs onder opvoeders en staatslieden zijn er niet velen die de oorzaken begrijpen welke ten grondslag liggen aan de tegenwoordige toestand van de maatschappij. Zij die de regering in handen hebben, zijn niet in staat om het probleem van zedelijk bederf, armoede, armlastigheid en de toenemende misdaad op te lossen. Tevergeef doen ze hun best om de handel in het algemeen op een hechtere basis te stellen. Indien de mensen meer aandacht zouden schenken aan de leer van Gods Woord, zouden ze een oplossing vinden voor de problemen, die hen nu verbijsteren." 3 Schatkamer, blz. 291. (9 Test. 13)

De overwinning van het recht

De wereldwijde groei van de grote evangelieboodschap waaraan ze haar leven gewijd had, was ook voorzien. Ze schreef in 1909: