

## VAN HART TOT HART

Een protestants predikant vroeg eens aan een leider der Zevende-dags Adventisten een verklaring te geven van de merkwaardige groei van het aantal lidmaten van zijn kerk.

„Jullie zijn gegroeid uit een handjevol gelovigen van honderd jaar geleden tot een wereldwijde beweging. Jullie hebben het tiendenstelsel,” ging hij voort, „en dat is het wonder van het financieren van een moderne kerk. Jullie bedrijven zending over heel de wereld. Jullie moeten uitstekende leiders hebben gehad, mensen met een ruime blik.”

De Adventist glimfachte even; toen werd zijn gelaat ernstig. „Ja,” zei hij, „we hadden uitstekende leiders. Maar dat was niet alles.”

„Wat bedoelt u daarmee?” vroeg de predikant.

„Ik bedoel dit,” vervolgde de Adventist. „Vanaf het eerste begin hadden we in onze kerk een nederige dienstmaagd des Heren, Ellen G. White geheten, die geloofde dat God haar geest verlichtte met profetische visioenen. Vanaf het begin hebben onze kerkelijke leiders dit hemels licht aanvaard, dat God op hun pad deed schijnen. Een reden van onze voorspoed is, dat we deze goddelijke leiding hadden, die we naar ons beste kunnen hebben getracht te volgen.”

De Adventistische leider vermeldde zeer terecht de positie van zijn kerk.

Zevende-dags Adventisten geloven dat Zr. Ellen G. White de ware profetische gave bezat. Ze geloven dat God tot haar sprak in goddelijke openbaringen, en dat Hij door middel van haar geïnspireerde boodschappen zond aan Zijn kerk. Ze menen dat ze gezonde redenen hebben voor deze overtuiging. Enkele van deze redenen zijn als volgt: