

Toen Jezus dorst kreeg

Sabbat

Doel Lees
Johannes 4.

*Had je ooit geen water meer om te drinken?
Of heb je ooit hele erge dorst gehad?
Dit verhaal gaat over hele erge dorst hebben.
Water willen drinken. Nog meer, nog veel meer.
Stel je de hitte eens voor.
(Zie Johannes 4:5-25; De wens der eeuwen
hoofdstuk: Bij de Jakobs bron)*

Stofwolkjes stegen op rond de voeten van het groepje Joodse mannen dat in de middagzon liep in de richting van prachtige Vallei van Sichem. Aan het begin van de vallei stond Jacobs put. Jezus ging graag even zitten om uit te rusten terwijl de discipelen het Samaritaanse dorp in gingen om wat eten te halen.

Zondag

Lees 'Toen Jezus dorst kreeg.'

Teken Schrijf de leertekst, Johannes 4:24 op een tekenvel. Teken daarna jouw idee over aanbidden in geest en in waarheid op het vel.

Bid Vraag God om je te helpen met een schema voor je persoonlijke wijding voor deze week.

Na een tijdje kwam er een vrouw het pad naar de put afgelopen. Ze had haar eigen kruik, haar eigen touw. Ze liet de kruik naar beneden en Jezus kon de plons horen toen de kruik het water raakte. Hij zweeg. Zij zweeg. Ze gedroeg zich alsof ze niet wist dat er iemand anders in de buurt was. De Joden en de Samaritanen die in de buurt woonden probeerden niks met elkaar te maken te hebben.

Toen ze zich omkeerde om te vertrekken met haar volle kruik op haar schouder, sprak Jezus. "Wilt u me iets te drinken geven?" vroeg Hij eenvoudig.

Dat was een verzoek dat ze niet kon weigeren. Een nette Joodse man zou een Samaritaanse vrouw nooit ergens om vragen, maar niemand in dit droge woestijnlandschap zou er aan denken om een verzoek om water te weigeren.

"Waarom vraagt U mij om iets te drinken, terwijl U een Jood bent?" flapte ze er zonder na te denken uit.



LEERPUNT

Waar we ook zijn,
we kunnen ook daar
God dienen in de geest
als een antwoord op
Zijn liefde.

LEERTEKST

*'God is geest en wie
Hem aanbidden, moeten
aanbidden in geest en
in waarheid.'*

Johannes 4:24

Maandag

Lees Johannes 7:37-39, Openbaring 21:6 en Openbaring 22:17.

Onderzoek Interview tenminste 3 volwassenen en zoek uit wat 'levend water' voor hen betekent.

Schrijf in je Bijbelschrift de antwoorden uit de interviews op en wees bereid om ze te delen tijdens de sabbatschool van volgende week.

"Als u wist wie Ik was en wat God u zou willen geven, dan zou u Mij gevraagd hebben om water en Ik zou u levend water gegeven hebben."

hebben." Jezus hield ervan om mensen te laten nadenken.

De vrouw wist niet zeker wat Jezus bedoelde, maar het klonk belangrijk. Ze was ook wat onzeker. Het enige wat zij kon zien, was een vermoeide Joodse reiziger.

"Bent U belangrijker of machtiger dan Jakob die ons deze put en haar water heeft gegeven?" vroeg ze.

Jezus gaf niet meteen een antwoord op haar vraag.

Zoals gewoonlijk zei Hij iets waar zij over moest nadenken. "Wie uit de put van Jakob drinkt, zal terug moeten keren om meer water eruit te halen. U kunt er uw dorst niet voor altijd mee lessen."

Die ervaring had ze inderdaad. Ze had er een hekel aan om elke dag weer hier naar toe moeten komen.

Ze kon niet zo goed opschieten met de meeste andere vrouwen uit de stad en wilde hen hier niet ontmoeten. Jezus sprak verder.

"Het water dat Ik u zou geven, zou u voldoening schenken en



Dinsdag

Lees Johannes
4:4-12.

Denk Hoe zou de vrouw zich gevoeld hebben toen Jezus haar om iets te drinken vroeg? Was ze bang, boos, beledigd, wantrouwig of iets anders? Hoe zou jij reageren als een vreemde jou om iets zou vragen?

Bid Vraag Jezus om je te helpen om op de juiste manier te reageren op mensen die iets nodig hebben.

Woensdag

Lees Johannes 4:13-15; Psalm 63:2
en Psalm 42:2, 3.

Denk Wat is een andere naam voor het levende water dat Jezus de vrouw aanbood? Wat dacht de vrouw dat Hij haar aanbood?

Vind Zoek iemand die dorst heeft en bied hem/haar een beker water aan.

Bid Vraag Jezus om jou te helpen om aan te nemen wat Hij jou biedt.

u zou nooit meer dorst hebben. Het zou eigenlijk als een bron zijn die van binnen blijft borrelen.

U zou nooit opdrogen.

De vrouw wist nog steeds niet precies waar Jezus het over had, maar ze wist dat het klonk als iets wat ze wilde hebben. "O Heer, geef mij het water waar U het over heeft," zei ze.

"Ga en roep uw man," zei Hij, "dan kunnen we nog meer hierover praten."

"Ik heb geen man," zei ze en ze tilde kruik op om het weer op haar schouder te zetten.

"U heeft daar zeker de waarheid over gesproken," antwoordde Hij rustig.

Ze deed haar kruik weer omlaag en staarde Hem geschokt aan.

"U heeft vijf mannen gehad om precies te zijn en de man waar u nu meer samenwoont, is eigenlijk ook niet uw man."

De vrouw was stil. Hoe kon deze man al de geheimen van haar leven kennen?



Donderdag

Lees Johannes
4:16-20.

Denk Hoe denk je dat de vrouw zich voelde toen Jezus haar vertelde over haar mannen? Wat deed ze in plaats van Hem een antwoord geven? Wat zou Jezus jou kunnen vragen om aan te tonen dat Hij jou kent?

Bid dat jij op de juiste manier zult reageren wanneer God je vraagt om iets te doen.

Ze begreep dat dit aanvoelde zoals het zo zijn om voor God te staan. Ze wist dat haar leven een



puinhoop was.

Maar ze wilde er echt niet over praten.

"O Heer, ik denk dat U een profeet bent,"

zei ze oprecht. Maar ze wilde eigenlijk ook over iets anders praten. Ze wilde haar problemen nog niet onder ogen zien.

"Vertel mij," ging ze verder, "waar moeten wij God dienen? Uw volk zegt dat het zus moet, mijn volk zegt dat het zo moet.

Jezus sprak rustig en zonder vooroordeel tot haar. Hij had meer interesse in haar ziel dan in hoe zij over vormen, ceremonies en verschillen dacht. Ze reageerde positief op Zijn zachte, maar overtuigende woorden.



"Weet U," zei ze, "er zou een Messias moeten komen. Ik denk haast dat U die Messias bent." Jezus glimlachte en vergat Zijn vermoeidheid, Zijn honger en dorst. Hij kon zien dat zij begon te herkennen en in te zien wie Hij was.

"Dat klopt," zei Hij, "Ik ben Hem."

De vrouw voelde het 'levenswater' in zich opborrelen.

Ze liet haar waterkruik achter bij de put en snelde naar de stad om haar burens te roepen zodat ze aan hen kon vertellen wat zij van Jezus had gehoord.

Jezus had nog niet gedronken. De vrouw had er zelfs niet aan gedacht om haar kruik mee te nemen, maar zowel zij als Jezus voelden zich verfrist.



Vrijdag

Lees Johannes 4:21-26, 39-42.

Denk Wat denk jij dat Jezus bedoelde toen Hij zei, "echte aanbidders zullen de Vader dienen in geest en in waarheid." Hoe kan jij God dienen in geest en in waarheid?

Maak in een Bijbelschrift een lijst van mensen waar je de liefde van Jezus mee kan delen. Schrijf naast elke naam hoe je dat zal doen.

Bid Vraag God om je te helpen om Hem te dienen door Hem te delen met anderen.