

De Tempel opbouwen

Sabbat

Doe Lees
Ezra 4-6 goed door.

Heeft iemand jou ooit afgeremd toen je enthousiast was over een project? Hoe ging je met die persoon om? Hoe zou jij je voelen als je bij de Tempel woonde terwijl het weer werd opgebouwd? We gaan verder met het verhaal over de familie die we bedacht hebben in de vorige les. (Zie Ezra 4-6; Profeten en koningen blz. 346-356)

Tabitha pakte de mand op met de lunch voor haar vader en broer en liep het pad af dat naar de Tempel leidde.

Toen ze het huis van haar vriendin Sarah naderde, riep haar vriendin: "Tabitha, wacht op mij. Ik moet mijn vader ook zijn lunch brengen."

Zondag

Lees "De
"Tempel opbouwen"

Zeg op Zeg de leertekst hardop. Ga wandelen en herhaal de tekst steeds opnieuw tijdens je wandeling.

Denk Waar heeft de Heer jou (misschien) voor uitgekozen?

Bid Bid over elk stukje van de tekst. Vraag God om je te laten zien wat Hij voor je heeft uitgekozen.



Het duurde niet lang voordat ze de Tempel bereikt hadden. Terwijl ze hun lunch aten, luisterde Tabitha naar de mannen.

"Ik weet niet wat Zerubbabel gaat doen met het verzoek van de Samaritanen", zei vader tegen de andere mannen. "Maar ik geloof niet dat we ze met ons mee moeten laten werken. Zerubbabel is hier ook op tegen. Ik sprak hem vanmorgen", zei Sarahs vader. "Hij wil dat we na de lunch bij elkaar komen."

"Vader", vroeg Tabitha, "zou het niet goed zijn als er andere mensen met de Tempel zouden helpen? Het zou eerder klaar zijn." "Ja, het zou sneller gaan", zei vader, "maar deze Samaritanen aanbidden afgoden en ze zouden proberen die mee te nemen, de Tempel in. Het is beter als we ons afzijdig houden van hen."

Die avond vertelde vader aan tafel: "We hebben tegen de Samaritanen gezegd dat ze niet mee mogen helpen met de Tempel. Ik ben alleen bang dat ze problemen

Maandag

Lees Ezra 4.

Denk Heb je ooit de boodschap gehad om ergens mee te stoppen terwijl je dat wat je deed leuk vond? Hoe vond je dat? Wat deed je toen? Hoe denk je dat de Joden zich voelden?

Bid Vraag God om met je te zijn als iemand probeert om je tegen te houden als je Zijn wil probeert te doen. Vraag Hem om je te helpen Hem te prijzen ook al voel je je ontmoedigd.

We kunnen God aanbidden zelfs wanneer we de moed hebben verloren.

LEERTEKST

"Zie nu, hoe de HERE u heeft gekozen om een huis als heiligdom te bouwen; wees sterk en doe het.

1 Kronieken 28:10



zullen veroorzaken. Ze waren niet blij toen we "nee" zeiden."

Het duurde niet lang voordat de Samaritanen moeilijkheden begonnen te veroorzaken. Ze begonnen gemene, onaardige geruchten te verspreiden.

Een heleboel mannen stopten met werken aan de Tempel. De Israëliische families bleven bidden dat God zou ingrijpen en dat de Samaritanen ze met rust zouden laten. Maar de leugens gingen nog jaren door. Iedereen raakte zo ontmoedigd dat de bouw van de Tempel helemaal gestopt werd.

Op een dag kwam Samuël, Tabithas broer, thuis en riep.

"Ik heb vandaag geweldig nieuws gehoord! Koning Darius heeft gezegd dat we verder mogen gaan met het bouwen van de Tempel."

Vader en Samuël waren de volgende dag al vroeg weer terug bij de Tempel. Maar de opwinding duurde niet lang.

"Sarah, je gelooft je oren niet!" zei

Tabitha een paar dagen later terwijl ze een kleed aan het weven was.

"Die lastpakken! Ze hebben nog een brief aan Koning Darius geschreven en hem verteld dat wij

Joden in opstand zullen komen als we klaar zijn met het bouwen van de Tempel."

"Ik weet het", zei Sarah, terwijl ze de wol aan het spinnen was voor het weefwerk van Tabitha.

Dinsdag

Lees Ezra 5

Zoek Zoek het woord roddelen/ klikken op in het woordenboek. Aan wie in Ezra 5 moet je denken?

Denk Hoe voel je je als iemand je verklikt? Heb jij wel eens iemand verklikt?

Merk op Onthoud wel dat je moet praten met een volwassene die jij vertrouwt als je iemand kent die zichzelf of een ander iets dreigt aan te doen of al doet.

Bid Dank God dat Hij bij jou is en je aanmoedigt om Hem te dienen en te aanbidden.



Woensdag**Lees** Ezra 6:1-12.**Denk** De waarheid wint altijd, maar soms duurt dat even. Vraag een volwassene je een ervaring te vertellen over tegenslag/ontmoediging.**Onthoud** We kunnen God prijzen, ook al zijn we ontmoedigd.**Bid** Prijs God voor het maken van een uitweg uit moeilijke situaties.


"Maar God is ertussen gekomen en de mannen kunnen verder gaan met werken totdat we een antwoord krijgen van de koning."

"Ja, deze keer hebben ze de functionarissen ook de informatie gegeven dat Cyrus het order had gegeven dat de Tempel herbouwd moest worden. Ik vraag me af of dat verschil zal uitmaken", peinsde Tabitha. "Het zou kunnen. Je weet dat de profeten Haggai en Zacharia iedereen proberen aan te moedigen", ging Tabitha verder.

Opnieuw verspreiden zich allerlei praatjes. Sommige mensen zeiden dat Darius de Joden zou laten stoppen met het werk aan de Tempel. Anderen zeiden dat hij zou toestaan dat ze het afmaakten.

Er gingen weken voorbij. Tabitha was op weg naar de Tempel met de lunch toen ze opeens in een grote groep mensen terecht kwam. Terwijl ze naar de gesprekken om zich heen luisterde, kwam ze er al gauw achter dat Koning Darius een antwoord had gestuurd.

Het duurde niet lang voordat de groep zich bij de Tempel treden verzameld had. De groep werd stil. Je kon de spanning in de lucht voelen hangen.

De profeet Haggai begon te lezen: "Aan alle functionarissen van het Trans-Eufraat gebied: Blijf weg uit het gebied van Juda. Bemoei niet met de constructie van de Tempel te Jeruzalem. Laat de gouverneur van Juda en zijn partners de Tempel herbouwen op de oorspronkelijke plaats."

De menigte brulde na deze woorden. Ze konden de Tempel afmaken. Terwijl Haggai verder las, hoorden ze dat Koning Darius instructies had gegeven aan de functionarissen dat ze de Joden moesten helpen met bevoorraading.

Iedereen wilde helpen om de wederopbouw van de Tempel af te maken. Na nog vele jaren, zat het werk erop en werd de inwijding gehouden.

Op de ochtend van de inwijding trok Tabitha, die intussen een vrouw was, haar beste kleren aan. "Kun je het geloven, moeder?" riep ze uit. "Vandaag is het eindelijk zover! Zo veel jaar geleden gingen we weg uit Babylon en nu gaan we in onze eigen Tempel aanbidden. God was bij ons tijdens al die moeilijke jaren en Hij zal ook bij ons zijn tijdens de inwijding."

"Ik ben blij dat God altijd bij ons is", beaamde haar man. "Laat ons opschieten. We willen niets van de ceremonie missen."

Donderdag

Lees Ezra 6:13-22.

Denk Hoe hebben de Israëlieten de bouw van de Tempel gevierd?

Plan Wat kun jij doen om te vieren dat God je helpt om een Tempel te bouwen? Schrijf erover in je Bijbelschrift.

Bid Dank God dat je in staat bent om te vieren dat God van je houdt en voor je zorgt.





Vrijdag

Denk De Joden gaven hun droom om de Tempel te herbouwen nooit op. Ze hielden hielden vol, ook al waren ze ontmoedigd, omdat ze God wilden aanbidden. Welke droom moet jouw familie niet opgeven?

Maak samen met je gezin een spandoek die jullie aanmoedigt om vol te houden. Vraag toestemming om het mee te nemen naar de sabbatschool om het te laten zien.

Bid Vraag God om jouw familie te laten volharden en te blijven aanbidden ook al zijn ze ontmoedigd.