

Reis naar Jeruzalem



Hoe zou jij je voelen als je familie van plan was om te verhuizen naar een plek waar jij nooit eerder geweest? Bang, opgewonden of beiden? We gaan het ons voorstellen en namen geven aan gezinnen die een belangrijke verhuizing meemaakten in de tijd van Ezra en Nehemia (Zie Ezra 1-3; Nehemia 8:14-18; Profeten en koningen blz. 337-346)

Sabbat

Doe Lees alvast
Ezra 1-3 en
Nehemia 8.

Tabitha keek op toen haar vader zich naar binnen haastte voor de lunch. "Ik heb goed nieuws!" riep haar vader. Nadat vader het eten had gezegend, ging hij verder. "Koning Cyrus heeft vanochtend een speciaal bevel uitgevaardigd. Een ieder die naar Jeruzalem wil terugkeren en wil helpen met de herbouw van de Tempel heeft toestemming om dat te doen!"

"Wat heerlijk!" zei moeder.

Tabitha keek haar broer Samuël aan. Ze had een zwaar gevoel in haar maag.

Ze vroeg zich af of Samuël aan hetzelfde als zij dacht. Wat zou er gebeuren als hun ouders beslisten om terug te gaan naar *Jeruzalem*? Erger nog, *dacht Tabitha, wat als ons gezin teruggaat naar Jeruzalem*

Zondag

Lees "Reis naar Jeruzalem"

Bestudeer de leertekst door het meerdere keren te lezen. Schrijf het dan op in je Bijbelschrift in jouw eigen woorden.

Bid dat God jou zal leiden en dat Hij jou vandaag wijsheid zal geven.

*en Sarah, mijn beste vriendin,
en haar gezin niet?*

Vader vertelde dat koning Cyrus de profetie over zichzelf gelezen had in geschriften van de profeet Jesaja (Jes. 45:1, 13). Hij was er zo door geraakt dat hij een bevel gaf.

Terwijl iedereen verder at, stelde Tabitha zachtjes de vraag die haar een antwoord kon opleveren waar ze bang voor was. "Betekent dit dat wij naar Jeruzalem gaan?"

Verrast stopten vader en moeder halverwege een zin en keken Tabitha aan.

Tabitha dacht:

*Dat is geen
goed teken.*

Vader keek moeder aan die met haar hoofd knikte.

Eén manier waarop we God dienen, is door samen te werken om Zijn kerk op te bouwen.

LEERTEKST

"Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: 'Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.' Heel het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd."

Ezra 3:11

Maandag

Lees Ezra 1 over hoe Cyrus de krijgsgevangenen hielp om vanuit Perzië terug te keren.

Denk na over de verzen 2-4. Hoe denk jij dat je je gevoeld zou hebben als je Cyrus dit had horen zeggen? Zou je hem hebben vertrouwd? Zou je ook willen meedoen met de herbouw?

Bid Vraag God om je verstand alert te houden zodat je Zijn plannen voor jou zal kennen.

"Tabitha, je weet dat wij jarenlang gebeden hebben om terug te gaan naar Jeruzalem," zei hij. "Onze grootouders en overgrootouders hebben verlangd naar deze dag."

Dat weet ik," zei Tabitha. "Maar hier weggaan en naar een andere plek gaan die ik niet ken, is eng."

"Je hebt gelijk," zei moeder. "Het is ook voor ons eng, maar de kans om terug te gaan en de Tempel te herbouwen is zo iets geweldigs."

En zo was het. Tabitha voelde dat haar wereld op zijn kop stond.

Vader hielp met het inzamelen van het goud, zilver, de voorraden en dieren die gegeven werden aan hen die naar Jeruzalem terugkeerden.

Koning Cyrus had gezegd dat een ieder die niet zou terugkeren geschenken moest geven aan hen die dat wel zouden doen. Hij gaf

zelfs gebruiksvoorwerpen uit de Tempel terug die Nebukadnessar had

meegenomen - gouden

en zilveren schalen,

pannen en andere kommen

samen met vele andere

voorwerpen. Daarbovenop

gaf hij geld uit de schatkist

van het Rijk.

Eindelijk was alles zover.

Tabitha kroop voor de laatste keer in het bed waar zij aan gewend was. Moeder kwam

nog eventjes naast

haar zitten. "Het

komt allemaal wel

goed, Tabitha,"

zei ze.

Dinsdag

Lees Ezra 2:1-70.

Tel het totale aantal mensen en dieren dat terugkeerde.

Denk Waarom denk je dat sommigen probeerden te bewijzen dat hun families uit Israël kwamen (verzen 59-62)? Hoe werd de zaak opgelost (vers 63)?

Bid Vraag God om je te laten zien op welke manier jij kan helpen om Zijn kerk op te bouwen.



"We weten dat dit het juiste is om te doen. God zal met ons zijn."

"Weet ik," glimlachte ze. "Het helpt dat Sarah ook meekomt.

Tabitha keerde zich om in slaap te vallen.

De lange reis door de hete woestijn begon. Toen de karavaan vertrok, stonden er duizenden mensen in de rij op straat die hen toejuichten. Hoewel zij zelf niet terugkeerden, waren ze blij voor de anderen die dat wel deden.

De dagen dat ze sjokten in de woestijn gingen langzaam voorbij. Eindelijk was het zover en kwam de menigte op de top van de heuvel aan. Beneden hen lag de stad Jeruzalem. Zerubbabel, de gouverneur van Juda, die hen leidde, riep iedereen bij elkaar.

"Vrienden, God is goed

voor ons geweest en heeft een veilige terugreis gegeven.

Laten wij Hem allemaal samen prijzen."

Na het gebed begon Zerubbabel met het geven van aanwijzingen.

De opwinding werd steeds groter toen de groep zich

opdeelde in kleinere groepen.

In eerste instantie zou



Woensdag

Lees Ezra 2:68 - Ezra 3:3.

Denk Waar woonden de mensen toen ze terugkeerden naar Jeruzalem? Ben jij ooit terug gegaan naar een plek waar je woonde? Hoe voelde je je? Wat deed je? Waarom?

Teken Maak een tekening van een plek waarvan je houdt, maar een tijdlang niet hebt bezocht.

Bid dat je de kans zal krijgen om die plek ooit weer te bezoeken.



iedereen terugkeren naar het dorp waar hun voorouders hadden geleefd voordat zij in gevangenschap waren genomen.

Echter, half september zou iedereen naar Jeruzalem terugkeren. Tabitha was blij dat hun huis in Jeruzalem was. Dat betekende dat ze niet zo snel weer hoefden te reizen. Ze was zo blij dat Sarah en haar familie vlak naast hen woonden.

Zerubbabel en Jozua besloten dat het bouwen van een altaar het allereerste was dat gedaan moest worden. Ze wilden de brandoffers zo snel mogelijk offeren.

Spoedig werden ze allemaal bij elkaar geroepen en werden de offers aangeboden. Toen kondigde Zerubbabel aan: "We zullen het Loofhuttenfeest vieren zoals onze families in het verleden dit gedaan hebben. Bouwen jullie je hutten rondom de Tempel en we zullen dit feest weer vieren in ons vaderland."

Donderdag

Lees Ezra 3:4-6
en Nehemia 8:14-18.

Bouw een hut na.
Het mag een schaal 1:1
zijn of een kleinere afmeting.

Denk Wat was het doel
van het Loofhuttenfeest?

Bid dat jij in God zal
leven en Hij in jou.

Vrijdag

Lees Ezra 3:7-12.

Stel je voor Sluit je ogen en stel je
voor hoe het was. Welke geuren en
geluiden zijn er? Welke kleuren zie je?

Schrijf in je Bijbelschrift 5 dingen
op waarvoor jij God kan prijzen.

Bid een gebed van lof tot God
voor de dingen die je hebt
opgeschreven. Deel het
met je gezin.

