

Les 8 Woorden van hoop

S A B B A T M I D D A G

Kerntekst

Romeinen 15:4 NBV

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.

Z O N D A G

Romeinen 3:10 HSV

zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,

Romeinen 6:23 HSV

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 7:24 HSV

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?

Romeinen 3:26 NBG

om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

1 Petrus 3:18 HSV

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij Die Rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,

Johannes 16:13 HSV

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid; want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

2 Timotheüs 3:16 HSV

De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

Lukas 18:29, 30 HSV

Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

1 Johannes 5:13 HSV

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Kolossenzen 1:16 HSV

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

M A A N D A G

Handelingen 26:18 HSV

om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.

Efeze 1:7; 4:32 HSV

1:7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade,

4:32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Kolossenzen 1:14; 2:13 HSV

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

1 Johannes 1:9; 2:12 HSV

1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

2:12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam.

Psalm 103:12 HSV

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

Micah 7:19 SV77

Hij zal Zich over ons weer ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden ten onder brengen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.

Jesaja 38:17 NBG

Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch zijt het, die mijn leven gered hebt van de groeve der vernietiging, want Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen.

Psalm 51:3, 11 HSV

3 Wees mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid, wis mijn overtreding uit naar Uw grote barmhartigheden.

11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden, wis uit al mijn ongerechtigheden.

Jesaja 43:25; 44:22 SV77

43:25 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet.

44:22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weer tot Mij, want Ik heb u verlost.

Jeremia 31:34 SV77

En zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: Kent de HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.

Romeinen 3:25 SV77

Die God voorgesteld heeft *tot* een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

D I N S D A G

Spreuken 24:16 NBG

want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de ramspoed

1 Korinthe 15:57 HSV

Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Hebreeën 7:25 HSV

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

1 Johannes 2:1 HSV

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.

Johannes 15:5 HSV

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen.

Filippenzen 4:13 HSV

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

1 Korinthe 10:13 HSV

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. God nu is getrouw, Die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om het te kunnen doorstaan.

Romeinen 6:11; 13:14 HSV

6:11 Zo dient ook u uzelf te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus, onze Heere.

13:14 Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

1 Korinthe 15:57 HSV

Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

W O E N S D A G

Psalm 37:25 HSV

Ik ben jong geweest, nu ben ik oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien of zijn nageslacht op zoek naar brood.

Mattheüs 6:25-34 HSV

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Psalm 46:2-4; 34:8; 91:4; HSV 125:2 NBV

46:2-4 God is ons een toevlucht en sterkte; in benauwdheid is Hij een krachtige hulp gebleken. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zee. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

34:8 De engel van de HEERE leert zich rondom hen die Hem vrezen, en bevrijdt hen.

91:4 Hij zal u bedekken met Zijn veren, onder Zijn vleugels zult u schuilen, Zijn trouw is een schild, een groot schild

125:2 Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER Zijn volk van nu tot in eeuwigheid.

Mattheüs 28:20; 14:10 HSV

28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot het einde van de wereld. Amen.

14:10 en hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden

Handelingen 7:59 NBG

En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest.

Hebreeën 11:35-39 HSV

Vrouwen hebben hun doden doordat deze weer opstonden, teruggekregen. Maar anderen zijn gefolterd en namen de *aangeboden* bevrijding niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En *weer* anderen moesten spot en geselslagen verduren, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt *en* mishandeld. De wereld was hun niet waard. Zij hebben in woestijnen en *op* bergen rondgezworven, *in* grotten en *in* holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een *goed* getuigenis *van God* gekregen hebben, de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.

D O N D E R D A G

1 Korinthe 15:51-58 HSV

Zie, ik zeg u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen *als* onvergankelijke *mensen* opgewekt worden *en* ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke *moet* onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Rijk van de dood, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, daar u weet dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

1 Thessalonicenzen 4:13-18 HSV

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, *terug*brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden *die* in Christus *zijn* zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

VRIJDAG

Ellen G. White, "God's People Delivered," pp. 635-652,
<http://www.whiteestate.org/books/gc/gc40.html>

"The Controversy Ended," pp. 662-678 in The Great Controversy.
<http://www.whiteestate.org/books/gc/gc42.html>

"In the word of God there are gracious promises, from which those who are suffering, whether in body or in mind, may receive comfort and hope and encouragement."—Ellen G. White, Counsels on Health, p. 213.
<http://www.ssnet.org/qtrly/eng/07b/helps/lesshp08.html#ch213>

Lesmateriaal:

Copyright © 2007 by the Office of the Adult Bible Study Guide, General Conference of Seventh-day Adventist.

Bron: www.ssnet.org

Bijbel:

HSV, Herziene Statenvertaling, © Stichting Herziening Statenvertaling

SV77, Statenvertaling 1977, © Nederlands Bijbelgenootschap 1977

NBG, NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951

NBV, De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Bron: www.herzienestatenvertaling.nl / www.biblija.net