

Blijf praten

Sabbat

Lees
Handelingen
9 en 20.

Sta op en strek je zo hoog en wijd als je kunt uit. Hoe voelt dat aan? Stel je eens voor dat je geketend was en dat je je dus niet zou kunnen strekken of vrijuit kunt bewegen. In die situatie was Paulus. Veel andere mensen zouden zich depressief voelen, maar Paulus had zoveel aanmoedingen voor iedereen waar hij mee sprak. (Zie Handelingen 9:15, 16; 20: 22-24; Van Jeruzalem Tot Rome blz. 492-497.)

De smerige cel is donker. Een smalle straal licht schijnt door een hoog raam naar binnen. De dunne kleren van de gevangene zijn niet goed genoeg om de kou van de koude, vochtige stenen vloer en muren tegen te houden. Zware kettingen slaan tegen elkaar zodra hij loopt. Hij wacht op zijn executie en zijn pen krast op het papier, terwijl hij brieven van hoop en aanmoediging aan zijn vrienden aan het schrijven is.

Zondag

Lees Blijf praten.

Schrijf de power text op een steen om jou er aan te herinneren hoe zwaar Paulus het had.

Leer Begin met het uit je hoofd leren van de power text.

Bid om ook in moeilijke tijden een getuige te zijn.

POWER POINT

We dienen God door ons geloof altijd te delen.

POWER TEXT

'Wees niet bang; blijf spreken, zwijg niet. Want Ik ben met jou.'

(Handelingen 18:9, 10).

Dit is niet de eerste keer dat Paulus in de gevangenis gegooid werd. Het is wel de laatste. Zijn leven in dienst van Christus is zwaar geweest. Vijf keer gegegeld door de Joden; 3 keer geslagen met stokken; 1 keer gestenigd; 3 keer schipbreuk geleden, één keer een hele dag en nacht op zee op een vlot gedreven. Zijn leven liep altijd gevaar: van de Joden, van de niet-Joden, van rivieren, van straatrovers in de stad, op het platteland, van valse broeders. Hij moest het doen zonder slaap, zonder voedsel, zonder water. Hij had het koud en was naakt. De gevangenis is voor hem niet vreemd.

Toch vond Paulus in al deze situaties de kans om het goede nieuws van Jezus te delen met anderen. Door een schipbreuk was hij 3 maanden lang gestrand op het eiland van Melita. Paulus gebruikte die tijd om anderen te bekeren. Tijdens de 2 jaar van zijn huisarrest in Rome vertelde hij het evangelie aan zijn bewakers en aan een ieder die bij hem op bezoek kwam. Zijn boodschap werd eerst aan de slaven en de armen verteld, maar uiteindelijk bereikte zijn boodschap ook de rijken en zelfs het huis van de keizer.

Maandag

Lees Handelingen 16:22-34.

Speur Bekijk Paulus tweede zendingsreis op een kaart.

Stel je voor hoe de andere beproevingen waren voor Paulus tijdens die reis.

Bid voor mensen die problemen krijgen doordat ze hun geloof delen



En uiteindelijk moest hij verschijnen voor Nero. De keizer was een erg wrede man die de hele beschaafde wereld bestuurde met een ijzeren hand. Wie het durfde hem tegen te spreken, zelfs zijn eigen moeder, werd zonder genade gedood. Hij haatte christenen en stuurde duizenden naar Rome om gedood te worden. Toen Paulus geroepen was om zich te verdedigen tegen de beschuldiging van opstand tegen de overheid had hij geen reden om hoopvol te zijn. Maar God had andere plannen voor Paulus en rechtszaak. God wist dat Hij op Paulus kon rekenen om juist dan van Hem te getuigen.

Een Romeinse gevangene mocht 1 persoon meenemen om hem te helpen wanneer hij voor de rechter verscheen. Tegenwoordig helpt een advocaat hiermee. Maar niemand durfde samen met Paulus voor Nero te verschijnen.

De eerste keer dat ik voor de rechter verscheen liet iedereen mij in de steek," schreef hij aan Timoteus (2 Timoteus 4:16). Maar de Here was met mij en gaf mij de kracht om de boodschap helemaal te vertellen,

Dinsdag

Lees Handelingen 21:20-40.

Denk na Let op dat in dit stuk Paulus gearresteerd wordt terwijl hij iets goeds voor iemand anders wilde doen. Is jou iets naars overkomen, terwijl je iets goed probeerde te doen? Hoe kan in z'n situatie je gedrag een belangrijke rol spelen om je geloof met een ander te delen?

Bid dat God jou zal helpen om Hem te dienen ook als je vals beschuldigd wordt.



Woensdag

Lees Handelingen 23:9-11.

Schrijf in je bijbelschrift het moedigste wat jij ooit gedaan hebt.

Vergelijk dit met Paulus die sprak tot een woedende menigte.

Schrijf een lied of gedicht over de ervaringen van Paulus.

Bid om moed om je angsten te overwinnen.

zodat alle volken het zouden horen. Dus werd ik gered uit de muil van een leeuw. (vers 17)

Verschijnen voor de rechter zou anderen doen beven, maar Paulus stond kalm in de drukke hal en sprak van de waarheid van Jezus.

Mensen uit verschillende landen luisterden met eerbied, terwijl hij uitlegde hoe Jezus kwam en de prijs betaalde om ons van onze zonden te redden. Paulus woorden en de vrede die op zijn gezicht te zien was, zorgden ervoor dat vele sterke en machtige mensen die hem hoorden spreken zich tot God bekeerden.

Ook Nero werd beïnvloed door Paulus' toespraak en liet hem weer in de gevangenis zetten in plaats van een openbare executie door de wilde leeuwen.

Nero gaf uiteindelijk het bevel om Paulus te onthoofden, maar zelf op weg naar zijn executie sprak Paulus over het evangelie van Jezus. Zelfs enkele van de soldaten die Paulus in de gaten moesten houden, werden door de woorden van Paulus en door Gods Geest die met hem was, bekeerd.

Paulus klaagde niet dat God hem in de steek had gelaten toen hij alleen zat in de smerige kerker. Zijn geloof in zijn Redder wankelde





Donderdag

Lees Handelingen 28:17-20.

Knip een artikel uit de krant over iemand die gearresteerd is.

Bezoek als het kan een politiebureau en bekijk de cellen als dat mag.

Bid voor de mensen daar, vooral als daar iemand is die vals beschuldigd wordt.

Vrijdag

Lees met je gezin Handelingen 9:15; 21:27-40 en Romeinen 5:3-5.

Bespreek de keuze van God voor Paulus en Paulus zijn doorzettingsvermogen om de taak die God hem had gegeven, af te maken. Welke taak gaf God jullie?

Beloon iemand die voor jou een voorbeeld is met het Doorzettingsvermogen van Paulus-certificaat. Vertel hem dat zijn geloof jou moed geeft. Je kunt ook Romeinen 5:3-5 op een kaart schrijven op zonnemanier alsof wat er daar staat al gedaan is door diegene die je hebt uitgekozen.

Bid Dank God voor voorbeelden als Paulus.

nooit. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer aan mij zal geven op de grote dag, schreef hij in zijn laatste brief aan Timoteus (2 Timoteus 4:7, 8).

Paulus was geroepen om God in ongewoon moeilijke omstandigheden te dienen. Maar zelfs in de gevangenis, zelfs toen hij moest staan voor een van de meest beruchte dictators uit de geschiedenis, zelfs op weg naar zijn dood vond hij een manier om te dienen. Hij voelde en wist dat God dicht bij hem was, zelfs in de slechtste situaties en gebruikte al deze situaties om zijn geloof te delen met de mensen die hij tegenkwam.

We weten niet wat er in ons leven zal gebeuren. Maar God heeft beloofd met ons te zijn, wat er ook gebeuren zal. Waarlijk, Ik ben altijd met je, beloofde Jezus (Matteus 28:20). Het is een belofte die wij, net zoals Paulus, overal mee naartoe kunnen nemen.

