

Geliefd en Liefhebbend: De brieven van Johannes

EGW Notities
bij de Studiegids voor de Volwassen
Sabbatschool

juli-augustus-september 2009

Inhoud

Literatuurlijst – Afkortingen	3
Inleiding	4
1. Jezus en de brieven van Johannes	6
2. Het Woord des Levens ervaren	10
3. Wandel in het Licht: Afkeren van zonde	14
4. Wandel in het Licht: Zijn geboden bewaren	18
5. Wandel in het Licht: Wereldgezindheid afwijzen	22
6. Wandel in het Licht: De antichrist verwerpen	26
7. Leven als Gods kinderen van God	30
8. De broeders en zusters liefhebben	34
9. Geloven in de Zoon van God	38
10. Vertrouwen	42
11. Belangrijke thema's in 1 Johannes	46
12. De brief van Johannes aan de uitverkoren vrouw	50
13. Machtstrijd	54

Een van de beste aanvullingen bij de Volwassen Sabbat Schoollessen.
Toepasselijke aanhalingen uit de Geest der Profetie, als hulp bij uw dagelijkse Bijbelstudie.
Nederlandse vertaling en vrije verspreiding met toestemming van de Amerikaanse uitgevers.

© Jun. 2009

Verantwoordelijk voor vertaling en redactie: Ingrid Wijngaarde, Johann Faberlaan 33, 9744DE Groningen,
iwijngaarde@hotmail.com

U mag dit document verspreiden - ook digitaal - en kopiëren, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat u er niet meer voor vraagt dan de kopieerkosten.

Literatuurlijst – Afkortingen

~ABC	Bible Commentaries, Vol. 7A
~BC	The Seventh-day Adventist Bible Commentary
~MCP	Mind Character and Personality
~MR	Manuscript Releases
~PH	Pamphlets (PH123)
~SAT	Sermons and Talks
~SG	Spiritual Gifts
~SM	Selected Messages
~SP	Spirit of Prophecy
~T	Testimonies for the Church
1888	The Ellen G. White 1888 Materials
AA	Acts of the Apostles
AG	Amazing Grace
AUCR	(Australasian) Union Conference Record
AUG	Atlantic Union Gleaner
BEcho	Bible Echo
BTS	Bible Training School
CC	Conflict and Courage
CE	Christian Education
ChS	Christian Service
CL	Christian Leadership
COL	Christ's Object Lessons
DA	The Desire of Ages
Ed	Education
FE	Fundamentals of Christian Education
FLB	The Faith I Live By
FW	Faith and Works
GC	The Great Controversy (1911)
GCB	General Conference Bulletin
GH	The Gospel Herald
HM	The Home Missionary
HP	In Heavenly Places
KC	Kress Collection
LHU	Lift Him Up
LLM	Loma Linda Messages
Mar	Maranatha
MB	Thoughts From the Mount of Blessing
MH	The Ministry of Healing
MM	Medical Ministry
NPU	North Pacific Union Gleaner
OHC	Our High Calling
PK	Prophets and Kings
PP	Patriarchs and Prophets
PrT	The Present Truth
RC	Reflecting Christ
RH	Review and Herald
SC	Steps to Christ
SD	Sons and Daughters of God
SL	The Sanctified Life
ST	Signs of the Times
SW	Southern Watchman
TDG	This Day With God
TM	Testimonies to Ministers
TMK	That I May Know Him
UL	Upward Look
YI	Youth's Instructor

Inleiding

Ik houd ervan om te spreken over de onmetelijke liefde van Jezus. Ik heb niet één twijfel over de liefde van God. Ik weet dat Hij in staat is volkomen te redden al wie tot Hem komt. Zijn kostbare liefde is een realiteit voor mij en de twijfels die door hen geuit worden, die de Here Jezus Christus niet kennen, hebben geen invloed op mij. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Gelooft u dat Jezus uw Heiland is en dat Hij zijn liefde voor u heeft geopenbaard in het geven van zijn kostbare leven voor uw verlossing? Neem Jezus aan als u persoonlijke Heiland. Kom tot Hem zoals u bent en geef uzelf aan Hem. Grijp zijn belofte door een levend geloof aan en Hij zal zijn wat u van Hem verlangt. Aan iedereen die vraagt: "Wat moet ik doen om behouden te worden?", antwoord ik: "Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden" (Hand 16:30,31). Twijfel er geen moment aan dat Hij u zal redden zoals u bent, als u alleen maar tot Hem zou willen komen ...

Jezus verlangt ernaar u te redden, u vrede en rust te geven en de zekerheid, nu terwijl u leeft en u straks te bedouwen met het eeuwige leven in Zijn koninkrijk, maar niemand zal gedwongen worden om gered te worden. Jezus zegt: "Kiest dan heden, wie gij dienen zult" (Joz 24:15). -RH June 23, 1896, 1

Toen de Geest uit de hemel werd uitgestort, werd de gemeente overspoeld met licht, maar Christus was dat licht. De gemeente werd vervuld met vreugde, maar Christus was het onderwerp van die vreugde. Wanneer de Geest wordt uitgestort op zijn volk vandaag, zal de naam van Christus op ieders tong zijn, zijn liefde zal elke ziel vervullen en wanneer het hart Jezus omarmt, zal het God omarmen. Want al de volheid Gods woont in Christus. Wanneer de stralen van de gerechtigheid van Christus op de ziel schijnen, zullen vreugde, aanbidding en heerlijkheid verweven raken met de persoonlijke ervaring. -ST June 9, 1890, 13

De eniggeboren Zoon van de oneindige God heeft ons, door zijn woorden en door zijn praktisch voorbeeld een duidelijk patroon nagelaten dat wij mogen navolgen. Door zijn woorden heeft Hij ons onderwezen om God te gehoorzamen. Dit is het werk dat Hij wil dat ieder mens moet doen, om God met het verstand te gehoorzamen en door voorschrift en voorbeeld anderen te leren dat zij dat ook moeten doen om gehoorzame kinderen van God te zijn. Jezus heeft de hele wereld geholpen aan een verstandelijke kennis van zijn goddelijke missie en dienstwerk. Hij kwam om het karakter van de Vader te openbaren aan onze wereld en als wij het leven, de woorden en de werken van Christus bestuderen, ondervinden we op elke manier steun in de onderwijzing in gehoorzaamheid aan God. En als we het voorbeeld dat Hij ons gegeven heeft kopiëren, dan zijn wij levende brieven zijn, die door alle mensen gekend en gelezen worden. We zijn de levende menselijke instrumenten die aan de wereld het karakter van Christus openbaren. Niet alleen heeft Christus ons geleerd hoe wij gehoorzame kinderen kunnen worden, maar Hij heeft ons ook in zijn eigen leven en karakter laten zien hoe we de dingen kunnen doen die recht en acceptabel zijn voor God, zodat er geen reden is waarom wij deze dingen niet zouden doen die aangenaam zijn in zijn oog. We moeten altijd dankbaar zijn dat Jezus ons door zijn leven bewezen heeft dat de mens in staat is de geboden van God te houden, in tegenstelling tot de valse aantijgingen van satan, dat de mens ze niet kan houden. De grote Leraar kwam naar onze wereld om aan het hoofd van de mensheid te staan, en de mensheid op die manier te verheffen en te heiligen door Zijn heilige gehoorzaamheid aan al de vereisten van God, bewijzende dat het mogelijk is gehoorzaam te zijn aan alle geboden van God. Hij heeft gedemonstreerd dat een levenslange gehoorzaamheid mogelijk is. Op die manier geeft Hij mensen aan de wereld, zoals de Vader de Zoon gegeven heeft, om in hun leven het beeld van het leven van Christus te weerkaatsen ...

De Heilige Geest was beloofd aan hen die worstelden voor de overwinning, aldus demonstrerend dat kracht en macht over de menselijke dienstknecht komt, met bovennatuurlijke sterkte en hem in staat stelt de onwetenden te onderwijzen in de geheimenissen van het koninkrijk van God. De Heilige Geest moet onze helper zijn. Wat zou er zijn gebeurd als de eniggeboren Zoon van God zich niet had vernederd, de verleidingen van de gemene tegenstander niet had verduurd en niet had geworsteld met hem gedurende zijn hele leven op aarde en in zijn dood, de rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat de mensheid niet verloren zou gaan, als de Geest niet aan Hem gegeven was als een constant werkende, vernieuwende dienstknecht om ten behoeve van ons te doen wat door de Verlosser van de wereld is gedaan?

De Heilige Geest waarmee de discipelen begiftigd werden, stelde hen in staat om sterk te staan tegenover afgoderij, en om de Heer alleen te verhogen. De Heilige Geest leidde de pen van de heilige geschiedschrijvers, opdat het verslag van de kostbare woorden en werken van Christus aan de wereld gepresenteerd konden worden. De Heilige Geest is constant aan het werk om de aandacht van de mensen te richten op het grote offer dat ten behoeve van hen gebracht is op het kruis van Golgotha, om aan de wereld de liefde van God voor de mens te ontvouwen en om de overtuigde ziel ontvankelijk te maken voor

de kostbare beloften in de Schriften. Het is de Heilige Geest die de verduisterde gedachten brengt in het volle licht van de Zon der Gerechtigheid. Het is de Heilige Geest die het hart van de mensen in hen doet branden met een ontwakende kennis over de waarheid van de eeuwigheid. Het is de Heilige Geest die aan de gedachten de morele standaard van gerechtigheid presenteert en die overtuigt van zonde. Het is de Heilige Geest die een goddelijk berouw bewerkt, die uitmondt in de belijdenis van schuld, die nodig is om vergeven te kunnen worden en die geloof opwekt in Hem die alleen kan redden van alle zonde. Het is de Heilige Geest die het karakter hervormt door de genegenheden van de mensen af te leiden van de dingen die tijdelijk en vergankelijk zijn en hem te richten op de onvergankelijke erfenis, de eeuwige grond welke niet voorbijgaat. De Heilige Geest herschept, verfijnt en heiligt de menselijke dienstknechten, opdat zij leden mogen worden van de Koninklijke familie, kinderen van de Hemelse Koning.

Jezus zegt: "Volgt Mij." "Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben" (Johannes 8:12). Beschouw het niet als een zware plicht. De geboden van God zijn de uitdrukking van het karakter dat vloeit uit een hart van liefde in een weldoordacht plan die de mens kan beschermen tegen elk kwaad. Ze zijn niet om naar willekeur over de mens te heersen, maar de Heer wil dat mensen zich gedragen als gehoorzame kinderen, leden van zijn geslacht en de vrucht van eenheid met Christus en de Vader. "Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof" (1 Johannes 5:2-4).

Wanneer wij onmiskenbaar zijn stem horen en gehoorzamen, zal elke mopperende gedachte onderdrukt worden en we zullen alle gevolgen aan Hem overlaten die de geboden gegeven heeft. Als wij de voetstappen van Jezus zien en wij erin treden en Hem volgen, zullen we liefde en kracht hebben ...

De Heer Jezus heeft de bres overbrugd die de zonde had geslagen. Hij heeft de hemel met de aarde verbonden en de eindige mens met de oneindige God. Jezus, de Heiland der wereld, kon, als ons voorbeeld de geboden van God slechts op de zelfde manier houden zoals wij dat kunnen. "Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst" (2Petrus 1:4).

"En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is" (2 Korintiërs 3:18). De heerlijkheid waarover gesproken wordt is het karakter, en door geloof worden wij veranderd van karakter tot karakter. -ST Apr 17, 1893

De volmaaktheid van het christelijke karakter wordt bereikt wanneer de impuls om anderen te helpen en te zegenen voortdurend van binnenuit komt. -RH Apr 3, 1900, 1

Sabbat 27/6 (Ooggetuigen van Zijn Majesteit; 1 Johannes 4:14)

Johannes zei: "En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld." De Zoon van God heeft de menselijke natuur op Zich genomen, - "het woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond." "Die Zich geopenbaard heeft in het vlees." (Joh 1:14; 1Tim 3:16) De vereniging van het goddelijke met het menselijke houdt een waarde voor het gevallen ras in die niet te begrijpen is. Het menselijke en het goddelijke waren in Christus verenigd, opdat Hij hen mag vertegenwoordigen, die in Hem geloven. Hij nam onze natuur op Zich en beleefde alle menselijke ervaringen en als onze vertegenwoordiger heeft Hij onze verantwoordelijkheden op Zich genomen. De zonden van de mens werden op Hem gelegd en hoewel Hij onschuldig was, heeft Hij ervoor gekozen om te lijden als een schuldige, opdat door het geloof in Hem de wereld gered zou worden. We zijn "met God met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons" (Rom 5:10). Christus heeft de wereld met Zich verzoend, hen de zonden niet toerekenend. O, wat een medeleven en liefde worden hier getoond! Hoe wordt de mensheid verhoogd door de verdiensten van Christus! Zijn offer was voldoende en compleet. De Heilige stierf in de plaats van de onheiligen. Hij bekleedde Zich met onze bevulde kleren, opdat wij het smetteloos kleed van Zijn gerechtigheid zouden mogen aandoen, welke geweven is in de weverij des hemels. Hij betaalde de gehele schuld voor allen die in Hem willen geloven als hun persoonlijke Verlosser. Zijn bloed reinigt van alle zonden en reinigt van alle ongerechtigheid. In Hem, door Hem alleen, hebben we de vergeving van zonden. Door het geloof in zijn bloed hebben we de rechtvaardigmaking voor het aangezicht van God.

De verzoening van Christus was niet om God ertoe te bewegen om van ons te houden, omdat Hij ons anders zou hebben gehaat. Het was niet om liefde op te wekken dat niet bestond, maar het was om te openbaren dat de liefde al aanwezig was in het hart van God, en een uitwerking van de goddelijke gunst in het zicht van de hemelbewoners, in het zicht van de ongevallen werelden en in het zicht van een gevallen ras. "Want also lief heeft God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe"....

Zal ons geloof ooit weer falen? Wat sterker bewijs kon God ons gegeven hebben dan dat Jezus de Zoon van God is? Wat groter bewijs kon er gegeven worden van de kracht en de wederkomst van onze Heer Jezus Christus dan die welke gegeven is door hen, die ooggetuigen waren van zijn majesteit? -ST May 30, 1895, al. 4,6,8; ST 1-24-78; YI 8-2-94, 1-6-98; RH 5-4-05; AG 252

Zondag 28/6 (Van wie en tot wie – auteur en ontvangers)

(Geciteerd: 2 Korintiërs 3:17-18; 1Johannes 1;1,3) Toen Johannes het leven van Christus in het Woord bestudeerde, aanschouwde hij als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer en hij veranderde naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, van karakter tot karakter, totdat hij geworden was wat hij aanbad. Hij imiteerde het leven waarin hij zich verlustigde. ...Toen hij getuigde van de genade van de Verlosser, was de eenvoud van zijn taalgebruik welluidend, vol van de liefde die zijn gehele wezen doordrong. Hij had geen enkele twijfel of verdenking. Hij ging geen strijd aan en voerde geen vermoeiend debat.

In het aanschouwen van Christus heeft hij verklaard wat hij wist, wat hij had gezien en gehoord. Er was geen toevoeging, geen raadselachtigheid, over wat hij bedoelde. En toen de beschuldigingen aan het adres van Christus werden geuit, toen hij geslagen werd, heeft Johannes de slagen tot in het dienst van zijn wezen gevoeld en kwam er in hem een verontwaardiging naar boven, die getuigde van zijn liefde voor Jezus. Christus heeft Zich vernederd; Hij heeft de menselijke natuur op Zich genomen; en weinigen hebben Hem gezien zoals Johannes hem zag. Maar Johannes had een gevorderde ervaring; de duisternis was weggetrokken. Op hem was het ware licht gaan schijnen en in zijn brieven maakt hij korte metten met de zonde, en presenteert hij Christus als de Ene, die kan reinigen van alle ongerechtigheid.

Het was de grote liefde van Johannes die hem deed verlangen altijd heel dicht bij Jezus te zijn en deze positie was zijn beloning. Jezus houdt van hen, die de Vader vertegenwoordigen en Johannes kon als geen van de andere discipelen spreken over deze liefde. Hij openbaarde aan zijn toehoorders dat wat hij uit eigen ervaring wist en hij beschouwde het een voorrecht om in zijn karakter het karakter van Christus te openbaren. De heerlijkheid van de Heer straalde van zijn gezicht af. De schoonheid van de heiligheid die hem veranderde, straalde met een christelijke schijn van hem af.

Zij, die echt van God houden moeten een liefhebbende goedheid van hart, een goed beoordelingsvermogen en rechtvaardigheid jegens allen met wie zij in aanraking komen, ten toon

spreiden. Want dit zijn de werken Gods. Er is niets wat Christus meer nodig heeft dan medewerkers die de noodzaak voelen om Hem te vertegenwoordigen ...

We moeten Jezus als het patroon voor ogen houden, dat wij volgen. Dit is en zal altijd de tegenwoordige waarheid zijn. Het was door het zien op Jezus en de aanvaarding van de verdiensten van Zijn karakter dat Johannes een van geest werd met zijn Meester. Met geestelijk inzicht zag hij de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En hij werd veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid naar Zijn beeld. En aan hem werd de taak toevertrouwd om de wereld te vertellen van de liefde van de Heiland en de liefde die Zijn kinderen voor elkaar moeten hebben. (1Johannes 3:11, 14-18).

-ST 10-20-98; RH 2-25-04; 1888 132-136; AA 547-555; 8T 241-243

Maandag 29/6 (Wat - De inhoud van de brieven; 1, 2, 3 Johannes)

Van de uitverkorenen schrijft Johannes: "Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen" (1Joh 2:20). "Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen, maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem wegllopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen" (Joh 10:4,5). Zij, die de stem van God zijn heilige wet hebben horen verkondigen op de berg Sinai, ten aanhoren van het volk, kennen zijn stem en wanneer mensen tegenkomen, die zeggen dat zij geleid worden door Christus en voorgeven volledig geheiligd te zijn, maar die de wet van God opzij schuiven als afgeschafte en van geen betekenis en de morele standaard van geen gewicht verklaren en het getuigenis van de profeten en de apostelen ontkrachten, kunnen zij met alle zekerheid zeggen dat in hun leer niet de stem van de ware Herder gehoord wordt. De stem van de ware Herder is gehoord, dragende een geheel ander getuigenis. Jezus zei: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, ..." (Matt 5:17-19).

Johannes schrijft: "Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent" (1Joh 2:21,22). Er zijn er die voorgeven een groot licht te hebben, maar de goddelijkheid van Christus ontkennen en daardoor de Vader ontkennen, die Christus is komen openbaren op aarde. "Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader" (vs 23). De groep die de Vader ontkent en ook de Zoon, groeit gestaag in de wereld en de naam die de Bijbel aan deze groep geeft is de antichrist.

Maar Johannes schrijft aan de ware volgelingen van Christus: "Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en [in] de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven" (vs 23,24). We hebben hier een heel kostbare belofte, welke vervuld zal worden aan hen die de waarheid in ere houden. Houd dan vast aan de waarheid en laat u niet van uw standvastige geloof in de waarheid afleiden, door de listige werken van de misleider. (1Joh 2:26-29). Ons karakter moet gekneet worden naar het karakter van Christus. O, wat een vernedering heeft Hij voor ons verdragen! Terwijl Hij in deze wereld een leven van gehoorzaamheid leefde aan de geboden van God, heeft Hij ons een voorbeeld nagelaten opdat wij in zijn voetsporen zouden volgen. We moeten op God wachten om zijn plan aan ons te openbaren, zodat ons leven het karakter van Christus zal openbaren. -ST July 4, 1895, 3-5; ST 4-13-88, 10-22-99, 4-30-96, 2-25-97, 3-15-99, 9-24-96; BEcho 6-17-95; SW 6-4-02; YI 12-9-97; 4SP 297-303

Dinsdag 30/6 (Waarom – Het doel van deze brieven)

Johannes getuigt van Christus, de Gever van het Woord: "Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou" (1Joh3:8). In eenvoudige taal verwoordt Johannes aan ons de ware, praktische godsvrucht. Deze eenvoud vertoont geen holle klank, maar diepte. Johannes spreekt tot echte mannen en vrouwen en de Heilige Geest leidde hem om op dusdanige manier te schrijven dat hij hen in contact zou brengen met een echte, levende God. Hij toont ons wat God doet en wat de mens moet doen om aan Gods voorwaarden te voldoen.

Johannes presenteert de waarheid niet op een aarzelende manier, maar gedecideerd. Hij spreekt positief. "Hetgeen was van den beginne," zegt hij, "hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is – hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij

gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1Joh 1:1-7).

"Het leven toch is geopenbaard en wij hebben (het) gezien". Ja, het eeuwige leven dat bij de Vader was, is aan ons geopenbaard. Christus heeft zijn goddelijkheid bekleed met menselijkheid en is een mens van vlees en bloed geworden. Johannes sprak met Hem, leerde van Hem, en hield van Hem met een reine, oprechte, onverdeelde trouw.

Toen Paulus Christus zag in Zijn kracht, brak hij uit in uitroepen van verwondering: "En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid" (1Tim 3:16). "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises" (Fil 2:5-8).

-ST Jan 11, 1899, 7-10; ST 2-7-95; GCB 4-23-01; BEcho 4-23-94; PrT 1-23-93; RH 9-24-95, 4-3-00

Woensdag 1/7 (Jezus in de brieven van Johannes; 1Joh 1:1-3; 2:1,8,22; 4:14,15; 5:20)

1Joh 4:1-3 geciteerd. In deze tijd van de wereld zien we elke gradatie en vorm van scepticisme. Er zijn er die erg ontrouw zijn, die geloven in de leugenwonderen van het spiritisme en hen die de aanspraken van goddelijke waarheid verwerpen. Dezen allen worden geplaatst binnen de groep die Johannes omschrijft als degenen, die beheerst worden door de geest van de antichrist. Onwetendheid over het karakter van God, trots van eigen begrip en de liefde voor de zonde zijn de bron van alle onbetrouwbaarheid. Mensen ontkennen de goddelijkheid van Christus, werpen de Bijbel terzijde en zoeken naar manieren om zichzelf te bevrijden van hun persoonlijke verantwoordelijkheid aan God. ... De waarheid van Gods woord zal geopenbaard worden aan hen die nederig van hart zijn, die willen begrijpen welke plichten ze hebben en die de voorschriften van de Bijbel willen gehoorzamen. Het is trots van eigen meningen die leidt tot scepticisme en de ontkenning van de goddelijkheid van Jezus Christus. Scepticisme heeft haar oorsprong in liefde voor de zonde, liefde voor ambitie en zelfverheffing.

Jezus, de Verlosser der wereld, is het kanaal waardoor al onze zegeningen toestromen en zij die weigeren Hem te erkennen als de goddelijke Zoon van God, zeggen letterlijk: "Ik wil niet dat deze man over mij heerst." Zij die eigenzinnig zijn, opgeblazen vol trots en eigen belang, zullen de misleidingen van de valse profeten accepteren, omdat ze hun eigen wil niet willen opgeven om in harmonie met Gods wil te leven. Ze zullen geleid worden om te weigeren om Jezus te erkennen als de Zoon van God ... Zij vertreden het bloed van het verbond en beschouwen dat wat hen kan heiligen als iets onheilig ... God verlangt niet van de mens dat hij in de Schriften gelooft zonder dat Hij overvloedig bewijs geeft van de waarheid ervan en de bewijzen van de christendom overweldigen de hoogstbegaafde man die ijverig zoekt naar waarheid, en gewillig is zich te wijden aan de verkondiging ervan. Zij die de bewijzen uit Gods woord aanvaarden, zullen een ervaring hebben die als een barrière tegen ontrouw zal staan, want zij zullen worden gebracht in het kostbare licht van geloof, hoop en zekerheid. De bekeerde ziel kan zeggen: "Toen ik hulp nodig had, heb ik die hulp gevonden in Jezus. Hij heeft aan elke nood voldaan, de honger van mijn ziel gestild en de Bijbel is voor mij de openbaring van Jezus Christus." Hij kan zeggen tot de ontrouwe: "U vraagt mij waarom ik geloof in Jezus? En ik antwoord: Omdat Hij voor mij een goddelijke Verlosser is. De Bijbel is voor mij de stem van God. Ik heb een getuige in mijzelf dat het woord van God waar is en dat Jezus Christus de goddelijke Zoon van God is. Ik volg geen meesterlijk bedachte verzinsel." -ST Sept 3, 1894, 1-4; ST 7-4-95, 4-12-83; RH 3-8-06; PP 685-689

Donderdag 2/7 (Het dienstwerk van Jezus in de brieven van Johannes; 1 Johannes 1:7; 2:25,28; 3:8,16; 5:18; 2Johannes 3)

Johannes geloofde in God zoals een kind gelooft in een vriendelijke en tedere vader. Het leek de apostel toe dat Zijn grote liefde, tot uitdrukking gebracht in het geven van zijn Zoon, om te sterven voor een verloren geslacht, niet in een taal uit te drukken was, een geheimenis die sterfelijke gedachten niet konden bevatten. "Ziet," roept hij uit, "welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden" (1Joh3:1). Hij verdwaalde in de verwondering over het plan van verlossing, dat de hemel zoveel gekost heeft, en toch door hen, voor wie zo een groot offer is gebracht, geweigerd kon worden. Zijn geliefde thema was de oneindige liefde van Christus. Als hij over dit onderwerp sprak, vergat hij zichzelf en de liefde en het vertrouwen die in zijn eigen hart aanwezig was, gaf een geweldige kracht aan zijn woorden ...

De apostel getuigt dat zij, die belijden dat zij God kennen, en zeggen dat zij zonder zonde leven, maar toch de goddelijke wet breken, een leugenachtig getuigenis afgeven. Zijn brieven ademen een

geest van liefde uit en toch, wanneer hij in aanraking komt met deze groep mensen, aarzelt hij niet om hen scherp te vermanen en hen te waarschuwen voor hun vreselijke dwaling. Hij zegt: "Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet" (1Joh2:4). "Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet." (1Joh 1:6-10). "Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne.." (1Joh3:7,8).

Het karakter van God is net veranderd. Hij is de zelfde jaloeerse God vandaag als ten Hij de wet op de Sinai gaf en het opschreef met Zijn eigen vinger op de stenen tafels. Zij die zijn heilige wet met voeten vertreden mogen nog zo vaak zeggen: "Ik ben geheiligd," maar om geheiligd te zijn en te zeggen dat men aanspraak maakt op heiligmaking, zijn twee verschillende dingen. Johannes had de vreugde van de zegen van echte heiligmaking, maar hij zei niet dat hij zondeloos was. Hij streefde naar volmaaktheid op de manier die Christus aangaf in zijn gebed voor zijn discipelen: "Heilig hen in uw waarheid, Uw woord is waarheid."

-ST Jan 29, 1885, al. 4,12,14; RH 4-3-00, 6-22-86, 5-13-84; ST 10-1-94, 10-2-01, 1-11-99

Vrijdag 3/7 (Wandel in het licht; 1 Johannes 1:6-10)

Met betrouwbaarheid en oprechtheid gaf Johannes bij elke geschikte gelegenheid getuigenis van zijn Heer. Hij zag dat de tijden vol waren van geweld tegen de kerk. .. De gedachten van de mensen werden in verwarring gebracht door scepticisme en valse leer. Sommigen die voorgaven trouw te zijn aan de zaak van God, waren misleiders; zij ontkenden Christus en zijn evangelie en brachten verfoeilijke ketterijen binnen en leefden in overtreding met de goddelijke wet.

Johannes' geliefde thema was de oneindige liefde van Christus. Niemand stond hoger in aanzien bij de gelovigen in zijn dagen en voor mensen uit alle rangen en standen dan Johannes. Hij geloofde in God zoals een kind gelooft in een vriendelijke en tedere vader. Hij begreep het karakter en het werk van Jezus en toen hij zijn joodse broeders hun weg zag gaan zonder een straal van de Zon der Gerechtigheid om hun pad te verlichten, verlangde hij ernaar hen de Christus te brengen, het Licht der wereld...

Johannes had de vreugde van de zegen van echte heiligmaking, maar hij zei niet dat hij zondeloos was. Hij zocht volmaaktheid door te wandelen in het licht van Gods aangezicht. Hij getuigt dat de mens die zegt dat hij God kent en toch de goddelijke wet breekt, een vals getuigenis afgeeft. "Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet" (1Joh 2:4). In deze eeuw van opschepperige vrijheid, worden deze woorden van Johannes als kleingeestigheid beschouwd. Maar de apostel wil ons leren dat, terwijl wij een volmaakt christelijke karakter nastreven, we het recht hebben om de zonde en de zondaars bij naam te noemen, want dat is pas ware barmhartigheid. Terwijl we de zielen liefhebben voor wie Christus gestorven is en werken voor hun verlossing, mogen we geen compromis met de zonde sluiten ...

De brieven van Johannes ademen een geest van liefde uit, en toch, wanneer hij in aanraking komt met deze groep mensen, aarzelt hij niet om hen scherp te vermanen en hen te waarschuwen voor hun vreselijke dwaling. "Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet." (1Joh 1:6-10).

-RH Feb 22, 1881, 4, 5, 11, 17; RH 7-13-05, 6-30-10

Citaten uit de les: AA 553, 554

Verdere studie: 1 Johannes

Ik had hulp nodig en vond het in Jezus. In elke behoefte werd voorzien, de honger in mijn ziel werd verzadigd; de Bijbel is voor mij de openbaring van Christus. Ik geloof in Jezus, want Hij is voor mij de goddelijke Heiland. Ik geloof in de Bijbel omdat ik heb ervaren dat het de stem van God tot mijn ziel is.
-MH461

Sabbat 4 juli (De laatste uitnodiging, 1 Joh. 1:3)

Het is de liefde van de Heiland die de boodschapper dringt tot het brengen van de boodschap aan de verlorenen. O, hoe fijn is de bemoeienis van Christus met zondaars! Hoewel zijn liefde afgeslagen wordt door de keiharde afwijzingen, koppige harten, komt Hij terug en pleit met grotere kracht, "Zie, ik sta aan de deur en ik klop". Zijn liefde roept met toenemende kracht, totdat zielen zich gedwongen voelen binnen te gaan. Zij die naar de maaltijd komen wenden zich tot de gezegende Jezus en zeggen: "Uw goedheid maakte mij groot". Hij wint hen voor Zich door Zijn woorden van liefde en kracht; want het woord van God is de staf van zijn kracht. Hij zegt: "Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?" Wanneer het woord van God gezonden wordt naar het mensenhart door de Heilige Geest, is het in staat de vestingen van satan neer te halen. Sterfelijke mensen kunnen niets doen in de grote strijd, ware het niet door het woord van God. Zij zouden niet succesvol kunnen pleiten tot het hart van de mensen, dat zo hard is als staal, die op slot en gebarricadeerd is, mits Jezus er toegang vindt; maar de Here bedauwt mensen met zijn wijsheid en de zwakke wordt als een David door geloof in God. De Here neemt hen die toegewijd zijn aan Hem aan, ook al is men niet geschoold, nederige mannen en vrouwen, en stuurt hen op weg met zijn waarschuwendende boodschap. Hij beweegt hun harten door zijn Geest, Hij geeft hen Geestelijke spieren en zenuwen, en zo wordt het hen mogelijk gemaakt voort te gaan met het woord van God, en om bij mensen aan te dringen om binnen te komen....

We leven in een tijd dat de laatste boodschap van genade, de laatste uitnodiging gegeven wordt aan de mensenkinderen. De boodschappers zeggen nu: "Kom, want alle dingen zijn nu gereed." Hemelse engelen zijn nog steeds aan het werk, samenwerkende met menselijke vertegenwoordigers. De Heilige Geest gebruikt elke argument om u te dringen om te komen, en Jezus let op één of ander teken dat zal resulteren in het verwijderen van de sloten en het openen van de deur van uw hart, zodat Hij kan binnenkomen.

Engelen staan te wachten om het nieuws naar de hemel te brengen dat een andere verloren zondaar gevonden is, dat weer iemand gehoor heeft gegeven aan het advies van de Ware Getuige [zie Openb. 3:18]. De hemelse heerscharen zijn wachtende om hun harpen te strijken en een lied van vreugde te zingen dat de Goede Herder zijn eigendom heeft gezocht en voor Zich heeft opgeëist.

-RH Sept 24, 1895, 5, 7; ST 5-23-95; GCB 4-23-01; RH 1-19-05, 6-30-10; BEcho 4-23-94; YI 3-29-00; MH 460-462; 1888 133-136; HP 72

Zondag 5 juli (De inleiding van Johannes' eerste brief; 1 Joh 1:1-4)

"Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient." Jesaja zag niet alleen de heerlijkheid van Christus, maar Hij sprak ook van Hem. Terwijl David zweeg, brandde het vuur; toen sprak hij met zijn tong. Terwijl hij zich bezinde over de wonderbaarlijke liefde van God, kon hij niet anders dan spreken over wat hij zag en voelde. Wie kan door het geloof het heerlijke verlossingsplan zien, de heerlijkheid van de eniggeboren Zoon van God en er niet over spreken? Wie kan de onpeilbare liefde van God, die uitgedrukt werd in het sterven aan het kruis op Golgotha, dat wie er in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, overdenken en geen woorden hebben om des Heilands heerlijkheid tot uiting te brengen? Wie kan deelgenoot worden aan Zijn liefde, en niet bewonderen, eerbiedigen en eren? [zie 1 Joh. 1:1-5]

Zeker, zij die aan een ander vertellen over de goedheid van de Heer zijn hoogst bevoorrecht. "Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht." We hebben rijke thema's ter overdenking en bespreking, thema's die de ziel zullen interesseren, bemoedigen en opwekken; en als Gods getuigen, zij, die onderworpen zijn aan Zijn genade, op wie de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid schijnen, zwijgen, dan zullen de stenen het onmiddellijk uitschreeuwen. God zal verheerlijkt worden.

Als de leden van de kerk één zijn met Christus, zullen zij ook verenigd zijn met elkaar. En deze vereniging van gelovigen zal een levende getuigenis zijn van de kracht van het evangelie aan de wereld. Verenigd ontvangen zij de heldere stralen van licht van de Zon der Gerechtigheid, en verspreiden dit licht in een wereld die in duisternis is gehuld. O, waarom kunnen wij de lessen niet zien

en speciaal van het gebed van Christus, hoe christenen volmaakt één kunnen zijn, en zo de heerlijkheid van hun Verlosser kunnen vertegenwoordigen? Als zij die de waarheid geloven het gebed van Christus in hun leven in de praktijk brachten, zouden zij groeien in genade en in de kennis van de waarheid. Zij zouden uitgroeien tot een volledig beeld van mannen en vrouwen in Christus Jezus. Als gelovigen in Christus, "gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen; Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest."

-PrT Jan 12, 1893, 1, 4-5; RH 7-13-05; ST 2-7-95, 1-11-99; GH 8-1-06

Maandag 6 juli (1 Johannes en Johannes 1; 1Joh.1:1-5; Joh.1.:1-5)

In de woorden die ik heb gelezen, worden de mogelijkheden en waarschijnlijkheden voor ons geopend. Het is mogelijk voor elke zoon en dochter van Adam, om door het geloof in Christus, gereinigd te worden van zonde. "Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven". Ons deel is het te ontvangen en te geloven in Jezus Christus. Van Hem, in Wie wij gevraagd zijn te geloven, staat geschreven [zie Joh. 1: 1-4, 9]....

Christus heeft een oneindig offer gebracht. Hij gaf Zijn eigen leven voor ons. Hij nam op zijn goddelijke ziel de gevolgen van de overtreding van Gods wet. Zijn Koninklijke kroon legde hij opzij en besloot neer te dalen, stap voor stap, tot het niveau van de gevallen mensheid. Hij hing aan Calvarie's kruis, stierf voor ons, zodat wij het eeuwig leven mogen hebben...Is het een kleinigheid dat Hij dit alles moest doormaken, zodat wij zonen Gods genoemd konden worden? Is het voor u een kleinigheid om lid te worden van de Koninklijke familie, kinderen van de hemelse Koning, deelgenoten aan een onsterfelijke erfenis? Is het een kleinigheid om erfgenamen van God te worden, en mede-erfgenamen met Jezus Christus? Welk offer hebben wij gebracht als antwoord op zijn oneindig offer?....

"Het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is". En wij zullen onder die schare zijn, die kan zeggen "Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen." Die redding is het waard om naar te streven. Zullen wij het voorrecht om medewerkers van Christus te worden accepteren, samenwerken met Hem in het opbouwen van een puur en heilig karakter, en ons scheiden van alles dat ons onrein en onheilig maakt in zijn ogen? Zullen wij het eeuwig leven accepteren?....

God heeft een volk op deze aarde. Wie zijn dat? Het zijn de mensen, die hun ziel reinigen door de waarheid te gehoorzamen zoals het in Christus is. Zij die de hoop op eeuwig leven hebben, zullen de tempel van de ziel louteren en reinigen, zodat het een plaats kan worden waar God kan wonen. Dan kunnen zij aan de wereld openbaren welke grote dingen Hij bereid is te doen voor Zijn kinderen. Hij heeft ons verteld over zijn onmetelijke liefde. Hij heeft ons verteld dat als wij zijn kracht aannemen, wij vrede met Hem zullen hebben. Zullen wij de kracht van de Oneindige aannemen?

God vertelt ons dat Hij wil dat onze vreugde volledig is. Johannes schrijft: "Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens." [zie 1Joh.1:3,4]

-GCB Apr 23, 1901, al. 4,6,8,13,14; RH 6-3-90, 11-11-90, 11-20-00, 4-5-06; ST 3-18-97, 6-17-97; 1SM 246-248, 296-300

Dinsdag 7 juli (Het woord des levens; 1 Joh. 1:1,2)

Christus, de Verlosser van de wereld, zegt: "zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid". Het zoeken naar het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid hoort het doel van ons leven te zijn. Het is geen kinderspel om dit bevel te vervullen; maar wat voor zelfverloochening het ook oproept, het is nog steeds ten goede van ons leven en het toekomstig leven bedoeld, om dit gebod te gehoorzamen. Wij moeten slechts oog hebben voor de heerlijkheid van God, om zo te groeien in genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus...

Christenen behoren trouwe studenten te zijn in de school van Christus, steeds meer te leren over de hemel, meer van de woorden en de wil van God; meer van de waarheid en hoe getrouw om te gaan met de kennis die zij hebben vergaard, om anderen te instrueren en hen te leiden naar het eerst zoeken van het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Wij dienen een intelligente kennis te hebben van de Schrift, want hoe kunnen wij Gods wil en weg kennen zonder de schatten van Gods gerechtigheid te hebben doorzocht in zijn heilig woord? Wij moeten voor ons zelf de waarheid kennen, en zowel de profetieën en de praktische lessen van de Heer kennen. Als wij de waarheid kennen, dienen wij die te gehoorzamen zonder vragen te stellen betreffende onze overtuiging of onze zelfzuchtige interesses. We moeten telkens in gedachten houden dat satan elk mogelijk middel zal gebruiken om onze gedachten te binden in onwetendheid en duisternis en fouten, zodat wij het Licht

van de wereld niet zullen zien of volgen. Satan zal elke centimeter van vooruitgang die wij boeken onderscheppen. Hoe zwak zijn onze pogingen om kinderen van het Licht te worden! Moge de Here ons doen inzien wat voor profijt wij zullen hebben in dit leven en in het toekomstige onsterfelijk leven als wij eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken. We moeten dit centraal stellen in ons leven...

Wie is Christus? Hij is de eniggeboren Zoon van de levende God. Hij is voor de Vader als het woord dat de gedachten tot uitdrukking brengt, een gedachte die hoorbaar wordt. Christus is het woord van God. Christus zegt tot Filippus: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien". Zijn woorden waren de echo van Gods woorden. Christus was de gelijkenis van God, de helderheid van zijn glorie, het verduidelijkende beeld van zijn persoon. Als men maar wilde leren te ontsnappen aan de begeerte van deze wereld te zien in lust, dan zouden zij begrijpen wat de uitspraak van Christus betekent, als Hij zegt: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij".

Wij dienen doeners te zijn van Christus' woorden en niet alleen hoorders. Het geregistreerd staan in de kerkboeken zal ons niet redden. We zullen gered worden als individuele leden van Christus' lichaam. Wij dienen individuele werkers te zijn met Christus in het grote verlossingsplan, en deelgenoten tenslotte met Hem zijn in zijn glorie. -YI 9-29-92; GH 8-1-06; ST 1-11-99

Woensdag 8 juli (Ooggetuigen; Joh. 1:1-4)

Hij (Johannes) was een discipel van Christus vanaf het begin van zijn dienstwerk, hij heeft geluisterd naar de leringen van Christus en was getuige van zijn wonderen. Hij heeft Hem gevolgd gedurende de verschillende fases van zijn missiewerk op aarde, en heeft zijn strijd gezien in Gethsemane, zijn verraad, voorgeleiding, afwijzing, verwerping, zijn lijden en dood op Calvarie's kruis. Hij keek naar Hem op na Zijn opstanding, en was getuige van Zijn hemelvaart, en hij had een boodschap van de tegenwoordige waarheid toen overal te herhalen, die ook de tegenwoordige waarheid zal zijn zolang de wereld bestaat....

De machtige daden van God aan zijn volk in het verleden dienen herhaald te worden in het belang en zegen van hen die volgen in het geloof, en door het woord van God Jezus zien, hun Hogepriester in het hemels heiligdom. De boodschappen van Johannes hadden een grote invloed op naar voren brengen van de argumenten dat Jezus de Messias was, de Verlosser van de wereld. Niemand twijfelde aan de oprechtheid van Johannes, en de boodschap van zijn lippen had grote kracht en bracht velen tot geloof in Jezus Christus....Ondanks zijn gevangenschap op het eiland Patmos vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus, stopte hij niet te getuigen van de waarheid. Zijn boodschap was er een van vreugde, die het feit verkondigde dat Christus niet in het graf lag, maar een verrezen Heiland was, die opgestegen is, en pleit voor zijn volk totdat Hij terugkeert om hen mee te nemen met Hem.....

Zij die wandelen in het licht van Christus verwerpen de boodschap van waarheid niet, en de vrucht van hun aanvaarding van de waarheid is de eenheid onder hen. Christus is hun centrum, Christus is voor hen de weg, de waarheid en het leven....Zij die leven bij elk woord dat uit de mond van God komt, zullen niet, kunnen niet, verschillen; want ze zijn als de vele takken die verenigd zijn aan een stam. Dit is de eenheid die zal bestaan onder hen in wiens hart Christus gegroeid is tot de hoop der heerlijkheid. Zij die verenigd zijn in Christus zullen al Gods wetten respecteren, en zullen het licht accepteren dat hun pad verlicht.

Als wij doeners zijn van het woord van God, zullen wij volgelingen zijn van Christus en zal ons leven gekenmerkt worden door heiligheid in doel, heiligheid in ambities, heiligheid in acties, welke is een voortschrijdende heiligmaking. We zullen dezelfde sympathie als van Christus hebben voor elke ziel, zowel heiligen als zondaars; maar met deze ervaring zal er geen sprake zijn van tevergeefs opscheppen over onze zondeloosheid. We zullen eerder de taal van Paulus spreken, die zegt: "Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren".

-ST May 23, 1895, al. 2, 4, 6, 7; RH 3-1-81; 1888 133-136; AG 252

Donderdag 9 juli (Gemeenschap der heiligen; 1 Joh. 1:3)

De apostel Paulus zegt: "zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld... De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld."

Het volk van God moet naar eenheid streven, zoals Christus één was met de Vader. Het beeld van de leden die onderdeel zijn van het lichaam, is een beeld van de kerk van God en de relatie die de leden onderling moeten hebben. Door zijn dienstknecht Paulus, heeft de Here deze waarheden ons ter overweging meegegeven, zodat zij die het voorrecht mogen hebben om bijeen te komen in kerkverband verenigd mogen zijn in begrip en intelligentie....

En Christus verklaart: "Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied." "Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander."

Hoe enorm, hoe vol is deze liefde! De discipelen moesten elkaar liefhebben zoals Christus hen lief had. Dit moest hun getuigenis zijn naar de wereld dat Christus in hen was, de hoop der heerlijkheid. Op dat moment begrepen de discipelen dit nieuw onderdeel van de wet niet; maar na het lijden van Christus, na zijn kruisiging en opstanding en hemelvaart, kregen zij een idee van wat Gods liefde inhield, en van de liefde die zij naar elkaar moesten uitoefenen. Nadat de Heilige Geest op hen rustte op de Pinksterdag, werd die liefde geopenbaard....

Hier portretteert de geliefde discipel getrouw onze religieuze verplichtingen naar elkaar. De test van oprechte religieuze ervaring en heiligmaking door de waarheid is helder gedefinieerd. De lessen uit het Woord zijn helder en duidelijk voor wat betreft de liefde die wij voor elkaar moeten hebben. De koers van onze daden is om gevormt te worden naar het goddelijke standaard. En de liefde van Christus in het hart zal zijn als gist; zijn levengevende kracht zal alles met betrekking tot onze gedachten, ziel en kracht in complete harmonie brengen met het goddelijk leven.

-ST Oct 20, 1898, 2-3, 6-8; RH 3-19-08, 8-23-92; ST 5-12-98, 1-22-94, 10-20-98; HM 8-1-96; PUR 12-29-04; 1SP 113-115; LHU 201

Vrijdag 10 juli (Christus' karakter weerspiegelen; 1 Joh. 1:2)

De Heiland hield van hen allemaal, maar Johannes had de meest ontvankelijke geest. Hij was jonger dan de anderen, en met bijna kinderlijk vertrouwen opende hij zijn hart voor Jezus. Zo kreeg hij meer sympathie van Christus, en door hem werden de Heiland's diepste geestelijke leringen gecommuniceerd naar de mensen.

Toch had Johannes geen foutloos karakter. Hij was geen zachte, dromerige enthousiasteling. Hij en zijn broer werden "zonen des donders" genoemd. Johannes was trots, ambitieus, strijdkrchtig; maar onder dit alles ontdekte de goddelijke Leraar het vurige, oprechte en liefdevolle hart. Jezus bestrafte zijn zelfzuchtige, teleurstellende ambities, testte zijn geloof. Maar hij openbaarde aan hem waar zijn ziel naar verlangde, – de schoonheid van heiligheid. "Aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt", zei Hij, "Ik heb uw naam geopenbaard".

Slecht humeur, wraakzuchtig, een geest van criticisme, dit alles zat in de geliefde discipel. Maar dag aan dag, in contrast met zijn eigen gewelddadige geest, zag hij de tederheid en verdraagzaamheid van Jezus, en hoorde Zijn lessen van nederigheid en geduld. Hij opende zijn hart voor de goddelijke invloeden, en werd daardoor niet alleen een hoorder maar ook dader van des Heilands woorden. Zijn ego werd geborgen in Christus. Hij leerde het juk van Christus aan te doen en Zijn last te dragen. Voor hem was de duisternis verdreven, en het ware licht doorgebroken.

Welk voorrecht hadden zij die drie jaar in dagelijks contact waren met het goddelijk Leven, uit wie elk levengevende impuls vloeit ter zegen van de wereld. Meer dan zijn collega's, gaf Johannes zich over aan de kracht van het wonderlijke leven. Hij zegt "het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is". "Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade".

Johannes was iemand die snakke naar liefde, sympathie en gemeenschap. Hij drukte zich dicht tegen Jezus aan, zat naast hem, leunde op Zijn borst. Zoals een bloem drinkt van de zon en dauw, zo dronk hij van het goddelijk licht en leven. In bewondering en liefde keek hij op naar de Heiland, totdat het op Christus lijken en gemeenschap met Hem hebben zijn enige wens werd, en in zijn karakter het karakter van zijn Meester weerspiegeld werd.

.." En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem."

-ST Mar 8, 1905, al. 2-6, 9; RH 9-24-95

Verdere studie: "Een nacht op het meer," p. 323, in De Wens der eeuwen.

Het constante streven van een christen zou moeten zijn gericht op een volmaakte gelijkvormigheid aan het leven van Christus. We moeten weggijken van de duisternis, en ons richten naar het Licht.
-PrT Jan 30, 1890, 6

Sabbat 11 juli (Onze enige hoop; 1 Joh.1:9)

Jezus is de enige hoop voor de ziel. Door het geloof kan elke ziel samen zeggen met de Psalmist: "Wie heb ik (nevens) U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde" (Ps 73:25). Zodra de zondaar zich in geloof op Jezus richt, drukken zijn zonden niet langer op hem. Christus neemt de plaats in van de zondaar en verklaart: "Ik heb uw schuld gedragen, Ik ben gestraft voor zijn overtredingen, Ik heb zijn zonden op Mij genomen en Mijn gerechtigheid op hem gelegd." In Christus staat de zondaar schuldvrij ten opzichte van de wet. Maar tevergeefs is er hoop om de hemel binnen te gaan, als wij nu geen geloof in Christus hebben, geen vreugde in geestelijke dingen, geen vreugde in het verwachtingsvol zijn van de vreugden van de hemel. Het kind van God vindt zijn gemak en rust in Christus. Hij verheugt zich bij het overdenken van de heilige omgeving van zijn toekomstig, eeuwig tehuis. De Heer beveelt: "Weest heilig, want Ik ben heilig" (Lev 11:44,45). De constante voornemen van een christen zou gericht moeten zijn op een volmaakte gelijkvormigheid aan het leven van Christus. We moeten weggijken van de duisternis, en ons richten naar het Licht. Geef God niet, vanwege uw ongelovige houding, een half toegewijd of ongelovig hart. Uw twijfel werpt schaduwen over de zekerheid van zijn beloften. Als u met een levend geloof tot Jezus komt, en een dader van Zijn Woord wordt, zult u smaken en zien dat de Here goed is. U zult tot allen zeggen: "Door zijn striemen is ons genezing geworden" (Jes 53:5). U zult denken aan Jezus, u zult praten over Jezus, als Degene die gewillig en bereid is "ook volkomen te behouden, wie door Hem tot God gaan" (Heb 7:25). Als u gelooft in Christus als uw Verlosser, zal Zijn volmaakte gehoorzaamheid voor u gereedstaan. U wordt vergeven als u naar Jezus kijkt als uw plaatsvervanger en onderpand. De belofte van God is: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1Joh1:9)...

Een oneindig offer is voor ons gebracht; een hoge prijs is voor ons betaald. Laten wij onze waardering tonen voor de grote gave die ons geschonken is door de verdiensten van Hem, die Zijn bloed gaf op het kruis van Calvarie, en laten wij de Here toestemming verlenen om alles te doen wat zijn liefde mogelijk heeft gemaakt voor de heiligmaking van de ziel. We moeten ons de woorden van de apostel herinneren: "Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van u zelf zijt? Want u bent gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam" (1Kor 6:19,20).

-PrT Jan 30, 1890, al. 6, 8; RH 8-28-94, 9-21-86, 3-1-92; ST 5-7-96, 3-10-90, 5-16-95, 3-11-97; AUG 8-19-03; YI 11-29-94, 12-6-94; 7BC 947-948; LHU 369

Zondag 12 juli (Het Licht; 1 Joh.1:5)

De verlosser van de wereld zegt: "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben" (Joh 8:12). Zij die willen wandelen in de voetstappen van de nederige en zachtmoedige Jezus zullen gevoelig zijn voor het licht des levens dat hun pad verlicht... "Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën; maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden" (Jes 60:2). Terwijl de wereld gelegen is onder een grote schaduw van fouten, onwetendheid, bijgeloof en dood, wandelt de volgeling van Jezus in een stralende atmosfeer van geestelijk licht. Als hij zich afkeert van de tradities en gewoonten van deze wereld, en het kruis opneemt, en de weg van de waarheid inslaat, ondervindt hij dat "Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag" (Spreu 4:18). Iedere stap van geloof en gehoorzaamheid brengt hem in nauwere verbinding met het licht van de wereld, in wie "is in het geheel geen duisternis" (1Joh 1:5).

De apostel Paulus werd enorm gezegend. Hij werd opgenomen naar de derde hemel, en heeft dingen gehoord die een mens niet mag uiten. Hem is getoond de hoeveel uitbundige zegeningen God bereid is te storten op hen die zijn dienstwerk liefhebben en zijn geboden bewaren. Hij weet welke hoge voorrechten toebehoren aan de gehoorzame kinderen van God, en hij verlangde oprecht dat zij die glorieuze beloften in hun ervaringen vervuld zouden zien worden. Te midden van de duisternis van fouten, de misleidingen van satan, de tegenstand van vijanden,...horen zij kinderen van het licht te zijn. Hij opent voor hen de meest begrijpelijke taal, de wonderbaarlijke kennis en kracht die zij kunnen bezitten als zonen en dochters van de Allerhoogste. Het was voor hen om "met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens," om "geworteld en gegrond in de liefde" te zijn en "te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is; en te kennen de liefde van Christus, die

de kennis te boven gaat". Maar het gebed van de apostel bereikt een climax als hij bidt dat "gij vervuld wordt tot alle volheid Gods".... (Efez 3:16-19)

Hoe wonderbaarlijk is het dat de mensheid, een aarden vat, de schatten van het licht en kracht van God kan ontvangen; hij kan gevuld worden met de volheid van zijn genade! Jezus was gezalfd "met de Heilige Geest en met kracht" en hij "ging rond, weldoende" (Hand 10:38). Dit is het resultaat van de ontvangen zalving uit de hemel. Als u vervuld bent van de Heilige Geest zult u de werken van Christus doen, u zult de zaligheid van degenen rondom u zoeken en dan zal "uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken" (Mat 5:16).
-RH 3-19-95, 1-19-05, 9-20-92; ST 2-7-95, 9-2-89; PH020 7-10

Maandag 13 juli (Het probleem van de zonde; 1 Joh. 1:6,8,10)

Johannes verklaart: "indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet" (1Joh1:10). Maar wij dienen de kostbare belofte te accepteren dat "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (vs 9). Wij moeten door onze werken kenbaar maken of wij nu wel of niet een persoonlijk geloof hebben in Christus als onze Verlosser; want het is door de rechtvaardigheid van Christus dat wij geheiligd worden. Wij moeten elke dag de lessen van Christus bestuderen en naar Hem toe groeien in alle dingen. Als wij door gaan met de Heer te leren kennen, zullen wij weten dat "zo zeker als de dageraad is zijn opgang" (Hos 6:3). Hij vervolmaakt het christelijk karakter naar het goddelijk beeld, welke toeneemt in geloof, in invloed en kracht en dit werk zal toenemen naar dat beeld totdat het geloof uit het zien voorbij is en genade in heerlijkheid verandert. De gerechtigheid van Christus dringt door tot de gehoorzame ziel en de vrede van Christus is een blijvende principe in het hart.

"Mijn kinderzens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige" (1Joh2:1). In de wet is er geen mogelijkheid om de overtreder van de wet te redden. De wet kan veroordelen, maar het kan niet vergeven, daarom zou de overtreder overgeleverd zijn aan zijn verkeerdheden als er geen plan was geweest voor zijn redding. Jezus Christus was de enige die het mogelijk maakte om de gevallen mens te redden. Hij werd het onderpand en de plaatsvervanger van de mens. Hij werd de Pleiter voor de mens om diens zaak voor te leggen aan de Vader. Het was om ons dat Hij zich overgaf om mens te worden. "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid" (Joh 1:14). Christus werd de toeverlaat en hoop van de gevallen mensheid. Onze Heiland is de Zoon des mensen en ook de Zoon van God. Hij nam de menselijkheid op zich, en presenteerde een model voor menselijkheid in Zijn pure en perfecte karakter. Hij, "die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden" (1Pet2:22). Zijn leven was zo volmaakt als een patroon, zoals zijn dood een volmaakt offer was. Hij werd verzocht op alle punten net als wij, daarom weet Hij hoe Hij hen, die verzocht, kan bijstaan.

Het zou voor ons een zaak van constante dankbaarheid en vreugde moeten zijn dat Jezus onze zwakheden kent en bekend is met onze verleidingen... Hij nam op Zich de gelijkheid van het zondige vlees en werd op alle punten gelijk aan Zijn broeders, zodat Hij een genadige en getrouwe hogepriester kan zijn voor God. Hij heeft zich voorgenomen elke zoon en dochter van Adam te redden, die zich overgeeft om gered te worden op de door God aangewezen manier.

-ST May 16, 1895, 5-7; RH 8-28-94, 5-5-10; ST 5-7-96, 3-10-90, 10-25-99; YI 11-29-94; BEcho 4-1-93; LHU 369

Dinsdag 14 juli (Reacties op het probleem van de zonde; 1 Joh. 1:7,9; 2:2)

Laat vandaag de volgende vraag spreken tot elk hart die de naam van Christus belijdt: "Gelooft u in de Zoon van God?" Niet, "geeft u toe dat Jezus de Verlosser van de wereld is?" Niet om uw eigen gedachten te sussen of die van anderen door te zeggen: "Ik geloof" en dan denken dat het alles is wat gedaan moet worden. Maar gelooft u met heel uw hart dat Jezus uw Verlosser is? Brengt u Hem in uw leven, verweeft u Hem in uw karakter, totdat u één bent met Christus? Velen accepteren Christus als een geloofsartikel, maar ze hebben geen reddend geloof in Hem als hun offer en Verlosser. Zij beseffen niet dat Christus voor hen is gestorven om hen te redden van de straf van de wet die zij hebben overtreden, teneinde hen terug te brengen tot loyaliteit aan God. Gelooft u dat Christus, als uw plaatsvervanger, de schuld betaald heeft voor uw overtreding? Niet, om u te laten doorgaan in zonde; maar opdat u gered mag zijn van zonden; dat u door de verdiensten van Zijn gerechtigheid opnieuw bevestigd mag worden voor God. Weet u dat een heilige en rechtvaardige God uw pogingen tot het houden van zijn wet zal accepteren, vanwege de verdiensten van zijn eigen geliefde Zoon, die stierf voor uw rebellie en zonden?

De verlosser van de wereld verklaart: "Ik heb mijns Vaders geboden onderhouden." "Ik raad u aan", zegt de Ware getuige, "van mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde" (Openb 3:18). Christus' rechtvaardigheid zal niet ieders onrechtvaardigheid bedekken. 'Alle ongerechtigheid is zonde' (1Joh5:17) en "zonde is wetteloosheid" (1Joh 3:4), daarom zullen zij die de wet van God overtreden en anderen leren het te overtreden, niet bedekt worden met het kleed van Christus' gerechtigheid. Hij kwam niet om de mens te redden in hun zonden, maar van hun zonden. (1Joh.2:3-5): ... "Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet". "Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige" (1Joh 2:1). Wij hebben een voorspraak nodig bij de Vader, omdat wij de wet van de Vader hebben overtreden. Wij moeten onze zonden belijden en opnieuw onze toewijding aan God tonen. (1Joh.3:4-6 geciteerd). Hier wordt duidelijk aangehaald dat wie in Christus blijft geen overtreder van de wet van God kan zijn.
-RH July 24, 1888, 4, 12; RH 7-15-90, 6-26-00; ST 10-1-94, 6-20-95, 4-24-93; YI 2-15-94, 10-20-98; BEcho 11-5-94; 4SP 298-302

Woensdag 15 juli (Het einddoel van de christen; 1 Joh. 2:1)

Geloof werkt door liefde en reinigt de ziel. Door geloof krijgt de Heilige Geest toegang tot het hart, en scheidt er heiligheid in. De mens kan geen vertegenwoordiger van het werk van Christus zijn, tenzij hij in gemeenschap is met God door de Heilige Geest. We kunnen geschikt zijn voor de hemel als een karakterverandering plaatsvindt; wij moeten Christus' rechtvaardiging hebben als onze geloofsbrief, willen wij toegang hebben tot de Vader. Wij moeten deelgenoten worden van de goddelijke natuur, wegvluchten van de corruptie die in de wereld is via lust. Wij moeten dagelijks veranderen door het werk van de Heilige Geest; want het is het werk van de Heilige Geest dat onze smaak verheft, de heiligmaking van het hart, het veredelen van de gehele mens, door aan de ziel de niet te evenaren schoonheid van Jezus toont.

Wij moeten opzien naar Christus, en door naar Hem te kijken worden wij veranderd. Wij moeten tot Hem komen, als tot een open, onuitputtelijke fontein, waaruit wij telkens weer mogen drinken en een verfrissende voorraad hebben. Wij moeten reageren op Zijn aantrekkende liefde, die ons voedt met het Brood des levens die uit de hemel kwam, om te drinken van het Water des levens, dat stroomt vanuit de troon van God. Wij moeten constant blijven kijken naar dat geloof dat ons bindt aan de troon van God. Kijk niet omlaag, alsof u gebonden zou zijn aan de aarde. Stop met het analyseren van uw geloof, het uittrekken daarvan alsof het een bloem zou zijn, om te zien of er wortels aan zitten. Geloof groeit onmerkbaar; en als de vijand zijn troepen verzamelt om u te brengen naar een kritiek punt, zullen de engelen van God u omringen en zult u hulp ontvangen van omhoog; want uw gebed zal verhoord worden tijdens het conflict. Als u oprecht geloof heeft, zult u God prijzen, die alle zegeningen geeft, en als u Hem prijst, zult u zich realiseren hoe gezegend u bent. Als God ons licht geeft, moeten wij er gebruik van maken. Wij zullen geen tweede straal ontvangen, totdat wij de eerste hebben gewaardeerd en gebruikt.

Laten wij ons nooit inbeelden dat wij het zonder God kunnen. De vijand weet wanneer wij het plan hebben om het zonder Gods hulp te doen, en hij staat gereed om onze gedachten te vullen met slechte suggesties en ons misleiden om onze standvastigheid los te laten. Maar de Heer heeft ons elk moment bij Zich, zodat wij compleet mogen zijn in Hem, aanvaard door Zijn liefde...De psalmist zegt: "Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord" (Ps 66:18). Wij moeten het gewicht van het kwaad op onze zielen afrollen naar het graf, zodat wij niet impulsief geloven, maar vanuit de kalme verzekerdheid dat God waarachtig is. Wij moeten net als kinderen, een nederige geest hebben, ons levend geloof uitoefenen, ernstige smeekbeden brengen voor de troon van genade, wetende dat Jezus onze Middelaar en Pleitbezorger is.

-ST 4-11-92, 3-16-88; MB 114-116

Donderdag 16 juli (De troost van de christen; 1 Joh. 2:1,2)

"Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Luk 11:11-13)"

Met zo'n bemoediging, die deze belofte biedt, waarom zou er dan enige terughoudendheid zijn van onze kant om God onze noden bekend te maken? Christus vergelijkt de liefde van een ouder, die gewillig is om in de behoeften van zijn kinderen te voorzien, met dat van onze Hemelse Vader. Hij

benadrukt aan zijn volgelingen hoe hun ware relatie met God is. Ze zijn Zijn kinderen, zijn eigendom via schepping en verlossing. God is hun Vader op een manier die een hechtere relatie uitbeeldt dan dat van een kind met zijn aardse ouders. "Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe". Als aardse ouders weten hoe zij goede dingen aan hun kinderen moeten geven, "hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?".

In zijn lessen presenteerde Christus de relatie die de mens moet hebben ten opzichte van God en elkaar. Geen een is in duisternis gehuld met betrekking tot de Bron van onze kracht. Hij wijst ons op het gebed als een toevlucht bij verbijstering en teleurstellingen. Hij zegt: "al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden" (Mar 11:24). De behoeftige ziel zal voorzien worden van genade als hij het vraagt in eenvoud, vertrouwen, kinderlijk geloof in God als zijn Vader, door Jezus als zijn Verlosser. Christus begrijpt de behoeften van de mensheid. Hij zal niet ongeïnteresseerd zijn als een ziel Zijn liefde en tegenwoordigheid verlangt. Hij wacht om genade te betonen, de heldere stralen van zijn gerechtigheid te delen. Hij zegt: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering" (Luk 5:32). Maar alleen met onze instemming kan Jezus ons verlossen van de banden van satan. Zijn belofte luidt: "wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Joh 6:37). Dus laten wij niet oneerbaar zijn naar God toe door te weigeren Hem in toe laten....

Christus bemoedigt de aan Hem in eenvoud, vertrouwend geloof gedane oprechte verzoeken. Allen die Hem zoeken, zullen vinden; voor allen die kloppen, zal de deur geopend worden... Gods vriendschap is goddelijk, een schatkamer waar de overvloedige voorraden van geestelijke rijkdom liggen opgeslagen, voor iedereen die een zekere behoefte heeft en in geloof vraagt.
-RH 6-13-99, 3-21-12, 7-13-05; ST 5-7-96; YI 12-8-92; FW 105-108

Vrijdag 17 juli (Vertrouwen in Zijn kracht; 1 Joh.2:1,2)

"Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is" (Mat 5:48). Zoals onze Hemelse Vader volmaakt is in zijn sfeer, zo zullen allen voor wie Christus gestorven is, volmaakt zijn in hun sfeer. "Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe". Wij dienen in de verlossing door Christus te geloven, en moeten dat geloof uitdragen in ons leven, niet door eigen kracht, maar door te vertrouwen in de kracht en efficiency van Christus. (1 Joh. 4:9; 1 Tim. 1:9-10)...

De Here laat zijn gewonde en geslagen schaap niet over aan de kracht van satan om hem uiteen te rukken. Hij versterkt de zijnen in hun zwakheden. Hij verlost hen die getoetst en verzocht worden door de macht van satan. De Here verlaat nooit de ziel die zijn hoop op Hem vestigt. Zij die beweren zonen en dochters van God te zijn, moeten altijd vertrouwen op Jezus. Door anders te doen, ontkracht men het feit dat Hij van ons houdt. Als wij rouwen en neerslachtig zijn, onszelf bedelven onder zwaarmoedigheid, tonen wij Christus aan de wereld als een harde, tirannieke meester. Maar dat is niet waar. Dit is op een verkeerde manier Degene vertegenwoordigen die Zijn leven gaf voor ons, waardoor Hij het mogelijk maakte voor ons om in Hem te geloven en te vertrouwen op Zijn interesse en liefde voor de zondige mens. (Ps 27:12, Jes. 27:3 geciteerd).

Wat een onrecht wordt onze Verlosser aangedaan, die Zijn leven gaf voor ons, als zij die belijden in Hem te geloven, wandelen in de schaduw van de duisternis. Jezus zegt: "wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben" Joh 8:12). Als u aan het wandelen bent in duisternis, volgt u een andere leider dan Jezus, en is het tijd u om te keren en Jezus te volgen, die de Waarheid, het Leven, de Weg en het Licht van de wereld is. Is de Here blij met het heen en weer gezwalk als op de onrustige golven van de zee? Nee, nee. Ik zeg u, Hij wil dat u gesterkt, stabiel, geworteld en gegrondvest bent in de waarheid, en opgebouwd wordt tot het meest heilige geloof. U bent niet van uzelf; u bent gekocht voor een onschatbare prijs. U behoort God toe, de machtige God, gekocht met de prijs die betaald werd op Calvarie's kruis. Dus als u in een wisselende staat van angst en twijfel blijft, bedroeft u het hart van Christus, die een onmiskenbaar bewijs van Zijn liefde gegeven heeft en van Zijn verlangen u bij Hem te hebben in Zijn koninkrijk. Hij zegt: "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam" (Joh 15:16).

-ST Jan 3, 1895, 1, 3, 4; ST 4-24-93; YI 12-8-72

Verdere studie: SC 37-41; AA 552-553

Slechts in het doen van de wil van God kunnen wij aan de wereld een levend getuigenis geven van de liefde die wij Hem toedragen. - HM 1 Oct, 1897, 3

Sabbat 18/7 juli (In Gehoorzaamheid wandelen; 1Joh 2:3)

Er zijn slechts twee klassen vandaag in de wereld, en slechts twee klassen zullen er in het oordeel worden erkend, - zij die Gods wet overtreden, en zij die Zijn wet houden. Twee grote tegengestelde machten worden geopenbaard in de laatste grote strijd. Aan de ene kant de Schepper van hemel en aarde; allen aan Zijn kant dragen Zijn merkteken en zijn gehoorzaam aan Zijn bevelen. Aan de andere kant de prins der duisternis, samen met hen, die de afval en opstand hebben gekozen.

Wanneer het oordeel zitting zal nemen, en een ieder geoordeeld zal worden aan de hand van de dingen die in de boeken geschreven staan, zal het gezag van Gods wet in een licht gesteld worden dat totaal verschilt van dat waarin het nu door de christelijke wereld wordt voorgesteld. Satan heeft hun ogen verblind en hun begrip verward, zoals hij deed bij Adam en Eva, en hen leidde in overtreding. De wet van Jehovah is net zo groot, als de Auteur die ze maakte groot is. In het oordeel zal Zijn wet erkend worden als heilig, rechtvaardig en goed, in al zijn voorschriften. Zij die deze wet overtreden, zullen erachter komen dat zij ernstig rekenschap zullen moeten afleggen bij God. want Zijn eisen zijn beslissend.

Christus heeft onze zonden in Zijn eigen lichaam gedragen, en zij die Hem als hun persoonlijke Verlosser aannemen zijn vrij van de straf van de wet. Jezus is tot zoenmiddel (Rom. 3:25) voor onze zonde gemaakt, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. "En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft." (1Joh. 2:3)

Voor het gehoorzame kind van God zijn Zijn bevelen een vreugde. David verklaart: "Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap voor mijn hart. Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen,

voor altoos, ten einde toe. Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief. Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord. Wijkt van mij, gij boosdoeners, opdat ik de geboden van mijn God beware. ... Ik ben uw knecht, geef mij verstand opdat ik uw getuigenissen kenne. (Psalm 119:111-115,125). - RH 7 Mei, 1901, 10-13, ST 4-24-93, 10-22-94, 4-13-88, 4-30-96, 5-13-97, 7-15-90, 5-7-01; RH 7-24-88

Zondag 19/7 (Wat weten wij? ; 1Joh 2:3 - 5)

Het kruis van Golgotha getuigt van de onveranderlijkheid van Gods wet. Die wet is een afschrift van het karakter van God, de norm van karakter voor alle mensen. Deze wet kon niet worden veranderd, zelfs niet één voorschrift ervan, om de mens in zijn gevallen staat te ontmoeten. Maar onze God heeft in de toewijding van Zichzelf in het verbazingwekkende werk van onze verlossing, in het geven van Zijn eniggeboren Zoon, besloten dat Hij niets, hoe kostbaar ook, zou sparen, dat nodig was om de zondaar te behouden. Alle middelen van hemel werden gegeven om dit grote werk te verwezenlijken. Hij wilde niet dat er door andere werelden, door het hemels universum, door het koninkrijk van satan of door de gevallen wereld, gezegd kon worden dat Zijn gave geëvenaard kon worden, of op welke andere wijze groter had kunnen zijn.

Toen God Jezus gaf, die grote Gave, gaf Hij de hele hemel met Hem. Hij zou dit grote werk van het verlossen van een verloren wereld zegenen; Hij zou de wereld met gunsten omringen; Hij zou gave op gave opstapelen; en Hij opent voor een ieder, die door geloof in Christus Zijn gave wil ontvangen, de schatten van eeuwig leven. Hij vestigde Zijn troon op aarde door de macht van de Heilige Geest, om de wereld van zonde, gerechtigheid en van oordeel te overtuigen, zodat Christus door Zijn Heilige Geest zou leven in alle vermogens van de ziel, en een eeuwige stroom van vreugde en geluk kon zenden, in gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Omdat satan de menselijke familie aanspoort tot ongehoorzaamheid aan Gods duidelijk uitgedrukte wil, zijn deze geboden gegeven om dit werk van satan tegen te werken.

O, wat een God van liefde, wat een Vader hebben wij, Die Zichzelf in Christus gaf voor een verloren wereld. De Here God kan zo'n openbaring van Zijn liefde niet overtreffen. Nooit kan er aan een gevallen wereld een rijker visueel beeld van Zijn gunst en Zijn liefde worden getoond. Het kruis van Golgotha heeft de dikke duisternis vóór de troon van God weggerold en een eeuwig gewicht aan glorie geopenbaard. „Geen oog heeft gezien... „ [1 Kor 2: 9]

Deze liefde van God wordt door iedereen, die Zijn geboden houdt, gedemonstreerd: "Indien gij Mij liefhebt," zegt Christus, "houdt Mijn geboden." Johannes zegt: "Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden

niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft." 1 John 2:4 - 6. Er bestaat niet de geringste twijfel over welke geboden de apostel het hier heeft.

- BEcho 17 Juni, 1895, 3-6 , ST 4-13-88; RH 10-9-88; YI 3-22-00

Maandag 20/7 (De geboden bewaren; 1Joh 2:3 - 5)

De Here is een God van kennis. In zijn Woord, wordt Hij voorgesteld dat Hij mensen toetst, hun karakterontwikkeling en al hun motieven, of zij goed of kwaad zijn. Hannah, de moeder van Samuël, het kind dat haar door God in antwoord op haar ernstig gebed geschonken is, zei: "De HERE immers is een alwetend God

en door Hem worden de daden getoetst" (1Sam. 2:3). David verklaarde: "Immers zijn de gemene lieden ijdelheid" (Ps. 62:10 SV-J). Jesaja zei: "Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij (Meest Oprechte), weegt het pad van de rechtvaardige" (Jes. 26:7 uit KJV). Solomo schreef: "Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de HERE toetst de geesten." (Spr. 16:2). ...

Als wij niet door het bloed van Christus gereinigd zijn, schieten wij totaal tekort. Wij weten dat er niemand is - hoe oprecht hij er ook naar streeft zijn best te doen - die kan zeggen: "Ik heb geen zonde." Hij die dit zou zeggen, zou gevaarlijk misleid zijn. "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet" (1Joh. 1:8). Hoe kunnen wij dan ontsnappen aan de tenlastelegging: "gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden?" (Dan. 5:27). Wij moeten naar Christus opzien! Tegen een onbetaalbare prijs heeft Hij Zichzelf verbonden onze vertegenwoordiger te zijn in de hemelse hoven, onze verdediger vóór God.

'Gewogen in de weegschaal, en te licht bevonden.' Wanneer de mens aan de hand van Gods heilige wet gewogen wordt, wordt hij te licht bevonden. Wij worden verlicht door de voorschriften van de wet, maar geen mens kan door hen worden gerechtvaardigd. 'Gewogen en te licht bevonden,' is van nature ons opschrift. Maar Christus is onze Middelaar, en wanneer wij Hem als onze Verlosser aannemen, mogen wij de belofte claimen: "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus" (Rom. 5:1).

"Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus... En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft." (1Joh. 2:1-6)

Hoe belangrijk is het dat wij, die nu leven aan het einde van deze wereldgeschiedenis, zeer zorgvuldig zijn in het wegdoen van onze eigen individuele zonden, zodat wij het hart van Christus niet zullen bedroeven. Laat ieder, oud of jong, trouw zijn in het handelen met zichzelf, zodat hij niet in duisternis zal struikelen, en grove fouten maakt, en daardoor anderen helpt fouten te maken.

- RH Mrt 8, 1906, 1, 9-11, 16, YI 8-16-94; RH 5-7-01; ST 12-5-95, 3-15-99; SW 6-4-03

Dinsdag 21/7 (Wat zou Jezus doen?; 1Joh 2:6 - 8)

"En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet." De geliefde discipel uit hier scherpe woorden van waarheid om de dwalenden wakker te schudden, die in hun zonden slapen en zich op hun gemak voelen in hun rebellie, terwijl ze claimen Gods kinderen te zijn. Hij vervolgt: "Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft." Jezus verklaart ronduit: „Ik heb de geboden van mijn Vader gehouden, en Ik blijf in Zijn liefde." Joh 15:10. Zij die zijn discipelen willen zijn, nodigt Hij uit Zijn juk op te nemen, en te leren van Hem, Die zachtmoedig en nederig van hart is; en Hij belooft hen, die dit doen, dat zij rust voor hun ziel zullen vinden. De zachtmoedigheid en nederigheid die het leven van Christus kenmerkten, zullen het leven en het karakter kenmerken van hen, die "wandelen zoals Hij gewandeld heeft."...

Elke ziel staat onder de plicht om het voetspoor van Christus te volgen, het grote Voorbeeld voor de mensenfamilie. Hij zei: "Ik heb de geboden van mijn Vader gehouden." De Farizeeën dachten dat Hij de eisen van Gods wet wilde verminderen, maar Zijn stem weerklonk in hun oren zeggende: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. ... niet één jota of één tittel zal vergaan van de wet" (Matth. 5:17-19] ...

Dezelfde Jezus was het, Die beval dat liefde het leidend principe moest zijn in de oude bedeling, en Hij beval dat liefde het leidend principe moest zijn in de harten van Zijn volgelingen in het Nieuwe Testament. Het uitwerken van het principe van liefde is ware heiliging. Zij die in het licht wandelen zullen kinderen van het licht zijn, en zullen het licht rondom zich verspreiden door hun vriendelijkheid, hun genegenheid en onmiskkenbare liefde. "God is liefde, en hij die in de liefde blijft, blijft in God, en

God in hem." Tenzij liefde in de ziel gekoesterd wordt, en wel voortdurend, blijft Christus niet in het hart. Hij die van liefde verstoken is, mist het glanzen van de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid in de kamers van zijn hart en verstand. Maar de ziel die de deur van het hart voor Jezus heeft geopend, zal het levenslicht in praktische godsvrucht openbaren. De zuivere leer zal zich mengen met werken van gerechtigheid; de hemelse voorschriften zullen zich met heilige daden vermengen. Het hart, dat met de genade van Christus wordt gevuld, zal zich openbaren in vrede en vreugde; en waar Christus woont, zal het karakter gezuiverd, opgeheven, veredeld en verheerlijkt worden.
- YI Nov. 8, 1894, 1, 3, 7; RH 3-14-95, 3-6-88, 9-7-86, 1-7-04; YI 8-11-86; HM 10-1-97;

Woensdag 22/7 (Het Nieuwe Gebod; 1Joh 2:7, 8; Joh 13:34)

"Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want – wat waarheid is in Hem en in u – de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks." (1 Joh. 2:8-10)

Christus specificeerde de maatstaf voor de liefde, die we voor elkaar moeten hebben: "Een nieuw gebod geef Ik u ..." (Joh 13:34). Wanneer de verzachtende, onderwerpende invloed van de Geest van God de harten van Zijn dienstknechten beheerst, zullen zij Hem eren door het nieuwe gebod te houden – nieuw, omdat Christus zei, 'gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt'. De discipelen begrepen de liefde van Christus voor de gevallen mens niet, totdat zij deze aan het kruis van Golgotha getoond zagen, totdat Hij uit de dood opstond en vanuit het graf van Josef verkondigde: 'Ik ben de Opstanding en het Leven'. De lessen die Christus gaf ten aanzien van Zijn liefde, zijn net zo nieuw voor ons - voor zover als het de praktijk betreft - als voor de discipelen vóór Jezus' dood en opstanding. Wanneer deze lessen in het dagelijks leven worden gebracht, wanneer Gods volk elkaar zo liefheeft zoals Hij verlangt, zal er een volledige verandering in hun ervaring komen.

Wanneer wij ware lichten in de wereld willen zijn, moeten wij de liefhebbende, medelevende geest van Christus openbaren. Liefhebben zoals Christus liefhad, betekent dat wij zelfbeheersing moeten uitoefenen. Het betekent dat wij onbaatzuchtigheid ten alle tijden en overal moeten tonen. Het betekent dat wij om ons heen vriendelijke woorden en prettige blikken moeten verspreiden. Dit kost de gever niets, maar zij laten een kostbare geur achter. Hun invloed ten goede kan niet worden ingeschat. Niet alleen voor de ontvanger, maar ook voor de gever zijn zij tot zegen, want zij bewerken in hem een tegenreactie. Ware liefde is een kostbare gave van hemelse oorsprong, die in geur toeneemt naar mate zij aan anderen wordt uitgedeeld.

Christus' liefde is diep en overvloedig en vloeit als een onweerstaanbare stroom naar iedereen die hem wil ontvangen. In deze liefde, die van hemelse oorsprong is, is er geen egoïsme; en de harten van degenen waarin het een blijvend principe is geworden, zullen deze liefde openbaren, niet alleen aan hun dierbaren, maar ook aan iedereen met wie zij in contact komen. Zijn liefde zal ons ertoe brengen om concessies te doen, om in vriendelijkheid te handelen, om tedere bemoedigende woorden van waarheid te spreken. Hij zal ons ertoe leiden medeleven te tonen aan degenen die naar medeleven smachten. De hemelse gaven waarmee God ons zo rijk en vrij heeft gezegend, mogen wij op onze beurt aan anderen uitdelen. - YI April 12, 1900, 1-3, 8; YI 12-16-97, 8-2-94, 12-23-97; ST 10-11-99, 2-13-01; HM 8-1-96; RH 11-9-97, 5-26-96, 4-27-97, 6-5-88

Donderdag 23/7 (Anderen liefhebben; 1Joh 2:9 - 11)

Zij, die voorgeven de waarheid te geloven, moeten Gods Woord gehoorzamen, precies zoals het er staat, zijn instructies uitoefenen. Bedenk dat zij, die hun naaste niet liefhebben, het geloof verloochenen. Velen haten hun naaste omdat dezen hun leiding niet volgt. God heeft ons echter nooit gezegd dat wij ons moeten laten leiden door een mens. Hij zei: "Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind." (1Joh. 2:9-11). Kunnen wij hieruit niet zien wat het betekent om verschillend te denken?

Christus verklaart: "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben." (Joh. 8:12). Dit licht is gevat in het grote liefdesgebod dat Christus uitsprak: "Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander." (Joh. 13:34,35).

Christus wil een echte, levende en bestendige eenheid met Zijn volk hebben, zodat deze band de eenheid weergeeft die er bestaat tussen de Vader en de Zoon. Deze eenheid is de vrucht van de inwonende Heilige Geest. Alle ware kinderen van God zullen aan de wereld deze band met Christus en met hun broeders en zusters openbaren. In de harten van degenen waarin Christus woont, zal de vrucht van broederlijke liefde gedragen worden. Zij zullen zich realiseren dat zij als leden van de

familie van de God zich gegeven hebben om een christelijke liefde en sympathie, in geest, woord, en daad te ontwikkelen, te koesteren en te bestendigen.

Om kinderen van God en leden van de koninklijke familie te zijn, betekent meer dan velen veronderstellen. Zij, die door God als Zijn kinderen gerekend worden, zullen een liefde voor elkaar openbaren zoals Christus die bezat. Zij zullen leven en werken met één doel voor ogen: Christus op de juiste manier aan de wereld vertegenwoordigen. Aan hun liefde en eenheid zal door de wereld gezien worden dat zij de goddelijke geloofsbrieven dragen. Door hun grootmoedige liefde en zelfverloochening zullen zij in hun omgeving tonen dat zij ware volgelingen van de Verlosser zijn. "Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander." (Joh. 13:35). ...

Het krachtigste bewijsmateriaal dat een mens kan geven voor zijn wedergeboorte, en dat hij een nieuwe mens in Christus Jezus geworden is, is dat hij toont dat hij zijn broeders liefheeft en de dingen doet die Christus deed. Dit is het mooiste getuigenis dat ten gunste van het christendom gegeven kan worden, en dit zal zielen voor de waarheid winnen.

- GCB 1 Juli, 1900, 7-10,13; YI 3-22-00; RH 3-8-06, 11-17-96, 7-20-05; KC 109-111; AA 547-552

Vrijdag 24/7 (Lichtdragers; 1Petrus 2:9)

"God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis." (1Joh. 1:5)... Er is licht voor de gewilligen en gehoorzamen. God wil dat wij "de grote daden verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht." (1Petr. 2:9).

Geen woorden van klacht, geen gemopper bij ontbering en benauwdheid, zullen aan de lippen van hem ontsnappen, die in het licht wandelt, zoals Christus in het licht is. Hij zal zich in het licht verheugen en zal van de zuivere atmosfeer genieten, die het Licht der wereld omringt. ... De Lichtgever maakt hen tot lichtdragers. "Gij zijt het licht der wereld." (Matth. 5.14)

Hoeveel mensen zijn er, die beweren in Gods Woord te geloven, die dag aan dag onder ernstig gebed en geloof, het kostbare licht van Jezus verzamelen, en dit licht aan de wereld verspreiden, en wel met zo'n stralende helderheid dat de duisternis en het kwaad berispt worden, en de wereld niet anders kan dan God eer te geven? Brengt u de zuiverheid, het geduld, en de liefde van Jezus in uw leven? Schijnt uw licht met heldere, bestendige stralen? Als dat niet zo is, is uw belijdenis slechts een spotternij. Hebben de mistwolken van wereldsgezindheid uw ziel omringd, zodat uw licht zwak en duister is geworden? Nader dan tot de grote Lichtbron, zodat de mistwolken kunnen worden verjaagd. Waarom zou u in de duisternis blijven? Waarom zou u van mistroostig spreken? "Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart." (Ps. 97:11). ...

Christus bepaalt duidelijk de plicht van elke gelovige: Wij moeten leren God berouw te betonen voor het overtreden van Zijn heilige wet; we moeten de waarheid in het hart ontvangen en ons aan Christus overgeven, en Hem met oprecht geloof tot onze persoonlijke Verlosser maken; we moeten Zijn geboden gehoorzamen, en Zijn liefde koesteren, die ons tot eenheid en vrede zal leiden.

...De Majesteit des hemels heeft getoond hoe ontzettend waardevol Hij de mens beschouwt, die Hij naar Zijn beeld schiep. Hij, - die de opperheerschappij in de hemel heeft, die de wereld schiep, die de mens maakte naar Zijn eigen gelijkenis, de bergen woog met een waag en de heuvelen met een weegschaal, - kwam als zendeling naar onze wereld, om de gevallen zonen en dochters van Adam terug tot God te brengen. En Hij heeft de mens in vertrouwen genomen, in Zijn dienst gesteld, en iedereen een taak gegeven, zodat ook iedereen kan delen in de vreugde van het zien hoe zielen verlost worden. In Zijn minzaamheid is Hij afgedaald om de gevallen mens tot medewerkers met Hem te maken. Deze gedachte is bijna te ongelooflijk, - dat Jezus op Zijn volgelingen ziet, u en mij, om mee te mogen helpen in het grote werk om zondaren te redden, voor wie Hij Zijn eigen kostbare leven gaf. Het is nu een kostbare en belangrijke tijd voor ons, dat wij voor anderen kanalen van licht zullen zijn.

- ST 28 Sept., 1891, 1, 2, 5, 7

Citaten uit de Les: AA 563

Verdere studie: Genesis 39: 7-12, Daniel 3:8-18, Openbaring 13:16; 14:5

Elke ziel die streeft naar eenheid met Jezus Christus, moet eraan denken dat het gedurende deze toetsende genadetijd zijn plicht is om het karakter van Jezus te bestuderen en zijn leven in overeenstemming te brengen met de goddelijke standaard. -RH 27 nov. 1894, 1

Sabbat 25-7 (Afgescheiden en onderscheiden; 1 Joh. 2: 15)

God vraagt om afscheiding van de wereld.. "Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?" Niemand kan omgaan met wereldse mensen, deelnemen aan hun gezindheid en hun voorbeeld volgen en tegelijkertijd een kind van God zijn. De Schepper van het universum spreekt tot Zijn kinderen als een liefhebbende Vader. Al diegenen die zich los maken van hun toegenegenheid aan de wereld en vrij blijven van haar besmetting, zullen aangenomen worden in het gezin van God en zullen tot erfgenamen gemaakt worden van een onsterfelijke erfenis. In plaats van deze wereld, zal Hij hen het koninkrijk onder de hele hemel geven en leven dat de eeuwigheid duurt. . .

Indien de zeer kostbare en heerlijke beloning die beloofd is ons er niet toe brengt om grotere ontberingen te verwelkomen, en grotere zelfverloochening te verdragen dan wereldse mensen, die slechts streven naar de prullaria van de aarde, een vergankelijke erekrans, die eer aanbrengt van slechts enkele wereldse mensen, dan zijn wij het eeuwige leven niet waardig. Wij zouden met vurigheid en een krachtig verlangen om Gods wil te doen, de ijver van hen die zich met elke andere onderneming bezighouden, moeten overtreffen, in dezelfde mate dat de waarde van het doel waar wij naar streven hoger is....

Wij zouden ons voortgaan op de weg naar het eeuwige leven door niets moeten laten belemmeren. Onze eeuwige belangen staan op het spel. Er moet een grondig werk in ons gedaan worden, anders zullen wij de hemel niet bereiken. Maar Jezus nodigt ons uit om Hem tot onze kracht en onze steun te maken. Hij zal een hulp ter gelegener tijd zijn op ieder moment dat we het nodig hebben. Hij zal als de schaduw van een machtige rots zijn in een dorstig land. Laat het niet ons grote verlangen zijn om te slagen in deze wereld, maar moge de last van onze zielen zijn: Hoe zal ik mij van de betere wereld verzekeren? Wat zal ik doen om gered te worden? In het redden van onze eigen zielen, redden we die van anderen. In het opheffen van onszelf, heffen we anderen op. In het versterken van onze greep op de waarheid, en op de troon van God, helpen wij anderen om hun bevend geloof te vestigen op de beloften van God en op zijn eeuwige troon. De toestand waarin een ieder moet komen, is de verlossing kostbaarder te achten dan aards gewin; om alles schade te achten opdat zij Christus zouden winnen. De toewijding moet volledig zijn. God zal geen terughoudendheid toestaan, geen gedeeld offer, geen afgod. Allen moeten voor het eigen ik en voor de wereld sterven. Laat ons daarom iedere dag onze toewijding aan God vernieuwen.

-RH Mar 18, 1880, 14, 18, 19; RH 12-4-94, 6-12-88, 11-27-94; ST 9-15-81; 1SM 254-255; CC 146; FE 310-312

Zondag 26 juli (Omwille van Zijn naam; 1 Johannes 2:12)

Verlies Jezus niet uit het oog en maak u niet los van Zijn gezelschap om gezelschap te houden met de vorst der duisternis terwijl u zijn influisteringen ontvangt, zijn aanwijzingen opvolgt en zijn plannen uitvoert. Houd u vast aan Hem die beloofd heeft: "Ik zal u niet begeven en u niet verlaten" (Jozua 1:5). Dat u zich in zou laten met satan, de afvallige en verrader, en naar zijn werken handelt, nadat u een kennis van Jezus Christus heeft, is een raadsel voor het hemelse universum.

Laat geen christen zichzelf trachten te verontschuldigen in de zonde omdat anderen, die beweerden Jezus te volgen, dezelfde fouten hebben gemaakt. Uw zonde is niet minder verdorven omdat anderen schuldig zijn geweest en het is uw duidelijke plicht om aan Jezus Christus, uw Middelaar, uw zonde te belijden. Draag het gewicht van uw ellende niet naar een mens. U hebt één Middelaar, Jezus Christus, de Rechtvaardige. Ga met diep berouw naar Hem toe en belijd al uw zonden. De belofte is zeker, "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1Joh 1:9).

Johannes zegt: "Mijn kinderzens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt" (1Joh 2:1) (SV: opdat gij niet zondigt SV). En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige." "Opdat gij niet zondigt" – dit is waarom u uzelf tot veroordeling brengt als u blijft zondigen. Maar houd op met zondigen in de kracht van Christus. Elke voorziening is getroffen opdat de genade bij u zou blijven en de zonde u voor ogen zou staan, in al zijn afschuwelijkheid. Maar indien iemand zondigt moet hij zich niet overgeven aan wanhoop en spreken als iemand die voor Christus verloren is. "En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige: en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld" (1Joh2:1-2).

De verzoeken van de vijand zullen komen, maar zullen wij hem het voordeel geven om alle belemmeringen af te breken door ook maar één jota op te geven van de strengste beginselen van integriteit? Indien wij ook maar in het minste toegeven, zal hij de ene verzoeking laten volgen door een volgende, totdat wij rechtstreeks ingaan tegen de duidelijkste uitspraken van het Woord van God en volledig de geest en wil van satan volgen. Satan en zijn boze engelen zijn altijd oplettend om te zien waardoor zij zielen kunnen strikken en volledig te gronde richten.... Gedurende enige tijd liep u goed, u smaakte en zag dat de Here goed is, maar toen u in zonde viel wandelde u in de duisternis. Toen u toegaf aan de verzoeking, moet u zijn opgehouden om op Jezus te zien, de Leidsman en Voleinder van uw geloof. Maar, nu u uw zonden hebt beleden, geloof dat het Woord van God niet tekort kan schieten, maar dat Hij die beloofd heeft getrouw is.

-ST Jan 3, 1895, 5-7; RH 10-30-88, 7-20-05, 7-19-92, 3-21-12; ST 5-16-92, 4-24-93; YI 10-25-94; AUG 8-19-03; FW 105-108; TMK 163; RC 74

Maandag 27 juli (De Boze Overwinnen; 1 Johannes 2:13,14)

Johannes zegt: "Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid" (1Joh2: 14-17). Och, dat jonge mensen de hoge bestemming waartoe zij geroepen zijn toch mochten waarderen!... Begin je werk met een hoog en heilig voornemen en wees vastbesloten dat je door de kracht en de genade van God niet zult afwijken van het pad van rechtschapenheid. Als je begint in de verkeerde richting zal iedere stap vol zijn van gevaar en rampspoed en je zult steeds verdergaan met het afwijken van het pad van waarheid, veiligheid en succes. Je hebt het nodig dat je verstand versterkt wordt en je zedelijke krachten verlevendigd door goddelijke kracht. De zaak van God eist de hoogste krachten van ons wezen en er is dringend behoefte op vele terreinen aan jonge mensen met een literaire opleiding. Er is behoefte aan mensen die vertrouwd kunnen worden om in grote velden te werken, die nu wit zijn om te oogsten. Jonge mensen met doorsnee bekwaamheid, die zichzelf geheel aan God geven, die onbedorven zijn door onzedelijkheid en onreinheid, zullen succes hebben en zullen in staat gesteld worden om een groot werk voor God te doen....

Jonge mensen zouden grote gedachten moeten hebben en wijze plannen, opdat zij hun mogelijkheden ten volle zouden benutten en de inspiratie en de moed aangrijpen die de apostelen bezielde. Johannes zegt: "Ik heb u geschreven jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen." Er wordt de jeugd een hoge standaard voorgehouden, en God nodigt hen uit om werkelijk in dienst te komen van Hem. Trouwhartige jonge mannen, die zich verheugen om leerlingen te zijn in de school van Christus, kunnen een groot werk voor de Meester doen, als zij slechts acht zouden slaan op het bevel van de Kapitein zoals het klinkt door de eeuwen heen tot in onze tijd. "Weest manlijk, weest sterk" (1Kor 16: 13). Jullie moeten mannen zijn die ootmoedig met God wandelen, die voor Hem zullen staan in hun door God gegeven mannelijkheid, vrij van verontreiniging, vrij van alle besmetting door de zinnelijkheid die deze tijd bederft. Jullie moeten mannen zijn die alle onjuistheid en verdorvenheid verachten en die de moed hebben om oprecht en moedig te zijn en die de met bloed bevleete banier van Vorst Immanuel hoog houden. Jullie talenten zullen toenemen terwijl jullie ze gebruiken voor de Meester, en zij zullen als kostbaar beschouwd worden door Hem, die ze met een oneindige prijs heeft gekocht.

-RH June 16, 1891, 4, 7; YI 6-29-99; 10-25-94; RH 12-8-91, 3-20-00, 4-3-13, 3-11-80, 8-21-00, RH 4-10-13; CE 89-90; PH050 7-10

Dinsdag 28 juli (Opgeven van alle liefde voor de wereld; 1 Johannes 2:15)

De waarheid van God is nooit populair geweest in de wereld. Het natuurlijke hart is altijd afkerig van de goddelijke onderwijzing. Diegenen die gehoorzaam aan God zijn, zullen nooit door de wereld geliefd en geëerd worden. Uit de mond van de Grote Leraar werden de volgende woorden gehoord terwijl Hij in alle nederigheid onder de mensen wandelde: "Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij" (Mat 16:24). Ja, wij moeten ons Voorbeeld volgen. Zocht Hij de lof en eer van mensen? Neen! De Majesteit van de hemel, de Koning der heerlijkheid, verliet zijn rijkdom en luister, zijn eer en heerlijkheid en daalde af tot een leven van vernedering, armoede en schande, om de zondige mens te redden. (Hebr. 12:2)

Zullen wij dan naar de heerlijkheid en eer van de wereld zoeken? Ik dank God dat wij de liefde van de wereld, de hoogmoed van het hart en alles wat tot afgoderij leidt, moeten opgeven, om volgelingen van de Man van Golgotha te worden. Ik stel u, mijn broeders en zusters, Zijn zelf opofferende leven voor. Waarom zijn wij zo overgevoelig voor beproeving en schande, voor vernedering en lijden, terwijl onze Here ons zulk een voorbeeld heeft gegeven? Wie zou de vreugde van de Here in willen gaan

terwijl hij ongewillig is om deel te hebben aan zijn lijden? Wat! Zou de dienstknecht ongewillig zijn om het lijden en de schande die de Meester onzelfzuchtig voor hem droeg, te dragen! Zou de dienstknecht terug deinzen voor een leven vol zelfopoffering waardoor hij zich kan verzekeren van eeuwige vreugde in het Paradijs van God? De taal van mijn hart is: "Laat mij deel hebben met Christus in Zijn lijden, opdat ik uiteindelijk met Hem mag delen in Zijn heerlijkheid..."

In het vernieuwde hart zal er een vast beginsel zijn om de wil van God te gehoorzamen, omdat er een liefde is voor wat rechtvaardig, goed en heilig is. De geest zal openstaan terwijl er voortdurend licht, genade en waarheid van boven wordt ontvangen en deze zegeningen worden overgebracht op anderen. Het leven van de christen is niet vruchteloos; hij draagt zijn vrucht tot heiligheid en het einde is het eeuwige leven. Maar velen hinken op twee benen, onbeslist of zij God zullen dienen of de wereld. Zij zijn onverzoend met het nederige werk van God en hun invloed wordt in een verkeerde richting aangewend. Van diegenen die de waarheid belijden, hebben maar weinigen een kennis uit ervaring van zijn heiligende invloed op het hart. Hun gehoorzaamheid en toewijding zijn niet in overeenstemming met hun licht en voorrechten. Zij beseffen de verplichting niet die op hen rust om als kinderen van het licht te wandelen en niet als kinderen van de duisternis. Tot die allen wil ik zeggen: Keer u af van de mening van mensen tot de wet en het getuigenis. Sluit elke wereldse overweging uit. Maak uw beslissingen voor de eeuwigheid. Overweeg de bewijzen in deze belangrijke tijd.

-RH May 26, 1885, 1, 2, 9; ST 12-30-80, 1-24-78, 5-2-92; RH 6-2-98, 8-25-85

Woensdag 29 juli (Problemen met de wereld; 1 Johannes 2:16)

Het geheim van satans macht over Gods volk ligt in de verdorvenheid van het menselijke hart. Hun voortdurend struikelen en vallen laten zien dat zij nog niet hebben volhard in een harde strijd met hun hardnekkige zonden. Zij hebben niet volledig op Christus vertrouwd, omdat zij niet hebben beseft dat zij in gevaar verkeren om door deze zonden overwonnen te worden. Het is de zonde die klein en onbetekenend lijkt waartegen wij op onze hoede moeten zijn. Als wij zouden begrijpen hoe diep wij onze eigen zielen verwonden en verdriet veroorzaken bij diegenen om ons heen, door toe te geven aan ongeheiligde gedachten en onheilige daden, zouden wij ernaar streven om ze na te laten. Wij zouden met God samenwerken in het uitwerken van onze eigen verlossing...

Het is satans werk om te verzoeken; het is het werk van de mens om te weerstaan en om in de naam en in de kracht van Jezus te zeggen: "Er staat geschreven: De Here uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen" (Luk 4:8). De menselijke natuur is van zichzelf volslagen hulpeloos voor de list van satan; maar het is ons voorrecht om bij God om kracht te smeken en het te ontvangen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven hoe wij satan tegemoet kunnen treden en overwinnen. Tegen een oneindige prijs kwam de Zoon van God in de wereld om het werk van de vijand tegen te werken. Hij kwam om de zonde te vernietigen en gerechtigheid te brengen door de mens in staat te stellen samen te werken met het goddelijke. Hij stond op het Woord van God. "Er staat geschreven," was het wapen waarmee Hij de vijand tegemoet trad en teruggreef. Christus behaalde de overwinning voor de wereld en zo maakte Hij het mogelijk voor de mens om volmaakt in Hem te zijn, niet hebbende zijn eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid van Christus.

Een heilig leven is binnen het bereik van elk berouwvol, gelovig kind van God. Wij moeten datgene uitwerken wat Christus in ons werkt. Werk dus, christelijke broeders en zusters: "Blijf uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt" (Fil 2:12,13). Elke voorziening is getroffen zodat u meer dan overwinnaars zult zijn. Satan streeft ernaar om u te overwinnen, maar het is uw voorrecht om u te wenden tot de Zon der Gerechtigheid. Hij wacht, verlangend om uw hart te vullen met zijn liefde, opdat uw vreugde volkomen mag zijn. Houd het geloof vast met vaste hand, maar wees er zeker van dat u het in gerechtigheid vasthoudt. Leef door het geloof, ziende op Hem die onzichtbaar is. Al uw woorden, al uw daden, zijn open voor de ogen van Hem met wie u te maken heeft. Niets is verborgen voor het alziende oog van de Eeuwige. Gedraag u dan alsof u weet dat u in de tegenwoordigheid van hemelse engelen en in de tegenwoordigheid van God bent.

-ST Dec 13, 1899, 1, 7, 8; RH 3-8-70

Donderdag 30 juli (De voorbijgaande aard van de wereld; 1 Johannes 2:17)

Wanneer verzoeken komen tot diegenen die zich van de wereld hebben afgescheiden, is het dan voor hen niet genoeg om te weten dat Christus hetzelfde leed onderging? Hij was de majesteit van de hemel, de geliefde Zoon van God. Maar toen Hij naar deze aarde kwam om de mensen van de slavernij van zonde te verlossen, zagen zij in Hem geen schoonheid, dat zij Hem zouden begeren. Zij begrepen zijn eenheid met de Vader niet; zij hadden geen begrip van zijn goddelijke karakter. "Hij was in de wereld en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend" (Joh 1:10)...

Zo is het ook met de volgelingen van Christus. Zij zijn de zonen en dochters van God, mede-erfgenamen met Christus. De koninkrijken van de wereld behoren hen toe. Maar wereldse mensen

worden gedreven door wereldse principes, zij begrijpen geen andere. Zij zien een volk, klein in aantal, zwak en niet populair, strijdend tegen het kwaad. Onder hen worden zeer weinigen van de rijken of gestudeerden gezien. Zij zien hen het kruis van vernedering dragen, bekend met droefheid en verdriet. Zij zien hen terwijl zij hun zielen kwellen voor God, getuchtigd en verootmoedigd omwille van hun zonden. Dit alles ziet de wereld en zij denken dat er niets aantrekkelijks is in het lot van de christen...

"Verwondert u niet, mijn broeders, wanneer de wereld u haat" (1Joh3:13). De volgelingen van Christus moeten niet verwonderd zijn wanneer zij niet erkend worden door de wereld. Zoals de wereld Christus niet erkende, zoals het weigerde zijn goddelijkheid en zoonschap te erkennen, zo zal het zijn volgelingen geringschatten en veronachtzamen. "De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet kent" (1Joh3:1). Maar dit zou niet een oorzaak van ontmoediging en beproeving moeten zijn. "Weet gij niet," vraagt Jacobus, "Dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God" (Jak4:4).

Wij leven in de grote dag van bemiddeling, de grote verzoendag, en tot een ieder komt de waarschuwing: "Bewaar uzelf onbesmet van de wereld" (Jak 1:27). U kunt niet met veiligheid de handen met de wereld ineenslaan. "Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid" (1Joh2:16,17). Beter dan alle vriendschap met de wereld, is de vriendschap met Jezus Christus. Beter dan het recht op het edelste paleis op de aarde is het recht op de woningen, die Christus is gaan voorbereiden. En beter dan al de woorden van aardse lof, zullen de woorden van Jezus zijn tot zijn getrouwe dienstknechten: "Komt, gij gezegenden mijns Vader, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af" (Mat 25:34).

-ST Dec 10, 1896, 11,12,14,15; RH 6-16-91, 3-30-86; YI 1-1-07; BEcho 2-15-89; ST 12-1-87, 9-24-94; 2T 194-198

Vrijdag 31 juli (Waak en bid; Lukas 21:34-36)

(1 Kor. 10:11 aangehaald). Er is geen aanmatiging meer dodelijk dan die welke mensen op een weg van eigen genoegen leidt. Zouden vaders en moeders niet moeten oppassen met het oog op deze ernstige waarschuwing van God? Zouden zij de jongeren niet moeten waarschuwen voor de gevaren die zich voortdurend voordoen om hen van God weg te leiden? Vele ouders staan hun kinderen toe om naar feestjes te gaan, terwijl ze denken dat plezier onmisbaar is voor gezondheid en geluk; maar welke gevaren liggen er op die weg! Hoe meer het verlangen naar plezier wordt bevredigd, hoe sterker het wordt, tot de levenservaring voornamelijk bestaat uit bevrediging van het eigen ik. God vraagt ons om waakzaam te zijn. "Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle..." (1Kor10:12).

Er zijn twee grote machten aan het werk in deze wereld - een van boven en de andere van beneden. Elk mens is onder de invloed van de een of van de ander. Diegenen die verbonden zijn met Christus zullen in de lijn van Christus werken; diegenen die in verbinding met satan zijn, zullen onder de inspiratie van hun leider werken. De wil van de mens is vrijgelaten om te handelen en door de handeling wordt geopenbaard welke geest in het hart werkt. "Aan hun vruchten zult gij hen kennen" (Mat 7:20).

Tot allen die wachten op de verschijning van onze Here, zou ik zeggen: Heeft u, ieder persoonlijk, uw ziel bewaakt als iemand die met God samenwerkt voor haar reiniging van alle zonde, en voor haar volledige heiliging voor God? Leert u de jeugd door voorbeeld en raad, heiliging door de waarheid tot heiligheid en gehoorzaamheid voor God? Of zegt u door gedachten en daden: "Mijn Heer blijft uit?" (Mat 24:49).

De Heilige Israëls heeft ons regels gegeven als gids en allen die gered willen worden, moeten deze regels volgen, want zij vormen de standaard van het karakter. De wil des Heren moet onze wil worden in alles. Zijn godsdienst moet in alles gebracht worden wat wij doen, waardoor iedere dagelijkse handeling geheiligd wordt. Niemand kan afwijken van de eerste beginselen van gerechtigheid zonder te zondigen.

Op die grote dag wanneer de verslagen van iedereen geopend zullen worden, zal het bekend worden wie er voorbereid is om zijn Heer in vrede te ontmoeten. "Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen."

-RH Sept 1, 1896, 11, 14-17

Citaten uit de Les: GC 475

De beginselen van goddelijke waarheid, ontvangen en gekoesterd in het hart, zullen ons tot een hoogte van morele voortreffelijkheid dragen, waarvan wij niet hadden gedacht dat het voor ons mogelijk was om te bereiken. -ST May 17, 1899, 13

Sabbat 1/8 (De Hoop des levens; 1 Johannes 2:23)

De geliefde Johannes gaat voort met zijn waarschuwing tegen verleiders: "Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet..." (1 Johannes 2:22,23).

De trouwe Petrus spreekt over de gevaren waaraan de christelijke gemeente zou worden blootgesteld in de laatste dagen en beschrijft meer volledig de ketterijen die zouden opkomen en de lasterende verleiders die zouden trachten om zielen achter zich te trekken. "Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u... En velen zullen hun losbandigheden navolgen" (2Petrus 2:1,2).

Wij mogen ons in iedere toestand van het leven verheugen en onder alle omstandigheden zegevieren, want de Zoon van God daalde neder van de hemel en onderwierp Zich om onze zwakheden op zich te nemen, en offerande en dood te verdragen om ons het eeuwige leven te geven. Hij zal voor eeuwig de tekenen van zijn aardse vernedering ten bate van de mens dragen. Terwijl het verlorene heir en de zuivere engelenschaar Hem eren en aanbidden, zal Hij de tekenen dragen van iemand die gedood is. Hoe vollediger wij het oneindige offer waarderen dat voor ons is gebracht door een zondeverzoenende Heiland, des te dichter komen wij in harmonie met de hemel.

Wij moeten hier karakters vormen. God zal ons toetsen en beproeven door ons in die toestand te plaatsen waar wij de meest blijvende kracht, zuiverheid en edelheid van ziel zullen ontwikkelen door volmaakte geduld van onze kant en volkomen vertrouwen in een gekruisigde Heiland. Wij zullen het hoofd moeten bieden aan tegenslagen, lijden en ernstige beproevingen, want dit zijn de toetsen van God. Hij zal zitten als een smelter en reiniger van zilver en Hij zal zijn volk louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.

Het kruis van Christus is bedekt met schande en schandvlekken en toch is het de hoop op leven en verheffing voor de mens. Niemand kan het geheimenis van godsvrucht begrijpen zo lang hij beschaamd is om het kruis van Christus te dragen. Niemand kan de zegeningen die Christus voor de mens tegen oneindige prijs heeft gekocht, onderscheiden of waarderen tenzij hij gewillig is om met blijdschap de aardse schatten op te geven, opdat hij Zijn volgeling zou worden. Iedere zelfverloochening en ieder offer dat voor Christus wordt gebracht, verrijkt de gever en elk lijden en schande dat verdragen wordt om zijn kostbare naam, vermeerdert de uiteindelijke vreugde en het onsterfelijke loon in het koninkrijk der heerlijkheid.

-RH Apr 15, 1875, 8, 11, 13-15; RH 3-8-06; ST 4-12-83, 7-4-95

Zondag 2/8 (Het laatste uur; 1 Johannes 2:18)

"Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is." Jezus heeft ons een waarschuwing nagelaten juist op dit punt. Hij zei: "Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden" (Mat 24:5). Matteüs zegt: "Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorspeld" (vs 24,25). Dan gaat Johannes verder: "Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn" (1Joh 2:19).

Deze verleiders zullen komen en terwijl zij beweren een speciaal werk voor God te doen en betuigen dat zij vergevorderde vroomheid bezitten, geheiligd zijn, visioenen zien en dromen hebben, zullen zij het werk van de vijand doen en gevonden worden de geboden van God te breken. Wij moeten op onze hoede zijn en deze huichelaars op de proef stellen, want "Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord is er geen dageraad" (Jes 8:20). Zullen wij acht slaan op de ernstige waarschuwingen van Christus, van Paulus en van Johannes over dit punt en niet misleid worden door de listige vindingen van de vijand? Want Christus heeft gezegd dat de tekenen en de wonderen die door deze misleiders worden gewrocht zo groot zullen zijn dat indien het mogelijk zou zijn, zij de uitverkorenen zouden verleiden.

Johannes kan geen toepasselijke woorden vinden om de wonderbare liefde van God voor de zondige mens te beschrijven, maar hij roept allen op om de liefde te zien die geopenbaard wordt in de gave van Zijn eniggeboren Zoon. Door de volmaaktheid van het offer dat gegeven is voor het zondige geslacht, mogen zij die in Christus geloven, tot Hem komen en gered worden van eeuwige ondergang. Christus

was één met de Vader, toch was Hij, toen zonde onze wereld binnenkwam door Adams overtreding, gewillig om neer te dalen van het niveau van Eén die gelijk was met God, die woonde in licht dat ontoegankelijk is voor de mens, zo vol heerlijkheid dat geen mens zijn gelaat kon aanschouwen en leven, en Zich te onderwerpen aan belediging, bespotting, lijden, pijn en dood, teneinde te voldoen aan de eisen van de onveranderlijke wet van God, en een uitweg te maken voor de overtreder door zijn dood en gerechtigheid. Dit was het werk dat zijn Vader Hem gaf te doen en diegenen die Christus aannemen en volledig vertrouwen op zijn verdiensten, worden aangenomen tot zonen en dochters van God – zij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus.
-YI Sept 27, 1894, 1, 2, 7; RH 7-20-05; 12-20-98

Maandag 3/8 (De komst van Antichristen: 1 Johannes 2: 18, 19, 22, 23)

God heeft in zijn Woord een merkteken geplaatst op de ketterijen van spiritisme zoals Hij een teken op Kain plaatste. De godvruchtigen hoeven niet bedrogen te worden als zij studenten van de Schriften zijn en gehoorzaam zijn om het duidelijke pad te volgen dat hen aangewezen is in het Woord van God.

De grootsprekende spiritist maakt aanspraak op grote vrijheid, en in gladde, bloemrijke taal tracht hij onvoorzichtige zielen te betoveren en te misleiden om de brede weg van genot en zondige toegeeflijkheid te kiezen, in plaats van het smalle pad en de rechte weg. Spiritisten noemen de eisen van Gods wet slavernij en zeggen dat diegenen die hen gehoorzamen, een leven in angst van slavernij leven. Met gladde en mooie woorden beroemen zij zich op hun vrijheid en trachten hun gevaarlijke ketterijen te bedekken met de klederen der gerechtigheid. Zij zouden ervoor zorgen dat de meest afschuwelijke misdaden beschouwd worden als zegeningen voor de mens.

Zij openen voor de zondaar een wijde deur om de neigingen van zijn vleselijke hart te volgen en de wet van God te overtreden, vooral het zevende gebod. Diegenen die deze grote opgeblazen woorden van ijdelheid spreken en die triomferen in hun vrijheid in zonde, beloven hen die zij misleiden het genoegen van vrijheid in een handelwijze, die in opstand is tegen de geopenbaarde wil van God. Deze misleide zielen zijn zelf werkelijk gebonden aan satan en worden beheerst door zijn macht en toch beloven zij vrijheid aan diegenen die dezelfde weg van zonde durven te volgen die zij voor zichzelf hebben gekozen.

Hierin is de Schrift werkelijk vervuld, dat de blinden de blinden leiden. Want door wie een man overwonnen is, door diezelfde wordt hij in slavernij gebracht. Deze misleide zielen zijn onder de meest ellendige slavernij naar de wil van demonen. Zij hebben zich verbonden met de machten van de duisternis en hebben geen kracht om tegen de wil van de demonen in te gaan. Dit is de vrijheid waar zij zich op beroemen. Zij zijn door satan overwonnen en tot gebondenheid gebracht en de grote vrijheid die zij beloven aan diegenen die zij misleiden is hulpeloze slavernij aan zonde en satan.

Wij moeten niet naar hun bijeenkomsten gaan en ook onze predikanten moeten niet de strijd met hen aangaan. Zij zijn van die bepaalde klasse die wij niet in onze huizen moeten uitnodigen, of hen Gods zegen wensen. Wij moeten hun leringen vergelijken met de geopenbaarde wil van God. Wij moeten ons niet begeven in een onderzoek van het spiritisme...

De geliefde Johannes gaat verder met zijn waarschuwing tegen verleiders: "Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader" (1Joh2: 22,23).

-2Red 92-94; ST 4-12-83, 1-29-85, 9/3/94; AA 553-555

Dinsdag 4/8 (Geesten beproeven; 1 Johannes 4:1-6)

Er zijn vele belijders van godsdienst die zeggen dat zij dienstknechten van God zijn, maar die toch vol zijn van geestelijke trots en zelfverheffing. Zij maken hoge aanspraken op heiligheid en voelen dat zij rijk zijn en verrijkt en aan niets gebrek hebben. Zij zijn als de vijgenboom die zijn weelderig gebladerte ten toon spreidde, maar toen de Meester kwam om er vrucht aan te zoeken, vond Hij niets dan bladeren. Zij zijn altijd bereid om hun meningen naar voren te brengen, en hun verworvenheden ten toon te spreiden en de betekenis van het Woord van God uit te leggen. Zij zeggen dat zij door de Geest worden geleid, maar zij keren hun oren af van het horen van Gods wet. De Psalmist zegt: "Uw wet is de waarheid" (Ps 119:142) en "al uw geboden zijn gerechtigheid" (Ps 119:172). De Geest van God zal ons leiden op de weg van de geboden, want de belofte is dat "wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, Hij u de weg zal wijzen tot de volle waarheid" (Joh 16:13). Wij moeten de geesten beproeven door de toets van Gods Woord, want er zijn vele geesten in de wereld. "Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad" (Jes 8:20).

Sommige van deze valse leraren hebben een vooraanstaande positie in de gemeenten en zij beïnvloeden anderen om van het pad van nederige gehoorzaamheid af te wijken. God houdt ieder van ons persoonlijk verantwoordelijk, en roept ons op om Hem te dienen uit principe, om Hem voor onszelf te kiezen. Wij zouden onze zielen niet moeten laten afhangen van de woorden en daden van anderen,

want satan gebruikt mensen als zijn vertegenwoordigers en bekleed zijn dienaars met klederen van licht. Niemand van ons kan de zonden van een ander vergeven. Op de dag van het oordeel, wanneer de vraag tot u komt waarom u de geboden van God niet gehoorzaamde, kunt u geen aanvaardbaar excuus geven met de verontschuldiging van de ongehoorzaamheid van een ander...

Wij willen u de noodzaak duidelijk maken om uzelf te reinigen van elke smet van de zonde. De gemeente die Christus voor de troon van zijn heerlijkheid stelt, is zonder "vlek of rimpel of iets dergelijks" (Ef 5:27). Wilt u onder hen zijn die hun klederen van karakter gewassen hebben in het bloed van het Lam? Houd dan op kwaad te doen en leer goed te doen, wandel onberispelijk in de geboden en verordeningen van uw God. U moet niet vragen of het u uitkomt om u aan de waarheid van de hemel te houden. U moet uw kruis opnemen en Jezus volgen, wat het ook moge kosten. U zult ontdekken dat dit "juk zacht is en de last licht." Toen u zijn wet overtrad en viel onder de doodstraf, spaarde God zijn eniggeboren Zoon niet, opdat u van het pad van overtreding tot de weg des levens en heiligheid zou worden gebracht; en zult u zulk een grote verlossing veronachtzamen en weigeren om in overeenstemming te komen met de voorwaarden van eeuwig leven?

-RH Jan 31, 1888, 1, 2, 9; ST 4-13-88, 11-24-87, 7-21-87; RH 1-8-84; GC vi-xi

Woensdag 5/8 (De zalving; 1 Johannes 2:20, 21, 27)

"Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde" (Hand 1:8). Door het neerdalen van de Heilige Geest, werden de apostelen bekwaam gemaakt voor het werk dat Christus hen gegeven had om te doen - het werk van het binnenhalen van de oogst. De Grote Leraar kwam om de wereld te bezaaien met waarheid; en na zijn hemelvaart openbaarde de oogst de kracht van zijn onderwijzing.

Vandaag zijn, net als in de dagen van de apostelen, deze rijke beloften, de onuitputtelijke voorraden van de hemel, tot de beschikking van iedere ziel die verbonden is met Christus. Hij had zoveel medelijden met arme zondaars dat Hij de paleizen van de hemel verliet en zijn koninklijke kleed terzijde legde, Zichzelf vernederde tot mens, opdat Hij bekend zou worden met de behoeften van de mens en hen zou helpen om boven de ontaarding van de zondeval uit te stijgen. Hij verbond Zichzelf hecht met de Vader, opdat Hij hun samengebundelde kracht mocht richten op de zielen van mensen en hen redden van eeuwige ondergang. Zijn dienstknechten zouden op dezelfde manier geestelijkheid moeten ontwikkelen indien zij hopen te slagen in hun werk.

De Heilige Geest, van de hemel gezonden door de barmhartigheid van oneindige liefde, neemt de dingen van God en openbaart ze aan iedere ziel die onvoorwaardelijk vertrouwen in Christus heeft. Door Zijn kracht worden de vitale waarheden, waar de redding van de ziel van afhangt, op de geest van de mensen gedrukt en de weg ten leven wordt zo duidelijk en helder voorgesteld dat diegenen die onwetend zijn, die niet het voorrecht hebben van veel onderwijs, daar niet in hoeven te dwalen. Geloof is eenvoudig; het betekent niet meer en niet minder dan geloven in het woord van de eeuwige God. Gelovende, kan een ieder leven hebben door Zijn naam. Toen de Joden vroegen: "Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?" kwam het antwoord van de lippen van Een die nooit liegt: "Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft" (Joh6:28,29).

De beginselen van goddelijke waarheid, ontvangen en gekoesterd in het hart, zullen ons tot een hoogte van morele voortreffelijkheid brengen, waarvan wij niet hadden gedacht dat het voor ons mogelijk was om te bereiken. Geloof in Christus maakt het voor iedereen mogelijk om een overwinnaar te zijn. "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen: (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is" (1Joh3:1-3).

-ST May 17, 1899, 10-13; HM 7-1-97; RH 3-20-00; SW 6-18-07; 1888 1599-1601; UL 137; AA 21-24

Donderdag 6/8 (In Hem blijven)

Laten diegenen die belijden dat zij volgelingen van Christus zijn, zorgvuldig het belang van deze woorden overwegen. (Jezus' woorden in Johannes 6). De betekenis is duidelijk dat wij geen verbinding met Christus hebben, tenzij wij zijn vlees eten en zijn bloed drinken; tenzij wij ons met zijn Woord voeden, dat Geest en leven is. Wij moeten zo nauw met Hem verbonden zijn als de rank aan de wijnstok; want het is het sap en voedsel van de stam dat door de rank stroomt en maakt dat het leeft en de vrucht van de wijnstok draagt. Wij moeten leven van ieder woord dat uit de mond van God komt; op deze manier moeten wij deelhebben aan de goddelijke natuur. Diegenen die daders zijn van het woord van God zullen één met Christus zijn en zullen met God wandelen zoals Henoch van ouds met God wandelde.

... Dus wat doen wij, die zo zeer bevoorrecht zijn door de hemel, om het werk tot stand te brengen dat in onze handen is gelegd? Wat doen wij om aan anderen het licht te brengen, opdat zij ook het eeuwige leven mogen hebben? Wat doen wij om onze naaste te redden?

De Heiland verklaart: "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem" (Joh 3:36). Zonder Christus is de ziel dood in overtredingen en zonden, en is verloren, voor eeuwig verloren, tenzij levend gemaakt door de genade van God. Indien wij in Christus blijven, zullen wij niet onverschillig zijn over de verlossing van anderen, maar wij zullen een diep en vast voornemen hebben om alles in onze macht te doen om de waarheid te openbaren aan diegenen die haar niet kennen, of zij nu ver weg zijn of dichtbij.

Christus zegt over zijn volgelingen: "Gij zijt het licht der wereld" (Mat 5:14). God is licht en leven en liefde, en het is van Hem dat het evangelie van waarheid uitstraalt. De volgelingen van Christus moeten zich de beginselen van waarheid, de geest van liefde, de woorden van leven, eigen maken, net zoals de rank zich het sap en de voeding van de wijnstok toe-eigent, want Christus heeft gezegd: "Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij" (Joh 7:57). Door in Christus te blijven zal de ziel niet alleen verlicht worden, maar ook gereinigd en gezuiverd. Hij zegt opnieuw: "Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben" (Joh 8:12). Het is op deze manier dat zijn volgelingen "het licht der wereld" moeten zijn. Zij die in Christus blijven zullen de werken van Christus doen, maar als wij een kennis van de waarheid hebben en in gebreke blijven om het uit te voeren, zal deze kennis slechts dienen om ons dieper in het verderf te storten. Wij moeten onder gebed vragen om te weten wat goed is, en onze plicht kennende, het doen met heel ons hart ter wille van Christus.

-MM Aug 1, 1892, 4-7; RH 4-9-95, 12-9-90, 8-6-89; YI 5-25-93, 11-8-94; ST 3-3-90; AG 117; TMK 45

Vrijdag 7/8 (Gehoorzamen van het woord; 1John 2:29)

"Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook" (1 Joh3:1) Het is een grote eer om opgenomen te worden in het koninklijk gezin van de Hemel. Maar hoe zullen wij weten dat ons deze eer is gegeven, en dat wij gehouden worden voor zonen en dochters van God? Door onze levens te vergelijken met de grote standaard van gerechtigheid. Indien er iemand komt die beweert zondeloos en heilig te zijn, laat ons hem oordelen door "de wet en het getuigenis. Voor wie niet spreekt naar dit woord is er geen dageraad" (Jes 8:20). Paulus zegt: "De wet doet zonde kennen" (Rom7:7). Johannes beschrijft zonde als "wetteloosheid". Wanneer mannen en vrouwen dus beweren groot licht te hebben en een verheven godsdienstige ervaring, terwijl zij bewust de wet van God overtreden, laat ons dan niet misleid zijn. Wanneer mensen lichtzinnig over de wet spreken en hun indrukken, gevoelens en gebruiken boven de goddelijke standaard plaatsen, mogen wij weten dat zij geen licht in zichzelf hebben... De wetten en meningen van mensen worden boven de wet van de Oneindige verheven, net zoals in Eden liever aan de misleidende listen van Satan geloof werd gegeven dan aan het woord van God...

De Geest en het woord zijn in overeenstemming. De stem van God tot het hart van de mensen, spreekt de uitspraken die in overweldigende grootsheid van de Sinai verkondigd werden, niet tegen. God spreekt zichzelf nooit tegen. Hij eist gehoorzaamheid. De wetten waardoor Hij over de wereld regeert, zijn niet alleen heilig, rechtvaardig en goed, maar zij zijn ook onveranderlijk, en door hen zal de wereld spoedig geoordeeld worden. Mensen mogen Gods grote morele standaard voor het karakter verwerpen en een standaard oprichten die hun eigen gemak dient en aan de hand van deze onvolmaakte standaard mogen zij aanspraak maken op heiligheid; maar God zal zijn eigen wetten op naties, gezinnen en individuen toepassen...

De Here ziet op de bedoelingen en voornemens van het hart. Een sabbatgodsdienst zal op zichzelf niet voldoen aan de vereisten. Zelfzucht mag niet worden toegestaan om de liefde voor Jezus en de liefde voor elkaar te verdringen. Wij moeten onszelf onderzoeken, of wij wel in het geloof zijn en in het licht wandelen, opdat er geen duisternis over ons kome. Indien wij in het licht wandelen en ons hart en verstand openen voor dat licht, zullen wij de heldere dag om ons heen hebben schijnen. Wij moeten het licht dat wij hebben, gebruiken om anderen te zegenen. Wij moeten gewillig zijn om onze gehele plicht te kennen, en die dan ook te doen. Wij moeten in de school van Christus zijn zachtmoedigheid en nederigheid leren, en wij moeten al onze daden en woorden toetsen aan het woord van God met de vraag: Hoe zal dit beschouwd worden in het oordeel? Het is door het nemen van deze weg dat de ware christen een licht zal zijn dat de wereld verlicht.

-ST July 21, 1887, 3, 6, 9; RH 1-31-88

Verdere studie: GC 9; 2P 2; 2T 196-197, "Worldliness in the Church"

Het enige bewijsmateriaal dat de wereld kan krijgen dat Gods volk in Zijn Woord gelooft, is hen het te zien uitoefenen en het voorbeeld van Christus in alles te zien volgen. - ST 2 juni, 1898, 9

Sabbat 8/8 (Ons Groot Voorrecht; 1Johannes 3:1)

Het was definitief noodzakelijk dat de mens zijn Hemelse Vader zou kennen, en zijn vaderlijke karaktereigenschappen zou ontdekken; want door God beter te kennen, kunnen de mensen deelnemers van dezelfde deugden en dezelfde glorie worden. In het gebed van Christus voor zijn discipelen, is de waarheid uitgedrukt in haar diepste betekenis en belang voor al zijn volgelingen. [Johannes 17:1-3] Om een aanvaardbare dienst aan God te geven, is het essentieel dat wij God, tot wie wij behoren, kennen opdat wij dankbaar en gehoorzaam kunnen zijn, Hem aanschouwend en aanbiddend voor zijn wonderbare liefde voor de mensheid. Wij konden ons niet verheugen in en prijzen van een wezen van wie wij geen bepaalde kennis hadden; maar God heeft Christus naar de wereld gestuurd om zijn vaderlijk karakter duidelijk te maken.

Het is ons voorrecht om God uit eigen ervaring te kennen, en in de ware kennis van God ligt het eeuwige leven. De eniggeboren Zoon van God was Gods gave aan de wereld, in wiens karakter het karakter van Hem, die de wet aan mensen en engelen gaf, geopenbaard werd. Hij kwam het feit afkondigen: "de HERE is onze God; de HERE is één (Deut.6:4)" en hem alleen zult gij dienen. Hij kwam het duidelijk maken dat "Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer" (Jacobus 1:17)

Dat wat vanuit het verstand van God komt, is perfect en hoeft niet teruggenomen worden, of verbeterd of in het minst worden veranderd. Wij kunnen alle volmaaktheid toeschrijven aan God. Hij houdt in zijn hand het bestaan van elk menselijk wezen, en houdt alle dingen door het woord van zijn macht in stand.

... De dag is aangebroken dat er vele heren en vele goden zijn, en satan heeft zich opzettelijk tussen God en de menselijke ziel ingevoegd, zodat de mensen geen hulde aan God zullen brengen in het houden van Zijn wet. Satan heeft zich met engelachtige schijn bekleed, en hij komt bij de mensen als een engel des licht. Hij zorgt ervoor dat de schuldige ziel dingen in een vervormde manier ziet, zodat hij datgene haat waarvan hij zou moeten houden, en houdt van datgene dat hij zou moeten haten en verachten. God wordt zo verkeerd aan hem voorgesteld dat hij geen belang ziet in de kennis over de ware en levende Vader, maar zich keert tot verering van valse goden. Hij weet niet dat de liefde van God zonder parallel is, toch heeft Christus die liefde aan een gevallen wereld geopenbaard. ... "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven(1 Johannes 3:1)

-RH maart 9, 1897, 8-10; ST 1-5-15, 6-2-98, 2-5-94; 2-27-93, 6-16-98, 5-2-92; RH 2-3-85

Zondag 9/8 (Kinderen van God; 1Johannes 3:1)

"Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet"(Jesaja 28:16).

Op deze steen, door de Heer gelegd, zou er geen gebouw hebben gestaan als het reddingswerk niet doorging volgens het voorgeschreven plan van de Heer. En, hoewel het reddingsplan voortgezet werd volgens het plan dat vanaf de schepping van de aarde was bepaald, zullen er toch mannen en vrouwen niet gered worden tenzij zij zelf geloof uitoefenen en op de ware fundamenten voortbouwen, tenzij zij God toestaan om hen door Zijn Heilige Geest te herscheppen. God werkt in en door de mens, die met Hem samenwerkt door te kiezen om Hem te helpen het gebouw van de Heer samen op te richten. Een heilige tabernakel wordt opgebouwd uit hen die Christus als hun persoonlijke Verlosser ontvangen. ...

"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven"[Johannes 1:12-13].

Door Christus te ontvangen en in overeenstemming te zijn met Zijn wil, groeit de mens in volmaaktheid. Dit opbouwen van individuele karakters, die vernieuwd worden, vormt een structuur edeler dan welk menselijk vakmanschap dan ook. Zodoende gaat het grote werk van God stap voor stap door. Zij die een plaats in Zijn kerk wensen, tonen dat door zo bereidwillig te zijn om in overeenstemming met Zijn wil te zijn, dat aan hen de genade toevertrouwd kan worden om die met anderen te delen.

Goddelijk bedeling is nodig om kracht en efficiëntie aan de kerk in deze wereld te geven. Gods volk op de wereld, onderworpen aan verleidingen en beproevingen, is zeer dichtbij Zijn liefdevolle hart. Hij heeft bepaald dat de communicatie tussen hemelse intelligenties en Zijn kinderen op deze aarde in stand wordt gehouden. De engelen van de hemelse hoven worden erop uit gezonden om hen, die erfgenamen van de verlossing zullen zijn, te dienen, hen die als gelovige strijders deelnemen aan het lijden van Christus. Christus is voorgesteld als wonend tussen Zijn volk. Zij moeten te zijner tijd met

vlees gevoed worden. Daarom is er een verbinding gevestigd tussen hen en de kerk daarboven. God zorgt voor Zijn menselijke schepping zoals een tuinman voor zijn wijngaard zorgt. ...

Christus heeft Zijn gebroken lichaam opgeofferd om Gods erfenis terug te kopen, om de mens nog een kans te geven.

"Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten" (Hebreeën 7:25)..

Door Zijn smetteloze leven, Zijn gehoorzaamheid, Zijn dood aan het kruis van Golgota, heeft Christus bemiddeling gedaan voor het verloren ras. En nu, niet zomaar als iemand die iets vraagt, bemiddeld de Kapitein van onzer behoudenis voor ons, maar nu als een overwinnaar die Zijn overwinning opeist.

-ST 2-14-00, 4-25-00, 11-23-91, 7-26-99, 3-26-02; RH 6-3-90, 4-12-92; YI 8-22-95; 6MR 15-19

Maandag 10/9 (Gevolgen en Verantwoordelijkheden) 1Johannes 3:2,3

Om aan de vereisten van de wet te voldoen, moet ons geloof de rechtvaardigheid van Christus begrijpen, en het als onze rechtvaardiging aanvaarden. Door eenheid met Christus, door het aannemen van zijn rechtvaardiging door het geloof, kunnen wij worden gekwalificeerd om het werk van God te doen, om medearbeiders met Christus te zijn. Als u bereid bent om samen met de stroom van kwaad af te drijven, en niet met de hemelse agentschappen samenwerkt in het beperken van overtredingen in uw familie, en in de kerk, zodat de eeuwige rechtvaardiging binnen gebracht kan worden, hebt u geen geloof. Het geloof werkt door liefde en zuivert de ziel.

Door geloof werkt de Heilige Geest in het hart om heiligheid daarin te scheppen; maar dit kan niet worden gedaan tenzij de mens met Christus wil samenwerken. Alleen door het werk van de Heilige Geest in het hart kunnen wij de hemel bereiken; want wij moeten de rechtvaardiging van Christus hebben als onze geloofsbrief als wij toegang tot de Vader willen vinden.

Laat de ziel naar Jezus kijken.

" Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." (Joh. 1:29)

Niemand zal worden gedwongen om naar Christus te kijken; maar de stem van uitnodiging klinkt in een hunkerende smeekbede: "Kijk en leef" Bij het kijken naar Christus, zullen wij zien dat zijn liefde zonder vergelijk is, dat Hij de plaats van de schuldige zondaar heeft ingenomen en aan hem Zijn vlekkeloze rechtvaardiging toegeschreven heeft. Wanneer de zondaar zijn Verlosser stervend op het kruis onder de vloek van zonde in zijn plaats ziet, zijn vergevende liefde aanschouwend, ontwaakt de liefde in zijn hart. De zondaar houdt van Christus, omdat Christus eerst van hem heeft gehouden, en de liefde is het vervullen van de wet. De berouwvolle ziel realiseert zich dat God "getrouw en rechtvaardig is, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johan.1:9).

De geest van God werkt in de ziel van de gelovige, hem in staat stellend om van één nivo van gehoorzaamheid naar een andere vooruit te gaan, van sterkte naar grotere sterkte te bereiken, van genade tot genade in Jezus Christus. ... "

"Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. (1 Joh 3:1-3). Hij die deze hoop in Hem heeft weet uit de Heilige Schrift dat hij een arbeider samen met God moet zijn. Er kan niet zoiets zijn als een luie Christen. [Titus 2:11-14]. -RH Nov.1892, 2,3,8; RH 6-10-84; YI 2-15-94, 3-1-94, 10-18-00; GCB 4-23-01; 1SAT 227-232; Aa 558-562

Dinsdag 11/8 (Definitie van Zonde; 1John 3:4)

De zonen van God zullen niet als de wereldlingen zijn; want de waarheid ontvagen in het hart, zal het middel zijn om de ziel te zuiveren en het karakter veranderen en zijn ontvanger gelijkgestemd met God maken. Tenzij een mens met God gelijkgestemd wordt, is hij nog in zijn natuurlijke verdorvenheid. Als Christus in het hart is, zal Hij thuis, op het werk, op de markt, in de kerk verschijnen. De kracht van de waarheid zal worden gevoeld in het verheffen, veredelen van het verstand, en het verzachten en het onderwerpen van het hart, en de gehele mens in harmonie brengen met God. ...

Hij die de hoop van Christus in zich heeft, zal zich zuiveren zoals Hij zuiver is. De hoop van het verschijnen van Christus is een grote hoop, een verreikende hoop. Het is de hoop om de Koning in zijn schoonheid te zien, en te worden gemaakt zoals Hij is.....

Een vreselijk noodlot wacht de zondaar, en daarom is het noodzakelijk dat wij weten wat zonde is, opdat wij aan zijn macht kunnen ontsnappen. Johannes zegt: "Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid." (1 Joh.3:4) Hier hebben wij de ware definitie van zonde; het is "de overtreding van wet." Hoe vaak wordt de zondaar aangespoord om zijn zonden te verlaten,

en tot Jezus te komen; maar heeft de boodschapper die hem tot Christus zou leiden duidelijk de weg gewezen? Heeft hij het feit duidelijk aangehaald dat "de zonde de overtreding van de wet is" en dat hij berouw moet hebben en het breken van Gods geboden moet nalaten? Christus zal komen om de valse profeet te verteren, om de gastheren van afval weg te vagen, om wraak op hen te nemen, die God niet kennen, en die het evangelie van God niet gehoorzamen; en het is van het hoogste belang voor elk van ons dat wij de voorwaarden kennen waardoor wij aan het noodlot van de zondaars kunnen ontsnappen. Het is nu het grootse moment dat wij de aard van onze val en de gevolgen van overtreding van de wet begrijpen. Het geweten van de mens is verhard door de zonde en zijn begrip verdonkerd door overtreding, en zijn oordeel is verward in verband met wat zonde is. Hij is afgestompt door de invloed van ongerechtigheid en het is noodzakelijk dat zijn geweten gewekt wordt om te begrijpen dat zonde de overtreding van Gods heilige wet is. Hij die de bevelen van God niet uitvoert, is een zondaar in de ogen van God. ...

Christus werd het zondeloze offer voor een schuldig ras, en heeft mensen de gevangenen van hoop maakt, zodat, door berouw naar God omdat zij zijn heilige wet hadden gebroken, en door geloof in Christus als hun plaatsvervanger, borg, en rechtvaardiging, zij terug naar de loyaliteit aan God en naar gehoorzaamheid aan Zijn heilige wet zouden kunnen worden gebracht.

- ST 20 juni, 1895, 3, 5, 7; BEcho 11-5-94; RH 7-24-88, 8-28-94, 7-15-90; ST 5-27-89, 1-29-85, 10-1-94, 4-24-93, 7-14-90

Woensdag 12/8 (De Verschijning van Jezus; 1Joh. 3:5, 8)

Zoals in de tijd van toen Hij mens was, nodigt Hij allen die vermoeid en door zorg beladen uit: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Mat.11:28). Zet het juk van bezorgdheid en wereldlijke zorg af die u op uw eigen schouders genomen hebt en "neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;"

Vind rust en vrede en kalmte in God, lieve broeders en zusters. Geef uw hart over aan hem; vertrouw geheel op hem; "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u" (1 Petrus5: 7).

Hoe kunnen wij blijven twijfelen, vragen of Jezus van ons houdt, hoewel wij zondig en omringd met gebreken zijn? Hij gaf zich voor ons opdat hij ons zou kunnen terugkopen van alle onrechtvaardigheid, en voor Zichzelf te zuiveren, een bijzonder volk, ijverig van de goede werken. Hij kwam op onze wereld in de bescheiden gedaante van een mens, opdat Hij op de hoogte kan zijn van de zorgen en de verleidingen die op des mensen weg komen, en opdat Hij zou kunnen weten hoe Hij de vermoelden met zijn offer van rust en vrede kon helpen. Maar duizenden en nog eens duizenden weigeren zijn hulp, en klampen zich steeds steviger aan hun last van zorg vast. Hij komt tot de gekwelden en biedt aan om hun smarten te verzachten en hun verdriet te troosten; maar zij weigeren de aangeboden rust en vrede, en blijven over hun ellende praten en over hun harde lot treuren. Hij biedt voldoening aan de teleurgestelde, ongelovigen, en ongelukkige, terwijl hij de villa's aanwijst die Hij aan het voorbereiden is voor hen: maar zij sluiten hun ogen voor de mooie vooruitzichten, en hun harten voor de troost en de vreugde die alleen de Verlosser kan geven.

Jezus, onze kostbare Verlosser, zou als eerste in onze gedachten en genegenheid moeten zijn, en wij zouden Hem volledig moeten vertrouwen. Hij heeft de hindernis die ons van God scheidde uit de weg geruimd, die ons verhinderde de hand van onze hemelse Vader te grijpen. Hij heeft op zich onze schuld genomen, en staat klaar, om door zijn eigen verdiensten, ons berouw aan te nemen en onze overtredingen te vergeven. "De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden" (Jesaja 53:5). En de Vader zelf houdt van ons, anders kon Hij nooit met dit grote offer ingestemd hebben. Johannes riep uit, toen hij de wonderbare liefde en de neerbuigendheid van God overwoog: "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is." (1 Joh.3:1,2) -RH Feb 3, 1885, 9-11; BEcho 4-23-94; PrT 1-23-93; ST 1-11-99, 3-8-05

Donderdag 13/8 (Geen Zonde!; 1Johannes 3:6, 9)

"Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij." (Ex. 19:5)

Gehoorzaamheid – dienstbaarheid en trouwe liefde – is het ware teken van volgeling zijn. Aldus zegt het Heilige Schrift: "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren" (1 Joh 5:3). "Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet;" (1 Joh2:4).

In plaats van het mens te bevrijden van gehoorzaamheid, is het het geloof, en alleen maar geloof, dat tot ons deelnemers van de genade van Christus maakt, dat ons toelaat om gehoorzaam te zijn.

Het is niet door gehoorzaamheid dat wij de redding verdienen, want de redding is een vrije gave van God, die door geloof moet worden ontvangen. Maar gehoorzaamheid is de vrucht van het geloof. "En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet;" (1 Joh 3:5,6). Hier is de ware test. Als wij in Christus blijven, als de liefde van God in ons blijft, dan zal ons gevoel, onze gedachten, onze doeleinden, onze acties, in harmonie met de wil van God zijn zoals die in de voorschriften van Zijn heilige wet uitgedrukt zijn. "Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is" (vs 7).

Rechtvaardigheid wordt gedefinieerd door de norm van God' s heilige wet, zoals die in de Tien Geboden wordt uitgedrukt, die op Sinai werden gegeven.

Het zogenaamde geloof in Christus dat beweert om mensen van de verplichting van gehoorzaamheid aan God te bevrijden, is geen geloof, maar een aanmatiging. "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof" (Efe. 2:8). Maar "Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood" (Jac. 2:17). Jezus, zei over zichzelf alvorens Hij op aarde kwam: "Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste" (Psalm 40:9). En vlak voordat Hij opnieuw naar de hemel steeg, verklaarde Hij: "Ik heb de geboden mijns Vaders bewaard en blijf in zijn liefde" (Joh. 15:10). De Heilige Schrift zeg: "En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren" (1 Joh 2:3).

De voorwaarde van het eeuwige leven is nu gewoon wat het altijd al was –zoals het was in Paradijs vóór de val van onze eerste ouders – volmaakte gehoorzaamheid aan de wet van God, volmaakte gerechtigheid. Als het eeuwige leven op een voorwaarde minder dan dit werd verleend, dan zou het geluk van het hele universum in gevaar worden gebracht. De weg zou open zijn om de zonde, met al zijn narigheid en ellende, onsterfelijk te maken ...

Hoe meer ons gevoel van behoefte ons naar Hem en het Woord van God drijft, des te meer verheven gedachten van Zijn karakter zullen wij hebben en des te meer zullen wij Zijn evenbeeld weerspiegelen. - RC 274 ST 4-18-95; 5MR 251-256; PH086 10-12; FLB 130; OHC 142; BR 297

Vrijdag 14/8 (Onderzoek uzelf; 2 Korintiërs 13:5)

Hij die ernstig wenst de wil van God te vervullen moet de wet van God dagelijks onderzoeken, de grote morele spiegel, zodat hij zichzelf kan zien zoals God hem ziet. Maar al te vaak verzuimen de Christenen om dit te doen. De spiegel wordt niet zo vaak gebruikt zoals het zou moeten zijn, en onze tekorten van karakter blijven ongemerkt. Het bevel, "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" (Mat. 22:39), wordt genegeerd; wij falen om de rechten van onze medemensen te eerbiedigen. Zelf, hoogst ingeschat, roept om erkenning, en wij luisteren naar haar stem, degenen die wij zouden moeten helpen, voorbijlopend, onverschillig voor hun noden en ellende....

Echte hervorming van karakter is niet alledaags. Dit is een hindernis op de weg naar geestelijke vooruitgang. Wat voor werk moet begonnen worden om zelf van morele verontreiniging te reinigen en zuiveren? Wat zal er gedaan moeten worden om hen die hun verkeerde dingen bekennen, en toch hun eigen weg blijven gaan, wakker te schudden? Iemand die Christus heeft beleden, ziet zijn oude egoïstische aard opkomen, en in sterkte groeien bij elke verkeerde daad. Zijn gewoontezonde bindt hem met ijzeren banden en hij ziet zichzelf onder de veroordeling van de wet. Wat zal hij doen? "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gijlieden moet wederom geboren worden" (Joh. 3:7). "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien" (Joh.3:3)

Een theorie van waarheid kan worden onderwezen en worden goedgekeurd, maar dit dient niet tot redding, tenzij de goddelijke macht van God in het leven wordt geopenbaard door onzelfzuchtige daden en vriendelijke woorden. Bent u bekeerd? Wordt Christus geopenbaard in uw dagelijks leven? Geen theorie van waarheid zal u redden; geen enkele theorie van de waarheid kan u verlossen; geen gedeeltelijke bekentenis zal u helpen. U moet God met geheel uw hart dienen. ...

Als mannen en vrouwen kritisch hun gedrag willen onderzoeken, het meten aan de wet van Jehova, zullen zij in staat zijn om te zien dat de zonde niet beperkt is tot die dingen die de wereld veroordeelt, maar dat egoïsme en onderdrukking, zelfs in de kleinste graad, zonden tegen God zijn. Zij zullen zien dat door zich aan hun neigingen over te geven, en zich te onthouden van gehoorzaamheid, zij zich beroven van de rijkste zegeningen die God kan geven.. ...

Liefde voor God moet in ons dagelijks leven worden gebracht. Dan, en slechts dan, kunnen wij ware liefde voor onze medemensen tonen. Wanneer dit gedaan wordt, wanneer Christus in onze harten wordt gekroond, tonen wij door ons dagelijks leven, in onze gesprekken, door onze onzelfzuchtige interesse in anderen, door onze diepe liefde voor de zielen, dat wij daders van het Woord van God zijn. De werkelijkheid van ons gesprek wordt gekenmerkt door een diepe gemeente vroomheid, die de ziel zuivert en onophoudelijk voor het goede van anderen werkt. - ST 11 maart, 1897, 3, 8, 10, 12, 14; ST 8-18-09, 7-4-95; RH 8-19-09; YI 9-22-92. Verdere studie: ROM. 8:12 - 17, Filip. 2:14 - 16.

De compleetheit van het christelijke karakter is bereikt, wanneer de neiging om anderen te helpen en te zegenen voortdurend van binnenuit voortkomt. Wanneer het licht uit de hemel het hart vult en tot uitdrukking komt op het gelaat. -RH 3 april 1901.1

Sabbat 15/8 (Pure liefde; 1 Joh. 4:21)

“Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben” (1Joh.3:19-21). De wil van God is op de meest uitdrukkelijke manier uitgedrukt, en de vraag is: luisteren we naar de stem van God tot in het kleinste detail? We kunnen nooit de volmaaktheid van karakter bereiken als we niet de stem van God horen en luisteren naar zijn raad. Deze aanwijzing is niet makkelijk toe te passen op hen, die geen beproevingen hebben doorstaan, die hen in verleiding brengt hun broeders te minachten; maar het is van toepassing op degenen die verwond zijn, die financieel nadeel hebben ondervonden door smaad en kritiek, door wanbegrip of die verkeerd zijn beoordeeld. Zo moeten deze haat niet toelaten in hun hart of onvriendelijke gevoelens laten ontstaan wanneer zij naar degenen kijken die hen hebben benadeeld of gekwetst.

Niemand kan zijn broeder haten of zelfs zijn vijand, zonder zichzelf onder veroordeling te stellen. Eens zullen we uit handen van onze schepper en redder een beloning ontvangen voor onze houding in overeenstemming met de wijze waarop wij zelf hebben gehandeld tegenover Hem en tegenover zijn schepselen. Er staat geschreven: “Als jullie niet andermans overtredingen vergeven, dan zal jullie Vader niet jullie overtredingen vergeven” (Matteüs 6:15). En weer lezen we: “De HERE heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vóór zijn ogen” (Psalmen 18:25).

Zuivere liefde is eenvoudig in zijn werking en anders dan elke andere principe van handelen. Wanneer het vermengd wordt met aardse motieven en zelfzuchtige belangen, houdt het op puur te zijn. God heeft meer waardering voor de hoeveelheid liefde waarmee we werken, dan de hoeveelheid werk dat we doen. Liefde is een hemelse eigenschap. Het gewone hart kan het niet voortbrengen. Deze hemelse plant bloeit waar Jezus uitbundig regeert. Waar liefde is, daar is kracht, waarheid in het leven. Liefde doet het goede en niets anders dan het goede. Degene die liefde hebben, dragen vrucht tot heiligheid en aan het einde het eeuwig leven. “Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar” (1Johannes5:2,3). -YI 13 Jan, 1898,1,3,9; RH 4-3-00, 6-25-08, 11-17-96, 2-24-03;ST 9-22-90;YI 8-2-94, 1-13-98, 11-8-94

Zondag 16/8 (De twee passages over de liefde; 1Joh.3:11-24;4:7-5:4)

Christus is de wijnstok; zijn discipelen zijn de ranken. Grote schande wordt Jezus aangedaan door hen, die beweren zijn discipelen te zijn, maar het niet zijn. Als ze niet getuigen dat ze ranken zijn aan de hemelse wijnstok, als zij niet deelnemen aan de goddelijke natuur, dan zullen en kunnen zij hen niet liefhebben voor wie Jezus zijn leven heeft geofferd.

Zijn woord verklaart: “Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten” (1Johannes 3:14-16).

Ondanks deze positieve uitspraken, wordt er maar weinig uitdrukking gegeven aan die liefde die het bewijs is dat de bezitters ervan zonen en dochters zijn van God...

Jezus wilde duidelijk maken aan zijn kerk dat zij zijn broeders zijn. Hij zou verenigd zijn met hen in samenwerking met God. Zij moeten het licht der wereld zijn, zij moeten Zijn medewerkers met Christus zijn in het grote werk van het redden van zielen. Hun inspanningen kunnen een tegenovergesteld resultaat lijken te hebben, maar zij moeten zich bedenken, dat Jezus niet faalde en nooit teleurgesteld was. Zijn manier van werken moet het aangenomen plan zijn van zijn volgelingen. De Here verwacht dat ieder zijn plicht doet, verenigd met een ander en met Christus, de wortel en nakomeling van David de lichtende Morgenster...

Wanneer de spade regen wordt uitgestort, zal de gemeente bekleed worden met kracht voor haar taak, maar dit zal niet gebeuren voordat de leden hun jaloezie, roddel en kwaadsprekerij staken. Degenen die deze zonden koesteren, kennen de gezegende ervaring van liefde niet. Zij hebben geen idee van het feit dat de Here hen test om hun liefde voor Hem te bewijzen door hun houding naar anderen toe. Jezus zegt ons: “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij

liefde hebt onder elkander" (Joh 13: 34,35). Wanneer dit gebod wordt gehoorzaamd, dan zullen haat, roddel en kwaadsprekerij niet worden geduld; zij zullen geen onderdeel zijn van het karakter...

God herinnert zijn leger eraan dat zij in eenheid moet strijden met de hemelse engelen, en dat er meer dan engelen betrokken zijn in de strijd. die betrokken zijn bij deze oorlog. De Heilige Geest, de vertegenwoordiger van Christus, versterkt de rijen, bewapent de zwakste met zijn kracht om door te stoten tot de overwinning. --RH Oct 6, 1896, 2, 5, 9, 15; HM 8-1-96; RH 2-10-91: AA 547-552

Maandag 17/8 (De definitie van liefde; 1Joh.3:11-16;4:7-16)

Als de Majesteit van de hemel zo veel kon doen om zijn liefde aan de mens te tonen, wat moet men dan niet willen doen voor elkaar, om elkaar uit de put te helpen? Jezus zegt: "Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad"; niet met een grotere liefde, want "Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden" (Johannes 15:12,13). Onze liefde is dikwijls egoïstisch, omdat we het afbakenen met voorgeschreven grenzen. Wanneer we in hechte gemeenschap zijn verenigd met Jezus Christus, zullen onze liefde, sympathie en vrijwillige daden dieper reiken en met meer oefening zullen ze uitbreiden en versterken.. De liefde en zorg van Jezus zijn volgelingen moet wijd zijn als de wereld; en degene die leeft voor "Ik en Mijn" zal niet in de hemel komen. Jezus kwam om de wil van zijn Vader te doen. Treden wij in zijn voetsporen? Iedereen die de naam van Jezus roept, zou constant een intieme relatie met Hem moeten onderhouden, om te kunnen wandelen hoe hij heeft gewandeld, en zijn werken doen. We zouden de lessen van zijn leven toepassen in ons leven. " die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken."Titus2,14. **16** Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten **16** Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten" 1Johannes 3,16. Hier is het werk van zelfverloochening dat we met blijdschap moeten oppakken om het voorbeeld van onze Redder na te volgen. Het leven van een Christen moet een van opoffering en strijd zijn. Het pad van plicht moet gevolgd worden en niet die van genegenheid en vrije keus...

Een beschaafd verstand is een grote schat; maar zonder de zachte invloed van medegevoel en geheiligde liefde is het van weinig waarde... God heeft aan elk van ons, een eigen identiteit gegeven, die niet kan veranderen in een andere, maar onze eigenschappen zullen minder opvallen als we van Christus zijn en Zijn wil onze wil is. Ons leven zou zijn als van onze Redder, toegewijd voor het goede en het geluk van anderen. Wij zouden onszelf moeten vergeten en altijd kijken voor gelegenheden, zelfs in kleine dingetjes, om dankbaarheid te tonen voor alle genade die we hebben ontvangen van God, en uitkijken naar gelegenheden om anderen te bemoedigen, hun lasten te verlichten en smart te delen, door tedere goedheid en kleine daden uit liefde. Deze bezonnen vriendelijkheid in onze families reikt uit naar anderen, helpt om het geluk van het leven te verhogen en het verzuimen van deze kleine dingetjes wordt opgeteld bij de bitterheid en droefheid va het leven.

-RH June 22, 1886, 3, 5, 7; RH 10-15-95; RC 317; DA 550-551

Dinsdag 18 augustus (Een crisis van de verzekering; 1Joh.3,19-21;4,17-18

"God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is" (Romeinen 5:12).

Hij heeft medeleven aan ons getoond; moeten wij dan geen medeleven hebben met onze mededienaars, zoals de Here had met ons? "Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan erkennen wij dat wij in Hem blijven...de Vader, die de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. God blijft in ieder en ieder blijft in God, wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is" (1Johannes12-15). De belijdenis waar Johannes over spreekt is geen resultaat van een normaal geloof, maar het resultaat van een bevrijdend geloof in de levende Heiland, het resultaat dat alle zegeningen van redding die aan ons zijn gebracht, is bereikt door het lijden en de dood van Jezus, die uit de dood werd opgewekt en eeuwig leeft om te bemiddelen voor ons. Wij kunnen ons verzekerd weten dat Jezus onze Heiland is, en dat het leven niet genietbaar zou zijn, noch vrede of hoop opleveren, als Hij ons niet bemind had en zichzelf voor ons overgegeven had. Als wij oprecht het geestelijk leven waarderen, dan kiezen wij voor gemeenschappelijk lijden voor Jezus. Als wij onze broeders liefhebben, beseffen wij dat zij degenen zijn voor wie Jezus was gestorven.

"Gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld." (1Johannes 4,17). O, wat een liefde, wat een zelfopoffering, geopenbaard door de Zoon van God, door het geven van zulke verheven voorrechten aan degenen die Hij kwam redden. De tedere genade van God is onmetelijk, en degenen die de liefde van Christus waarderen, zullen vernieuwd worden in de ware heiligheid. Waar Jezus het levende hoofd is, zullen zij volgelingen zijn als geliefde kinderen. Zij zullen hun broeders liefhebben, en tedere angst voelen voor degenen die afdwalen van Christus.

"Er is in de liefde geen vrees, want de volmaakte liefde drijft de vrees weg: want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde" (1Johannes 4,18). Dit is een belangrijke verklaring, want er zijn velen die ernaar verlangen om God te dienen en lief te hebben. En toch wanneer droefheid over hen komt, kunnen zij niet de liefde van God onderscheiden van de hand van de vijand. Zij blijven mopperen, maar dit is niet de vrucht van God in de ziel. Als we volmaakte liefde hebben, dan zullen we weten dat God ons niet benadeelt, maar dat midden in de zoektocht van pijn en smart Hij zoekende is, om ons volmaakt te maken en de kwaliteit van ons geloof te testen. Wanneer we ophouden ons zorgen te maken voor de toekomst, en beginnen te geloven dat God van ons houdt, en ons echt goed wil doen, dan zullen we Hem vertrouwen zoals een kind zijn liefhebbende ouder vertrouwt. Dan zullen onze moeilijkheden en martelingen verdwijnen en zal onze wil opgaan in de wil van God. -YI Jan 6, 1898, 3-5; ST 7-29-86; SD 193; PK 585-592

Woensdag 19/8 (Liefde in praktijk; 1 Joh. 3:17, 18; 4:19-21)

Ik ben geïnstrueerd om tegen u te zeggen dat het voor christenen een groot voorrecht is om praktische religie in huis te brengen, in de buurt, de kerk en de instellingen die opgericht zijn om het werk van de Heer op aarde vooruit te helpen. Gods mensen openbaren de eigenschappen van Christus, de zachtmoedigheid, het medeleven, de onzelfzuchtige gulheid die hij altijd liet zien aan de armen, de vermoedigen, en de behoeftigen. Zij die de rijkdom van de wereld hebben, maar hun broeder haten, zijn arm....(1 Joh. 3:17 geciteerd.)...

Iedere zonde is egoïsme. Satans eerste zonde was een manifestatie van egoïsme. Hij probeerde macht te vergaren, om zichzelf te verheffen. Een vorm van krankzinnigheid leidde hem ertoe te proberen God te overtreffen. En de verleiding die Adam tot de zonde leidde was satans verkondiging dat het mogelijk was voor de mens om iets meer te verkrijgen dan waar hij al van genoot, mogelijk om te zijn als God zelf. Het zaaien van zaad van egoïsme in het menselijke hart was het eerste resultaat van de introductie van de zonde in de wereld. God wenst dat iedereen het kwaad van het egoïsme begrijpt, en samenwerkt met Hem om de menselijke familie te beschermen tegen de verschrikkelijke, verwoestende machten. Het ontwerp van het evangelie is om dit kwaad te lijf te gaan door middel van herstellend zendingswerk, en deze verwoestende macht te vernietigen door werken van weldadigheid te doen.

Als een remedie tegen de verschrikkelijke gevolgen waartoe egoïsme de mens leidde, gaf God zijn eniggeboren Zoon om voor de mensheid te sterven. Hoe had Hij meer kunnen geven? Door dit offer gaf Hij Zichzelf. "Ik en Mijn Vader zijn één". Door dit offer van Zijn Zoon, maakte God het mogelijk voor de mens om bevrijd en verenigd te worden met Hem.

"Al zo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die gelooft in Hem niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft". Joh.3,16. Liefde is het grote beginsel dat ongevallen en wezens voortdrijft. Met verbazing bekeken de engelen de onverschilligheid van degenen die licht en kennis hadden ten opzichte van een verloren wereld. De Hemelse machten zijn vervuld met een intens verlangen om samen te werken met menselijke vertegenwoordigers om de mens te vullen met de gelijkenis met God. Zij staan klaar en in afwachting om dit werk te doen. De gecombineerde macht van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt uitgestort om de mens op te richten uit zijn gevallen staat. Ieder werktuig, elke macht van Goddelijkheid is geplaatst onder het gezag van hen, die zich verenigen met de Heiland om mensen te winnen voor God. O, dat de hele wereld de waarheid in de naam van Jezus aanneemt. O, dat de hele wereld net zoveel van God houdt als God van hen. -WB Sept 9, 1902, 1, 3, 4; YI 12-9-97; RH 10-6-96, 4-10-00; 1888 1764-1770

Donderdag 20/9 (Liefde en de geboden; 1 Joh. 3:22-24, 4:21-25:4)

De wet van God, zo beschaamd en overtreden door overheersers, is door Paulus heilig, rechtvaardig en goed verklaard. David bad: "Het is tijd voor de HERE om te handelen, zij hebben uw wet verbroken" (Ps 119:126). Als David dit gebed kon doen in zijn dagen, hoeveel te meer moet het ons gebed zijn in onze dagen! Wij zien aan alle kanten dat de wet wordt vertrapt onder onheilige voeten. Er was niet eerder een tijd waarin we moesten lopen op het pad van rechtvaardigheid, en we ernstiger moesten bidden, dan in de tegenwoordige tijd. ...

Christus zei, "Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde" (Joh 15,10). Zij die vertrouwen hebben in Christus zullen de woorden van Christus gehoorzamen, "zo is ook het geloof zonder werken dood" (Jak.2,26). Als wij oprecht geloof in Jezus hebben als onze Redder en voorbeeld, dan zullen we Zijn karakter weerspiegelen, en hem correct vertegenwoordigen in de wereld. We moeten Zijn geboden onderhouden, net zoals Hij de geboden van Zijn Vader onderhield. Als we dit doen, zullen we ontdekken dat het geen voorschrift van de wet is maar dat het voor het eigen bestwil en het geluk van de mensheid is, zowel in dit leven als in het toekomstige eeuwige leven. Wanneer wij willen zijn als Christus zoals hij werd geopenbaard in zijn glorie, dan moeten we onszelf net zo reinigen als Hij is, in

onze genadetijd.... Wij moeten vasthouden aan de belofte: "Indien gij mijn geboden bewaart zult gij in mijn liefde blijven" (Joh.15,10). Oprechte Christenen zijn de gelukkigste mensen in de wereld, en zij hebben de verzekering dat God hen in staat stelt standvastige schildwachten voor de waarheid te zijn. In de laatste dagen zal er een volk zijn dat trouw zal zijn aan Gods heilige wet. Door gehoorzaamheid aan Zijn voorschriften, zullen zij voorbereid zijn om stand te houden in de grote verdrukking. Moeilijkheden en strijd zullen hen treffen, want satan zal neerdalen in grote woede, want hij weet dat hij nog maar korte tijd heeft. Hij zal werken met alle list en onrechtvaardigheid die in hem opkomt; maar wij hoeven niet bedrogen te worden door zijn noodlottige misleidingen. We moeten de Schrift bestuderen voor onszelf, zodat wanneer de vijand komt als een stortvloed, we niet afwijken van het fundament van de eeuwige waarheid, maar zullen ontdekken dat de Heer een barrière opricht tegen hem. Laat geen strijder van Christus ontmoedigd raken. De Bevelhebber van uw redding zal u helpen in uw strijd met de vijand. Als u alles hebt gedaan van uw kant dat u kon doen, dan zal Zijn arm uitgestrekt zijn in tijden van nood, en zult u beseffen dat hulp is geboden door Degene die in staat is om te redden. -ST May 27, 1889, 3, 5, 6; ST 5-27-89, 4-17-93, 4-24-93, 10-22-94; RH 8-28-94, 5-24-92; BEcho 4-15-92; YI 12-8-98; SW 8-7-06; 18MR 73-77; PH086 10-12

Vrijdag 21/8 (De liefde van Christus geopenbaard; 1Joh. 3:10, 11, 14-18)

Wat heeft Christus niet gedaan zodat de gevallen mensheid bewaard mag blijven voor de opstanding, en om verenigd te worden met God? Jezus is de grote hersteller. Als gevolg van de zonde, was de aarde gescheiden van de hemel; maar Jezus overbrugde de onoverkomelijke kloof, verenigde de gevallen wereld met de hemel, verbond de sterfelijke mens met de onsterfelijke God; via de mystieke ladder, Christus, kan iedere verlorene de hemel winnen. In het plan van God, is iedereen die een ervaring heeft met God bestemd een medewerker te worden met Hem in het redden van andere zielen. U moet uzelf afvragen: "Wat doe ik voor de redding van hen voor wie Christus stierf? Waarin ben ik een arbeider samen met God?" De losprijs voor uw ziel werd betaald aan het kruis van Calvary; zo'n liefde had Christus voor u, en waarin laat u liefde zien voor het redden van zielen? Houdt u van anderen zoals Christus van u hield? Er zijn verloren schapen die teruggebracht moeten worden. Er zijn verlorenen om te worden ontvangen met liefde en vreugde, en teruggebracht te worden naar het huis van de Vader. Waar de onzelfzuchtigen zijn, belangeloze pogingen worden ondernomen om de verlorenen te verheffen, voor de genezing van de afgedwaalden, voor de voeding van de zwakken?...

Laat ons niet onszelf wijsmaken dat we de kinderen van God zijn, als ons gebrek aan Christelijke liefde duidelijk tot uiting komt door onze onverschilligheid voor de zielen voor wie Hij stierf. "Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar; een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. . Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet dat geen mensenmoorderer blijvend eeuwig leven in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij horen daarom voor onze broeders ons leven te geven" (1Joh.3,10-11, 14-18). Een geest van zorgeloze onverschilligheid voor onze broeders komt in onze gemeenten, en de religie van velen is dat van de koude, egoïstische Farizeeërs. De Ware Getuige spreekt woorden van het grootste belang tot al onze zielen: "U heeft de eerste liefde verlaten." Wat een verlies is dit! "Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken" (Openbaring 2,5). O, hoe velen hebben verzuimd om in Christus op te groeien, hun levende Hoofd, en zijn afgeweken van Christus, en hebben de karaktertrekken gevoed die lijken op die van Satan. Deze kwade karaktereigenschappen scheidde satan van de koninklijke gewesten boven, en zij zullen u scheiden van de familie van God, "tenzij u berouw heeft". Uw hart moet week worden gemaakt en ontvankelijk voor de invloed van de Geest van God, opdat u een geestelijke tempel van Christus mag worden. De engelen op aarde moeten liefhebben zoals Christus liefhad, anders zullen zij geen engelen in de hemel zijn. Als uw sympathieën zijn opgedroogd, wendt u dan tot God, maak uw trotse hart deemoedig voor Hem, val op de Rots en wordt gebroken, en dan zal Christus u kneden naar Zijn eigen gelijkenis, en u een werktuig tot eer maken. -RH Feb 10, 1891, 9, 11, 12

Citaten uit de les: AG 316; DA 505; 3T 466

Verdere studie: 1 Korintiërs 13; AA 548, "Een trouwe getuige".

Het verlossingsplan opent voor de belijdende, gelovige zondaar vooruitzichten naar het eeuwige leven, die hij zich zelfs met de grootste verbeeldingskracht niet kan voorstellen. – RH Feb 4, 1890

Sabbat 8/22 (De strijd van hoop; 1 Johannes 5:5)

De gedachte dat de gerechtigheid van Christus ons is toegerekend, niet door enige verdiensten van ons, maar als een gave van God, is een prachtige gedachte...Het simpel geloof dat God op Zijn woord aanvaardt, moet gestimuleerd worden. Gods volk moet het geloof hebben dat vast houdt aan goddelijke macht; "want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God".

Zij die geloven dat God door de genade van Christus hun zonden vergeven heeft, moeten niet door verleiding opgeven om de goede strijd van het geloof te strijden. Hun geloof moet sterk groeien totdat hun christelijk leven, evenals hun woorden, verklaren: "het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1Joh 1:7).

Geloof is in God vertrouwen, - geloven dat Hij van ons houdt, en dat Hij weet wat het beste voor ons is. In plaats van onze eigen weg, leidt het geloof ons om Zijn weg te kiezen. In de plaats van onze onwetenschap, Zijn wijsheid aanvaarden; in de plaats van onze zwakheden, Zijn kracht; in de plaats van zonde, Zijn gerechtigheid. Ons leven, onszelf, zijn al van Hem; geloof erkent zijn eigendom en accepteert zijn zegeningen. Waarheid, oprechtheid, reinheid, deze zijn aangewezen als geheimen van het succes in het leven. Het is door geloof dat wij in bezit zijn van deze principes. Elk goede impuls of aspiratie is de gave van God; het geloof ontvangen van God geeft het leven dat alleen de ware groei en effectiviteit kan produceren.

Het is de wil van onze Heer dat Zijn kerk de volheid en toereikendheid die we in Hem vinden reflecteren naar de wereld. Wij ontvangen constant Gods vrijgevigheid, en door deze ook op dezelfde manier door te geven, vertegenwoordigen wij de liefde en heilzaamheid van Christus aan de wereld. Terwijl de hemel nog in beweging is, boodschappers gezonden worden naar alle gedeelten van de aarde om het werk van verlossing voort te brengen, moet de kerk van de levende God ook samenwerken met Jezus Christus. Wij zijn leden van het mistieke lichaam. Hij is het hoofd die alle leden van het lichaam bestuurt. Jezus zelf, in Zijn oneindige genade, werkt aan de harten van de mens, voor een spirituele transformatie, zo wonderbaarlijk dat de engelen met verbazing en vreugde ernaar kijken. Dezelfde onzelfzuchtige liefde die de Meester karakteriseert, is te zien in het karakter en leven van Zijn ware volgelingen. Christus verwacht dat mensen hier op aarde deelnemers zullen zijn van Zijn goddelijkheid, aldus niet alleen Zijn glorie reflecteren, tot eer van God, maar de duisternis van de wereld te verlichten met de pracht van de hemel.. " Gij zijt het licht der wereld" (Mat 5:14).
-RH Dec 24, 1908, 2, 3, 9; ST 9-2-97, 6-17-89; YI 12-28-99

Zondag 23/8 (Geloven in Jezus en overwinning; 1 Johannes 5:1-5)

Door het levende geloof moeten wij in Christus blijven. Hij zegt: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". De belofte is positief; er is hier geen sprake van "misschien". We hebben meer geloof nodig; we zijn niet eenvoudig genoeg om te geloven wat de Heer heeft gezegd. Als u geloof heeft, zal u komen en zeggen, " Ik neem u aan op uw Woord, Heer; Ik vertrouw, geloof in uw belofte."

Wanneer onze gedachten verrijkt zijn met de dingen van het leven, kunnen we geen vruchten voortbrengen tot de heerlijkheid van God. Het levende geloof, uitgedrukt door een leven van trouwe gehoorzaamheid, zal het ons mogelijk maken om verlost te worden van de wereld. "Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof" (1 Joh 5:4). Standvastig geloof geeft ons bewijs dat wij nauw verbonden zijn met onze Verlosser. Laten wij alles wegdoen, zoals irritatie, en een melodie hebben in ons hart voor de Heer. Laten wij praten van Zijn liefde, en zingen van zijn genade en macht. Welke gave u ook heeft, en het is van God, en het moet aan Hem terug gegeven worden; maar hoevelen gebruiken hun door God gegeven gave voor eigen verheerlijking! Christus wilt dat wij bij Hem komen, om het grote offer die Hij voor ons heeft gedaan, te accepteren. Hij verlangt ernaar om onze Helper te zijn, om ons verdriet en zorgen te dragen. Laat u Hem toe om u te helpen? Zeg tot de wereld: "Jezus is mijn Verlosser; Hij redt mij vandaag, en wil mij tot Zijn gehoorzaam kind maken, en mij in staat stellen om al Zijn geboden te houden". Als u bewust èèn van Gods geboden veronachtzaamt, heeft u geen geloof tot verlossing. Echt geloof leidt tot het zoeken van dierbare zielen waarvoor Christus is gestorven.

De missie van de christen in de wereld is om het karakter van Jezus te openbaren, om de Heer aan de gevallen kinderen te vertegenwoordigen. Als wij ooit in de hemel willen binnenkomen, moeten wij de hemel in ons leven brengen hier op aarde. Wij moeten rein en heilig zijn, en als wij de hemel eindelijk winnen, zullen wij met de Verlosser zijn gedurende de oneindige jaren van de eeuwigheid. Wij

zullen Hem horen zeggen: "Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af" (Mat 25: 34).

De kroon van heerlijkheid zal geplaatst worden boven op het hoofd van de overwinnaar, en hij zal als een overwinnaar in de stad van God binnenkomen. Wij zijn nu op het slagveld, en Jezus zal voor ons vechten, als wij Hem alleen maar toelaten. Hij zal een standaard tegen de vijand voor ons opheffen; want hij verhoort onze gebeden, en hulp zal komen wanneer wij dit het meest nodig hebben. Laten wij dan voor de toekomst leven, onsterfelijk leven, "laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidman en voleinder des geloofs". [Hebreeën 12:2]

-ST June 8, 1891, 3, 7, 10; RH 2-4-90, 5-30-99, 7-25-99; ST 9-26-92; YI 8-22-95

Maandag 24/8 De Jezus in wie wij geloven; 1 Johannes 5:6-8)

De zoon van God is de kern van het grote verlossingsplan, uit wie alles voortkomt. Hij is "het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld." Hij is de Verlosser van de gevallen kinderen van Adam in alle eeuwen van de menselijke bedeling. "En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden". Bij de dood van Christus, die voorafschaduwde werd door het bloed van dierenoffers vanaf de tijd van Adam, werden deze offers, en niet de wet van God, waarvan de overtreding ervan de offers nodig maakten, afgeschaft...

De zoon van God is gekomen in de plaats van de mens, door de vloek op zich te nemen en zichzelf te geven ten behoeve van de mens, om de heilige beweringen staande te houden en de Vaders eer en wetten te verhogen. Zijn werk en Zijn missie was om de mens te overtuigen van de zonde, welke het overtreden van de wet is, en door goddelijke bemiddeling, de mens te brengen tot gehoorzamen van Zijn perfecte wet. De Vader heeft de wereld in de handen van Christus gelegd, opdat door Zijn bemiddelend werk Hij de bindende beweringen en de heiligheid van elke principe van Zijn wet zou verdedigen.

Na de doop van Christus door Johannes in de Jordaan, kwam Hij uit het water, en zich buigend op de oevers van de rivier, bad Hij met vurigheid tot Zijn hemelse Vader voor kracht om het conflict tegen de prins van duisternis, waar hij aan ging deelnemen, te weerstaan. De hemelen gingen open op Zijn gebed en de licht van Gods glorie, helderder dan de zon in de middag, kwam van de troon van de Eeuwige. En in de vorm van een duif met de verschijning van gepolijst goud, omcirkelde deze de Zoon van God terwijl een heldere stem uit de heerlijkheid werd gehoord in geweldige majesteit, zeggende: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb".

Hier was de zekerheid aan de Zoon van God dat Zijn Vader het gevallen ras door hun bemiddelende vertegenwoordiger accepteerde, en hen een tweede proces toekende. De communicatie tussen de hemel en de aarde, tussen God en de mens, die verbroken was door de val van Adam, was weer hersteld. Hij die geen zonde kende, werd zonde voor het ras, zodat Zijn gerechtigheid zou worden toegedicht aan de mens. Door de perfectie van het karakter van Christus, werd de mens verhoogd op de schaal van morele waarde met God; en door de verdiensten van Christus werd de eindige mens gekoppeld aan de Oneindige. Aldus werd de kloof die door de zonde was veroorzaakt, overbrugd door de Verlosser der wereld.

-ST Aug 7, 1879, 4, 6-; ST 4-18-92, 11-13-93, 6-9-90; YI 6-23-92; GCB 4-4-01; 1SG 101-102; FLB 144; OHC 156; HP 39

Dinsdag 25/8 (Jezus en het getuigenis van God; 1 Johannes 5: 9, 10)

Jezus stond nu in Zijn ware karakter voor de Joden. Hij verklaarde dat wat ook de Vader deed, ook de Zoon op dezelfde manier deed, door het uitoefenen van de dezelfde gezag met dezelfde resultaten. Hij beloofde ook dat degenen die van Hem gehoord hadden, getuigen zullen zijn van Zijn grotere daden in genezen van de zieken, de verminkten en de blinden. De Sadduceëen waren in oppositie tegen de Farizeëen over de opstanding van de doden. De eersten beweerden dat er geen opstanding van het lichaam was. Maar Jezus vertelde hen dat een van de grootste daden van Zijn Vader was het doen opstaan van de doden, en op dezelfde manier had de Zoon van God de macht in zich om doden op te wekken. "Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven.." [Johannes 5:29].

De nederige Nazireeër komt op voor Zijn echte adeldom. Hij stijgt uit boven de mensheid, werpt de bedekking van zonde en schaamte van zich af en staat geopenbaard als de Geëerde der engelen, de Zoon van God, gelijk aan de Schepper van het heelal. De leiders van de Joden en de luisterende menigte staan versteld over Zijn machtige woorden en de verheven waardigheid van Zijn invloed. Geen enkel mens had ooit zulke woorden gesproken, of zichzelf gedragen met zulk een koninklijke majesteit. Zijn uitingen waren duidelijk en zonder omhaal, volledig Zijn opdracht en de plicht van de wereld

verklarend. "Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.." [Johannes 5: 22-27]

Hier geeft Jezus de tegen Hem ingebrachte beschuldigingen terug aan de leiders, die door hun poging om Hem te zeggen hoe Hij Zijn werk moest doen en door hun fanatisme, Zijn daden van genade en welwillendheid veroordeelden.

Hij verklaarde Zichzelf hun Rechter, en de Rechter van de hele wereld. Toen Hij op aarde kwam als de Verlosser, werd deze aan Hem gegeven, en de mens is verantwoording aan Hem verschuldigd. Hij nam de lasten van de mens op zich, zodat Hij de mens kon verlossen van de gevolgen van hun zonde. Hij is zowel de Verdediger als de Rechter. Omdat Hij het leed en de verleiding van de mens heeft geproefd, is Hij in staat om de zwakheden en zonde van de mens te begrijpen, en het oordeel uit te spreken over de mens.

Maar geen enkel mens kan de geheimzinnige band van Jezus en Zijn Vader begrijpen; menselijke wijsheid kan de rechtbanken van de hemel niet doorgronden. Jezus verzekert hen dat Hij niet verwijst naar het getuigenis van Johannes om Zijn beweringen te ondersteunen, maar alleen opdat Zijn vervolgers overtuigd konden zijn van hun blindheid en inconsistentie jegens wie Johannes de Zoon van God had genoemd.

-2SP 167-168, 170; RH 3-26-01; FLB 187; TDG 213; TMK 50

Woensdag 26/8 (De kwestie van de Drieëenheid; 1 Johannes 5:7,8)

De kracht van God is ter beschikking van de kerk. Er is kracht voor een ieder die het begin van zijn vertrouwen tot het einde toe behoudt. "Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods".

Het is door te voldoen aan de uitnodiging van Christus, "Kom tot Mij" en door graag Zijn juk van terughoudendheid te verdragen, dat we rust vinden. Op deze manier wordt hoogmoedigheid en zelfgenoegzaamheid verwijderd, en de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus krijgt een plaats in ons dagelijks leven. Wanneer een mens zichzelf aan God geeft, beheerst Christus elk gedeelte en vezel van het wezen, en maakt die persoon een kracht tot het goede. ... Zij die nog maar zuigelingen zijn in Christus, zullen een veel sterkere invloed op het goede hebben dan zij, wie gevuld zijn met zelfgenoegzaamheid en die weigeren het licht en wijsheid die God hun aanbiedt, te ontvangen, daarmee zeggende: "Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek."

Maar deze woorden en daden van deze zelfzuchtige mensen zijn walgelijk voor de zelfopofferende Verlosser. De Alwetende zegt tot hen: "Ik zal uw gebeden niet horen, noch zal ik uw dienst aanprijzen" [zie Openbaring 3: 15-19].

Angstwekkende gevaren staan hen die verantwoordelijkheden dragen in de zaak van God, gevaren waarvan de gedachte eraan me doet sidderen. Maar het woord zegt: Mijn hand is op de wiel, en ik zal de mens niet toelaten Mijn werk te beheren in deze laatste dagen. Mijn hand draait de wiel, en Mijn voorziening zal de goddelijke plannen voortzetten, ongeacht de menselijke onderbrekingen. De vader, de Zoon, en de Heilige Geest zullen de Hemelse wet ten uitvoer brengen. Deze 3 geweldige machten hebben toegezegd om de uitvindingen van de afgodische gedachten van de mens tot niets te maken. Ze hebben de oneindige schatten van de hemel aan het bevel van Gods worstelend volk overgegeven. Als het wiel wordt gedraaid door een goddelijke hand, zal de filosofie van de wijste mannen, die werken in tegenstelling tot Mijn doeleinden, verward worden".

Laten we bedenken dat de komst van de Heer meer nabij is dan toen we voor het eerst geloofden. Wat een wonderlijke gedachte dat het grote conflict aan zijn einde komt. In het grote afsluitende werk zullen we verwarringen tegenkomen waarmee we niet zullen weten om te gaan, maar laten we niet vergeten dat de drie grote Machten in de hemel aan het werk zijn, dat een goddelijke hand op het stuurwiel ligt en dat Gods doel bereikt zal worden. Hij zal van de wereld een volk verzamelen die Hem in gerechtigheid zal dienen, en dat geen juk op de hals van hun medemens zal binden, maar elke juk van menselijke uitvinding zal verbreken

-21MR 151-2; RH 5-5-03; ST 5-10-05; GCB 4-4-01; 6MR 25-29; 7ABC 441-442; HP 176; LHU 109; RC 107

Donderdag 27/8 (Het resultaat van het geloof in Jezus; 1 Johannes 5:11, 12)

De menselijke macht kan geen onzelfzuchtige liefde in het hart van de mens plaatsen; alleen Christus kan dit. Alleen Hij kan hemelse wijsheid geven, en dit doet Hij als reactie op de door ons uitgesproken wens om geleid te worden door Zijn zuivere Geest. Hij die het licht is van elke mens die in de wereld komt, belooft dat Zijn gerechtigheid onze voorhoede en Zijn heerlijkheid onze achterhoede zal zijn. Terwijl wij Zijn leiding volgen, zullen wij veilig wandelen; wij kunnen geen kromme wegen met onze voeten bewandelen. De Verlosser vraagt aan hen die Hem ontvangen, om Hem te zoeken voor wijsheid, en gerechtigheid, en heiliging, en verlossing. Hij roept hen kinderen van het licht, kinderen

van de dag, want het licht van het karakter van Christus is weerspiegeld in hen. Het licht van de hemel verblijft in hun harten, en Zijn genade verandert hen dagelijks naar Zijn goddelijk beeld...

De Zoon van God kwam naar onze wereld, en nam de menselijkheid op zich, opdat de gevallen man en vrouw het voorrecht mogen krijgen om kinderen van God te worden. "Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden," schrijft de apostel schrijft, "waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeer, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."

Het is het evangelie, en het evangelie alleen, dat de ziel zal heiligen. Dit is het dat het mogelijk maakt voor de ontvanger om het leven dat overeenkomt met het leven van God te ontvangen. Dit is het verslag dat God ons heeft gegeven, ook het eeuwige leven; en dat leven is in Zijn Zoon. Zij die deelnemers zijn van de goddelijke natuur, zullen verlost worden van corruptie die door lust in de wereld heerst. Hun geloof in Christus als de Levengever, geeft hen leven. Zij die hun wil onderwerpen aan de wil van God zullen groeien in genade. Een geloof dat werkt door liefde en de ziel reinigt, zal hen een rijke ervaring geven. De vrucht van de Geest zal zichtbaar zijn in hun leven, en de efficiëntie van de Geest in hun werk. -RH July 8, 1909, 3, 7, 8; RH 2-21-93, 1-8-89; YI 11-11-97; DA 387-388, 529-533; 4MR 353-356; 7ABC 438-439; FLB 187; Mar 302

Vrijdag 28/8 (De Geopende Bron; Johannes 1:4; 17:3)

"In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen" (Johannes 1:4). Het is niet het fysieke leven dat hier aangegeven wordt, maar onsterfelijkheid, het leven dat uitsluitend het eigendom is van God. Het Woord, dat met God was, en God was, had dit leven. Fysiek leven is iets dat elk individueel ontvangt. Het is niet eeuwig of onsterfelijk; want God de Levengever neemt het weer tot Zich. Men heeft geen beheer over zijn leven. Maar het leven van Christus was niet geleend. Niemand kan dit leven van Hem afnemen. "Ik leg het uit Mijzelf af". (Johannes 10:18), zei Hij. In Hem was leven, oorsprong, niet geleend en niet afgeleid. Dit leven zit niet in de mens. Hij kan dit alleen bezitten door Christus. Hij kan het niet erven; het is gegeven als een geschenk, als hij gelooft in Christus als Zijn persoonlijke verlosser. "Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt" (Johannes 17:3). Dit is de geopende bron van leven voor de wereld...

Alleen de gelovige in Christus kan eeuwig leven krijgen. Alleen door zich constant te voeden met het vlees en bloed van Christus, kunnen we zekerheid hebben dat we deelnemers zijn van de goddelijke natuur. Niemand hoort onverschillig te zijn over dit onderwerp, zeggende: als wij maar eerlijk zijn, maakt het niet uit wat we geloven.

U kunt niet zonder gevaar een enkel zaad van vitale waarheid opgeven om uzelf of een tevreden te stellen. Vermijd het kruis niet. Als wij geen licht ontvangen van de Zon der Gerechtigheid, hebben wij geen band met de Bron van licht; als dit leven en licht niet in ons blijft, kunnen wij nooit verlost worden...

Indien de mens door geloof èen wordt met Christus, kan hij eeuwig leven verkrijgen. God houdt van hen die verlost zijn door Christus, net zoals Hij van Zijn Zoon houdt. Wat een gedachte! Kan God van de zondaar houden zoals Hij van Zijn Zoon houdt? – Ja, Jezus heeft dit gezegd, en Hij meent wat Hij zegt. Hij zal eer geven aan al onze ontwerpen als wij door het levende geloof naar Zijn beloften grijpen, en ons vertrouwen op Hem stellen. Kijk naar Hem en leef. Allen, die God gehoorzamen worden omhelst in het gebed dat Christus offert aan de Vader: "en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen" (Johannes 17:26). Prachtige waarheid, te moeilijk voor de mens om te begrijpen!

Christus verklaart: "Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten." (Johannes 6:35, zie ook 40, 53-58,63)
-1SM 296, 299, 300; 1SM 296-302; 5BC 1129-1130; Mar 302; LHU 17

Citaten uit de les: 1SM 296, 297

Verdere studie: Matteus 16:13-17, Johannes 12:37-46.

Zolang de ziel met onwankelbaar vertrouwen rust in de verdienste en de kracht van de verzoening, zal het vaststaan voor principes als een rots en de machten van satan en zijn engelen kunnen het niet van zijn integriteit afbrengen. – 4T 357

Sabbat 29/8 (Afhankelijk zijn van Christus; 1 Joh 5:14)

Elk individu moet door ernstig gebed het woord van God voor zichzelf kennen en daarna ernaar handelen. Alleen in een dag na dag vertrouwen op God en niet in de arm des vlezes, zal elke ziel de essentiële ervaring ontvangen die antwoord geeft aan het gebed van Christus: "Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen Vader en Jezus Christus die Gij gezonden hebt." Dit is de les die aan elke ziel gegeven wordt voor het komende nieuwe jaar. Wacht op de Heer in al uw tijdelijke zorgen, in al uw bezorgdheden en angsten. Stel uw vertrouwen niet in prinsen, noch in de zonen der mensen, omdat zij in vertrouwelijke posities verkeren. De Heer heeft uw hart verenigt met het Zijne. Als u van Hem houdt en aanvaard bent in Zijn dienst, breng al uw lasten, publieke en geheime, bij de Heer en wacht op Hem. U zult dan een persoonlijke ervaring hebben, een overtuiging van Zijn aanwezigheid en Zijn bereidheid om uw gebeden om wijsheid en onderwijzing te horen en Hij zal u de verzekerdheid geven en het vertrouwen in Gods gewilligheid om u bij te staan in al uw verbijsteringen

Leef als in de tegenwoordigheid van God. "Komt tot mij" is de uitnodiging van Christus. Hiermee bedoelt Hij niet dat u naar een ver land moet gaan om bij de voorzitter van de conferentie te informeren wat uw plicht is. Hij wil dat u Hem elke dag lofprijst en eert voor het voorrecht dat Hij u gegeven heeft in de woorden van Christus: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Mat 1:28-30). Leg uw zaak voor aan de Heer en wat ook uw angsten en beproevingen zijn, uw geest zal voortdurend ondersteund worden. De weg zal voor u geopend zijn om uzelf te bevrijden van de vernedering en moeilijkheden. U hoeft niet naar de volgende stad te gaan of naar het einde der wereld om te leren welke weg u zult bewandelen. Vertrouw in God als uw tegenwoordige Helper, die alle dingen zal besturen op een manier die Hem het beste lijkt. "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijk op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt." (Jak 1:5,6).

-HM June 1, 1897, 3,4; HM 6-1-97; AUCR 11-1-04; HP 82; TDG 82; FLB 63

Zondag 30/8 (Heb Vertrouwen; 1 Joh 5:13-21)

In het aanschouwen van de heerlijkheid van de God van het universum, zijn wij bevreesd. Want we weten dat Zijn recht Hem niet zal toestaan om de schuldige onschuldig te verklaren. Maar we hoeven niet in angst te blijven, want Christus is gekomen naar de wereld om het karakter van God aan ons te openbaren, om ons Zijn vaderlijke liefde voor Zijn geadopteerde kinderen te tonen. We moeten het karakter van God niet afmeten aan de wonderbare werken van de natuur alleen, maar aan het eenvoudige, lieflijke leven van Jezus, die Jehova voorgesteld heeft als genadig, met veel erbarmen en meer tederheid dan onze aardse ouders. Jezus heeft de Vader voorgeteld als een op wie wij volledig kunnen vertrouwen en aan wie wij onze noden bekend kunnen maken. Wanneer we in angst voor God leven, en overweldigd worden door de gedachte van Zijn heerlijkheid en majesteit, wijst de Vader ons op Christus. Wat u in Jezus geopenbaard ziet van de tederheid, erbarmen en liefde is de weerkaatsing van de eigenschappen van de Vader. Het kruis van Golgotha openbaart aan de mens de liefde van God. Christus vertegenwoordigt de Heerser van het universum als een God van liefde. Door de mond van de profeet zegt Hij: "Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid" (Jer 31:3).

We hebben toegang tot God door de verdiensten van de naam van Christus en God nodigt ons uit om onze moeiten en beproevingen bij Hem te brengen, want Hij begrijpt ze allemaal. Hij wil niet dat we onze noden uiten bij de oren van mensen. Door het bloed van Christus mogen wij komen tot de troon der genade, om genade en hulp te vinden in tijden van nood. We mogen komen met de zekerheid en zeggen: "Mijn aanvaarding is in de geliefde."... "in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem" (Efez 3:12). Zoals een aardse ouder zijn kind aanmoedigt om altijd tot hem te komen, zo moedigt de Heer ons aan om al onze noden en verbijsteringen, onze dankbaarheid en liefde aan Hem voor te leggen. Elke belofte is waar. Jezus is onze Borg en Middelaar en Hij heeft elke voorziening voor ons getroffen, opdat wij een volmaakt karakter zullen ontwikkelen. Het bloed van Christus in een altijddurende voorziening is onze hoop, want door Zijn verdiensten alleen hebben wij vergeving en vrede. Wanneer de voorziening van het

bloed van Christus een realiteit wordt in de ziel door het geloof in Christus, zal de gelovige Zijn licht laten schijnen in daden van goede werken, in het voortbrengen van vrucht der gerechtigheid.

Hij zal de zondaar zeggen dat de liefde van Christus hem aangeboden wordt. Hij zal aan hem de verdiensten van het bloed van Christus uit de doeken doen, en hem vragen alle eigen afhankelijkheid, op te geven en hem wijzen op het kruis van Golgotha en hem aanmoedigen door te zeggen: "In mijn hand breng ik geen enkele prijs; Ik houdt mij simpel weg vast aan het kruis."

-YI Sept 22, 1892, 2-4; RH 5-28-95, 3-17-03, 10-2-13; BEcho 2-1-92; ST 10-3-92; COL 147-149

Maandag 31/8 (Eeuwig leven hebben; 1Joh 5:13)

Jezus Christus heeft het "Gode gelijk zijn niet als een roof .. geacht" (Fil 2:6). Alleen goddelijkheid kon effectief zijn in het herstel van de mens van de dodelijke schade, die hij had opgelopen door de slang. God zelf nam, in de gestalte van Zijn eniggeboren Zoon, de menselijke natuur op Zich en in de zwakheid van de menselijke natuur heeft Hij het karakter van God behouden, en heeft hij Zijn heilige wet in elk aspect bevestigd en heeft Hij de toorn van de zonde en de dood geaccepteerd voor de zonen der mensen. Wat een gedachte is dit! Hij die een was met de Vader voor de grondlegging der wereld, had zo een erbarmen voor een verloren wereld, die vernietigd was door de overtreding, dat Hij Zijn leven ervoor gegeven heeft als losprijs. Hij die de weerkaatsing was van de heerlijkheid van de Vader, de afdruk van Zijn wezen, droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam op het kruis, onderging de straf voor de overtreding van de mens, totdat recht was geschied en aan alle eisen was voldaan. Hoe groot is de verlossing die bewerkt is voor ons! Zo groot dat de Zoon van God een wrede dood gestorven is op het kruis, om ons leven te brengen en onsterfelijkheid door het geloof in Hem.

Dit wonderbaarlijke probleem, hoe God rechtvaardig kon zijn en toch de rechtvaardiger van zondaren kon zijn – is onbegrijpelijk voor de mens. Als we proberen het te begrijpen, dijt het uit en verdiept het zich voorbij ons voorstellingsvermogen. Wanneer we kijken met de ogen van geloof op het kruis van Golgotha en onze zonden zien die gelegd zijn op het slachtoffer, dat in zwakheid en vernedering daar hangt, wanneer we het feit inzien dat dit God is, de eeuwige Vader, de Prins der Vrede, worden wij gedrongen uit te roepen: "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven..!" (1Joh 3:1).

De goddelijkheid van Christus is onze borg voor het eeuwige leven. "Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem" (Joh 3:34-36). Hij, de zondedragers van de wereld, is ons enige medium voor verzoening met een heilige God. Maar er zijn sommigen die de goddelijkheid van Christus ontkennen. Zij beseffen niet welk een heiligheid het woord van de oneindige God bevat. Dat woord opent voor hen het geheimenis van de menswording van Christus. Maar tenzij de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid haar bladzijden verlicht, hen door de Geest de relatie die Christus heeft met God en de mensheid openbaart, zullen zij de waarheid niet aanvaarden. Maar dit licht dat erop schijnt, heeft de dingen die eeuwen bewaard waren gebleven, in het licht gebracht.

-YI Feb 11, 1897, 2,3,6; RH 6-23-96, 1-30-94; ST 12-3-94, 1-3-95, 4-24-93; YI 11-29-94; DA 387-388; 1SM 137-139; 17MR 83-86

Dinsdag 1/9 (Naar Zijn wil; 1 Joh 5:14-17)

Christus verklaart: "Gij zijt allen broeders." We zijn allemaal overgeleverd aan dezelfde verzoeken, dezelfde gevaren van het maken van fouten. Er is geen verzekering, geen hulp te midden van de verdrukking dan de overtuiging dat God nabij is, wakende over Zijn volk en gereed om hun hulpgeroep te beantwoorden. "Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan... " (Jesaja 58:9-10, 8, 14).

Maar de nabijheid van God is gegarandeerd aan elke christen. Deze Rots der geloof is de levende aanwezigheid van God. De zwakste mag erop vertrouwen. Zij, die van zichzelf denken dat zij de sterkste zijn, mogen de zwakste worden tenzij zij vertrouwen in Christus als hun kracht, hun waardigheid. Dit is de Rots waarop de gemeente succesvol mag voortbouwen. God is nabij in het verzoenend offer van Christus, in Zijn bemiddeling, Zijn liefhebbende, tedere, rechtsprekende macht over de gemeente. Gezeten bij de eeuwige troon, waakt Hij over hen met intense interesse. Zolang als de leden van de gemeente door het geloof van het sap en de voeding van Jezus Christus zullen drinken en niet van de meningen van mensen en hun plannen en hun methoden. Zoals zij, in de overtuiging van de nabijheid van God in Christus, een levende relatie hebben met Christus, als de tak gemeenschap heeft met de wijnstok. De gemeente is gevestigd, niet op theorieën van mensen, of op

groots opgezette plannen en formaliteiten. Zij rust op Christus, haar gerechtigheid. Zij is gebouwd op geloof in Christus, "en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen" (Mat 16: 18).

"In stilheid en vertrouwen zou uw kracht zijn" (Jes 30: 15). Neem dit met u me door het jaar heen. De kracht van elke ziel is in God en niet in de mens. Stilheid en vertrouwen moet de kracht van iedereen zijn die zijn hart geeft aan God. Christus heeft niet een nonchalante interesse in ons, maar een interesse die sterker is dan die van een moeder voor haar kind. De profeet zegt: "Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, ... Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet" (Jes 49: 15). Onze Heiland heeft ons gekocht door menselijk lijden en verdriet, door belediging, schande, mishandeling, spot, afwijzing en dood. Hij waakt over u, bevend kind van God. Hij zal u beschermen onder zijn bescherming. Door Zijn dienstknecht zegt Hij: "Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt" (Jes 26: 3). "Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE" (Ps 27: 14). "Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft" (Ps 125: 1). -HM June 1, 1897, 6, 8, 9; DA 266-270

Woensdag 2/9 (Vertrouwen beschermd te zijn; 1 Joh 5:18-19)

Deze godsdienst leert ons om geduld te betrachten en volharding wanneer we in plaatsen worden gebracht waar we wreed en onrechtvaardig behandeld worden [1 Petrus 3: 10, 9, 11, 14]. Wanneer Christus kwaad werd aangedaan, deed hij geen kwaad terug. Hij werd verdrukt, en geslagen, maar Hij deed zijn mond niet open. Zijn godsdienst brengt een zachtheid en stille geest met zich mee ...

Er is een constante nood voor geduld, zachtheid, zelfverloochening en zelfopoffering in het uitoefenen van de godsdienst van de Bijbel. Maar als het woord van God een blijvend principe in ons leven is, zal alles wat we doen, elk woord, elke schijnbaar triviale daad, openbaren dat we onderdanen zijn van Jezus Christus, dat onze gedachten in gevangenschap zijn gebracht van Hem. Als het woord van God ontvangen wordt in het hart, zal het de ziel reinigen van zelfgenoegzaamheid en zelfafhankelijkheid. Onze levens zullen een kracht ten goede zijn, omdat de Heilige Geest onze gedachten zal vullen met de dingen van God. De godsdienst van Christus zal door ons uitgeoefend worden, want onze wil is in volledige harmonie met de wil van God ...

Onderzoekt de schriften." Geen enkel ander boek zal u zulke pure, verheffende, veredelende gedachten geven. Uit geen enkel ander boek kunt u een diepe godsdienstige ervaring verkrijgen. Wanneer u uw tijd wijdt aan zelfonderzoek, aan nederig gebed, aan ernstige onderzoeken van Gods woord, zal de heilige Geest nabij zijn om de waarheid in ons hart te planten. Als u zich voedt met het hemelse manna, zal u troost en vreugde vinden en zal u geïnspireerd worden om anderen te vertellen over de wonderlijke ervaringen die u hebt ontvangen ...

Uit onszelf kunnen we het geloof van Christus niet ontvangen, noch uitoefenen, want onze harten zijn arglistig boven alles. Maar Jezus Christus, de grote geneesheer van zielen, die met ongeëvenaarde deskundigheid, elk hart van de mens kan lezen, beter dan hemzelf, heeft ons getoond hoe we gereinigd kunnen worden van zonde. "Mijn genade is u genoeg," zegt Hij tegen hen die treuren over hun onvolkomenheden. "Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven." Dat betekent dat wij met elke last tot Hem kunnen komen, nog voordat het op onze schouders wordt gelegd. Aan elke beproefde, verzochte ziel, zegt Christus: Ik ben in staat u te sterken voor de plichten van het christelijk leven.

Kijkend naar Jezus, de Leidsman en voleinder van ons geloof, zullen we het licht opvangen dat straalt van Zijn aangezicht, en zullen wij groeien tot volledige wasdom van mannen en vrouwen in Christus Jezus. Onze godsdienst zal aantrekkelijk zijn, omdat het de geur der gerechtigheid van Christus zal bevatten. We zullen gelukkig zijn, want ons geestelijk voedsel en drank zal ons tot gerechtigheid en vrede en vreugde zijn.

-RH May 4, 1897, 3,5,8,11; RH 6-22-05, 9-27-06, 8-28-94; BEcho 2-1-92; YI 2-15-94; DA 321-325; RC 69; TMK 247

Donderdag 3/9 (Hebben van ware kennis over de godheid; 1 Joh 5:20,21)

God veroordeelt terecht allen die Christus niet tot hun persoonlijk Verlosser maken, maar Hij vergeeft iedere ziel die tot Hem komt in geloof en stelt hem in staat de werken van God te doen en door het geloof een te zijn met Christus. Jezus zegt van deze mensen: "Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt" (Joh 17: 23). De Heer heeft elke voorziening getroffen opdat de mens volledige en vrije verlossing heeft en compleet is in Hem. God heeft bepaald dat Zijn kinderen de volle stralen van de Zon der Gerechtigheid zullen opvangen, dat allen het licht van de waarheid mogen bezitten. God heeft verlossing voorzien voor de hele wereld tegen een onschatbare prijs, door het geven van Zijn eigen eniggeboren Zoon. De apostel vraagt: "Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Rom 8: 32). Dus als we niet gered zijn, ligt de fout niet bij God, maar bij onszelf, omdat we hebben

nagelaten samen te werken met de goddelijke voorziening. Onze wil heeft niet samengewerkt met Gods wil ...

We moeten de werken van Christus doen, de lessen leren die Hij aan zijn discipelen leerde en Zijn karakter aan de wereld tonen. Jesaja zegt: "uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des HEREN zal uw achterhoede zijn" (Jes 58:8). Dit is de gerechtigheid van Christus die voor ons uit gaat en de heerlijkheid van de Heer die onze achterhoede zal zijn. Gemeenten van de levende God, bestudeer deze belofte en overdenk hoe uw gebrek aan geloof, geestelijkheid, goddelijke kracht de komst van het koninkrijk van God hindert ...

Christus kwam om aan de wereld de kennis over het karakter van God te tonen, waarvan de wereld verstoken was. Deze kennis was de voornaamste schat welke Hij aan zijn discipelen overgedragen heeft om aan de mensen door te geven. De waarheid van God was verscholen onder een massa aan menselijke tradities en onwaarheid. Het offerstelsel was ingesteld om de mensen de plaatsvervangende verzoening van Christus te leren, om hen te leren dat er zonder bloedvergieten geen vergeving mogelijk is, maar het was voor hem een steen des aanstoets geworden. Alles dat geestelijk en heiligs was, was verwrongen in hun verduisterd verstand. Zij waren blind geworden door trots en vooroordeel, zodat zij op het eind niet konden zien wat was afgeschafft. Jezus kwam om de orde van de dingen te veranderen die tot dan toe bestond en om aan hen het karakter van God te openbaren. Hij schoof het gordijn opzij die Zijn heerlijkheid voor de ogen van de sterfelijke ziel verborg en maakte aan de wereld de enige waarachtige God, in wie het eeuwige leven is, bekend.

-RH Nov 1, 1892, 4,7,12; RH 3-9-97; FE 392-397; TM 198-200; 16MR 163-166; TMK 50

Vrijdag 4/9 (De gave van God; Joh 4:10)

God heeft ons niet alleen voorzien in de tijdelijke behoeften, maar heeft ook voorzien in ons eeuwig welzijn [Johannes 3:16]. "Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven" (Joh 4:10). O, als we zouden weten van de gave van God, als we zouden aanvaarden wat deze gave voor ons betekent! We zouden er ernstig naar zoeken met niet aflatende volharding! We zouden zulke smekingen hebben gedaan, zulke verzoeken aan God, opdat de genadegave ons niet onthouden zou worden, en het levende water zou gegeven worden om het verlangen van ons hart te stillen. "Indien gij wist van de gave Gods." Ja, als de gave van God bekend zou zijn, zou er geen enkel gebedloos huis zijn en geen enkel hart van steen.

Jezus Christus, de Majesteit des hemels, is aan de wereld geofferd, is aan de mens gegeven als haar Verlosser en Zaligmaker. De inwoners van de hemel en de niet-gevallen werelden kijken met verbazing naar het gebrek aan onderscheidingsvermogen, naar de ondankbaarheid van de mens. Velen hebben de gave van God gehaat en minacht, ofschoon Jezus Zijn goddelijkheid met menselijkheid heeft bekleed en voor ons arm geworden is, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Hij heeft de troonzaal van de hemel verlaten en is naar de wereld gekomen, die verwond, geschonden en verontreinigd is door de zonde; Hij heeft zelfopoffering en zelfverloochening uitgeoefend, is diep neergebogen op het pad der vernedering, opdat wij rijk en verhoogd zouden worden. Rijk in huizen en land, in wereldse eer? Neen, maar dat we al de onvergankelijke rijkdommen van de hemel zouden verkrijgen, het volle gewicht der heerlijkheid...

Jezus, de liefdevolle Heiland, heeft de in ellende gedompelde inwoners van de aarde opgeroepen om tot Hem te komen. Hij zegt: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Mat 11:28-30). O, hebt u deze rust al gevonden? Bent u naar de bron van levend water gegaan om te drinken? De kennis van God is van het meeste levensbelang voor u. Hebt u het gevonden? Jezus zegt: "Gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt" (Joh 17:2,3). Het bewijs van de kennis van God en van Zijn Zoon wordt gezien in het feit dat we Zijn leven en karakter openbaren aan de wereld, dat wij Hem bekend maken aan anderen.

-ST June 19, 1893, 5, 6, 9

Citaten uit de les: DA 266; 2T 149

Verdere studie: COL 147, 148; PK 157

Het hart dat gevuld is met de genade van Christus zal geopenbaard worden gemaakt door zijn vrede en blijdschap; en waar Christus vertoeft, zal het karakter gereinigd, verheven, veredeld en verheerlijkt worden. -YI Nov 8, 1894, 7

Sabbat 5/9 (Het geschenk van God; 1 Johannes 3:2)

“De genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Rom6:23). De redding van mensen is tegen een oneindige prijs gekocht. De wereld mag het geschenk weigeren, maar dit zal zijn waarde niet verminderen of de mensen van zijn verantwoordelijkheid ontslaan. Toen Jezus op aarde was zei Hij tegen diegene die Hem afwezen: “En toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben”(Joh5:40).

Vandaag de dag zijn er velen die weigeren gehoor te geven aan de aantrekkende liefde van Christus. Jezus roept, maar velen weigeren gehoor te geven aan de uitnodiging. Zij zullen geen gebruik maken van het voorrecht om Jezus als hun persoonlijke Verlosser te hebben. Zij komen niet in nederigheid en vertrouwen, zodat zij niet uit persoonlijke ervaring zullen kennen wat zij zijn voor Jezus en wat Hij voor hen is. Maar de belofte is: “Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, *en* verzadigd worden”(Jesaja 53:11,SV)

Jezus zal niet eerder rusten voordat Hij zijn volgelingen naar het koninkrijk van volmaakte vreugde en heerlijkheid heeft geleid.

De plannen van God kunnen niet falen. Mensen maken grote plannen, maar falen in de doelen die zij van plan zijn te bereiken. Zij beginnen te bouwen en zijn niet in staat om het af te maken. Zij berekenen de kosten niet. Maar Jezus heeft berekend wat de redding van elke zoon en dochter van Adam kost. Hij voorzag in overvloedige middelen, waardoor allen gered kunnen worden, wanneer zij zich maar aan de voorwaarden willen onderwerpen en het eeuwig leven vastgrijpen. Onuitputtelijke hulpbronnen voltooien op Zijn bevel het werk wat Hij begonnen is. Diegene die gehoor geven aan zijn liefde, hun wil aan Hem overgevend, zullen niet omkomen, maar eeuwig leven hebben.

Hoe de wonderlijke voorziening van Gods plan voor het redden van mensen onze ideeën van Gods liefde verruimt en verheerlijkt! Hoe het onze harten bindt aan het grote Hart van onbegrensde liefde! Hoe aangenaam het is in Zijn dienst te staan, als onze harten beantwoorden aan de aantrekkingskracht van zijn barmhartigheid en liefdevolle genade! Johannes roept mensen op om de wonderbaarlijke liefde van God te aanschouwen. Hij roept uit: “Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zullen zijn. Maar wij weten, dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen; want wij zullen hem zien, gelijk hij is. En een iegelijk, die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is”(1 Johannes3:1-3,SV). -ST 8-26-97, 5-2-92, 1-5-15, 11-24-87, 6-2-98, 2-27-93

Zondag 6/9 (De Godheid; 1Johannes 2:16, 23; 5:6)

Ik wilde dat ik de blijde boodschap mocht laten weerklinken in tot de verste uithoeken der aarde. “En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige” (1Joh2:1). Oh, kostbare verlossing! Hoe breed is deze grote waarheid – dat God ons om Christus' wil vergeeft op het moment dat we Hem in levend geloof vragen, gelovende dat Hij volledig bekwaam is. Al wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven. Heerlijke waarheid! Hij doet recht aan Zijn eigen wet en toch is Hij de rechtvaardiger van allen die geloven! We mogen samen met de profeet uitroepen: “Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid”....(Micha 7:18,SV)

Het is het voorrecht van allen die zich voegen naar de voorwaarden om een proefondervindelijk geloof te hebben, voor zichzelf te weten dat genade overvloedig wordt verleend aan elke zondaar. God heeft zijn woord gegeven dat wanneer we onze zonden belijden Hij ze ons zal vergeven en ons zal reinigen van alle ongerechtigheden. Doe ongeloof weg. Doe het wantrouwen weg dat deze beloften niet voor u bedoeld zijn. Zij zijn voor iedere berouwvolle zondaar en God wordt onteerd door uw ongeloof. Laten zij die vervuld zijn met twijfels alleen de woorden van Jezus geloven, en voorwaarts gaande, zullen zij zich verheugen in gelukzaligheid van licht. Jezus zei: “De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven” (Johannes 6:63,SV)

In het licht van de goddelijke openbaring, door het verzoenende Offer, mogen we het heerlijke plan van verlossing zien waardoor onze zonden zijn vergeven en we trekken dicht naar het hart van oneindige liefde. We zien hoe God al zijn rechtvaardigheid kan behouden en toch de overtreder van zijn wet kan vergeven. En wij zijn niet zondermeer vergeven, maar God accepteert ons door de Geliefde. Het plan van verlossing is niet enkel een weg tot ontsnapping van de straf van overtreding, maar

daardoor wordt de zondaar vergeven en zal hij uiteindelijk aankomen in de hemel, - niet als een vergeven boosdoener, vergeven en vrijgemaakt van gevangenschap, toch nog bekeken met wantrouwen en niet toegelaten tot vriendschap en vertrouwen; maar verwelkomt als een kind en teruggenomen in het volste vertrouwen. Het offer van onze Verlosser heeft overvloedig voorzien voor elke berouwvolle, gelovende ziel. Wij zijn gered voor God door het bloed van Christus; en niet alleen zal Hij de berouwvolle zondaar vergeven, niet enkel zal Hij hem toestaan de hemel binnen te gaan, maar Hij, de Vader der barmhartigheden, zal aan de hemelpoort wachten om ons te verwelkomen, ons een uitbundige binnenkomst te geven in de huizen der gezegenden.

-RH september 21, 1886, 6, 10, 12; AUCR 10-14-07; ST 11-14-95, 7-4-92, 5-7-96, 4-24-93; AUG 8-19-03; RH 9-21-86, 3-21-12, 6-22-05; YI 8-16-94; AA 332; FW 105-108; RC 74

Maandag 7/9 (De kerk; 1Johannes 2:9-14, 18; 3:1)

De gehele menselijke familie is Gods eigendom door de schepping en dubbel zo vanwege de betaalde prijs voor hun vrijkoping. Nadat mannen en vrouwen zich hadden ingeschreven in het leger van de grote afvallige, kocht God hen terug door het geschenk van Zijn eniggeboren Zoon. Maar zij gaven op armzalige wijze terug voor wat God voor hen had gedaan. Als hun zielen opgewekt zijn door het levende Woord, zullen zij duidelijker beseffen wat zij verschuldigd zijn aan hun Verlosser (1 Johannes 2:1-5).

Voor de kerk op aarde, diegenen die gehoorzaam zijn aan Gods Woord, verricht Christus Zijn dienstwerk. Door Zijn vereiste bemiddelingen. Hij zet Zijn werk voort. Wanneer wij wandelen in overeenstemming met het licht van Gods Woord, zullen wij de verborgenheden van verlossing beter begrijpen. Verborgenheden, waarin engelen verlangen een blik te werpen, welke profeten, koningen en rechtvaardige mensen verlangen te begrijpen, zal de kerk in boodschappen uitdragen van God naar de wereld. De profeten profeteerde van deze dingen en zij verlangden ernaar om te begrijpen wat zij voorspelden, maar dit voorrecht was niet aan hen gegeven. Zij verlangden ernaar te zien wat wij zien, te horen wat wij horen, maar zij konden het niet. Zij zullen het alleen weten, de tweede keer, wanneer Christus terugkomt, wanneer Hij, omringd met een grote menigte die niemand tellen kan, de verlossing uit zal leggen welke Hij uitgewerkt heeft door het grote offer dat Hij gebracht heeft.

Laten wij proberen iets te begrijpen van het machtige werk dat Christus gedaan heeft door Zijn menswording, Zijn leven van nederigheid, Zijn lessen, Zijn daden van genade. "Dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden" (2 Corinthe 8:9, SV). In de kracht van die wonderbaarlijke liefde welke niet is uit te leggen aan de mensheid, verrees Hij en nam Hij de wereld in zijn greep, hield het vast. Satan, de wereld opeisend als zijn rechtmatig grondgebied, probeerde het met elk middel aan de greep van de Verlosser te ontrukken; maar door Zijn leven en dood door vernedering hield Christus het vast. Toen de Verlosser in Zijn zielsangst uitriep: "Het is volbracht" bracht Hij de wereld weer terug in de genade bij God. Satan wist dat zijn triomf van korte duur was. Stervende verklaarde Christus het doodvonnis van satan. De overwinning werd rondgebazuind door heel het hemelse leger. Heel de engelenfamilie, cherubs en serafijnen, zongen het loflied van het wonderlijke werk dat de aarde met de hemel had verenigd en de sterfelijke mens met de eeuwige God. En wanneer het conflict voorgoed is geëindigd, welke liederen zullen er losbarsten van het leger van verlost! Dat zal inderdaad muziek zijn. Zonder een verkeerde toon zal een vol en rijk lied weerklinken van eeuwig levende lippen: "Waardig, waardig is het Lam."

-ST Feb 14, 1900, 13-16; ST 2-14-00; RH 4-3-00, 11-16-86, 3-7-93, 7-20-05; DA 499-500; SC 100-104; AG 274

Dinsdag 8/9 (Verlossing 1 Joh. 1:9; 2:2; 4:9,10)

O, wat een liefde, wat een verbazende liefde! Die de Zoon van God naar de aarde bracht om tot zonde voor ons gemaakt te worden. Zodat we weer verenigd kunnen worden met God en verhoogd worden tot een leven met Hem in Zijn woning van Glorie. Wat is de mens, dat zulk een prijs betaald wordt voor zijn verlossing? Als mannen en vrouwen beter de omvang van het grote offer begrijpen, dat gebracht was door de majesteit van de hemel, door in plaats van de mens te sterven, dan zal ook het plan van verlossing worden vergroot en de overdenkingen van Golgota zullen in het christelijke hart heilige en levende emoties doen ontwaken. Lofzangen aan God en het Lam zullen in hun harten en op hun lippen zijn. Trots en zelfzucht kunnen floreren in de harten die de taferelen van Golgota vers in het geheugen hebben. Deze wereld zal van weinig waarde blijken voor diegenen die de grote prijs van de verlossing naar waarde schatten.

Al de rijkdommen van de wereld zijn niet van voldoende waarde om een verloren ziel los te kopen. Wie kan de liefde meten die Christus voelde voor een verloren wereld, terwijl Hij aan het kruis hing, lijdend voor de zonden van de schuldige mens?. Deze liefde was onmetelijk, oneindig.

Christus heeft laten zien dat Zijn liefde sterker was dan de dood. Zelfs terwijl Hij in de meest gevreesde conflicten was met de machten van duisternis, nam Zijn liefde voor de stervende zondaars

toe. Hij verdroeg de scheiding van Zijn Vaders aangezicht, totdat Hij ertoe gebracht werd in de bitterheid van ziel uit te roepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" (Matt. 27:46). Zijn arm bracht verlossing. De prijs werd betaald om de verlossing van de mens te betalen, toen, in de laatste zielenstrijd de gezegende woorden werden geuit, die leken te resoneren door de gehele schepping: "Het is volbracht"....

Hij was voor eeuwig rijk, "opdat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden." (2 Cor. 8:9). Hij werd bekleed met licht en glorie, omringd met legers van hemelse engelen, die wachtten om Zijn geboden uit te voeren. Doch Hij nam onze natuur aan en verbleef met de zondige mens. "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent." (1Joh. 3:1). Hier is de liefde die geen enkele taal kan beschrijven. Onze zielen zouden verlevendigd, verhoogd en opgenomen moeten worden met het thema van de liefde van de Vader en de Zoon. "En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is" (1Joh3:3). De volgelingen van Christus zouden hier moeten leren om in enige mate deze mysterieuze liefde te reflecteren, voorbereid in het bijeenbrengen van alle verlost en het toeschrijven van "de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden aan Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam" (Openb. 5:13).

-ST Feb 15, 1883, 7-10, 17; ST 6-18-96, 10-28-89, 4-16-01, 2-15-83; RH 12-11-88; BEcho 9-15-92; AA 332-334; MH 500-502

Woensdag 9/9 (Christelijk gedrag)

"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene" (Rom.12:2). Tot welk werkveld ook christenen worden geroepen, in welk deel van de wijngaard van de Heer ze worden aangewezen om te werken, ze kunnen zich niet vereenzelvigen met de wereld. De weg van de wereld is niet de weg van God. De wereld zou christenen ertoe leiden zich aan zijn ideeën te conformeren en aan zijn eigen christelijke standaarden laten voldoen. De wereld heeft een lijn uitgezet die van christenen volgzaamheid eist, hen dingen laat doen die de wereld past en een maakt met zijn doelen en plannen. Maar de stem van God wordt gehoord in Zijn woord, die tot de mens spreekt in en onmiskenbare taal en zegt: "Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige." (2 Cor. 6:17). Zult u die stem gehoorzamen?.....

Zij die de naam van Christus belijden, dienen Hem te belijden als hun beeld en voorbeeld. Zij dienen aan anderen de waarheid in haar puurheid te ontvouwen en hen bekend maken met de mogelijkheden en privileges van het christelijk leven. De waarheid moet niet naar beneden gehaald worden tot een laag algemeen niveau. Want dit zal God onteren, Die een oneindig offer heeft gebracht, door de gave van Zijn Zoon voor de zonden van de wereld. Christus is de weg, de waarheid en het leven....

Er is geen veiligheid voor ons, tenzij wij dagelijks een nieuwe ervaring hebben in het opzien naar Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof. Dag aan dag dienen we Hem te zien en veranderd te worden door Zijn beeld. We dienen de goddelijke voorzienigheden voor te stellen en de voetsporen van Jezus te volgen wat het ons ook mag kosten. We moeten onszelf onder goddelijke leiding plaatsen, het woord van God raadplegen en ons dagelijks afvragen 'is dit de weg van de Heer?'. Er zijn diverse verkeerde karakters die geheel niet op Jezus lijken, en die zijn zelfs binnen in de kerk van Christus. Tenzij zij zich onderwerpen om te worden als klei in de handen van de pottenbakker, bereid zijn naar de hemelse vorm gevormd te worden en in zulke vaten gekneed te worden zoals God van hen wil maken, zullen ze altijd hun misvormde karakter dragen, altijd vaten tot oneer zijn en nooit de laatste hand van eeuwig leven ontvangen. Geen enkel gebrek in het karakter zal vereeuwigd worden en de hemel besmetten met zijn gebrekkigheid.

-RH Nov 20, 1894, 1, 4, 6; RH 2-10-91, 2-9-92, 11-20-94; BTS 2-1-10; COL 382-387; LLM 389-390; 9MR 213-214

Donderdag 10/9 (Waarheid en leugens; Joh. 14:6; 1Joh. 2:4,21; 3:19; 4:6; 5:20)

Het leven vanuit de wet van God betekent een leven van puurheid dat onmogelijk voor de mens, tenzij hij samenwerkt met God en een deelgenoot wordt van de goddelijke natuur, ontsnapt aan de corruptie die in de wereld is door lust. Elke zondige toegeeflijkheid, elke vorm van ontucht, elke egoïstische ambitie, wordt veroordeeld door de morele wet. De goedkope, losse, onattente geest en karakter, die zo prevaleert in deze generatie, wordt niet gerechtvaardigd door de wet van God. Die wet veroordeelt de seksuele ontucht, die zichzelf bekleedt in een liefdevolle verschijning, totdat de ziel ingesnoerd is en door bittere ervaring leert hoe hatelijk de resultaten van het toegeven aan zonde zijn.

De wet van God is een uitdrukking van de goddelijke geest en de geboden bedekken de morele verplichting van de mens.

Gedurende de korte genadetijd van het leven, dienen we onderwezen en gedisciplineerd te worden voor een toekomstig eeuwig leven. En de regel in dat leven is de wet van God. "Gij zult" en "Gij zult niet" zijn geen grievende geboden. De wet van God is geen juk van slavernij, want de doeners van de wet zullen leven en sterkte vinden in gehoorzaamheid en door de genade, hun gegeven door Jezus Christus, kunnen ze waarlijk gehoorzaam zijn aan Gods heilige levensregel...

De wet is onze leraar, die ons instrueert in wat rechtgeschapen en perfectie is in karakter, opdat door de rechtvaardigheid van Christus wij een levende verbinding mogen hebben met God.

"Goed en waarachtig is de HERE; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg" (Ps 25:8,9). "Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet" (Ps.16:8). Dit zijn de voorwaarden op grond waarvan we de zegen van de Heer mogen verwachten. Het resultaat van de samenwerking met de Heer wordt gekenmerkt als "ik zal niet wankelen" (Ps 62:6,7). Zij die de geboden van God houden, wordt de gave van het eeuwige leven beloofd. Maar hij die ongehoorzaam is aan de wet zal geen leven zien, maar de wraak van God zal over hem komen....

"Daarom is de liefde de vervulling der wet" (Rom 13:10). God is liefde en als wij God boven alles liefhebben en onze naaste als onszelf, reflecteren we het karakter van de Vader en de Zoon. Maar zij, die werkelijk van God houden, zullen aan al Zijn geboden gehoorzamen. Gehoorzaamheid is de test van de liefde. (Joh. 14:21, 23-24; 1 Joh.2:3-7, 1:4-7, 5:3, Openb. 13:10, 22:14)

-ST 4-13-88, 10-22-94, 4-24-93; RH 2-9-92, 8-28-94; NPU Gleaner 5-26-09

Vrijdag 11/9 (Levend geloof; Gal.5:24; Ps. 40:8)

We leven in de meest plechtige periode van de wereldgeschiedenis. De komst van de Heer staat voor de deur en alle gevaren van de laatste dagen omringen ons, zei Jezus, terwijl Hij sprak over deze tijd. "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden" (Matt. 24:24). Als wij wijs zijn, zullen we ernstig gehoor geven aan deze waarschuwing en het woord van een ieder toetsen aan de grote standaard van de waarheid. Onze levens moeten in harmonie gebracht worden met de wet van God als we waarlijk geheiligd willen worden. Deze wet moet alle intelligenties in de hemel en op aarde besturen. En als we vanuit het hart kunnen zeggen, zoals onze goddelijke Heer dat deed: "Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven" (Ps 40:8), dan worden we geheiligd in de waarheid. We hebben de gezindheid die in Christus was en door geloof hebben wij een levenskracht ontvangen uit de bron van oneindige kracht en puurheid.

Het woord van God moet verweven worden met het levende karakter van diegene die erin geloven. Het enige levende geloof is het geloof dat de waarheid ontvangt en in zich opneemt, totdat het een deel van zichzelf en een motiverende deel van het leven en handelen is. Jezus wordt het woord van God genoemd. Hij heeft Zijn Vaders wet geaccepteerd, de principes ervan eruit gehaald, de geest ervan geopenbaard en zijn helende kracht in het hart laten zien. Johannes zegt: "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid" (Joh 1:14). De volgelingen van Christus moeten deel hebben aan Zijn ervaring. Ze moeten het woord van God in zich opnemen. Ze moeten veranderd worden naar Zijn gelijkenis door de kracht van Jezus en de goddelijke eigenschappen reflecteren. Ze moeten het vlees eten en het bloed van Christus drinken, anders is er geen leven in hen. De geest en het werk van Jezus moeten de geest en het werk van Zijn discipelen worden. Dit is ware heiliging....

Zij die de wet en het getuigenis ontvangen en de waarheid van God blijvend in zich hebben, worden deel van de goddelijke natuur. En groeien op tot het volle beeld van mannen en vrouwen in Christus Jezus en het woord van waarheid werkt hun heiliging uit. Hoewel ze hun heiligheid niet opschepperig belijden, maar een nederig en stille geest manifesteren, de werken van Christus doende, staan ze voor de troon van God, zonder een smet of blaam of iets dergelijks. Ze zullen geheiligd en verheerlijkt worden door gehoorzaamheid aan de geboden van God, voortgebracht door goddelijke kracht, door het geloof van de Zoon van God.

-ST Apr 13, 1888, 13-15; ST 4-30-96, 4-13-88; RH 6-26-00, 8-31-97; SW 8-7-06

Verdere studie: AA 546-554, "Een trouwe getuige"

De kerk is de burcht van Christus, in een wereld vol rebellie en moet strikt beschermd worden tegen de sluwe praktijken van de vijand. Hierin dienen geen andere wetten erkend te worden dan de wetten van God. -MM89

Sabbat 12/09 (de bedekking; 2 Johannes 9) Zonde is ontrouw aan God en verdient straf. Bijeen genaaide vijgenbladeren zijn gebruikt sinds de dagen van Adam, toch is de naaktheid van de zondaarsziel niet bedekt. Iedereen die de argumenten aan elkaar voegt en geïnteresseerd is in dit slordige kledingstuk, komt op niets uit. Zonde is overtreding van de wet. Christus manifesteerde zich in onze wereld om de zonde weg te nemen en de bedekking van vijgenbladeren te vervangen door het pure kledingstuk van Zijn gerechtigheid. De wet van God staat gerechtvaardigd door het lijden en dood van de eniggeboren Zoon van de eeuwige God.

De overtreding van Gods wet, in de kleinste onderdeel, is zonde. Het niet uitvoeren van de straf op die zonde zou een misdaad zijn in de Goddelijke administratie. God is een rechter, een wreker van recht, dat de belichaming en grondslag is van Zijn troon. Hij kan niet schipperen met Zijn wet, Hij kan het kleinste deel niet weg doen om de zonde tegemoet te komen en te vergeven. De rechtschapenheid, oprechtheid en morele uitmuntendheid van de wet dient gehandhaafd te blijven en gerechtvaardigd te worden voor het hemelse universum en de niet gevallen werelden.

Ik zou iedereen, die de hemel wil winnen, oproepen om gewaarschuwd te zijn. Besteed uw kostbare genadetijd niet om vijgenbladeren aaneen te naaien om de naaktheid te bedekken, die het resultaat is van de zonde. Terwijl u kijkt in de morele bril van de Heer, Zijn heilige wet, Zijn standaard van karakter, denk voor geen moment dat het u kan reinigen. Er zijn geen reddende eigenschappen in de wet. Het kan de overtreder niet vergeven. De straf moet uitgevoerd worden. De Heer redt de zondaars niet door Zijn wet af te schaffen, het fundament van Zijn regering in de hemel en op de aarde. De straf is ondergaan door de plaatsvervanger van de zondaar....

Christus kwam om een voorbeeld te geven van een perfecte onderwerping aan de wet die God van Adam, de eerste man, verlangde, en die de laatste man die op deze aarde zal leven, ook moet houden. Hij verklaart dat Zijn missie niet is om de wet te vernietigen, maar om het tot volmaaktheid te vervullen in totale gehoorzaamheid.... In Zijn leven onthulde Hij de spirituele natuur van de wet. Hij toonde aan niet gevallen werelden, aan hemelse wezens, aan een ondankbare, onheilige wereld dat Hij de verreikende principes van de wet heeft vervuld. Hij kwam om het feit te demonstreren dat het mensdom, verbonden door het levende geloof aan de Godheid, al Gods geboden kan houden. -21MR 194, 196; ST 4-24-93; YI 2-15-94; RH 11-15-98, 6-22-05; 21MR 193-196

Zondag 13/9 (In liefde en waarheid; 2Johannes)

Door de gave van God aan de wereld, is er een voorziening gemaakt dat allen, die geloven, niet zullen vergaan, maar eeuwig leven zullen hebben. O, wat een liefde, wat een onmeetbare liefde! Zouden we niet de lippen trainen om loftuitingen aan Hem uit te spreken, die ons uit de duisternis tot in Zijn geweldig licht heeft geroepen? Als dit werk van rijke genade voor ons is gewrocht, hebben we dan niet overvloedige redenen om God te loven. Laten we onze geesteskracht trainen en onderwijzen om het werk van de hoogste dienstbaarheid voor Hem te doen, die Zijn eniggeboren Zoon ons niet heeft onthouden. Maar in Zijn geheiligd leven iedereen een patroon heeft gegeven om ons leven naar te richten....

We roepen onze mensen op in naam van de Heer om te ontwaken en hun plicht en verantwoordelijkheid te nemen. O, dat de kracht van God aan het menselijk hart van God mag werken en Zijn rijke genade de grotere en kleinere stromen van weldadigheid in beweging mag brengen. Zo zal de wereld weten dat de waarheid van God in de harten de energie en weldadigheid doet ontwaken die Christus voorleefde in Zijn leven. Hierdoor wordt de aarde verlicht door de glorie van God. De glorie van God zal tot iedereen schijnen, die Jezus Christus heeft geaccepteerd, 's hemels beste gave; die zijn best doet om zijn eigen ziel en die van anderen te redden. De Heer heeft de wereld verrijkt met zulk een grote gave, zo kostbaar, dat er niets meer is achtergehouden om te geven. Christus heeft zijn interesse gekoppeld aan die van de mensheid en Hij vraagt dat de mensheid een wordt met Hem voor het redden ervan.... Hij stond op de plaats waar de gevallen mens had moeten staan, onder de neergedaalde vuistslag van gerechtigheid en moest onschuldig lijden voor de schuldigen. Zodat diegenen die in Hem geloven als hun persoonlijke Verlosser als schuldloos gerekend konden worden. Wat minder kunnen we doen dan de grote redding accepteren die geboden wordt, om daarmee onze dankbaarheid en liefde te tonen? Jezus Christus is onder ons gekruisigd en "Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Rom8: 32). Als ontvangers van zo'n onmeetbaar gave van eeuwig leven door Jezus Christus, zullen we dan niet reageren met dankbaarheid in onze eigen harten en wegen zoeken om

deze dankbaarheid in de harten van onze kinderen en burenen te doen ontwaken? Zullen we anderen niet liefhebben zoals God ons heeft liefgehad? En door een leven van zedingsenergie de roep te beantwoorden om te getuigen van onze waardering voor de onmetelijke gave van Gods grenzeloze welwillendheid aan ons geschonken? Zullen we niet getuigen van de goedheid van God door nederig te wandelen, door vreugdevol te werken, door van Christus te leren en door Zijn juk te dragen? Zullen we niet werken zoals Hij heeft gewerkt en de waarheid presenteren zoals het is in Jezus aan onze vrienden en burenen? -HM Dec 1, 1894, 4, 7; ST 2-1-10; HM 12-1-94; TDG 146

Maandag 14/9 (Wandelen naar de geboden; 2 Johannes 4-6)

Een belangrijke vraag werd aan Christus gesteld door deze wetgeleerde: "Wat zal ik doen om het eeuwige leven te beërven?" Het antwoord was direct en positief: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, en uw naaste als u zelf." (Luk 10:27) Jezus presenteerde de gehele wet van God en zei: "doe dat en gij zult leven" (luk.10:28). De eerste vier geboden van de wet groeien uit onze relatie met God en vereisen de liefde en loyaliteit van onze gehele harten. De laatste zes groeien uit onze relaties met onze medemens en vereisen dat wij zijn interesse beschouwen als de onze. Het houden van deze geboden omvat de gehele plicht van de mensheid en presenteert de condities voor eeuwig leven.

Nu is de vraag: zal de mens aan de condities voldoen?, zal hij God boven alles liefhebben en zijn naaste als zichzelf?. Er is geen enkele manier waarop de mens dit op eigen kracht kan doen. De goddelijke kracht van Christus moet aan de inspanning van de mensheid worden toegevoegd; "Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees," (Rom 8:3,4).... Iedereen die Christus volgt, zal de geboden van God houden. De vraag zal oprijzen: is dit van belang voor mij? Maar als u zichzelf vlijt met de gedachte dat God niet van u verlangt dat u Zijn wet houdt omdat het strijdig is met uw belangen, maakt u een tragische fout. Een andere leider geeft u commando's, in plaats van de Kapitein van uw verlossing. Jezus heeft geleden en bood weerstand aan de meest zware verleidingen en gaf Zijn leven ten slotte aan het kruis van Golgota, om te demonstreren aan elk lid van de menselijke familie, dat de wet van God onveranderlijk is en dat niet een jota of titel weggedaan kan worden. Aldus demonstreerde Hij voor alle werelden, engelen en alle mensen dat de wet niet kan ophouden een bevoegdheid uit te oefenen. Het ondersteunt de troon van God en Zijn regering. Als God een jota van Zijn wet had kunnen veranderen, had Jezus niet naar deze wereld hoeven te komen om te lijden en te sterven; maar Hij die gelijk was aan de Vader kwam en stierf aan het kruis om de mensheid een andere genadetijd te geven... God heeft ons de openbaring van Zijn wil gegeven en wij zullen zonder excuus staan als wij Zijn heilig woord niet bestuderen. Luister naar wat de stem van de ware herder tegen u zegt en wandel op het pad van gehoorzaamheid en liefde. "Doe dit en gij zult leven," zei Jezus. We kunnen het ons niet veroorloven om het eeuwig leven te verliezen. Moge God u geven dat wij elkaar ontmoeten bij de troon van God, dat wij met elkaar het lied van verlossing zullen zingen in het koninkrijk van glorie.
-BEcho June 11, 1894, 2, 6, 8; RH 10-17-99, 8-18-85; AA 553-556

Dinsdag 15/9 (Voorbij de lering van Christus gaan; Joh 14:21; 2Joh. 7-9)

Wanneer de waarheid in het hart wordt ontvangen, heiligt het de ziel en een oprechte christen zal met Christus wandelen en met het patroon van Christus voor ogen en hij zal met standvastig de principes volgen van rechtvaardigheid in woord, kleding en wandel. Hij zal respect hebben voor de vergelding van de beloning. (Heb. 11:15-16).

Onze voorkeuren moeten in een richting vloeien, opdat onze verplichtingen als dienaren van Christus geen geweld wordt aangedaan. De wereld zal ons nooit aanwijzen als de kinderen van God, loyale onderdanen van Zijn koninkrijk. Toen Jezus kwam vond Hij zonden, onenigheid en wereldsgezindheid in de kerk. Maar het was Zijn werk om de volgorde der dingen om te draaien. Hij wilde Zijn kerk in de wereld, niet van de wereld. "Hij antwoordde hun en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden." (Matt. 15:13) De kerk zou een goddelijke enclave moeten zijn in de wereld.... De volgelingen van Christus zouden de kracht van de transformerende genade van Christus moeten openbaren om de corrupte harten van de mens te veranderen. De kerk zou een korenveld moeten zijn, maar een vreemde hand heeft het onkruid geplant... Mensen met een kwaadaardige geest brengen valse doctrines naar binnen en in vele gevallen hebben deze valse doctrines de waarheid van God verdrongen.

De Heer heeft bepaald dat Zijn kerk niet de wet van de mens zou ontvangen, maar alleen Zijn wet zou erkennen. Hij bepaalde dat de pure, ongewijzigde waarheid gebracht zou worden in de wereld. Zelfopoffering en het kruis dragen zouden de karakteristieken zijn van Zijn kinderen. Zij zouden het karakter van Christus voor de wereld vertegenwoordigen en voor de wereld een representatie zijn van

de eeuwige wereld. In hun zou de geest en het karakter gevonden moeten worden, die ontwikkeld wordt als ze onder de controle komen van het goddelijke bestuur kwamen.

Ze zouden gehoorzaam moeten zijn aan hogere wetten dan de prinsen van deze wereld vaststellen en onderwerping geven aan een grotere macht dan koningen bevelen. Terwijl de gehele wereld onder de hoede van God staat en engelen opgedragen is om in alle delen van de wereld diensten te verrichten, is de kerk het object van Zijn speciale liefde en zorg. In de kerk maakt Hij experimenten met genade en liefde, om mensen tot Hem te trekken. Door de genade van Christus vindt er een verbazingwekkende transformatie plaats in de corrupte harten van de mens....Hij heeft een goed getrainde en gedisciplineerd leger van werkers in gedachten, met wie Hij zijn gaven kan uitdelen en erop vertrouwen dat zij Zijn talenten verbeteren en vermenigvuldigen door het brengen van Zijn genade en tot wie Hij eindelijk kan zeggen: "Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf" (Matt.25:21-23)
-RH Dec 19, 1893, 9-11; RH 3-25-02, 12-19-93, 7-24-88; AA 473-477; PP 685-688; 2MR 264-270; SL 63-65

Woensdag 16/9 (Afzien van gastvrijheid?; 2 Joh. 10,11)

De waarheid moet worden onttrokken aan obscuriteit van menselijke tradities en fouten, opdat de wereld het geweldige licht mag zien van het evangelie van de Zoon van God. Er zijn er die wegdraaien van dit grote en zeer belangrijk werk, om hun eigen weg te volgen.... Ze kiezen ervoor hun eigen koers te volgen, totdat de Drie engelen boodschap iets wordt van weinig belang en ten slotte verliest het al zijn waarde. Ze volgen een andere doctrine, in principes tegengesteld aan die van de bijbel. Ze begrijpen de natuur van het werk niet en in plaats van het volk te leiden naar het platform van de waarheid, worden ze naar een plaats geleid waar ze hun voeten op de zanderige fundaties van misleiding zetten. Ze verplichten de mens een juk te dragen dat niet het juk was van de zachtmoedige en nederige Jezus. We kunnen geen te grote voorzichtigheid betrachten bij het uitzenden van werkers voor doeleinden van God. Als iemand deelneemt aan het werk zonder gedegen discipline, zal hij vorm geven aan zijn eigen koers. Hij blijft achter met onvoldoende ervaring, met een te gebrekkige kennis van de waarheid en de oude misverstanden die nog niet volledig zijn ontworteld, zullen deel worden van zijn lering en invloed. Zijn trompet zal geen zeker geluid voortbrengen. De doctrine van waarheid zal vermengend zijn met fouten en het resultaat zal zijn dat diegene die beleerd zijn, zowel waarheid als misleiding zal koesteren. Zij die onder zulk een leraar zijn opgegroeid hebben veel moeizame en geduldige werk nodig. Het zal moeilijker zijn om hen te bereiken en hun fouten te herstellen, dan om mensen vanuit complete, onwetende duisternis naar de waarheid te brengen. Het zou beter geweest zijn als ze deze mengeling van waarheid en leugen niet hadden gehoord, want dan zou de waarheid in al zijn puurheid effectiever zijn geweest in het hervormen van hun levens en karakters.... De Joden verwierpen de goddelijke Zoon van God; maar waren bereid bedriegers te accepteren, die namens zichzelf, lege opschepperigheid van eigen macht en autoriteit brachten. Zo is het ook in onze dagen. De mensen wenden hun oren weg van het horen van de waarheid en luisteren naar fabels.... God roept werkers; maar Hij wil diegene die hun wil willen onderwerpen aan de Zijne en de waarheid vertellen zoals die is in Jezus. Een werker die getraind en onderricht is voor het werk, die gecontroleerd wordt door de geest van Christus, zal veel meer bereiken dan tien werkers die uitgaan met onvoldoende kennis en zwak zijn in geloof. Iemand die werkt in harmonie met de raad van God en in eenheid met de broeders, zal efficiënter zijn in het goed doen, dan tien zullen zijn die zich de noodzaak van de afhankelijkheid van God en het handelen in overeenstemming met het algemene werkplan niet realiseren.

-RH May 29, 1888, 3, 4, 8; RH 9-12-93, 5-29-88; TM 54-58

Donderdag 17/9 (Communiceren met elkaar; 2 Joh. 12, 13)

Vereenzelvig uzelf geheel met het werk van God. Hij is uw sterkte en zal aan uw rechterhand zijn om u te helpen Zijn genadevolle plannen uit te voeren. Bereik door persoonlijk werk degene om u heen. Maak kennis met hen. Prediken zal niet voldoende zijn. Engelen van God vergezellen u naar de woningen van diegenen die u bezoekt. Dit werk kan niet via een omweg gedaan worden. Geleend of gegeven geld zal het niet teweeg brengen, preken kunnen het niet doen. Door mensen te bezoeken, met hen te praten, te bidden en met hen te sympathiseren, zult u hun harten winnen. Dit is het hoogste missiewerk die u kunt doen. Om het te doen, zult u een resoluut en behoudende geloof, een onverslijtbaar geduld en een diepe liefde voor zielen moeten hebben. Vind toegang tot de mensen in wiens buurt u woont, terwijl u ze vertelt van de waarheid. Gebruik woorden van christelijk sympathie. Onthoud dat de Heer Jezus Christus een Meester werker is. Hij geeft het zaad water, Hij plaatst in uw gedachten woorden die harten zullen bereiken. Verwacht dat God in de vereenzelvigde en onzelfzuchtige werker, gehoorzaamheid, kinderlijk geloof en vertrouwen in God zal bewerkstelligen, dit zal vrede en vreugde brengen. Cultiveer dankbaarheid van hart. "En de vrede van Christus, tot welke gij

immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar" (col. 3:15). Werk onbaatzuchtig, liefdevol en geduldig met iedereen met wie u in contact wordt gebracht....

We waarderen de kracht van het gebed niet zoals wij zouden moeten. "En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Rom.8:26) God verwacht van ons dat wij tot Hem komen in gebed, zodat Hij onze geest kan verlichten. Hij alleen kan ons een helder begrip van de waarheid geven. Hij alleen kan het hart verzachten en bedwingen. Hij kan het begrip in staat stellen om waarheid van misleiding te onderscheiden. Hij kan een zwalkende geest stabiliseren en het kennis en geloof geven dat de test zal doorstaan. Bid dan; bid zonder ophouden. De Heer die Daniëls gebed verhoorde, zal ook uw gebed horen, als u Hem benadert zoals Daniël dat deed.... Diegenen die de huidige waarheid geloven moeten dit geloof uitleven. Ze moeten het woord van God in het dagelijkse leven toepassen. Dit woord is het brood van de hemel en diegenen die het lezen en bestuderen, de waarheid ervan deel van hun leven maken, zullen de kracht van boven ontvangen. O, kunnen we dit niet begrijpen? Jezus zei: "Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage." (Joh 6:40). Als dit, het leven van Christus in ons is, wat kunnen we dan niet bereiken in Zijn dienst?

-RH Mar 24, 1904, 4, 5, 9, 13; SW 12-4-02; RH 1-27-85, 3-24-04; ChS 117-121; AA 362-366; 1888 142-144

Vrijdag 18/9 (Samen streven; Fil.1:17)

Zij die samen met God werkers willen zijn, moeten wijsheid van de Grote Leraar ontvangen die ons voorbeeld in alles is, ten einde de waarheid in al zijn eenvoud te brengen. Leer van Christus. Alle trots, alle egoïsme, alle eigenbelang moet weggesneden worden van alle leraars. Alle onverschilligheid die zo algemeen is, alle theatrale gebaren, alle lichtzinnigheid en trivialisme, alle gekheid en grappen, moet door degene die het juk van Christus draagt gezien worden als 'niet gewild,' een belediging aan God en een afwijzing van Christus. Het maakt de geest ongeschikt voor solide denkwerk en voor solide werk. Het maakt de mens inefficiënt, oppervlakkig en geestelijk verziekt.

Niets is zo demotiverend voor de voortgang van de huidige waarheid als het lukrake werk dat gedaan wordt door sommige predikanten in de gemeenten. Geloofvol werk is nodig. De kerken zijn klaar om te sterven, omdat ze niet gesterkt worden in Christus. De Heer is niet blij met de losse manier waarop de gemeenten aan hun lot worden overgelaten, omdat er geen getrouwe dienaren van Gods genade zijn. Ze ontvangen Zijn genade niet en kunnen er daardoor geen deel aan hebben. De gemeenten zijn zwak en ziekelijk vanwege het ongeloof van diegenen die verondersteld worden met hen te werken; wiens plicht het is om overzicht over hen te hebben, achtgevend op zielen voor wie ze de verantwoording hebben. Wees grondig en beslist in uw inspanningen om God te dienen. Houd uw blik gevestigd op Christus. Fixeer uw aandacht niet op een favoriete predikant, zijn voorbeeld volgend en gebaren imiterend, kortom om zijn schaduwbeeld te worden. Laat niemand zijn mal op u leggen. Laat de hand van God u moduleren en kneden naar goddelijke gelijkenis. Blijf weg van mensen, wiens eigen adem in zijn neus is. Hang uw hulpeloze ziel aan Jezus Christus. Hij is onveranderlijk, hetzelfde gisteren, vandaag en voor altijd.

God is niet blij met het slordige werk van de kerken. Hij verwacht van zijn dienaren dat ze waarheidsgetrouw en loyaal zijn in het terechtwijzen en corrigeren. Ze moeten verkeerdheden volgens het woord van God verwijderen en niet volgens hun eigen ideeën en impulsen. Geen ruwe middelen dienen te worden gebruikt, geen onrechtvaardig, gehaast en impulsief werk worden gedaan. De inspanningen die worden gedaan om de gemeenten te reinigen moeten op Gods manier worden gedaan. Er moet geen partijdigheid en hypocrisie zijn. Er moeten geen favorieten zijn, wiens zonden minder zondig worden geacht dan die van anderen. We hebben de doop van de Heilige Geest nodig. Dan zullen we altijd werken met de geest van Christus, met vriendelijkheid, mededogen en sympathie. We laten de liefde voor de zondaar zien en tegelijkertijd de zonde hatend met een perfecte haat.

-1888 142-144; ST 1-29-85

Citaten uit de les: Ed 57

Verdere studie: Gal. 2:11-16; 1 Tim. 4:1-7; 2 Tim. 2:14-19; Openb. 2:1-3, 12-16, 18-25

De volledigheid van het christelijk karakter wordt verkregen wanneer de impuls om anderen te helpen en te zegenen voortdurend van binnenuit komt. Wanneer de zonneschijn van de hemel het hart vult en tot uitdrukking komt op het gezicht. -RH Apr 3, 1900, 1

Sabbat 19/9 (Jezus volgen, goed doen; 3 Johannes 11)

Christenen hebben een belangrijk werk te doen in deze wereld. Hun licht moet schijnen naar hen die in duisternis zijn. Het evangelie moet gepredikt worden aan elk mens. Zij moeten het voorbeeld van Jezus imiteren, zijn woorden en daden moeten hun patroon zijn. Zij moeten het beeld van Hem zijn en Hem volgen op al Zijn wegen. Hij heeft niet voor zichzelf geleefd. Zijn leven werd geleefd in het goed doen aan anderen en Zijn kinderen moeten volgen waar Hij hen is voorgegaan. Met hun arbeid, hun gebeden en hun geld moeten zij hen zegenen, die in nood verkeren. In de wereld, maar niet van de wereld, moeten zij het werk van Christus doen, Hem openbaren in een geheiligd leven. Maar in dit werk moeten zij de vreze des Heren hebben, die, zegt Zijn woord ons, het begin der wijsheid is.

De Meester heeft ons als zijn dienskneden in dienst genomen en wij moeten ijverige werkers zijn totdat Hij terugkeert naar deze aarde. We moeten wachten op de wederkomst van de Heer en ijverig de weg voorbereiden voor Hem. Wachten is niet al wat wij moeten doen. We moeten wachten en waken en bidden en werken. Deze combinatie van wachten, waken bidden en werken, is wat echte christenen kenmerkt. Aan hen die werkloos aan de kant staan, zegt Christus: "Waarom staat gij hier de gehele dag werkloos?" Werk "zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan" (Matt 20:6; Joh 9:4).

Paulus schreef aan Timoteüs: "Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden" (1Tim 4:16). Deze vermaning is toepasbaar op allen die leven in deze laatste dagen. De Here vraagt volkomen en volledig dienstbetoon. De gedachten en de afhankelijkheden moeten aan Hem gegeven worden. De lamp moet brandende gehouden worden in het binnenste heiligdom van de ziel. Dan zullen christenen worden gedreven met geestelijk onderscheidingsvermogen. Zij zullen in staat gesteld worden te begrijpen en aan de vereisten van God te voldoen.

Christus heeft een opdracht gegeven aan zijn dienstknechten: "Gaaf heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping" (Mark 16:15). Deze opdracht ligt met heilige verantwoordelijkheid op de schouders van elk lid van de gemeente van Christus en dit werk moet niet verwaarloosd worden zolang er nog zondaren onbekeerd zijn. De woorden van vermaning "wij zijn medearbeiders met God" zijn van groot belang.

-RH Feb 2, 1897, 13-16; RH 4-27-86, 4-3-00, 2-2-97, 2-23-97; YI 12-9-97; ST 11-16-91; TDG 284

Zondag 20/9 (De oudste en Gaius; 3 Johannes 1-4, 13, 14)

Mijn ziel roept uit naar God in honger voor de openbaring van Zijn waarheid. O, dat ik het geloof mag hebben dat de kostbare beloften vastgrijpt, die God heeft gegeven aan allen die Hem willen gehoorzamen en willen wandelen in het licht zoals Hij het licht is. Als het niet was voor de grote vernedering en goedheid van God, zou er geen hoop zijn voor onze zielen. Ik dank God elke dag voor het grote plan van verlossing. Iedereen die wil, mag komen om gered te worden. We kunnen kracht verkrijgen van de Verlosser der mensen, die ons tot meer dan overwinnaars zal maken. Het is onze plicht om luiheid te overwinnen, te spreken van onze onvolkomenheid en onze zwakte, maar onze gedachten en ziel en lichaam aan het werk zetten om onze eigen verlossing met vrezen en beven te bewerken. Spreek niet meer over twijfels, maar overdenk voortdurend de onmetelijke liefde van Jezus. Laat Zijn lofprijzing voortdurend in ons hart en op onze lippen zijn. Wanneer dit uw toestand is, dan zult u niet falen om anderen een juiste indruk te geven van wat het betekent een christen te zijn. U zult overal om u heen laten zien dat Jezus uw toren van kracht is. In Hem mag de christen zich verheugen. Door Zijn naam mogen wij de vergeving van zonden ontvangen en de schatten van Zijn genade.

Laat ons de gezegende hoop vastgrijpen die voor ons uit de doeken gedaan is in het evangelie. We mogen het plan van verlossing overdenken, uur na uur, dag na dag en jaar na jaar, totdat we zullen zien zoals wij gezien worden en kennen zoals wij gekend worden. En toch zullen we er nog meer verborgen schatten vinden.

Terwijl we ons hele leven wijden aan de studie van de waarheid van God, zullen we slechts een beperkt begrip hebben van het werk van God in de verlossing van de mens. Als we wandelen in het licht, zal ons licht voortdurend helderder schijnen en de meer licht dat wij ontvangen, de meer licht zullen wij schijnen op de wegen van anderen.

Christus bad tot zijn Vader voor zijn discipelen en zei: "Heilig hen in Uw waarheid. Uw woord is waarheid." Opdat dit gebed beantwoord wordt in ons, moeten en we dagelijkse ervaringen hebben in

de heilige zaken. Jezus heeft een oneindig offer gebracht, opdat wij ons leven mogen bouwen op reine, heilige en oprechte daden en mogen opgroeien tot een heilige tempel Gods. We kunnen ons niet veroorloven om onze gedachten te laten afdwalen naar dingen van minder belang. We bouwen voor tijd en eeuwigheid. We moeten de liefelijkheid van Christus koesteren. We naderen het einde van de aardse geschiedenis en we moeten medearbeiders met God zijn tot het einde der tijd. We moeten ons werk doen in trouw, leven en levenskracht brengen aan de gemeente van Christus. Jezus heeft bij Zichzelf gezworen om veel meer voor ons te doen dan wij kunnen vragen of bedenken. De hemel is alles waard. Als we de eeuwige beloning ontvangen, ontvangen we alles; als we het verliezen, verliezen we alles.

-RH Oct 30, 1888, 10, 11, 13; RH 10-30-88, 1-1-80, 2-25-04; 1888 882-884; 1MCP 27-28

Maandag 21/9 Gaius en Zijn dienst aan de gemeente; 3 Joh 5-8; Johannes 13:34,35)

Door de grote wet van God is de mens gebonden aan zijn medemens. Op het antwoord dat de wetgeleerde gaf: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf," verklaarde Jezus: "Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven" (Luk 10:27,28).

In deze paar woorden zijn neergelegd de voorwaarden voor eeuwig leven. Ware godsvrucht wordt gemeten aan het werk dat wordt verricht. Belijden alleen is niets; positie bekleden is niets; een karakter als het karakter van Christus is het bewijs dat we van God getuigen dat Hij zijn Zoon naar deze wereld gestuurd heeft. Zij die belijden christen te zijn, maar niet doen zoals Christus zou hebben gedaan in hun plaats, brengen de zaak van God grote schade toe. Zij geven een verkeerde voorstelling van de Verlosser en staan onder een vals banier.

De ware discipelen, in wiens harten Christus woont, laten aan de wereld de liefde van Christus voor de mensheid zien. Zij zijn Gods handen in de wereld. De glans van geestelijke gezondheid doordringt hun hele wezen als zij de Heiland ontvangen om Hem door te geven aan anderen. Dit is het medisch zendingswerk. De uitoefening daarvan heelt de wonden die zijn toegebracht aan de beschadigde menselijke natuur door een, die eens een overdekkende cherub was, maar die door hoogmoed zijn hoge plaats is kwijtgeraakt en een oorlog is begonnen tegen God en mensen ...

Reine en onbevleete godsdienst is geen emotie, maar het doen van werken van liefde en barmhartigheid. Deze godsdienst is nodig voor gezondheid en levensgeluk. Het komt de vervuilde zielentempel binnen en met drijft met kracht de zondige indringer eruit. Zitting nemend op de troon, heiligt het alles door zijn aanwezigheid, verlicht het het hart met de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid. Het opent de ramen van de ziel naar de hemel en laat de zonneschijn van Gods liefde binnendringen. Fysieke, mentale en morele kracht nemen toe, omdat de atmosfeer van de hemel als een levende actieve ingrediënt de ziel vult. Christus in u de hoop der heerlijkheid...

Gods beloften aan de gehoorzamen zijn "goede tijdingen van grote vreugde." Zij zijn verheugend voor de nederige, verbroken harten. Het leven van de ware christen schijnt met de heldere stralen van de Zon der gerechtigheid. Als mannen en vrouwen zouden handelen als Gods ondersteunende handen, daden van liefde en vriendelijkheid doen, de verdrukten oprichten, hen redden die verloren gaan, zal de heerlijkheid van de Heer hun beloning zijn. Dan zullen zij niet duizend mijlen ver erop uit gestuurd worden om hun plicht van mensen te leren. Zij zouden roepen en de Heer zou antwoorden: "Hier ben Ik." Zij zouden zich richten tot de Ene dichtbij hen, die hen de belofte gegeven heeft: "Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mat 28:20).

-16MR 71-73; RH 7-4-99, 8-28-13, 1-19-11; SW 6-18-03; 16MR 69-75; CC 207

Dinsdag 22/9 (Diotrefes; 3 Johannes 9,10)

De Geest van God zal niet blijven waar er onenigheid en ruzie is onder de gelovigen in de waarheid. Zelfs als die gevoelens niet uitgesproken worden, zullen zij beslag leggen op het hart en de vrede en liefde uitdrijven die het kenmerk zouden moeten zijn van een christelijke gemeente. Zij zijn het resultaat van zelfzucht in de volste betekenis van het woord. Deze boosaardigheid kan de vorm aannemen van een buitensporige vorm van eigen waarde, of een ongepast verlangen naar de bijval van anderen, zelfs als het ongewild wordt gegeven. Zelfverheffing moet afgezworen worden door hen die belijden de liefde van God te bezitten en Zijn geboden bewaren, anders hoeven ze niet te hopen om gezegend te worden door Zijn goddelijke voorkeur.

We noemen God onze Vader. We zeggen dat we kinderen zijn van een familie, maar wanneer de neiging bestaat om het respect en de invloed van anderen af te breken, om onszelf te verheffen, doen we de vijand een genoegen en grieven we Hem, die wij zeggen te volgen. De tederheid en genade die Jezus liet zien in Zijn eigen kostbare leven, moet een voorbeeld voor ons zijn van de manier waarin wij onze medemensen tegemoet treden en in het bijzonder zij, die onze broeders in Christus zijn ...

Zij die van God houden kunnen geen haat en vijandschap koesteren. Wanneer de hemelse principes van eeuwige liefde het hart vervult, zal het stromen naar anderen, niet alleen omdat genadegaven

worden ontvangen, maar omdat liefde een principe van handelen is, zal het het karakter veranderen de impulsen te beheersen, de hartstochten onder controle te houden, vijandschap te onderdrukken, de afhankelijkheden te verheffen en te veredelen. Deze liefde kan niet uitgesproken worden in termen van "mij en mijn," maar is zo breed als de wereld en zo hoog als de hemel en is in harmonie met het werk van de hemelse dienstknechten... Deze liefde is de Geest van God. Het is de hemelse versiering die de ware edelheid en waardigheid geeft aan de ziel en ons leven verenigd met dat van de Meester. Geeft niet hoeveel goede kwaliteiten we ook hebben, hoe eerbaar en verfijnd we onszelf ook vinden, als de ziel niet gedoopt is met de hemelse genade van liefde tot God en tot elkaar, dan hebben we gebrek aan ware goedheid en zijn wij ongeschikt voor de hemel, waar er alleen liefde en eenheid heerst

Om gelukkig te zijn, moeten we ernaar streven het karakter te bezitten dat Christus had. Een opmerkelijke specialiteit van Christus was Zijn zelfopoffering en goedgunstigheid. Hij kwam niet om zichzelf te zoeken. Hij ging rond goeddoende en dit was zijn spijs en drank. We mogen, door het voorbeeld van de Heiland te volgen, een heilige eenheid zijn met Hem en in het dagelijks zoeken naar de nabootsing van Zijn karakter en het volgen van Zijn voorbeeld, zullen we een zegen voor de wereld zijn en zullen we onszelf verzekeren van tevredenheid hier en eeuwige beloning hierna.

-RH Jan 18, 1887, 1, 2, 6, 16; ST 1-15-85; RH 2-15-81, 1-18-87; DA 435-437; 15MR 179-185; 7MR 262-264; RC 29

Woensdag 23/9 (Getuigenis geven over Demetrius; 3 Johannes 11)

De apostel zegt: "Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminlijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat" (Fil 4:8). Door aanschouwen worden wij veranderd naar het beeld waarnaar wij kijken; daarom, laten wij onze ogen afwenden van de onvolkomenheden van hen die in de gemeente zijn en die niet op Christus lijken. We zullen niet verantwoordelijk gehouden worden omdat zij die in hoge posities zijn, niet overeenkomstige deugden bezitten. Laat ons God danken dat het ons voorrecht is dat we weg mogen kijken van deze afgeweke christenen en in plaats daarvan mogen kijken naar hen, die echt toegewijd zijn, die daders van het woord zijn en die in leven en karakter het beeld van de Goddelijke dragen. En boven alles, dank God dat het uw voorrecht is dat u op Christus mag zien, het perfecte voorbeeld. We zullen niet te verontschuldigen zijn als we het woord van God niet bestuderen, opdat we mogen begrijpen hoe onlosmakelijk de christelijke leer verbonden is met de christelijke praktijk.

In de lessen van Christus worden het ware en het valse tegenover elkaar gezet. We hoeven niet te aarzelen om ons te verlustigen in het reine en hemelse, te spreken over wat goed is, om het onderscheidingsvermogen, die God ons in gedachten brengt, naar voren te brengen. We moeten oprecht verlangen te zijn als het perfecte Voorbeeld. We zouden God moeten danken voor de hulp van Zijn Geest om onderscheid te kunnen maken tussen rein en heilig, tussen het onreine en het onheilige. Door te kijken naar het perfecte Model, zullen we aan de wereld een christelijk karakter tonen. We hebben er erg naar verlangd dat anderen zulk een karakter zouden bezitten en zijn erg teleurgesteld geworden, omdat we hebben gezien dat dat niet het geval was. Maar laten we erop toezien dat anderen niet teleurgesteld raken als ze in ons hetzelfde gebrek zien in ons eigen karakter. God heeft een duidelijk principe gegeven als gids voor iedereen, die oprecht (zijn eigen ideeën en meningen? NEE!) de waarheid en wijsheid van boven liefheeft, welke vooreerst is "rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid ..." (Jacobus 3:17 –ev.).

... Prijs de Heer dat licht gegeven is aan de rechtvaardigen en vreugde aan de oprechten van hart. Spreek van de onderwijzing die u ontvangen hebt, dat voor uw ziel is als een feestmaal van vette spijzen. Zie erop toe dat u aan uw karakter bouwt met het hardhout der waarheid. Laat de verheven waarheden die u hebt gehoord, tot uiting komen in een getrouwe naleving van Gods geboden.

-RH Aug 8, 1893, 2-4; RH 9-4-88, 9-19-99, 8-8-93

Donderdag 24/9 (Leiderschaps crisis in de eerste gemeente; 1 Petrus 2:9; 1 Korintiërs 12; 7-31; 1 Timoteüs 5:19)

"Wie plant en wie begiet, staan gelijk," zijn bezig met hetzelfde werk – de redding van zielen. "Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij" (1 Kor 3:9). Met deze woorden wordt de gemeente vergeleken met een akker, waarop de medearbeiders aan het werk zijn, zorg dragend voor de wijnstokken van de Heer. En met een gebouw, welk een heilige tempel voor de Heer moet worden. Christus is de Meester Arbeider. Allen werken onder zijn leiding, en laten Hem werken voor en door Zijn arbeiders. Hij geeft hen takt en kundigheid en als zij Zijn instructie opvolgen, bekroont Hij hun arbeid met succes. Niemand moet mopperen op God, die elk zijn eigen taak heeft toegewezen. Hij die moppert en angstig rondziet, die de dingen op zijn eigen manier wil doen, die ernaar verlangt om zijn medearbeiders te dwingen zijn ideeën op te volgen, moet de goddelijke

aanraking ontvangen voordat hij geschikt is om wat dan ook in het werk te doen. Tenzij hij verandert, zal hij zeker het werk schaden.

Onthoud dat we arbeiders zijn samen met God. God is de almachtige, effectieve motivator. Zijn knechten zijn Zijn instrumenten. ... Zij moeten in harmonie samenwerken, elkaar ondersteunen in vriendelijke, beleefde en broederlijke orde, in liefde voor elkaar. Er mag geen onvriendelijke kritiek geuit worden, geen afbreken van elkaars werk. Samen moeten zij het werk vooruitbrengen.

Er mag geen partijdigheid zijn in Gods werk. Elke man aan wie God een boodschap heeft gegeven, heeft zijn eigen specifieke taak en dit moet uitgevoerd worden onder de supervisie van de Grote Meester Arbeider. Vorm geen afgescheiden partijen. In hun dienstbetoon moeten Gods knechten een zijn. Elke persoon heeft een eigen individualiteit, welke niet op mag gaan in dat van een ander. Toch moet het werk in perfecte harmonie tussen de broeders geschieden. Tot eer van God moeten Zijn arbeiders elkaar hoog achten. Niemand moet zichzelf als norm stellen en op een respectloze manier spreken over zijn medearbeider, hem behandelen alsof hij minder is. Onder de leiding van God moet ieder zijn aangewezen taak uitvoeren, gerespecteerd, geliefd en aangemoedigd worden door zijn medearbeiders...

"Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Kor 3:11). Jesaja verklaart: "Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag" (Jes 28:16,17) ev.). Christus is voor ons gekruisigd. Hij is de voorziening voor onze zonden; Hij is het verzoenend offer, het ware, onwrikbare fundament. Hij heeft de capaciteiten van de gelovigen in de gemeente bijeengebracht, opdat zij in eenheid zullen werken aan de versterking en opbouw van elkaars geloof.

-RH Dec 11, 1900, 10-12, 15; RH 12-11-00, 7-9-95, 11-8-56; LHU 295; HP 283; 5T 239; TSA 86-90; 2MR 335-339

Vrijdag 25/9 (Georganiseerd voor dienstbetoon; 1 Korintiërs 3:7-10)

God heeft zijn gemeente op aarde tot een kanaal van licht gemaakt en door haar communiceert Hij zijn doel en Zijn wil. Hij geeft aan geen van Zijn knechten een ervaring die onafhankelijk of tegengesteld is aan de ervaringen van de gemeente als geheel. Ook geeft Hij niemand een kennis van Zijn wil voor de gehele gemeente, terwijl de gemeente, het lichaam van Christus in duisternis gelaten wordt. In Zijn voorzienigheid heeft Hij zijn knechten in nauw contact met de gemeente geplaatst, opdat zij minder vertrouwen zouden hebben in zichzelf en meer vertrouwen in hen die de leiding hebben in de vooruitgang van het werk.

Er zijn altijd mensen in de gemeente geweest die voortdurend de neiging hebben tot persoonlijke onafhankelijkheid. Dezen lijken maar niet te kunnen begrijpen dat onafhankelijkheid van geest het gevaar inhoudt dat de mens teveel vertrouwen stelt in zichzelf en op zijn eigen oordeel, dan dat hij het advies en het oordeel van de broeders hoog acht, vooral in de beambten die God aangewezen heeft tot redding van Zijn volk. God heeft de gemeente een speciale autoriteit en macht gegeven opdat niemand geoordeeld wordt in onachtzaamheid en misprijzen; want hij die dit doet, misprijst de stem van God.

Zij die geneigd zijn om hun eigen oordeel als hoogaanstaand te zien, zijn in groot gevaar. Het is satans bestudeerde inspanning om deze te scheiden van hen die de kanalen van licht zijn waardoor God Zijn wil communiceert en door wie Hij aan Zijn werk bouwt en het vooruitbrengt op aarde. Door hen, die de Here heeft aangesteld om verantwoordelijkheden voor de vooruitgang en de verspreiding van de waarheid te dragen, te negeren en te verachten en te verwaarlozen, verwerpt men de middelen die Hij heeft ingesteld voor de hulp, bemoediging en versterking van Zijn volk... De Heer heeft in Zijn wijsheid de manier ingesteld waardoor alle gelovigen in Christus in innige relatie met elkaar verenigd kunnen zijn, christenen verbonden met christenen, en gemeente met gemeente. Op deze manier zal het menselijk instrumentarium in staat zijn samen te werken met het goddelijke. Elke werker zal ondergeschikt zijn aan de Heilige Geest en al de gelovigen zullen verenigd in een goed georganiseerd en weldraaiend systeem hun inspanningen richten om aan de wereld de blijde mare van de genade van God te brengen.

-RH May 11, 1911, 8-10; CL 9-10

Citaten uit de les: GW 444; 8T 236

Verdere studie: Johan 13:1-12; Efez. 4:11-16; 1 Tess. 5:12, 13; 1 Tim. 1:3, 4; 4:13; 5:22; Titus 1-3; 1 Petrus 5:1-4.