

Mozes zei:	De Traditie leerde:	Jezus zegt:
6. vers 43-47: NAASTENLIEFDE		
"Gij zult uw naaste _____ als uzelf." Lev. 19:18.	"... en uw vijand zult gij _____."	"_____ uw vijanden _____ en _____ voor wie u vervolgen."
DIT ZIJN ALGEMENE REGELS.	DIT IS EEN KOELE REDENERING, SOMS IN TEGENSPRAAK MET DE WET.	DIT IS EEN KONSEKWENTE GODSDIENST VAN HET HART.

• God zien

Filippus vroeg: "Toon ons de \_\_\_\_\_, en het is ons genoeg."

Jezus antwoordde: "Wie \_\_\_\_\_ gezien heeft, heeft de \_\_\_\_\_ gezien."

Johannes 14:8,9, N.T. 133.

Het komt erop aan dat we in Jezus God leren kennen. Hij behelst de volle waarheid. Hij sprak het niet alleen uit, maar LEEFDE er ook naar.

• Jezus' harte-regels en \_\_\_\_\_ :

Ik ben een leerling van Jezus.

Maar geen beste:

"Als ik het \_\_\_\_\_ wens te doen, is het \_\_\_\_\_ bij mij aanwezig."

Romeinen 7:21, N.T. 189.

Hoe kan ik nu behouden worden als ik mij niet aan de regels houd ???

Zie daarvoor de volgende les.