

An open book with text overlaid on a starry night sky background. The book is open, showing two pages of text. The background is a dark blue and purple night sky filled with numerous small, bright stars. The text is centered on the book's pages.

**Hoop in onzekere tijden**

**Gewetensvrijheid  
Bedreigd**

# De droom van de koning



# Daniël vertelt wat de koning heeft gedroomd



Daniël 2: 27-29

# Daniël geeft uitleg

Daniël 2: 37-39



# God zou een eeuwig koninkrijk oprichten



Daniël 2: 33, 44, 45

# De droom is waarheid



Daniël 2: 46-49

# Een nieuwe interpretatie van de droom



Daniël 3: 1

Nebukadnessar zou de  
droom der volkeren  
verwezenlijken:

- Een gouden geschiedenis
- Eeuwige vrede
- Geen oorlog meer
- Allen onder één koning,  
zowel op godsdienstig als  
politiek gebied

# Een openlijke uitdaging tegenover God



Daniël 3: 2-3



# Gedwongen aanbidding, opgelegd door het gezag van de koning



Daniël 3: 4-7

# Sadrak, Mesak en Abednego

Daniël 3: 8-12



## Het tweede gebod

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen...

Exodus 20: 4, 5



# Het antwoord van de drie vrienden



Daniël 3: 13-18

# Gehoorzaamheid uit liefde

Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij (Jezus) zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Matteüs 22: 36-40



# Liefde is de vervulling der wet

Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Romeinen 13: 9, 10

# Zij beantwoordden Gods liefde

Te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal Ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en zullen zij Mij tot een volk zijn...

Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls...

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 31: 1-4; 29: 11

# Geloof dat door liefde werkt

.... hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?

Genesis 39: 9

Zie ook Galaten 5: 6



# Het voornemen van Daniël en zijn vrienden

Daniël (en zijn vrienden) nu nam(en) zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijs of met de wijn die de koning placht te drinken...

Daniël 1: 8

En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen.

Daniël 1: 17

# Vertrouwen op God in doodsgevaar

Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Chananja, Misaël en Azarja de zaak bekend, en (zeide) dat zij barmhartigheid moesten afsmeaken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid – opdat men Daniël en zijn metgezellen niet zou ter dood brengen met de overige wijzen van Babel.

Daniël 2: 17, 18

# God beantwoordde de gebeden van de vier vrienden



Daniël 2: 19-23

# In de vurige oven geworpen

Daniël 3: 19-25



# Bevrijd uit de vurige oven



Daniël 3: 26, 27

# Onschuldig verklaard

Nebukadnessar hief aan en zeide: Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op Hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden, en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God.

Daniël 3: 28

# God had gezegd dat alle volken Nebukadnessar moesten dienen

Jeremia 27: 1-11



# Het bevel om te aanbidden was verkeerd

Nebukadnessar eiste een dienst waarvoor hij geen recht had om die te eisen. Door hem koning van de volkeren te maken, had God hem niet de koning van de godsdienst gemaakt.

Geloof verbonden met macht leidt tot fanatisme en vervolging.



# Een les voor iedereen

De God des hemels onderwees die koning, en door hem alle koningen, regeerders en volken voor altijd, dat in alle zaken van godsdienst en aanbidding, de overheid geen enkele zeggenschap heeft.

Ieder mens heeft het recht om God te dienen volgens zijn eigen geweten.

# Geloof en liefde

Geloof kan alleen echt functioneren als het met liefde verbonden is. **Het geloof werkt door de liefde.**

Zo blijven dan:

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Korintiërs 13: 13

# Er is hoop in onzekere tijden

