

HEBREEËN 9 EN HET HEILIGDOM

De brief aan de Hebreëen.

Deze brief werd geschreven in 66 voor Christus vlak voor de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Het doel van de brief is om de christelijke gemeente in Jeruzalem los te maken van de tempel en de stad voordat die zouden worden vernietigd.

Paulus wist hoe nauw de gemeente verbonden was met de tempel en de stad.

Handelingen 21: 15-30.

De bedoeling van de hele brief is om al het oude weg te nemen en de christenen iets beters daarvoor in de plaats te geven.

- Hij geeft hen een nieuwe priester die uit de Godheid komt. (hfdst. 1)
- Die nieuwe priester is ook mens. (hfdst. 2-4)
- Die nieuwe priester komt uit een nieuwe orde, de orde van Mechisedek. (hfdst. 5: 10; 6: 20 en 7)
- Een nieuw offer gebracht door een nieuwe priester (hfdst. 9: 11-15)
- Een nieuw verbond (hfdst. 7: 22 en 8: 6-13)
- Een nieuwe Middelaar van het nieuwe verbond (8: 8; 12: 24)
- Een nieuw heiligdom in de hemel (hfdst. 8: 1, 2)
- Een nieuwe stad Jeruzalem (hfdst. 11; 10, 16 en 13: 13, 14)
- Een nieuw vaderland (hfdst. 11: 8-16)

Jezus is de Hogepriester van het Heiligdom. In hoofdstuk 1-7 legt Paulus uit hoe hij dat is geworden. **Hebreëen 8: 1**

Jezus is ook de Middelaar van het verbond. **Hebreëen 8: 6**. In **hoofdstuk 9 en 10** laat hij ons zien hoe Jezus de Middelaar werd en hoe het nieuwe verbond wordt bekrachtigd en hoe de zegeningen van het nieuwe verbond de gelovigen worden toebedeeld.

Het verbond

Hebreëen 6: 11-18; Psalm 105: 4-11

De Middelaar van het verbond en de Priester in het heiligdom

Hebreëen 9: 1

Het heiligdom hoort bij het verbond en niet het verbond bij het heiligdom. In het Oude Testament was Mozes de middelaar van het verbond. Mozes voltrekt de inwijding van de heiligdomsdienst, de tabernakel en de priesters. **Exodus 24: 1-8; Leviticus 8**.

Salomo was de middelaar bij de inwijding van de tempel. **1 Koningen 8: 22-53**

De middelaar en de priester zijn niet hetzelfde. De priesterambt ligt binnen het kader van het verbond en de zegeningen van het verbond worden bediend door de priester

In het Oude Testament was Mozes de middelaar: **Exodus 32: 30-35; 33: 12-17; 34: 5-9, 10, 28, 29 en Galaten 3: 19**

Jezus is de nieuwe Middelaar van het nieuwe verbond. **Hebreëen 7: 22, 24, 25 en 8: 5, 6, 10-13**

Het doel van de heiligdomsdiensten is de verwezenlijking van het verbond. **Hebreëen 10: 16-18**.

Het doel van het verbond is de reiniging van het geweten. **Hebreëen 9: 9, 14; 10: 1-4** en de volmaking van de gelovigen **Hebreëen 7: 11, 19, 25; 10: 1-4**

In **Hebreëen 9: 1-22** laat Paulus zien hoe Jezus de Middelaar van het nieuwe verbond werd.

Als Jezus de Middelaar van het nieuwe verbond is, betekent dat dat het oude verbond is afgeschaft of tenietgedaan.

Paulus gebruikt het heiligdom als *een gelijkenis*. **Hebreeën 9: 9.**

De gelijkenis:

Hebreeën 9: 2 Hier missen we het reukofferaltaar in het heilige

Hebreeën 9: 3-5 Het reukofferaltaar was nooit in het heilige der heiligen. In de ark lagen alleen de stenen tafelen en niets anders. **Exodus 40: 17-21 en 1 Koningen 8: 9.**

De kruik met Manna stond bij de ark. **Exodus 16: 33, 34 en 2, 7-9, 12.** Het was een gedachtenis aan het ongeloof en gemopper van Israël.

De staf van Aäron lag ook niet in de ark. **Numeri 17: 1-4, 10**

De voorwerpen in het heilige der heiligen zijn allemaal van goud en dat wordt niet gezegd van de voorwerpen in het heilige.

Hebreeën 9: 6, 7. De diensten van vergeving in het heilige worden niet genoemd.

Hebreeën 9: 9 Het is een zinnebeeld of gelijkenis van het oude en het nieuwe verbond

De eerste afdeling had in het zinnenbeeld geen dienst met bloed en wierook.

Deze twee dingen wijzen op vergeving en toegerekende gerechtigheid. Zonder reukofferaltaar was er geen dagelijkse verzoening.

Alles wat in het heiligdom naar veroordeling wees is onder het verzoendeksel (**5**) geplaatst:

De wet, de kruik met manna en de staf van Aäron.

Het verzoendeksel is de plaats waar genade en gerechtigheid elkaar ontmoeten. De wet veroordeelt ons maar het bloed en het reukoffer wijzen op genade.

De wet eist het leven van de zondaar, maar de prijs wordt betaald door de Plaatsvervanger, weergegeven door het bloed (**7**) wierook (**4**) en de priester (**7**).

Hebreeën 9: 8 Paulus zegt dat het heilige moet worden verwijderd om het heilige der heiligen in te gaan.

De betekenis:

- In het heilige/eerste afdeling is geen genade en vergeving
- In het heilige der heiligen/tweede afdeling is een overvloed van genade
- Het heilige der heiligen/tweede afdeling kan niet echt functioneren als het eerste er nog is.

Het is een gelijkenis van het oude en het nieuwe verbond.

Hebreeën 8: 6-10 en 9: 15

Het oude verbond is: Alles wat de Here zegt zal ik (zullen wij) doen.

Het oude verbond met Adam was: Doe dit en gij zult leven.

Christus was onder hetzelfde verbond als Adam. Voor Hem was er geen vergeving wanneer Hij in zonde of overtreding zou vallen. Hij kwam onder de wet. **Galaten 4: 4.** Hij leefde het oude verbond. Dit is wat Paulus laat zien in de gelijkenis.

Hij leefde door het Woord van God en door de Heilige Geest gesymboliseerd door de tafel met toonbroden en de kandelaar. Er was voor Hem geen reukofferaltaar voor het vergeven van zonde.

Na een volmaakt leven geleid te hebben stierf Hij. Hij verbrak daardoor het oude verbond. Hij brak de eerste tabernakel (eerste afdeling) af en opende de weg naar het nieuwe verbond. Dat is het heiligdom of de tweede afdeling. **Hebreeën 9: 11, 12**

De grotere en meer volmaakte tabernakel is het volmaakte leven van Christus dat Hij onder het oude verbond leefde. Dit gebeurde omdat Hij was geboren uit de Heilige Geest, vervuld was met de Heilige Geest en geleid werd door de Heilige Geest. Hij leefde door elk Woord dat uit de mond van God kwam. **Hebreeën 10: 5-9**

Gerechtigheid betekent het houden van Gods wet, de hele wet, altijd. **Galaten 3: 10.**
Alleen Jezus heeft daaraan voldaan.

Toen zijn volmaakte leven voltooid was ging Hij door het voorhangsel en het voorhangsel werd in tweeën gescheurd. Hij stierf aan het kruis. Door zijn opstanding ging Hij in het heiligdom/ de tweede afdeling.

In deze gelijkenis betekent het dat Hij aan het nieuwe verbond begon als Middelaar.

Als Middelaar is Hij de Hogepriester. Als Hogepriester deelt Hij de goederen uit die zijn gekomen, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

Zo kan Hij ons de eeuwige erfenis geven door Zijn dood voor de overtredingen onder het eerste verbond.

Hebreeën 9: 14, 15; 10: 10

De eerste afdeling is weg. De weg naar de tweede afdeling is open. In deze context betekent het dat het oude verbond als middel ten leven weg is; de weg naar het nieuwe verbond staat open. Dit is wat Jezus deed als Middelaar van het nieuwe verbond.

Nu is Hij Hogepriester. En als Hogepriester doet Hij dienst in beide afdelingen van het hemelse heiligdom. **Hebreeën 8: 2**